



PREDIKER

Er is een tijd om ...

De tijd staat nooit stil. Een klok wel: als de batterij leeg is, doet-ie het niet meer. Maar de tijd zelf gaat altijd door.

In de Bijbel staat een gedicht over de tijd.

Het heet: "Er is een tijd om ...".

Lees Prediker 3:4-6.

Kun jij het gedicht nog iets langer maken?

Er is een tijd om _____

En een tijd om _____



... te luieren

Dat klinkt vermoeiend. Want je kunt nóg zo goed iets opbouwen, op een dag wordt het weer afgebroken.

Hoe noemt Prediker al jouw gewerk? Je leest het in vers 9.

Toch is het wel Gods bedoeling dat jij je best blijft doen. En dat de tijd van liefhebben steeds groter wordt en die van haten kleiner.

De tijd is in de hand van God. Hij overziet alles.

Voor ons zijn al die tijden losse puzzelstukjes. Lees vers 11.

Schrijf de woorden die je mist in de puzzel.



Jij weet al veel meer over het werk van God in de tijd dan prediker. Want Jezus is gekomen. Hij is net als alle mensen geboren en gestorven. Maar hij is ook opgestaan! De tijd van haten en sterven is doorbroken.

Daarom is er nu voor jou een eeuwigheid om lief te hebben en te leven.

Er is een tijd om... in de Bijbel te lezen.

Dat heb je gedaan. Zo heb je tijd genomen voor God.

En daar gaat het ook om: jouw tijd is voor hem bedoeld.

naam: _____