



# Hebreeën



Voel jij je wel eens zoals dat kind op de bank? Zet een kruisje bij de woorden waarin jij jezelf herkent.

De Bijbel noemt dit *zwakheden*. Het zijn geen zonden. Vaak kun je er zelf ook niet zo veel aan doen. De zwakheden laten wel zien dat het leven op aarde moeilijk is.

Lees Hebreeën 4:15.

Jezus heeft al die zwakheden meegemaakt. En jouw zwakheden kent hij. Hij begrijpt jou daarom zo goed.

Wij mopperen wel eens op die zwakheden. Dat is wél zonde. Maar Jezus heeft de zwakheden gedragen zónder boos te worden.

Zo kan hij onze \_\_\_\_\_ zijn, die met ons meevoelt.

De problemen werden Jezus niet afgenomen. Hij is zelfs gestorven! Daarna kwam er een eind aan zijn zwakheden. Hij is opgestaan en met hemelvaart teruggegaan naar zijn Vader.

Hemelvaart was een geweldige overwinningstocht. De leerlingen zagen Jezus tot aan de wolk. Dat was nog maar het begin van de tocht. De reis ging verder. Steeds dieper de hemel in.

Hoe wordt hemelvaart omschreven in Hebreeën 4:14?

Wij hebben een \_\_\_\_\_

hogepriester \_\_\_\_\_

Jezus is ons voorgegaan naar de hemel. Wij mogen hem nu al volgen. Hoe? Door te bidden. Jezus neemt jouw gebed over en brengt het voor de troon van zijn Vader. Al jouw zwakheden mag je hem vertellen. Want hij weet hoe moeilijk het leven kan zijn.

Je krijgt ook iets terug uit de hemel. Dat lees je in Hebreeën 4:16.

Als jij je zwak voelt en je hebt hulp nodig, dan vind je:

\_\_\_\_\_ en

\_\_\_\_\_

naam: \_\_\_\_\_

