

## Kennismaking met de bijbel - 2



- 1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat?**
- 2. Wie is de Heilige Geest?**
- 3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof?**
- 4. Welke toekomst staat mij te wachten?**
- 5. Zie ik wat jij niet ziet?**

## Vragen vooraf

### ***Wat is bidden?***

**Beschrijf voor jezelf wat je onder bidden verstaat.**

**Als de discipelen aan de Heer Jezus vragen om hen te leren bidden, geeft de Heer een voorbeeld van een gebed. Weet je hoe dit gebed luidt en weet je hoe dit gebed wel genoemd wordt?**

### ***Waarom zou je bidden?***

**Het kost veel christenen moeite om te bidden. En soms nemen zij zich voor hier meer tijd aan te besteden en dan verwatert dat weer. Waarom zou je eigenlijk bidden? Is het wel nodig om hier moeite voor te doen en er tijd aan te besteden? Of zou je als christen ook zonder gebed kunnen?**

### ***Waarvoor kun je bidden?***

**Voor welke dingen zou je God mogen bidden?**

### ***Hoe moet je bidden?***

**Denk je dat er voorschriften bestaan voor het gebed, bijvoorbeeld of je je ogen dicht doet en je handen vouwt of dat je knielt?**

**Of bestaat er volgens jou een bepaalde volgorde waarin je dingen in het gebed moet noemen?**

**Moet je het gebed afsluiten met bepaalde woorden zoals "in Jezus naam, amen" of "uit genade, amen"?**

### ***Worden gebeden altijd verhoord?***

**Denk je dat gebeden worden verhoord? Zo ja, worden gebeden altijd verhoord? Wanneer wel en wanneer niet?**

**Als je iets bidt, moet je dan afwachten of God je geeft wat je bidt of kun je al weten dat je zult ontvangen wat je gebeden hebt?**



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

**BIJBELTEKSTEN**

Mattheüs 7: 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? 10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goederen weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

Jacobus. 4:2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

Mattheüs 6:9 Bidt gij dan aldus - Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

**Wat is bidden?**

Bidden is om iets vragen. Wie om iets vraagt, verwacht iets te ontvangen. Of zoals de Bijbel ook zegt, wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal worden opengedaan – Mattheüs 7:8-11. Iemand, die aan een deur klopt, verwacht dat de deur zal worden geopend. Zo is het ook met bidden of vragen. Als je iemand om iets vraagt, verwacht je iets te ontvangen.

In Jacobus lezen we - U hebt niet, omdat u niet bidt – Jacobus 4:2. Ook hieruit kun je afleiden dat bidden betekent om iets vragen en dat het normale gevolg daarvan is, dat je iets ontvangt.

Bidden is dus niet een soort mediteren, waarbij je je op God concentreert of over Zijn Woord nadenkt. Bidden is niet een herhaling van woorden, die iemand opzegt als een soort ritueel gebruik. Bidden is ook niet loven of prijzen. Het is goed God te loven en te prijzen, maar dit is niet wat de Bijbel bedoelt met bidden.

In Mattheüs staat een voorbeeld van een gebed, dat heel bekend is als het Onze Vader – Mattheüs 6:9-13. Als je dit gebed bekijkt, dan zie je dat het bestaat uit een aantal vragen om bepaalde dingen. In de verzen die aan dit gebed vooraf gaan, wordt ertegen gewaarschuwd om voor de vorm te bidden en een omhaal van woorden te gebruiken.

Bidden is dus eenvoudig God om iets vragen. Dat is heel concreet. Zonder omhaal van woorden kun je God om iets vragen. Als bidden betekent om iets vragen, dan is het gevolg daarvan iets ontvangen. Een ieder die bidt, ontvangt.

**Waarom zou je bidden?***A. We worden in de Bijbel opgeroepen om te bidden*

De Heer Jezus vertelde een gelijkenis van een weduwe die haar recht zocht. Zij bleef steeds maar volhouden bij de rechter aan te dringen haar recht te verschaffen. Op het laatst kreeg die rechter genoeg van haar en deed wat zij vroeg. Deze gelijkenis vertelde de Heer Jezus met het oog daarop dat de discipelen altijd zouden bidden en niet verslappen – Lucas 18:1...8. We worden zelfs opgeroepen zonder ophouden te bidden. Paulus vermaande Timotheüs te bidden voor alle mensen.

*B. Het gebed is de door God bepaalde weg voor christenen om iets te ontvangen.*

Door te bidden kunnen wij dingen van God ontvangen als antwoord op ons gebed. Vaak zijn mensen heel druk in de weer, om doelen te bereiken of om dingen te krijgen. Vaak lukt het dan echter niet om die dingen te krijgen. Hoeveel mensen zijn er gestresst en steeds maar weer gejaagd bezig met het najagen van wensen. God vraagt ons te bidden. Op die manier wil Hij ons dingen geven. Niet door menselijke inspanningen verkrijgen wij dingen, maar doordat God het geeft. In de Bijbel staat dat wij niet hebben omdat wij niet bidden – Jacobus 4:2.

En als een mens bidt en dingen van God ontvangt als antwoord op het gebed, dan leidt dat tot blijdschap. Op die manier wil God ons blijdschap geven.

*C Het gebed is een steun bij zorgen*

Zoals het gebed de manier is om dingen van God te ontvangen, zo is het gebed ook het middel om bij zorgen rust en vrede te krijgen. Het is niet zo dat een christen een zorgeloos leventje leidt. In moeilijke omstandigheden kan een christen echter tot God bidden en als antwoord daarop geeft God vrede. Door te bidden kunnen we onze wensen bekend maken bij God. Daardoor kunnen we ook onze zorgen bij God brengen. Op die manier kunnen we vrede ervaren ook als de omstandigheden moeilijk zijn – Filippi 4:6...7.

Waarom zou je bidden? Ik zou niet zozeer willen spreken over een Bijbelse plicht, maar veel meer van een voorrecht. Is het dat niet? Je mag God vragen en God wil graag antwoorden. Is dat een plicht of een gebod? God wil graag dat je bidt. Hij wil graag dat je gebruik maakt van dit voorrecht. Als je het niet doet, dan is dat niet overeenkomstig de Bijbel. Maar toch zou ik veel liever spreken over het voorrecht dat je hebt om te mogen bidden als christen tot je Vader in de hemelen.

### **Waarvoor kun je bidden?**

In Lucas 11:1-13 vragen de discipelen aan de Heer Jezus om hen te leren bidden. Als antwoord daarop noemt de Heer hen diverse dingen waarvoor zij kunnen bidden.

#### BIJBELTEKSTEN

Lucas 18:1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 2 En Hij zei - Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. 3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zei - Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf - Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, 5 omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen, anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan. 6 En de Here zei - Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

Filippi 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

## BIJBELTEKSTEN

Lucas 11:1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zei - Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tot hen - Wanneer gij bidt, zegt - Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef ons elke dag ons dagelijks brood; 4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking. 5 En Hij zei tot hen - Wie van u zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt - Vriend, leen mij drie broden, 6 want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; 7 en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen - Val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn

kinderen en ik zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft. 9 En Ik zeg u - Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Mattheüs 6:25 Daarom zeg Ik u - Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? ... 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

*Materiële noden*

Geef ons heden ons dagelijks brood, is een heel bekende zin uit het Onze Vader. We mogen dit uitbreiden en zeggen dat de Heer ons leert dat we voor al onze materiële noden mogen bidden. In een ander gedeelte – Mattheüs 6:25 ... 34 - leert de Heer ons ook om niet bezorgd te zijn voor voedsel of kleding, maar in de eerste plaats ons bezig te houden met Gods Koninkrijk. God zal in onze materiële noden voorzien. Ook het Onze Vader begint met: “Vader, uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome”. En daarna volgt de vraag om het dagelijks brood.

*Geestelijk voedsel voor ongelovigen*

Na het Onze Vader in Lucas 11 volgt in vers 5 de geschiedenis van een vriend die om brood komt vragen. Deze geschiedenis staat tussen het Onze Vader en vers 9 “Bidt en u zal gegeven worden”. Het heeft dus verband met bidden. De Heer wil ons leren dat wij Hem mogen vragen om brood voor iemand die bij ons komt, voor onze vrienden. Ik denk dat het brood een voorstelling is van geestelijk voedsel. Christenen mogen de Heer Jezus vragen om geestelijk voedsel voor hun ongelovige

vrienden. Het lijkt wel alsof de Heer ons oproept desnoods midden in de nacht bij Hem aan te kloppen om daarom te vragen.

### *De Heilige Geest*

Ten slotte noemt de Heer in deze les over bidden dat je om de Heilige Geest mag bidden – Lucas 11:13. De Vader zal uit de hemel de Heilige Geest geven aan degenen die Hem erom bidden.

Behalve deze onderwerpen, die de Heer ons noemt in Zijn les over het bidden, staan er in andere gedeelten van de Bijbel nog meer dingen genoemd waar we voor mogen bidden.

### *Genezing*

Toen de Heer Jezus op aarde was, kwamen er heel veel mensen naar Hem toe met de vraag om genezen te worden. Nooit lezen we dat de Heer iemand afwees. Ook nu nog mag je bidden om genezing – Jacobus 5:13...16. Er staan in de Bijbel voorbeelden van ziekten, waarin God geen genezing gaf. Paulus noemt enkele situaties, waarin zijn medewerkers ziekte te dragen hadden zonder dat God op dat moment genezing gaf. Maar de Heer roept ons niet voor niets op te bidden als er ziekte is. Blijkbaar wil Hij genezen als antwoord op gebed.

### *Alle dingen*

De Heer Jezus nodigt ons uit om al onze wensen bij God kenbaar te maken. We mogen dus in beginsel om alle dingen bidden. Alles waar we mee zitten, hoeft geen aanleiding tot bezorgdheid te zijn. De Heer roept ons juist op om niet bezorgd te zijn, maar al deze zaken bij God bekend te maken in het gebed en Hem te zeggen wat onze wensen zijn – Filippi 4:6.

## **Hoe moet je bidden?**

Bidden is eenvoudig iets vragen aan God. Er zijn geen speciale voorschriften in de Bijbel over hoe je moet bidden. Er staat nergens dat je je ogen moet sluiten als je bidt. Er is geen voorschrift dat je moet knielen. Dit kunnen hulpmiddelen zijn voor je zelf om je beter te concentreren of om je afhankelijkheid ten opzichte van God te uiten. God wil graag dat wij precies zeggen wat wij willen ontvangen en niet in vage algemeenheden blijven steken. De Heer Jezus waarschuwt juist tegen het gebruiken van een omhaal van woorden en tegen voor de schijn bidden – Mattheüs 6:5-8.

### BIJBELTEKSTEN

Jacobus 5: 13-16 Is er iemand ziek bij u? Laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Here. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Here zal hem oprichten. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat u genezing ontvangt.

Filippi 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Mattheüs 6:5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne ... op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. ... 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

## BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 26:39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende - Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Johannes 14:13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Een van de eerste dingen die we ons vaak afvragen als het over bidden gaat, is of God onze gebeden verhoort. We zullen daar in het volgende onderdeel nog op terugkomen, ik volsta hier met de opmerking dat de praktijk ons leert dat niet iedereen alles krijgt waar hij of zij God om vraagt. En dat is soms maar goed ook. Het is belangrijk dit te accepteren.

Als bidden betekent dat je God om iets vraagt, is het dan een kwestie van je verlangens bekend maken bij God en dan afwachten? In zekere zin is dit zo, maar er wordt in de Bijbel aangegeven dat het bidden van christenen een zaak is van volhouden en strijden. Ik denk dat dit een van de redenen is waarom velen moeite hebben met bidden. Het is niet zo moeilijk om een lijstje met wensen bij God bekend te maken. Het is veel moeilijker om daarover in het gebed te strijden. Dat houdt in dat je de wensen bij God bekend maakt en door middel van het gebed en Gods Woord probeert te ontdekken of God deze dingen wil geven of dat Hij je duidelijk wil maken dat Hij iets anders met je voorheeft.

*Bidden naar Gods wil*

De Heer Jezus zelf bad: “niet Mijn wil maar de uwe geschiede” – Mattheüs 26:39. Als wij bidden zouden wij dus Gods wil moeten zoeken en overeenkomstig die wil God bidden. Als wij iets bidden naar Gods wil, dan mogen wij weten dat God ons verhoort. Is dit nu een voorwaarde? Kunnen we alleen iets aan God vragen als we zeker weten dat het overeenkomstig Zijn wil is. Ik denk het niet. Je zou dit ook als een bemoediging kunnen zien voor hen die iets bidden waarvan ze bijvoorbeeld uit de Bijbel weten dat het overeenkomstig Gods wil is. Als je iets bidt naar Gods wil, dan mag je weten dat God je verhoort.

*Bidden in Jezus' Naam*

Ook zegt de Bijbel dat als wij iets bidden in Jezus' naam, dat wij dan ontvangen wat wij bidden – Johannes 14:13...14. Nu is het zo dat velen, die bidden aan het eind van hun gebed de woorden uitspreken - in Jezus' naam. Door die woorden uit te spreken, is het gebed echter nog niet een gebed in Jezus' naam. Ik denk dat bidden in Jezus' naam betekent onder het gezag van de Heer Jezus. Dat kan als we weten uit Gods Woord dat de Heer Jezus iets wil. Als wij zo bidden, dan bidden wij in Jezus' naam. Dan is het alsof Hij het vraagt. Ook dit kun je opvatten als een bemoediging en niet als een voorwaarde. Het zou anders betekenen dat je aan allerlei



voorwaarden moet voldoen, en dat anders je gebed niet wordt verhoort.

### *Bidden in het geloof*

In de Bijbel staat - Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen – Hebreëen 11:6. Geloof is de zekerheid van dingen die men niet ziet. Als iemand gelovig bidt, heeft hij dus al een bepaalde zekerheid dat God zal geven wat hij heeft gevraagd. Dit geloof is ergens op gebaseerd, vaak is dat het Woord van God, in andere gevallen is dat de leiding van de Heilige Geest.

### *Volharden in het gebed*

Bidden is niet het opzeggen van een lijstje met wensen. Het betekent ook volharden in het gebed en proberen Gods wil te leren kennen over hetgeen je bidt. Toen Petrus gevangen zat bleef een groep christenen volharden in het gebed. Zij hadden niet eenmaal hun wens geuit tegen God dat ze wensten dat Petrus werd vrijgelaten. Neen, zij bleven door bidden. Dit kan soms zo ver gaan dat je voedsel of andere dingen opzij zet om je aan het bidden te wijden. We spreken dan over vasten.

## **Worden gebeden altijd verhoord?**

Er kunnen zaken zijn, die onze gebeden belemmeren. Het kan zelfs zo zijn dat God onze gebeden niet hoort. Uit 1 Petrus 3:7 weten we dat een verkeerde houding van mannen ten opzichte van hun vrouw hun gebeden kan belemmeren.

Het kan ook zijn dat er andere dingen zijn die iemand in orde moet maken met God of een medemens, voordat God hem of haar weer hoort. Laat Gods licht op je leven schijnen om te ontdekken of er dingen zijn, die je met iemand in orde moet maken of dat er dingen zijn die je moet terug betalen.

Misschien ben je niet bereid om een ander te vergeven. In het Onze Vader staat: en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

In Spreuken 28:9 staat - Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Indien je niet bereid bent om naar Gods Woord te luisteren, of om dat te lezen, dan is dat een belemmering voor je gebed.

Als je merkt dat je gebed niet wordt verhoort, onderzoek dan of er dingen in je leven zijn, die een belemmering van je gebed

### BIJBELTEKSTEN

Hebreëen 11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

1 Petrus 3:7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

## BIJBELTEKSTEN

kunnen zijn. Als je die dingen ontdekt, belijdt ze dan aan God en geloof dat Hij je vergeeft. En als je met anderen iets in orde te maken hebt, doe het dan.

Bovenal echter is het belangrijkste dat je het gebed zelf niet verwaarloost. Want daardoor kan God je duidelijk maken dat er dingen zijn die je gebed belemmeren. Zoek dan naar de oorzaak en ruim die uit de weg. Op die manier wordt het gebed het middel tegen belemmeringen van het gebed.

## Studievragen

*Wat is bidden?*

1. Wat is bidden volgens de teksten in het vak hiernaast?
2. Welke twee woorden kom je hier regelmatig tegen?
3. Wat is blijkbaar het gevolg van het bidden?
4. Wat doet God als antwoord op het gebed – zie onderstaande teksten?

Lucas 11:13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest <b>geven aan hen, die Hem daarom bidden?</b>	Mattheüs 7: 7 <b>Bid en u zal gegeven worden;</b> zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opgedaan worden.  Johannes 14:14 Indien gij Mij iets <b>vraagt</b> in mijn naam, Ik zal het <b>doen</b> .
--	--

*Waarom zou je bidden?*

5. Waartoe roepen de volgende Bijbelteksten op?

Lucas 18:1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.  1 Thessalonicenzen.5:17 Bidt zonder ophouden.  1 Timotheüs 2:1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en	dankzeggingen te doen voor alle mensen.  Efeze 6:18 – 19 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest.  Mattheüs 26 : 41 Waakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt.
---	---

6. Hoe noemt Samuël het als hij zou stoppen met bidden?
7. Wat zijn gevolgen van het gebed?

1 Samuël 12:23 Wat mij betreft, het zij verre van mij dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden.	Jacobus 4:2 Gij begeert doch gij hebt niet .... Gij hebt niet omdat ge niet bidt.  Johannes 16:24 Bidt en gij zult ontvangen opdat uw blijdschap vervuld zij.
---	---

## BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 7: 8 Want **een ieder, die bidt, ontvangt**, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opgedaan worden.  
9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? 10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen **het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden**.

Mattheüs 21:22 En al wat gij in het gebed gelovig **vragen** zult, zult gij **ontvangen**.

Johannes 16:24 Tot nu toe hebt u niet om iets gebeden in mijn naam; **bidt en u zult ontvangen**, opdat uw blijdschap vervuld zij.

1 Johannes 3:21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, 22 en **ontvangen** wij van Hem al wat wij **bidden**, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Jacobus. 4:2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. **Gij hebt niets, omdat gij niet bidt**.

## BIJBELTEKSTEN

8. Het gebed kan nuttig zijn in moeilijke omstandigheden. Waartoe kan gebed leiden volgens Filippi 4:6-7?

Filippi 4:6 – 7 Weest in geen ding bezorgd, maar laten in alles uw wensen door gebed en smeken met dankzegging

bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.

*Waarvoor kun je bidden?*

9. Noem een aantal dingen, waarvoor je kunt bidden.

Lucas 11:3 Geef ons elke dag ons dagelijks **brood**.

Mattheüs 6:25 Daarom zeg Ik u - Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult **eten of drinken**, of over uw lichaam, waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de **kleding**? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch **voedt** uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het

zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Lucas 11:13 Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, **de Heilige Geest** geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Jacobus 5: 13-16 Is er iemand ziek bij u? Laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Here. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Here zal hem oprichten. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat u **genezing** ontvangt.

Filippi 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij **alles** uw wensen bekend worden bij God, door gebed en smeking met dankzegging.

*Hoe moet je bidden?*

10. Noem op grond van de teksten hieronder enkele manieren waarop je kunt bidden.

<p>Mattheüs 26:39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar <b>gelijk Gij wilt</b>.</p> <p>1 Johannes 5:14-15 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets <b>bidden naar Zijn wil</b>, ons verhoort. En indien wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.</p> <p>Johannes 14:13,14 En wat u ook vraagt <b>in Mijn naam</b>, Ik</p>	<p>zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien u Mij iets vraagt <b>in Mijn naam</b>, Ik zal het doen.</p> <p>Hebreeën 11:6 Zonder <b>geloof</b> is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.</p> <p>Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat u bidt en begeert, <b>geloofd</b> dat u het hebt ontvangen en het zal geschieden.</p> <p>Johannes 15:7 Indien u <b>in Mij blijft</b> en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u geworden.</p>
--	--

*Worden gebeden altijd verhoord?*

11. Welke veranderingen voor het gebed bestaan er volgens de teksten hiernaast?

## BIJBELTEKSTEN

1 Petrus 3:7 Mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, ... opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

1 Petrus 3:12 want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen.

Psalms 66:18 Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.

Spreuken 28:9 Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.

Jesaja 59:1,2 Zie de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.



A large yellow rectangular area containing 20 horizontal black lines, providing space for writing.