

Kennismaking met de bijbel 1



- 1. De Bijbel, wat is dat voor boek?**
- 2. Wat heb ik met God te maken?**
- 3. Wie is Jezus Christus?**
- 4. Hoe kom ik in de hemel?**
- 5. Wat is de christelijke doop?**

Kennismaking met de bijbel



De bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Toch hebben velen moeite de bijbel te lezen. Deze cursus is bedoeld voor diegenen, die wel eens willen weten waar de bijbel over gaat en wat christenen nu eigenlijk geloven. De cursus kan persoonlijk of in een groep worden gevolgd. De volgende vragen komen aan de orde.

- 1. De Bijbel, wat is dat voor boek?**
- 2. Wat heb ik met God te maken?**
- 3. Wie is Jezus Christus?**
- 4. Hoe kom ik in de hemel?**
- 5. Wat is de christelijke doop?**

Elk hoofdstuk begint met vragen die dienen om vooraf in een groepje te bespreken of daar zelf over na te denken. Vervolgens wordt het onderwerp behandeld. Daarbij is beperkt gebruik gemaakt van verwijzingen naar bijbelteksten. Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt (soms heel uitgebreid) aan de hand van vragen de mogelijkheid geboden diep op het onderwerp in te gaan. Daarbij wordt verwezen naar bijbelgedeelten waar het antwoord op de vragen is te vinden. De cursus is een uitgave van

KdenBoer@Gmail.com

Kennismaking met de bijbel



- 1. De Bijbel, wat is dat voor boek?**
- 2. Wat heb ik met God te maken?**
- 3. Wie is Jezus Christus?**
- 4. Hoe kom ik in de hemel?**
- 5. Wat is de christelijke doop?**

Vragen vooraf

Als voorbereiding op deze studie kun je nadenken over de volgende vragen. Je kunt dat alleen doen of de vragen in een groep bespreken. Probeer over de vragen na te denken, voordat je de rest van deze studie leest.

Is de Bijbel zo bijzonder?

De Bijbel is een boek dat je gewoon in de boekenwinkel kunt kopen. Is de Bijbel dan gewoon een van de vele boeken of is de Bijbel een bijzonder boek.

Als je vindt dat de Bijbel een bijzonder boek is, wat maakt het dan zo bijzonder.

Wie heeft de Bijbel geschreven?

Heeft God de Bijbel geschreven of hebben mensen dat gedaan. Hoe kan God zo'n boek als de Bijbel schrijven. Komt zo'n boek dan uit de hemel vallen.

Waar gaat de Bijbel over?

Weet je waar de Bijbel over gaat. Is er een bepaald onderwerp dat behandeld wordt. Is er een hoofdpersoon.

Wat is het doel van de Bijbel?

Waarom zou degene die de Bijbel heeft geschreven dat gedaan hebben.

Wat is het doel daarvan geweest. Voor wie is de Bijbel geschreven.

Wat moet ik met de Bijbel?

Heeft de Bijbel jou iets te zeggen. Hoe kun je de Bijbel het beste lezen.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

Is de bijbel zo bijzonder?

De Bijbel is een boek dat je gewoon in de winkel kunt kopen. Is het een van de vele boeken die er te koop zijn of is de Bijbel meer? Is de Bijbel zo bijzonder als wel eens wordt beweerd?

Het feit alleen al dat de Bijbel bestaat, geeft aan dat het een bijzonder boek is. *Sommige gedeelten zijn 3500 jaar geleden geschreven.* En toch worden die nog steeds gelezen. Dit is zeer bijzonder. En dat terwijl er veel verzet is tegen de Bijbel en er pogingen zijn gedaan de Bijbel uit te roeien of te verbieden. In sommige landen is het verboden geweest of is het nog verboden een Bijbel te hebben.

En het is niet alleen zo dat er slechts enkele exemplaren van dit oude boek worden uitgegeven. Het boek wordt in zeer grote aantallen over de hele wereld verspreid in vele talen gepubliceerd. Het is zelfs *het meest verkochte boek* en dat ieder jaar opnieuw. Is dat niet bijzonder?

Wat ook heel bijzonder is, is dat de Bijbel is geschreven door *40 verschillende mensen* uit *13 verschillende landen* gedurende 1600 jaren in drie talen. En ondanks dit gegeven vormt de Bijbel toch een samenhangend geheel.

Wat in de Bijbel staat geschreven, wordt steeds bevestigd door allerlei archeologische vondsten. Het is aantoonbaar dat de Bijbel met succes de toekomst heeft voorspeld. Vooral over de komst van Jezus Christus in de wereld zijn veel voorspellingen uitgekomen. Dat geeft ook aan dat *de Bijbel betrouwbaar* is.

Wie heeft de bijbel geschreven?

Eerder werd al genoemd dat de Bijbel is geschreven door 40 verschillende mensen. Die mensen werden echter geïnspireerd door God. God is degene die de Bijbel heeft geschreven en Hij gebruikte daar mensen voor.

Of de Bijbel het Woord van God is kan niet bewezen worden. Het geloof speelt hier een rol. Als de Bijbel niet Gods Woord was, waarom zou er dan zo'n verzet tegen de Bijbel zijn? Er zijn bovendien allerlei argumenten, die aangeven dat de Bijbel Gods Woord is.

- Ten eerste het bijzondere van de Bijbel waar we het over hebben gehad. Dit geeft al aan dat het niet zomaar een boek is. De Bijbel is een Goddelijk boek. God heeft er zelf voor gezorgd dat we dit boek hebben.
- In de Bijbel zelf staat “Alle schrift is door God ingegeven ..”. En verder “Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken.”
- Een derde argument is dat de Bijbel profetieën bevat die letterlijk zijn uitgekomen. Een voorbeeld hiervan is de plaats Bethlehem, waar Jezus werd geboren. Dat staat al in Micha 5:2 geprofeteerd. Zo zijn er vele voorzeggingen uitgekomen.
- Tenslotte de uitwerking, die de Bijbel heeft gehad op mensen die hem gingen lezen. Er zijn diverse gevallen bekend van mensen, die de Bijbel zijn gaan lezen en daardoor tot geloof in Jezus kwamen. De uitwerking van de Bijbel op hen was zo krachtig. En dat terwijl sommigen van hen de Bijbel juist gingen lezen om aan te tonen dat hij niet waar was. Zo’n krachtige uitwerking kan alleen verklaard worden door de Goddelijke kracht die de Bijbel heeft.

BIJBELTEKSTEN

2 Timotheüs 3: 16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

2 Petrus 1: 20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Micha 5:2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Historische boeken		Dichterlijke boeken		Profetische boeken	
1	Genesis	18	Job	23	Jesaja
2	Exodus	19	Psalmen	24	Jeremia
3	Leviticus	20	Spreuken	25	Klaagliederen
4	Numeri	21	Prediker	26	Ezechiël
5	Deuteronomium	22	Hooglied	27	Daniël
6	Jozua			28	Hosea
7	Richteren			29	Joël
8	Ruth			30	Amos
9	I Samuël			31	Obadja
10	II Samuël			32	Jona
11	I Koningen			33	Micha
12	II Koningen			34	Nahum
13	I Kronieken			35	Habakuk
14	II Kronieken			36	Sefanja
15	Ezra			37	Haggai
16	Nehemia			38	Zacharia
17	Ester			39	Maleachi
Historische boeken		Brieven		Profetische boeken	
1	Het evangelie naar Mattheüs	6	Brief aan de Romeinen	27	Openbaring
2	Het evangelie naar Marcus	7	1e brief aan de Korinthiërs		
3	Het evangelie naar Lukas	8	2e brief aan de Korinthiërs		
4	Het evangelie naar Johannes	9	Brief aan de Galaten		
5	Handelingen der apostelen	10	Brief aan de Efeziërs		
		11	Brief aan de Filippiërs		
		12	Brief aan de Kolossers		
		13	1e brief aan de Thessalonikers		
		14	2e brief aan de Thessalonikers		
		15	1e brief aan Timotheüs		
		16	2e brief aan Timotheüs		
		17	Brief aan Titus		
		18	Brief aan Filémon		
		19	Brief aan de Hebreëen		
		20	Brief van Jacobus		
		21	1e brief van Petrus		
		22	2e brief van Petrus		
		23	1e brief van Johannes		
		24	2e brief van Johannes		
		25	3e brief van Johannes		
		26	Brief van Judas		

Waar gaat de Bijbel over?

De Bijbel bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt het oude testament genoemd. Het tweede deel wordt het nieuwe testament genoemd. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken en brieven. De inhoudsopgave van de Bijbel geeft een overzicht van de 66 boeken. Het eerste boek van de Bijbel heet Genesis. Hierin wordt beschreven dat God de hemel en de aarde schiep en ook de mens. De relatie van de mens ten opzichte van God wordt erin behandeld. Vanaf hoofdstuk 12 van Genesis gaat het over een man, Abram, die God uitkoos om met hem en zijn nakomelingen, het volk Israël een speciale relatie te hebben. Je zou kunnen zeggen dat in de eerste vijf boeken van de Bijbel deze relatie wordt opgebouwd. Het uitgekozen volk krijgt een land toegewezen om in te wonen en er worden allerlei regels beschreven, hoe dit volk God moest dienen. In het boek Jozua wordt beschreven hoe het volk Israël het land dat God hun had beloofd in bezit neemt. In de boeken daarna wordt de geschiedenis van het volk beschreven. Eerst wordt het geleid door richters, later wordt het geregeerd door koningen. Veel van de boeken van het oude testament zijn geschreven door profeten. Dit waren mannen die van God een boodschap kregen en die doorgaven aan het volk.

Al vrij snel nadat het koningschap was ingesteld, viel het koninkrijk Israël uiteen in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Ieder deel had zijn eigen koning. Omdat ze ongehoorzaam waren aan God gaf God het volk over in de macht van andere volken. Deze voerden het volk in ballingschap. Een overblijfsel van de inwoners van het zuidelijke deel mocht later terugkeren naar het land. De inhoud van de boodschap van de profeten had vaak betrekking op een toekomstige koning die God aan het volk zou geven. Die koning zou alles herstellen en vrede brengen. Daarmee wordt Jezus Christus bedoeld.

In het oude testament staan enkele boeken die een ander karakter hebben dan de geschiedkundige boeken. Dit zijn de dichterlijke en wijsheidsboeken, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.

Het nieuwe testament beschrijft in de eerste vier boeken het leven van Jezus Christus. Het vijfde boek Handelingen gaat over het ontstaan van de gemeente, dat zijn de mensen die in Jezus Christus geloofden en die christenen genoemd werden. Een groot deel van het nieuwe testament bestaat uit brieven die aan gemeenten in allerlei plaatsen werden gestuurd.

BIJBELTEKSTEN

Genesis 12:1 De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 20:30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

1 Johannes 5:13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

2 Timotheüs 3:15 en dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Het nieuwe testament en daarmee ook de Bijbel wordt afgesloten met het boek Openbaring. Daarin wordt beschreven wat er in de toekomst zal gebeuren.

Wat is het doel van de Bijbel?

De Bijbel is geschreven door God en bedoeld voor mensen. Wat is Gods bedoeling met de Bijbel? In Johannes 20:30-31 schreef de apostel Johannes wat het doel is van alles wat hij geschreven had. Het doel is dat de lezer gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, opdat de lezer door dat geloof het leven zou hebben in Zijn naam.

In zijn eerste brief komt Johannes daar op terug. In 1 Johannes 5:13 schrijft hij: Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de naam van de Zoon van God gelooft.

In 2 Timotheüs 3:15 staat dat de heilige geschriften je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Jezus Christus is.

Je zou deze teksten kort kunnen samenvatten: het doel van de Bijbel is dat de lezer tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van God komt.

En als we tot het geloof in Jezus Christus gekomen zijn, is de Bijbel nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen, 2 Timotheüs 3:16. God wil de Bijbel gebruiken om je meer op Jezus Christus te laten lijken. Hij is je voorbeeld. Als je in Hem gelooft, mag je Hem volgen. In de Bijbel kun je Hem beter leren kennen.

Wat moet ik met de Bijbel?

God gebruikt de Bijbel nog steeds om te spreken tot mensen. Of je nu wel of niet gelooft. De Bijbel is uniek en Goddelijk. Om te weten wat God tot jou te zeggen heeft, kun je de Bijbel lezen. God heeft iets te zeggen. Als je niet gelooft wil Hij je wijzen op Jezus Christus. Als je wel gelooft wil Hij tot je spreken om Jezus Christus beter te leren kennen en te groeien in je geloof.

Hoe moet je dat dan doen? Het is een goede gewoonte om iedere dag de Bijbel te lezen. Daardoor wordt je geloof “gevoed”. Door alle drukke bezigheden gaat dat niet vanzelf. Als je van plan bent om iedere dag de Bijbel te lezen, denk er dan goed over na wat voor jou de beste tijd is, waarop je iedere dag de Bijbel kunt lezen. Bestem die tijd om de Bijbel te lezen.

De Heer Jezus zocht regelmatig een rustige plaats op. Bijbel lezen gaat het beste als je op een rustige plaats bent. Op die manier kun je je beter concentreren en heeft God de gelegenheid je aan te spreken door middel van de Bijbel.

Om te beginnen zou je een van de vier evangeliën kunnen lezen. Lees bijvoorbeeld een hoofdstuk of een bladzij per dag. Probeer te begrijpen wat er staat. Vraag God je te helpen en tot je te spreken.

BIJBELTEKSTEN

BIJBELTEKSTEN

Exodus 31:18 En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods.

Exodus 33:11 En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend;

Ezechiël 1:1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde der maand, toen ik te midden der ballingen aan de rivier de Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Godswege.

2 Petrus 1: 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Johannes 20:30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

Studievragen***Is de bijbel zo bijzonder?***

1. Waarom is de Bijbel zo bijzonder?

Wie heeft de bijbel geschreven?

2. Op welke manieren heeft God de Bijbel geschreven volgens
 - Exodus 31:18
 - Ezechiël 1:1
 - Exodus 33:11
 - 2 Petrus 1:21

Waar gaat de bijbel over?

3. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in de Bijbel?
4. Wie zijn de hoofdpersonen in de Bijbel?

Wat is het doel van de bijbel?

5. Wat kan het resultaat zijn van het lezen van de Bijbel volgens 2 Timotheüs 3:15?
6. Wat is het doel van het evangelie, dat Johannes schreef, volgens Johannes 20:31?
7. Waarvoor is de Bijbel nuttig volgens 2 Timotheüs 3:16?

Wat moet ik met de bijbel?

8. Wat zijn volgens Psalm 1:1-3 de gevolgen van het overdenken van de Bijbel? (Voor de dichter van deze psalm bestond de Bijbel alleen nog uit "Gods wet".)
9. Welke invloed heeft de Bijbel op jou?

2 Timotheüs 3:15 en dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Psalm 1: 1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 2 Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, starting from the top line below the header and ending at the bottom line above the footer.



A large rectangular area with a light yellow background, containing 20 horizontal black lines for writing.

Kennismaking met de bijbel



- 1. De Bijbel, wat is dat voor boek?**
- 2. Wat heb ik met God te maken?**
- 3. Wie is Jezus Christus?**
- 4. Hoe kom ik in de hemel?**
- 5. Wat is de christelijke doop?**

Vragen vooraf

Als voorbereiding op deze studie kun je nadenken over de volgende vragen. Je kunt dat alleen doen of de vragen in een groep bespreken. Probeer over de vragen na te denken, voordat je de rest van deze studie leest.

Bestaat er een God?

**Geloof je dat er een God bestaat?
Waarom denk je dat en hoe kun je daar zeker van zijn?**

Wie is God?

**Als God dan bestaat, wie is God dan?
Hoe kun je weten wie God is?**

Wat is de mens?

Je bent mens. Dat lijkt eenvoudig gezegd. Wat houdt dat eigenlijk in? Wat kenmerkt je als mens? Waarin ben je verschillend van een dier? Ben je als mens een product van een evolutieproces of ben je door God geschapen?

Schepping of evolutie?

Als ik door God geschapen ben, hoe zit het dan met de evolutietheorie, die is toch wetenschappelijk bewezen? Heeft God misschien gebruikt gemaakt van de evolutie? Wat weet je over de evolutietheorie en is die wel wetenschappelijk bewezen?

Wat betekent dat voor mij?

Maakt het wat uit of de scheppingstheorie of evolutietheorie waar is? Als je een schepsel bent door God geschapen welke gevolgen heeft dat dan voor jou?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Psalm 19:2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.

Deuteronomium 4:32 Want vraag toch naar de dagen van het verleden, van voor uw tijd, sinds de dag dat God de mens op de aarde schiep; en vraag van het ene einde des hemels tot het andere, of er zo iets groots is gebeurd of iets dergelijks is gehoord. 33 Heeft ooit een volk een goddelijke stem gehoord, sprekende uit het midden van het vuur, zoals gij die gehoord hebt, en het leven behouden? 34 Of heeft ooit een god beproefd te komen om zich een volk te nemen uit het midden van een ander volk, door beproevingen, door tekenen, door wonderen en strijd, met een sterke hand en een uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, zoals de Here, uw God, om uwentwil dit alles in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? 35 Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat de Here de enige God is, er is geen ander behalve Hij.

Handelingen 17:24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt,

Bestaat er een God?

Veel mensen geloven dat er wel “iets” bestaat. Ze bedoelen dan een “hogere macht”, iets dat boven de mensen staat. Als de vraag dan aan de orde komt, hoe je als mens in relatie staat tot deze hogere macht, lopen de opvattingen uiteen.

Er zijn ook mensen, die helemaal niet geloven dat er een hogere macht of een God bestaat. Het ontstaan van het heelal, de aarde, de natuur en de levende wezens verklaren zij door de evolutietheorie.

Anderen weer geloven dat er een God bestaat, omdat ze niet kunnen geloven dat alles zomaar door toeval is ontstaan. Je komt dan bijvoorbeeld door de schitterende natuur tot de conclusie dat er een God moet zijn.

In de vorige studie hebben we gezien dat de Bijbel door God geschreven is. Ook hebben we gezien dat de Bijbel betrouwbaar is. Om een antwoord te vinden op de vraag of er een God bestaat, kunnen we dus het beste de Bijbel lezen. De Bijbel leert dat God zichzelf aan mensen bekend maakt. We noemen dat ook wel dat God zich openbaart aan de mensen.

Wie is God?

De Bijbel noemt 5 manieren, waarop God zich aan mensen heeft bekend gemaakt:

- In de natuur. In Psalm 19:2 staat dat de hemelen Gods eer vertellen en dat het uitspansel het werk van Gods handen verkondigt. God maakt dus iets van Zijn grootheid bekend door middel van het heelal.
- In de geschiedenis. Door gebeurtenissen in de geschiedenis heeft God zich bekend gemaakt. In Deuteronomium 4:35 staat dat het volk Israël Gods ingrijpen in de geschiedenis heeft gezien. Hij had het volk namelijk verlost uit de macht van de Egyptische farao. In datzelfde vers staat dat God dat deed opdat zij zouden weten dat de Here de enige God is. Daardoor maakte God bekend dat Hij degene is die de geschiedenis bestuurt. In Handelingen 17:26 staat dat God hun tijden heeft bepaald, opdat zij God zouden zoeken.
- In de aard en het geweten van mensen. God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Handelingen 17:29 spreekt erover dat wij, mensen, van Gods geslacht zijn.

Daarmee maakte God bekend dat Hij niet het werk is van mensenhanden.

- In de Bijbel. De Bijbel is Gods Woord. Daarin laat God zien wie Hij is en wie de mens is. Ook geeft Hij daarin aan in welke verhouding de mens tot Hem staat. God schiep de hemel en de aarde. Ook de mens is door Hem geschapen. De mens is dus Gods schepsel.
- In Jezus Christus. In Hebrëen 1:3 staat dat Jezus Christus de afdruk – de zichtbare voorstelling - is van het wezen van God. Daarom kon Jezus ook zeggen: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” - Johannes 14:9.

Wat is de mens?

De mens is een levend wezen, dat geschapen is door God. De mens is dus niet door toeval ontstaan. De mens is niet door evolutie ontstaan uit een dier. Er is een wezenlijk onderscheid tussen mensen en dieren. De dieren zijn ook door God geschapen en wel ieder dier naar zijn aard. Dat wil zeggen dat God allerlei groepen dieren schiep, die aan elkaar verwant zijn. Die groepen zijn strak begrensd. Er is geen overgang van de ene groep naar de andere groep. En de mens is weer een wezenlijk ander schepsel dan de dieren. De mens is namelijk naar Gods beeld geschapen en naar Zijn gelijkenis. Naar Gods beeld geschapen wil zeggen dat de mens Gods afbeelding is, Gods vertegenwoordiger op aarde. Geschapen naar Gods gelijkenis wil zeggen dat de mens op God lijkt. Net zoals God rein is, zo werd ook de mens rein geschapen.

In Genesis 2:7 staat: “toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levend wezen. (of ziel)”. De mens heeft dus een lichaam, een geest en een ziel. Een lichaam geformeerd uit de aardbodem. Een geest doordat God de levensadem in hem blies. Een levende ziel doordat God hem zo schiep.

BIJBELTEKSTEN

Handelingen 17:25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 27 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. 29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht

Hebrëen 1:3 Deze (de Zoon van God), de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht.

Genesis 2:7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; also werd de mens tot een levend wezen.

Schepping of evolutie?

In het voorafgaande is steeds gesproken over God, de Schepper. Maar hoe zit het dan met de evolutie? Er zijn toch wetenschappelijke bewijzen dat de mens door de evolutie ontstaan is uit dieren? Er is toch een heel geleidelijke miljoenen jaren durende evolutie geweest waaruit eerst de aarde en later alle leven is ontstaan? Zou het zo kunnen zijn dat God door middel van evolutie de wereld geschapen heeft? Duizend jaar is bij God immers als één dag?

Dit zijn allerlei vragen die kunnen opkomen. De Bijbel leert ons dat God in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is en Hij rustte op de zevende dag. De Bijbel spreekt nergens over een langzame ontwikkeling in miljoenen jaren. Het is niet zo dat God door middel van evolutie de wereld heeft gemaakt. Er is dus een tegenstelling. Of de evolutie is waar of de schepping is waar.

Maar niemand kan je vertellen wat er is gebeurd, want er was geen enkel mens bij aanwezig. Daarom hebben mensen bedacht hoe dat gebeurd is. De evolutietheorie is zo'n bedenksel. Daarmee probeerden mensen te verklaren hoe het leven is ontstaan. Op zich is daar niks mis mee. Zo gaat dat in de wetenschap. Er wordt een theorie bedacht. En als die theorie uitkomt in de praktijk, dan is hij goed bruikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de theorie over de zwaartekracht. Die heeft iemand bedacht en hij kan goed gebruikt worden om te beschrijven wat er gebeurt. En hij is ook te controleren. Want iedere keer dat je iets laat vallen, valt het naar de grond. Iedere keer weer komt de werkelijkheid overeen met de theorie. Bij de evolutietheorie, die inmiddels al heel oud is, blijken de verwachtingen over de werkelijkheid steeds weer niet uit te komen. Kort nadat de theorie was opgesteld, werd verwacht dat er nu wel snel in de aardlagen allerlei tussenvormen tussen twee groepen dieren zouden worden gevonden. Maar tot nu toe is die verwachting niet één keer uitgekomen. Volgens de andere theorie, die van de schepping, werd juist verwacht dat er geen tussenvormen zouden worden gevonden. Zo is dat in veel meer gevallen gebeurd. De verwachtingen volgens de evolutietheorie zijn niet uitgekomen en volgens de scheppingstheorie wel.

Als de evolutietheorie in de praktijk dan zo slecht blijkt te kloppen, waarom wordt die theorie dan niet vervangen door een andere theorie? Omdat het alternatief de scheppingstheorie is. En veel mensen geloven liever in een theorie die niet blijkt te kloppen dan dat ze erkennen dat de scheppingstheorie klopt. Want als ze dat doen dan moeten ze ook erkennen dat alles door God geschapen is. En dat willen veel mensen niet.

Wat betekent dat voor mij?

Waarom houden veel mensen tegen beter weten in vast aan de evolutietheorie. Wat voor gevolgen zou dat voor ze hebben. Misschien denk je wel, wat een moeilijk gedoe met al die wetenschappelijke theorieën. Ik maak me daar niet druk om. Maar dan steek je je kop in het zand. Want als God de Schepper is, dan ben jij een schepsel. En dat betekent dat jij iets met God te maken hebt. Daarom is de titel van deze studie “Wat heb ik met God te maken?”. Je bent een schepsel van God de Schepper. Daarom heb je met God te maken en is het van belang dat je in de Bijbel nagaat wat Gods bedoeling is met jouw leven. De zin van je leven hangt hiervan af!

BIJBELTEKSTEN

BIJBELTEKSTEN

Hebreeën 11: 6 Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Psalm 14: 1 Voor de koorleider. Van David. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. 2 De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een verstandig is, een, die God zoekt.

Psalm 19:2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspanseel verkondigt het werk zijner handen.

Studievragen***Bestaat er een God?***

Jouw antwoord op de vraag of God bestaat, wordt bepaald door geloof. Kun je tot God “komen” zonder dat je gelooft dat Hij bestaat? Lees hiervoor Hebreeën 11:6.

Hoe wordt iemand die het bestaan van God ontkent genoemd in Psalm 14:1?

Hoe wordt in het tweede vers van Psalm 14 iemand, die God zoekt, genoemd?

Wie is God?

God heeft Zich bekend gemaakt op 5 manieren. In Psalm 19:2 staat dat de natuur iets van God laat zien. Herken jij iets van God in de natuur?

In het volgende gedeelte uit Deuteronomium staat dat God zich door middel van Zijn ingrijpen in de geschiedenis bekend heeft gemaakt. Wat was volgens vers 35 Gods bedoeling daarmee?

Deuteronomium 4:32 Want vraag toch naar de dagen van het verleden, van voor uw tijd, sinds de dag dat God de mens op de aarde schiep; en vraag van het ene einde des hemels tot het andere, of er zo iets groots is gebeurd of iets dergelijks is gehoord. 33 Heeft ooit een volk een goddelijke stem gehoord, sprekende uit het midden van het vuur, zoals gij die gehoord hebt, en het leven behouden?

Deuteronomium 4: 34 Of heeft ooit een god beproefd te komen om zich een volk te nemen uit het midden van een ander volk, door beproevingen, door tekenen, door wonderen en strijd, met een sterke hand en een uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, zoals de Here, uw God, om uwentwil dit alles in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? 35 Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat de Here de enige God is, er is geen ander behalve Hij.

In Handelingen 17:26 staat dat God de tijden en plaatsen van mensen bestuurt. Wat is God bedoeling daarmee volgens vers 27?

God is niet het bedenksel of het maaksel van mensen. Waaruit blijkt dit volgens Handelingen 17:29?

<p>Handelingen 17:24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,</p>	<p>27 opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. 29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht.</p>
---	---

God heeft Zich ook bekend gemaakt door middel van de Bijbel. Welke eigenschappen van God leren wij bijvoorbeeld kennen uit 1 Johannes 1:5 en 1 Johannes 4:8?

Hoe heeft God volgens dit laatste vers laten zien dat Hij liefde is?

Hebreeën 1:3 noemt de Zoon de afstraling van de heerlijkheid van God en de afdruk van Zijn wezen. Wat zou hiermee worden bedoeld?

Wat is de mens?

De mens is meer dan een lichaam. Wat zegt de Bijbel in 1 Thessaloniërs 5:23 over wat de mens is? – zie ook Genesis 2:7.

BIJBELTEKSTEN

1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

Hebreeën 1:3 Deze (de Zoon), de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht.

1 Thessaloniërs 5:23 En Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.

Genesis 2:7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

BIJBELTEKSTEN

Psalm 33:6 Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. 7 Hij verzamelt het water der zee als een dam, Hij legt watervloeden in schatkamers op. 8 De ganse aarde vreze voor de Here, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. 9 Want Hij sprak en het was er, Hij gebod en het stond er.

2 Petrus 3:5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat.

Romeinen 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

Schepping of evolutie?

De vraag of de wereld geschapen is of ontstaan is door middel van evolutie, wordt onder andere beantwoord in Psalm 33:6. Hoe luidt dat antwoord?

Welke term gebruikt 2 Petrus 3:5 voor mensen, die ondanks alles toch blijven vasthouden aan de evolutietheorie?

Wat betekent dat voor mij?

Welke gevolgen heeft het feit dat de mens een schepsel van God is en dat God Zijn kracht en goddelijkheid in de schepping heeft getoond? Lees bijvoorbeeld Romeinen 1:20-21.



A large rectangular area with a light yellow background, containing 20 horizontal black lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

Kennismaking met de bijbel



- 1. De Bijbel, wat is dat voor boek?**
- 2. Wat heb ik met God te maken?**
- 3. Wie is Jezus Christus?**
- 4. Hoe kom ik in de hemel?**
- 5. Wat is de christelijke doop?**

Vragen vooraf

Wat is Zijn afkomst?

Je kunt iemand leren kennen doordat iemand iets over zichzelf vertelt of doordat je iets over die persoon leest. Je kunt denken aan zijn naam, geboorteplaats, woonplaats, familie, werk, karakter, uiterlijk, enzovoorts. Probeer op die manier eens te beschrijven wie Jezus Christus is. Wat is er bijzonder aan Zijn afkomst?

Hoe groeide Hij op?

Waar woonde hij in zijn jeugd en in wat voor gezin groeide hij op?

Wat voor werk deed Hij?

Jezus kwam met een bepaald doel naar de aarde. Waarom kwam Hij op aarde? Wat wilde Hij de mensen vertellen en hoe deed Hij dat? Naar welke mensen ging Hij vooral toe? Kon je aan Hem zien dat Hij Gods Zoon was?

Hoe was Zijn uiterlijk en karakter?

Heb je een bepaalde voorstelling van Jezus Christus. Hoe denk je dat Hij eruit zag? Hoe komt het dat je denkt dat Hij er zo uitzag? Welke karaktereigenschappen denk je dat Hij had? Was Hij bijvoorbeeld snel kwaad? Was Hij iemand die alles over Zijn kant liet gaan?

Wat zegt God over Hem?

Jezus was Gods Zoon, die op aarde werd geboren met een bepaalde bedoeling. Hoe dacht God daarover en wat zegt God daarover? Kun je enkele dingen opnoemen, die God over Zijn Zoon zegt?

Wat zegt Jezus over zichzelf?

Jezus Christus zei dat Hij de Zoon van God is. In feite heeft Hij de doodstraf ontvangen, omdat Hij dit beweerde. Stel je nu eens voor dat er tegenwoordig een mens leeft op deze aarde, die beweert dat hij God is. Je zou misschien zeggen dat die persoon niet goed wijs is. Wat zou er moeten gebeuren om je ervan te overtuigen dat die mens werkelijk God is? Wat zou hij moeten doen of zeggen?

Hoe reageerde Zijn omgeving?

Jezus verkondigde een bepaalde boodschap en Hij deed allerlei dingen. Hoe reageerden de mensen tot wie Hij sprak en voor wie Hij allerlei dingen deed? Zagen zij Hem als iemand die door God gezonden was of zeiden ze dat Hij een lasteraar was?

Wat gebeurde er na Zijn dood?

Jezus Christus leefde aan het begin van onze jaartelling. Hij is toen gestorven en begraven. Was de geschiedenis van Jezus Christus daarmee afgelopen of gebeurde er na Zijn dood nog meer? Wat gebeurde er met Hem zelf? Wat gebeurde er met Zijn volgelingen? Wat merken wij nu nog van het feit dat Gods Zoon op de aarde gekomen is? Waar is Jezus nu?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 1:18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

Mattheüs 13:55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas?

Wat is Zijn afkomst?

Jezus Christus werd geboren in Bethlehem in Israël aan het begin van onze jaartelling. Over het precieze jaar lopen de meningen uiteen. Waarschijnlijk is dat Hij enkele jaren voor het jaar 0 werd geboren. Zijn moeder was Maria, die maagd was toen Hij geboren werd. Dat betekent dat Hij geen “natuurlijke” vader had. Gods Geest had het leven in Maria verwekt. Daarom is Hij zowel mens als ook Gods Zoon.

Een engel had Maria gezegd dat zij haar zoon Jezus moest noemen, omdat Hij het volk zou redden van zonden. Zijn naam betekent namelijk “God is redder”.

Hoe groeide Hij op?

Hij groeide op in Nazareth in Galilea, dat ligt in het noorden van Israël. Zijn 'vader' Jozef was timmerman. Hij reisde ieder jaar met zijn ouders naar Jeruzalem. Toen Hij 12 jaar was bleek Hij al veel inzicht in de Bijbel te hebben. Hij had 4 'broers' en een onbekend aantal 'zussen'.



Wat voor werk deed Hij?

Uit de Bijbel valt af te leiden dat Hijzelf timmerman was, net als zijn vader Jozef. Hij leefde tot zijn dertigste in Nazareth. Toen begon Hij in het openbaar het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Hij verzamelde twaalf discipelen om zich heen, die Hij meenam op Zijn tochten.

Het werk wat Hij deed, noemde Hij het werk van Zijn Vader. De woorden, die Hij sprak, noemde Hij de woorden, die de Vader Hem gegeven had. Zijn hele wezen was een voorstelling, een openbaring van God. Zijn woorden en werken lieten dus zien wie God, Zijn Vader, was.

Hoe was Zijn uiterlijk en karakter?

Over zijn uiterlijk bestaat vaak een verkeerd beeld. Op afbeeldingen wordt Hij in veel gevallen voorgesteld als een goed gezonde man. Dit is niet wat de Bijbel over Hem leert. In Jesaja 52:14 staat dat Hij misvormd was. Hij was vertrouwd met ziekte – Jesaja 53:3 - en werd veracht. Wij zouden zeggen dat Hij altijd wat had met Zijn gezondheid. Dit kan betrekking hebben op de periode waarin Hij veel leed. Het zou echter ook op de rest van Zijn leven betrekking kunnen hebben. Hij zag er waarschijnlijk ook veel ouder uit dan Hij was.

Hij zegt van Zichzelf dat Hij zachtmoedig en nederig van hart is. Dat heeft Hij ook laten blijken. Nooit wees Hij iemand af.

Wat zegt God over Hem?

Hij werd gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. Toen zei God voor het eerst dat Hij in Hem al Zijn welbehagen vond. Dat betekent dat God het fijn vond wie Hij was en wat Hij deed. Er was nu een mens op aarde, die volledig overeenkomstig Gods wil leefde. Verder was er geen enkel mens die deed wat goed is in Gods ogen. Later in Zijn leven heeft God nogmaals op deze wijze laten blijken dat Hij welgevallen had in de Heer Jezus.

BIJBELTEKSTEN

Marcus.6:3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

Lucas.3:23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef

Jesaja 52:14 Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte).

Jesaja 53:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Lucas 3:22 en er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 5:18 Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.

Mattheüs 26:3 Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen in het paleis van de hogepriester, genaamd Kajafas, 4 en zij beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden.

Mattheüs 28:5 Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: ... 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Lucas 24:51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

Wat zegt Jezus over zichzelf?

Jezus zei dat Hij de Zoon van God was. God had Hem gezonden, omdat God de wereld liefhad en als iemand in Zijn Zoon geloofde, zou hij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben.

De Joden verwachtten dat God een “gezalfde” zou zenden, die hen zou verlossen. Jezus zei dat Hij die Christus was. Christus betekent “gezalfde”. Jezus noemde God Zijn Vader. Hij zei dat Hij de dingen deed, die de Vader deed. En ook dat Hij de woorden sprak, die Zijn Vader Hem gegeven had.

Jezus beweerde ook dat Hij uit de hemel was neergedaald. Toen Hij dat zei, reageerden de Joden ongelovig. Hij is toch de zoon van Jozef, zeiden ze. Wij kennen zijn vader en moeder. Hoe kan Hij dan beweren dat Hij uit de hemel is neergedaald.

Hoe reageerde Zijn omgeving?

In het algemeen reageerde Zijn omgeving negatief op Hem. Hij werd niet geloofd en erkend. Vooral de godsdienstige leiders in Israël wezen Hem af. Hij bleek veel wijsheid te bezitten, wat Zijn tegenstanders vaak radeloos maakte. Die probeerden Hem zelfs te doden.

Uiteindelijk werd Hij door de Joden ter dood veroordeeld, omdat Hij Zichzelf Gods Zoon noemde. Omdat de Joden zelf de doodstraf niet mochten uitvoeren, werd Hij door hen overgeleverd aan de Romeinen, die het land Israël bezetten. De Romeinen voerden de doodstraf uit door Hem aan het kruis te hangen.

Wat gebeurde er na Zijn dood?

Na Zijn dood aan het kruis werd Hij begraven. Op de derde dag echter, wekte God Hem op uit de dood. Hij is toen op aarde verschenen aan een groot aantal volgelingen. Uiteindelijk ging Hij naar de hemel. Daar is Hij nu. Hij is de eerste en enige mens tot nu toe, die met een verheerlijkt lichaam in de hemel is.

In de hemel wacht Hij nu op het ogenblik dat Hij terug zal komen op de aarde. Dan zal Hij eindelijk wel de erkenning krijgen, die Hem toekomt. Hij zal dan namelijk regeren over de hele aarde.

Studievragen

De vragen die in deze studie zijn behandeld, kunnen aan de hand van veel teksten in de Bijbel verder worden onderzocht. Probeer aan de hand van de vragen en de bijbelgedeelten die zijn afgedrukt een duidelijke beeld te krijgen van wie Jezus Christus is.

Wat is Zijn afkomst?

1. Hoe geschiedde de geboorte van Jezus?
2. Wie was Zijn moeder?
3. Met wie was zij ondertrouwd?
4. Wie heeft Hem verwekt?
5. Waar is Hij geboren?
6. Waar woonden zijn ouders?
7. Van wie stamde Hij af – wie waren zijn verre voorvaderen?
8. Welke beloften over Jezus staan in het gedeelte uit Lucas 1 en in Micha 5:2?

Mattheüs 1:18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw

vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

Micha 5:2 En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

BIJBELTEKSTEN

Lucas 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? 35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs.2:23 en, daar gekomen, vestigde hij zich in een stad, genaamd Nazareth, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeër zou heten.

Mattheüs 13:55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas?

Lucas.2:41 En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest. 42 En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken...

Lucas.2:47 Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden.

Jesaja 52:14 Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)

Jesaja 53:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

Hoe groeide Hij op?

9. Waar woonde Hij?
10. Welk beroep had Zijn vader?
11. Wie waren Zijn broers?
12. Welke gebeurtenis maakte Hij mee toen Hij twaalf jaar oud was?
13. Waardoor viel Hij op?

Wat voor werk deed Hij?

Marcus.6:3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

Lucas.3:23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef.

Lucas 6:13 En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.

Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

Johannes 5:36 want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.

14. Toen Hij ongeveer dertig jaar oud was, veranderde er iets in Zijn leven. Welk werk deed Hij voor die tijd?
15. Welk "werk" deed Hij daarna?
16. Wie vergezelden Hem daarbij?

Hoe was Zijn uiterlijk en karakter?

17. De volgende teksten zeggen iets over het uiterlijk van Jezus Christus. Het zou op de periode van zijn lijden betrekking kunnen hebben. Wat leer je over Zijn uiterlijk op grond van de teksten uit Jesaja 52 en 53?
18. Wat zou je tegen iemand zeggen die ongeveer 30 jaar oud is en die beweert iets van vroeger te hebben meegemaakt? Wat zeggen de Joden echter – Johannes 8:57? Wat zou je hieruit kunnen afleiden over Zijn uiterlijk?
19. Wat weten we over zijn karakter – zie Mattheüs 11:28?

Wat zegt God over Hem?

20. Wat zegt God over Jezus – Lucas 3:22?
 21. Dit is heel bijzonder, want alle andere mensen deden niet Gods wil – Romeinen 3:10. Wat zegt dat over de Heer Jezus?

<p>Lucas 3:22 en er kwam een stem uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.</p>	<p>Romeinen 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.</p>
---	--

Wat zegt Jezus over zichzelf?

22. Hoe wordt Jezus genoemd in Joh. 3:16 en in Joh. 4:25?
 23. Waarom probeerden de Joden Jezus te doden - Johannes 5:18?

Hoe reageerde Zijn omgeving?

24. Wie verzetten zich vooral tegen Jezus?
 25. Wat deden zij en hoe ver gingen ze uiteindelijk?
 26. Omdat de Joden zelf niet de doodstraf mochten uitvoeren werd dit door de Romeinen gedaan. Hoe werd Hij ter dood gebracht?

<p>Mattheüs 22:15 Toen gingen de Farizeeën heen en beraadslaagden, hoe zij Hem in een strikvraag konden vangen.</p> <p>Mattheüs 26:3 Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen in het paleis van de hogepriester, genaamd Kajafas, 4 en zij beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden.</p> <p>Mattheüs 27: 33 En zij kwamen aan een plaats, genaamd Golgotha, dat is de zogenaamde Schedelplaats, 35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen,</p>	<p>Mattheüs 26:63 En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 65 Toen scheurde de hogepriester zijn klederen en zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u? 66 Zij antwoordden en zeiden: Hij is des doods schuldig. 67 Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en sloegen Hem met vuisten.</p>
--	--

BIJBELTEKSTEN

Johannes 8:57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Johannes 3:16 Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 4:25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

Johannes 5:18 Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 27:59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60 en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen.

Mattheüs 28:5 Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: ... 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

1 Corinthe 15:4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.

Lucas 24:51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

Handelingen 1:9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Wat gebeurde er na Zijn dood?

27. Toen Jezus was gedood, werd Hij begraven. Op welke manier gebeurde dat – Mattheüs 27:59.
28. Wie waren de eerste getuigen van Zijn opstanding – Mattheüs 28:5.
29. Na hoeveel dagen werd Jezus opgewekt uit de doden – 1 Corinthe 15:4.
30. Aan wie is Hij verschenen na Zijn opstanding – 1 Corinthe 15:5-8.
31. Hoe wordt de gebeurtenis uit Lucas 24:51 en Handelingen 1:9 wel genoemd.
32. Waar is Jezus nu?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

Kennismaking met de bijbel



- 1. De Bijbel, wat is dat voor boek?**
- 2. Wat heb ik met God te maken?**
- 3. Wie is Jezus Christus?**
- 4. Hoe kom ik in de hemel?**
- 5. Wat is de christelijke doop?**

Vragen vooraf

Wat is de hemel?

Hemel komt in diverse betekenissen in de bijbel voor. Hemel wordt bijvoorbeeld gebruikt bij "hemel en aarde". Ook wordt er wel de woonplaats van God mee aangegeven. Wat stel jij je voor bij de hemel?

Wie komen er in de hemel?

Als je uitgaat van de hemel als woonplaats van God, wie zijn daar dan op dit moment? En wie denk je dat er nog naar toe zullen gaan? Kan iedereen in de hemel komen? Of komen alleen mensen die in God geloven in de hemel?

Wat gebeurt er met de niet gelovige mensen?

Als een mens sterft, dan wordt zijn lichaam begraven of sommigen laten hun lichaam cremieren. Wat denk je dat er nog meer gebeurt? Is er alleen maar een lichaam of is een mens meer? De bijbel spreekt erover dat de mens behalve een lichaam ook een ziel heeft. Wat gebeurt er volgens jou met de ziel van de mens als hij sterft?

Is er een oplossing voor het probleem van de zonde?

De mens is na de schepping ongehoorzaam geworden aan God. We noemen dit de zondeval. Daardoor is er scheiding ontstaan tussen de mens en God. Hoe denk je dat die scheiding ten gevolge van de zondeval opgelost kan worden?

Heeft iedereen nu deel aan die vrijspraak?

De bijbel zegt dat Jezus is gestorven om de straf te dragen, die de mens moest ontvangen als loon voor de zonde. Betekent dat nu dat Jezus die straf voor alle mensen droeg en dat het probleem van de zonde dus voor alle mensen is opgelost?

Wat gebeurt er als je je bekeert?

God roept de mensen in de Bijbel op om zich te bekeren. Wat denk je dat hiermee bedoeld wordt en wat denk je dat er gebeurt als een mens zich bekeert?

Kun je er wel zeker van zijn dat je naar de hemel gaat?

Sommige mensen die in Jezus Christus geloven zeggen dat ze er zeker van zijn dat ze naar de hemel zullen gaan. Als een gelovige sterft, wordt er ook wel gezegd dat die gelovige nu in de hemel is. Kunnen die mensen daar wel zo zeker van zijn? Wat denk jij daarvan?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Johannes 6:38 Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

Openbaring 4:1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel.....

2 Terstond kwam ik in vervoering van de geest en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.....

10 zullen de vierentwintig oudsten zich neerwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: 11 Gij, onze Here en God, bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

2 Corinthe 12:2 Ik weet van een mens in Christus, dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Wat is de hemel?

Het woord hemel wordt in de Bijbel in verschillende betekenissen gebruikt. Zo staat er dat God in het begin de hemel en de aarde schiep. In dit verband wordt er met hemel het heelal bedoeld, in tegenstelling tot de aarde.

Met hemel wordt echter ook de woonplaats van God bedoeld. Jezus zei tijdens Zijn leven op aarde dat Hij van de hemel was neergedaald. Voordat Hij mens werd leefde Hij dus bij God in de hemel. En toen Hij mens werd, daalde Hij af van de hemel. Omdat God eeuwig is, zou je kunnen zeggen dat ook de woonplaats van God eeuwig is. Deze woonplaats van God is dus niet geschapen.

De apostel Johannes kreeg op het eiland Patmos een visioen. Hij heeft dit opgeschreven in het laatst bijbelboek Openbaring. Daarin wordt onder andere gezegd dat er een deur geopend werd in de hemel. Er werd Johannes een blik gegund in de hemel. Uit de beschrijving die hij geeft, valt af te leiden dat in de hemel God wordt aanbeden door gelovigen en engelen. In de hemel is een troon. En Jezus Christus wordt gezien als het Lam, dat daar staat als geslacht.

Van Paulus lezen we in de Bijbel dat hij tijdens zijn leven werd weggevoerd naar de hemel. Hij heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

We mogen aannemen dat de hemel een plaats is, waar het schitterend is en waar alleen maar geluk en vrede is.

Wie komen er in de hemel?

Degenen die geloven in Jezus Christus, worden in de Bijbel "burgers van de hemel" genoemd. Zij zijn dus geen burgers meer van de aarde, maar horen als het ware in een ander land thuis. Zij zijn burgers van de hemel.

<p>Filippi 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.</p>	
--	--

Voordat Hij stierf, zei Jezus tegen Zijn discipelen dat Hij heen ging naar het huis van Zijn Vader om plaats te bereiden voor hen – Johannes 14:1-3. En Hij zegt dan dat er in dat huis vele woningen zijn. De hemel is dus ook de woonplaats geworden van degenen die in Christus geloven. De gelovigen zijn nu echter op de aarde. Omdat hun woonplaats in de hemel is, worden zij hier vreemdelingen genoemd.

Pas als de Heer Jezus terugkomt naar de aarde om de gelovigen te halen of als een gelovige sterft, worden zij opgenomen in de hemel. Als een gelovige sterft, wordt er daarom wel gesproken over thuis halen van gelovigen. Hun woonplaats, hun thuis is immers in de hemel.

Het is heel bijzonder dat er mensen in de hemel zullen wonen, want God heeft de mens oorspronkelijk geschapen om op de aarde te wonen. Toen Adam en Eva werden geschapen, leefden zij op de aarde. Als zij niet ongehoorzaam waren geworden aan God, waren zij niet gestorven. En we mogen dan menselijkerwijs gesproken aannemen dat zij op aarde zouden zijn blijven leven. Dat er nu een woonplaats in de hemel is bereid voor mensen is een speciale zegen voor de gelovigen in Christus.

Als een gelovige sterft, gaat op dat moment zijn ziel naar de hemel, ook wel paradijs genoemd – Lucas 23:42-43. Zijn lichaam wordt begraven. Eenmaal komt Jezus terug naar de aarde om de gelovigen op te nemen naar de hemel. Degenen die al gestorven zijn, zullen dan opstaan en een nieuw lichaam ontvangen.

Wat gebeurt er met de niet gelovige mensen?

Degenen, die niet geloven, zullen sterven en komen in een plaats van eeuwige straf. Dit klinkt je misschien wreed in de oren, maar toch is het rechtvaardig. Laten we proberen dit te begrijpen.

We hebben al gezien dat God de mens oorspronkelijk schiep om op de aarde te leven. De mens is echter ongehoorzaam geweest aan God. God had namelijk van een bepaalde boom in het paradijs gezegd dat de mens de vruchten daarvan niet mocht eten. De mens heeft dat wel gedaan. Dit wordt de zondeval genoemd.

Deze gebeurtenis, die beschreven staat in Genesis 3, heeft enorme gevolgen gehad:

BIJBELTEKSTEN

Johannes 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Lucas 23:42 En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. 43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

1 Thessalonicenzen 4:16 want de Here zelf zal op een teken, ... bij het geklank van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Genesis 2:16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

BIJBELTEKSTEN

Genesis 3:10 En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

Romeinen 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

Romeinen 5: 12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.

Hebreeën 2:15 en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

Lucas 16:23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, ... 24 ...ik lijd pijn in deze vlam.

- Door de zondeval kwam er scheiding tussen de mens en God. De mens werd angstig voor God. Hij had besef gekregen van goed en kwaad – Genesis 3:10 en 11.
- Een ander gevolg was dat de mens onderworpen werd aan de zonde. De zonde kreeg de heerschappij over de mens. Nu de mens eenmaal ongehoorzaam was geweest aan God, kon de mens niet anders meer dan zondigen – Romeinen 3:10-12.
- Een derde gevolg van de zondeval is dat de mensen sterven. Dood is een gevolg van zonde. Alle mensen worden nu in zonde geboren en zijn daardoor onderworpen aan de dood. De mens leeft met angst voor de dood – Romeinen 5:12 en Hebreeën 2:15.
- Ook voor de aarde had de zondeval gevolgen. De aarde werd namelijk vervloekt en werd daardoor aan de vruchteloosheid onderworpen – Genesis 3:17 en Romeinen 8:19-20.

Genesis 3:17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,

Romeinen 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen,...

Door de zondeval kwam er scheiding tussen God en de mens. God kan namelijk geen deel hebben aan zonde. Zonde is in tegenspraak met Gods natuur, zoals duisternis en licht tegenpolen van elkaar zijn. Het één kan niet samengaan met het ander. De ongelovigen zullen ook eenmaal sterven. Dat is ook een van de gevolgen van de zondeval. Ieder mens heeft de dood voor ogen. De ziel van een ongelovige gaat na de dood naar het dodenrijk of de hades – Lucas 16:23. Dat is de plaats waar de ziel van de ongelovige blijft, tot de dag van oordeel. Dat is een dag, waarop Christus ieder zal oordelen. De doden zullen dan worden opgewekt. En alle ongelovigen zullen dan veroordeeld worden en in de hel worden geworpen. De hel is de eeuwige verblijfplaats van ongelovigen. Het is een plaats van straf en pijniging. Het is dus wel duidelijk dat de ongehoorzaamheid van de mens enorme gevolgen heeft, ook voor de eeuwigheid.

Is er een oplossing voor het probleem van de zonde?

God is licht en kan de duisternis van de zonde niet verdragen. Door de zondeval is ieder mens gescheiden van God. Als er niets aan gedaan wordt komt ieder mens uiteindelijk in de hel. Is daar wat aan te doen?

Ja, er is wat aan te doen en de Bijbel leert dat God er iets aan gedaan heeft. Maar omdat God rechtvaardig is, kan Hij niet doen alsof er niets aan de hand is. Omdat er zonde is, moet God straffen. Aan de andere kant wil God niet dat een mens verloren gaat. Het bijzondere is nu dat God Zijn eigen Zoon heeft gegeven. Die is mens geworden en die mens, Jezus Christus heeft de straf van God ondergaan. Dus hoewel Jezus zelf zonder zonde was, heeft Hij de straf op Zich genomen, die ieder mens verdiende.

Het kan worden vergeleken met een misdadiger die terecht staat voor de rechtbank. De misdaad is bewezen. De rechter kan niet anders dan de misdadiger veroordelen. Maar dan komt er een ander en die zegt tegen de rechter: "Laat mij de straf maar dragen en laat de misdadiger vrijuit gaan".

De Bijbel leert dat Jezus Christus, de Zoon van God, Gods straf heeft ondergaan, opdat de zondige mens vrijuit zou kunnen gaan. Jezus heeft Gods oordeel ondergaan door aan het kruis te sterven. Hij is in de dood gegaan. Christus heeft Zijn bloed gestort, dat betekent dat Hij Zijn leven heeft gegeven. Dat was nodig, want zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk.

Heeft iedereen nu deel aan die vrijspraak?

Het feit dat Jezus Christus Zich heeft opgeofferd en Zijn leven heeft gegeven, betekent dat nu dat ieder mens vrij uit gaat? Worden alle mensen nu vrijgesproken van het oordeel dat over hen was gekomen? God heeft de straf over de zonde immers op Zijn Zoon gelegd.

Nee, zo staat dat niet in de Bijbel. De mens werd geschapen met een vrije wil en had de keus om God wel of niet te gehoorzamen. Zo is het ook met de vrijspraak. De misdadiger uit het voorbeeld, kon tegen degene die de straf wilde overnemen, zeggen dat hij dat niet wilde en dat hij zelf de veroordeling wilde ondergaan. De misdadiger uit het voorbeeld moest er wel mee akkoord gaan dat een ander zijn straf zou ondergaan. Dit bedoelt de Bijbel met *bekering* – Handelingen 17:30. Je erkent dan dat je onder Gods oordeel bent, doordat je een zondaar bent en je accepteert en vertrouwt erop dat Jezus jouw straf op Zich neemt en voor jou betaalt – Johannes 3:36.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 3:16 Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Hebreeën 9:22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

Handelingen 17:30 God dan verkondigt...heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, 31 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

BIJBELTEKSTEN

Openbaring 1:5 en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed.

Kolosse 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.

Hebreeën 2:15 en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

1 Thessalonicenzen 1:10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

2 Petrus 2:9 dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen

Zo is het ook met de mens, die Gods veroordeling moet ondergaan. Jezus wil de straf overnemen. Maar dat geldt alleen als een mens daarmee akkoord gaat. Met andere woorden, iemand moet accepteren dat Jezus zijn of haar straf heeft gedragen. Hij of zij moet het wel geloven dat het zo is. Als iemand dat doet, kan die mens vrij uit gaan en komt niet meer onder het oordeel van God. De Bijbel spreekt in dit verband van *verlossing*. De mens die accepteert dat Jezus de straf van hem of haar overneemt, wordt verlost van

- onze zonden – Openbaring 1:5
- de macht van de zonde en de duisternis – Kolosse 1:13
- de angst voor de dood – Hebreeën 2:15
- de komende toorn van God – 1 Thessalonicenzen 1:10
- de eeuwige straf van de hades (het dodenrijk) en de hel – 2 Petrus 2:9.

Tenslotte moet het besluit volgen om de Heer te gehoorzamen. In Johannes 3:36 zagen we dat wie ongehoorzaam is aan de Zoon van God, het leven niet zal zien.

Als we de vergelijking met de misdadiger doortrekken zou je kunnen zeggen dat als iemand zich bekeert, hij de volgende verklaring ondertekent. (Te onthouden met B.A.B.)

BEKENTENIS

Ondergetekende bekent schuldig te zijn aan de zonde tegenover God. Ondergetekende erkent dat het rechtvaardig zou zijn als hij/zij de straf zou ondergaan die het gevolg is van de zonde.

ACCEPTATIE

Ondergetekende accepteert dat Jezus Christus zijn/haar straf heeft ondergaan. Hij/zij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is en daardoor in staat is zijn/haar straf te dragen.

BESLUIT

Ondergetekende besluit Jezus als Heer te dienen en te gehoorzamen overeenkomstig Zijn Woord.

Wat gebeurt er als je je bekeert?

Wat gebeurt er nu precies als die bekering waarover gesproken is, plaats vindt? Want eerder zagen we dat God, die licht is, de duisternis en het kwaad niet kan verdragen. En ieder mens is een zondaar sinds de zondeval. Wat gebeurt er dan dat iemand die zich bekeert wel bij God kan wonen. De gelovige krijgt immers een woonplaats in de hemel.

Het antwoord hierop is dat de mens die zich tot God bekeert, een heel nieuw leven in zich krijgt. Die mens wordt opnieuw geboren. En dat is absoluut nodig om de hemel in te kunnen gaan. Je kunt je zelf geen nieuw leven geven. Gods Geest doet dat.

Door de zondeval is ieder mens als het ware dood voor God. Maar als die mens zich bekeert, dat wil dus zeggen accepteert dat Jezus de straf voor hem betaalt, dan ontvangt die mens vergeving voor alle zonden en dan wordt die mens levend voor God. Gods Geest maakt een nieuwe schepping van die mens. De bijbel zegt zelfs dat die mens deel krijgt aan de Goddelijke natuur. Op een andere manier drukt de bijbel dit uit doordat er staat dat allen die Jezus hebben aangenomen kinderen van God worden.

Dat nieuwe leven dat de mens, die het offer van Jezus accepteert, ontvangt, is leven uit God. Aan dit leven komt geen einde meer door de dood. De bijbel noemt het eeuwig leven. Betekent dit dan dat een gelovige niet meer sterft. We weten natuurlijk wel dat ook gelovigen sterven. Maar toch is het anders dan bij ongelovigen. Sterven betekent dat er scheiding komt tussen het lichaam en de ziel. Maar omdat een gelovige nieuw leven in zich heeft dat van God is, gaat zijn ziel op het moment van het sterven naar de hemel. Zijn lichaam blijft wel achter op de aarde en wordt begraven, maar zijn ziel leeft voort bij God. De ziel van de ongelovige daarentegen gaat naar het dodenrijk. Daar is God niet, er is scheiding van God en daarom is er sprake van dood.

Kun je er wel zeker van zijn dat je naar de hemel gaat?

Als iemand zich heeft bekeerd en Gods Geest heeft die mens opnieuw geboren doen worden, dan gaat de ziel van die mens naar de hemel op het moment dat die mens sterft. Maar kun je daar wel zo zeker van zijn? Het is nogal belangrijk om te weten of je wel of niet verloren zal gaan. Hoe kun je daar zo zeker van zijn als sommigen wel beweren?

BIJBELTEKSTEN

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven, 13 die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

2 Corinthe 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

1 Johannes 5: 1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.

11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De enige die het beslist is God. Daarom is het van belang na te gaan wat God er van zegt in de Bijbel. Je kunt als gelovige wel allerlei vragen en twijfels hebben. Dat is ook de ervaring van velen die Christus hebben aanvaard. Er komen dan momenten van twijfel. Ben ik wel gered? Heb ik mij echt wel bekeerd? Heb ik wel de juiste stappen gezet om gered te worden?

De enige manier om zekerheid te hebben, is na te gaan wat God erover zegt in de bijbel en dat te geloven. Wel, God zegt in de bijbel dat ieder mens die niet gelooft reeds veroordeeld is. Net als die misdadiger uit het voorbeeld. Die was al veroordeeld. Zo is het volgens de bijbel ook met de ongelovige – Johannes 3:18. Maar, zegt de bijbel dan, als je gelooft in de Here Jezus, dan heb je eeuwig leven – Johannes 5:24.

Johannes heeft enkele brieven geschreven, die in de bijbel zijn opgenomen. In een daarvan schrijft hij: “Dit heb ik u geschreven, ... opdat u weet dat u eeuwig leven hebt.”. Wat heeft hij dan geschreven, opdat de lezers zouden weten dat zij eeuwig leven hebben. Wel, hij schreef dat ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, uit God geboren is. Christus betekent gezalfde. Het duidt erop dat Jezus degene is die door God gezalfd en bestemd is om te redden. Johannes zegt dus eigenlijk dat ieder die gelooft dat Jezus degene is die redt van het oordeel, uit God geboren is.

Verderop schrijft Johannes dat God ons eeuwig leven heeft gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze en vergelijkbare gedeelten uit de bijbel zijn de basis voor het zeker weten dat een gelovige in de hemel komt. Als een mens in Jezus Christus gelooft en er komt twijfel in hem op, dan kan hij zich baseren op dergelijke teksten om zeker te weten dat hij eeuwig leven heeft. Een eeuwig leven houdt in dat het niet sterft. Daarop kan die mens zijn zekerheid baseren dat hij in de hemel komt.

Als Jezus tegen zijn discipelen zegt dat Hij naar Zijn Vader gaat om plaats voor hen te bereiden, dan heeft hij het over de hemel, waar vele woningen zijn. Een van de discipelen vraagt Hem dan de weg daar naar toe. Jezus zegt dan: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”. Jezus is dus de weg naar de hemel. Door in Hem te geloven weet je zeker dat je daar komt.

Studievragen

Aan de hand van onderstaande vragen kun je desgewenst het onderwerp van deze studie verder onderzoeken. Er is getracht zoveel mogelijk uit te gaan van wat de bijbel over dit onderwerp leert. Probeer daarom in de genoemde teksten na te gaan wat er over het onderwerp van deze studie in de bijbel staat.

Wat is de hemel?

Wat kunnen we leren over de hemel - Marcus 12:25.

Waarom kan Jezus Christus onderwijs geven over de hemel - Johannes 6:38.

Wat gebeurde er in de hemel toen Johannes daar werd ingevoerd - Openbaring 4.

<p>Openbaring 4:1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. 2 Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand</p>	<p>was op die troon gezeten. 3 En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. 4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.</p>
---	--

Wat vertelt Paulus over zijn ervaring van weggevoerd te worden naar de hemel? En hoe noemt hij de plaats waar hij naar toe is gevoerd - 2 Corinthe 12:2.

Hoe wordt die plaats in Openbaring 2:7 genoemd.

Hoe noemt Jezus de plaats waar de misdadiger naar toe zou gaan na zijn sterven - Lucas 23:43.

BIJBELTEKSTEN

Marcus 12:25 Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen.

Johannes 6:38 Want Ik ben van de hemel nedergedaald.

2 Corinthe 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het - dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel.

Openbaring 2:7 Wie een oor heeft, die ore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Lucas 23: 42 En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. 43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Johannes 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgedaan, omdat allen gezondigd hebben.

Efeze 2:1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Wie komen er in de hemel?

In Johannes 14:1-3 beschrijft Jezus de hemel als het huis van Zijn Vader dat vele woningen heeft. Voor wie heeft Jezus daar plaats bereid blijkens vers 1?

In 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17 staat dat Jezus nog eens zal neerdalen van de hemel. Wie zullen er dan met hem meegaan naar de hemel?

1 Thessalonicenzen 4:16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen

het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Wat gebeurt er met de niet gelovige mensen?

Wat gebeurt er met de mensen, die Jezus niet gehoorzamen - Johannes 3:36.

Wat kunnen we leren uit Lucas 16:23-29 over de plaats waar de ziel van de ongelovigen heen gaat na hun sterven?

Welke gevolgen had de zondeval - Romeinen 5:12 en Efeze 2:1.

Lucas 16:23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier

vertroost en gij lijdt pijn 26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. 27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. 29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.

Is er een oplossing voor het probleem van de zonde?

Welke oplossing voor het probleem van de zondeval gaf God - Johannes 3:16-17.

Wat blijkt uit het feit dat God Zijn Zoon gaf - Romeinen 5:8 - 11.

Wat was er nodig om zonden te kunnen vergeven - Hebreëen 9:22.

Waarmee wordt in Jesaja 53:7 het offer van Jezus vergeleken.

Heeft iedereen nu deel aan die vrijspraak?

De verzoening wordt niet automatisch van kracht voor alle mensen, maar alleen voor degenen die Christus als hun Heer en Heiland aannemen. Waartoe roept Paulus de inwoners van Athene daarom op - Handelingen 17:30.

Wie ontvangt wel het eeuwige leven van God - Johannes 3:36.

<p>Handelingen 17:30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen.</p>	<p>Johannes 3: 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.</p>
---	--

BIJBELTEKSTEN

Johannes 3:16 Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Romeinen 5:8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Hebreëen 9:22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

Jesaja 53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

BIJBELTEKSTEN

Johannes 10: 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

1 Johannes 5:10 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. 11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Wat gebeurt er als je je bekeert?

Wat gebeurt er met een mens die zich bekeert en Jezus aanneemt - Johannes 3:1-7.

En waarvoor hebben zij macht ontvangen - Johannes 1:12 en 13.

Hoe wordt een mens genoemd die Christus heeft aangenomen - 2 Corinthe 5:17.

Johannes 3:1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; 2 deze kwam des nachts tot Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. 3 Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 4 Nikodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water

en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

2 Corinthe 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Kun je er wel zeker van zijn dat je naar de hemel gaat?

Wat belooft Jezus in Johannes 10:28 aan "Zijn schapen"?

Waarom schreef Johannes zijn brief - 1 Johannes 5:13.

Wat is de belofte in Johannes 5:24.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, starting from the top margin and ending at the bottom margin.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

Kennismaking met de bijbel



- 1. De Bijbel, wat is dat voor boek?**
- 2. Wat heb ik met God te maken?**
- 3. Wie is Jezus Christus?**
- 4. Hoe kom ik in de hemel?**
- 5. Wat is de christelijke doop?**

Vragen vooraf

Wat is dopen?

In de bijbel wordt de doop vergeleken met Noach die in de ark gered werd terwijl de aarde vernietigd werd door de zondvloed. Als die vergelijking toepast, wat zou de doop dan kunnen betekenen.

Welke soorten doop bestaan er?

Een heiden is in de bijbel iemand die niet tot het volk Israël behoort. Als een heiden zich bekeerde tot de God van Israël en die God wilde dienen, sloot een heiden zich aan bij het volk van God door zich te laten besnijden en zich te laten dopen. Wij leven nu in de tijd dat de christenen een nieuw volk van God op aarde zijn. Hoe kun je toegevoegd worden aan dat nieuwe volk van God.

Wat is de christelijke doop?

De christelijke doop wordt wel vergeleken met een begrafenis. Welke overeenkomsten zie je daarin.

Wat volgt er na de doop?

Als je de vergelijking van de doop met Noach die door de zondvloed ging of met een begrafenis toepast, wat volgt er dan daarna?

Wat zijn de gevolgen van de doop?

Welke gevolgen zou de doop hebben – denk opnieuw aan de beelden waarmee de doop wordt vergeleken.

Wie mogen gedoopt worden?

Wanneer mag je je laten dopen?

Wie mogen dopen?

Waarom zou je je laten dopen?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing.

BIJBELTEKSTEN

Marcus 7:4 en van de markt komende eten zij niet dan na zich **gereinigd** te hebben; en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld het **onderdampelen** van bekertjes en kannen en koperwerk.

Lucas 11:38 De Farizeeër verwonderde zich, toen hij zag, dat Hij Zich voor het eten niet eerst **wies**.

Mattheüs 23:15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën huichelaars, want u trekt de zee en het droge rond om een proseliet te maken.

Handelingen 19:3 En hij zei tot hen: waarin bent u dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus

Mattheüs 3:13 Toen kwam Jezus..... tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. ...15 Jezus echter antwoordde en zei tot hem: laat Mij thans worden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem worden. 16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.

Wat is dopen?

Het woord *dopen* in de bijbel betekent reinigen door middel van water. Soms wordt er met het woord aangeduid dat er sprake is van ondergaan in, een andere keer is er sprake van wassen – Marcus 7:4 en Lucas 11:38.

Dopen geeft aan dat iets of iemand door water heen gaat, zoals je handen door het water gaan als je ze wast. Bij de doop gaat iemand door het water heen. Er is verschil tussen de situatie voor en na de doop. Wie gedoopt is, is overgegaan van de ene kant van het water naar de andere kant en hoort nu bij de andere zijde van het water. De meest duidelijke omschrijving van het woord dopen met betrekking tot de rituele betekenis is naar mijn mening ‘door het water heen gaan’. We zullen zien dat bij alle vormen van dopen die in de bijbel voorkomen sprake is van overgaan van de ene groep naar de andere groep.

Welke soorten doop bestaan er?

In de Bijbel wordt niet alleen over de doop gesproken, zoals we die tegenwoordig kennen. De doop, die wij in onze tijd kennen is de christelijke doop. In de Bijbel wordt echter ook over andere ‘dopen’ gesproken.

Proselietendoop

Als ‘heidenen’ de God van Israël wilden dienen, sloten zij zich aan bij het volk van God. Deze personen werden proselieten genoemd. Zij lieten zich dopen om zich aan te sluiten bij het volk van God op aarde – Mattheüs 23:15.

Doop van Johannes

Johannes (de Doper) zei tegen de mensen, die naar hem luisterden dat zij zich moesten bekeren en moesten geloven in Hem die na hem kwam. Zij die door Johannes gedoopt werden, verwachtten de Messias - dat betekent de ‘gezalfde’ van God - voor het volk Israël. Johannes doopte een doop van bekering - Handelingen 19:3...4. Degenen die door hem gedoopt werden, scheidten zich af van het volk dat Gods oordeel had verdiend en sloten zich aan bij degenen die het Koninkrijk van God op aarde verwachtten.

Dat is ook de reden dat Jezus zelf werd gedoopt - Mattheüs 3:13...17. Jezus handelde zoals degenen die Hem verwachtten. Ook Jezus sloot zich aan bij de groep die Gods Koninkrijk op aarde verwachtten.

De christelijke doop

De christelijke doop werd ingesteld na de opstanding van Christus. In Marcus 16:14 staat dat Hij aan de elf discipelen verscheen. Vervolgens gaf Hij hun de opdracht het evangelie te verkondigen en de gelovigen te dopen.

Gelovigen werden gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Zij geloofden in Hem, die gekomen **was** - Handelingen 19:3...5 - in tegenstelling tot Johannes, die zei dat zij moesten geloven in Hem die **na hem kwam**. De mensen in Handelingen 19 werden opnieuw gedoopt met de christelijke doop. In Mattheüs 28:19 gaf de Heer Zijn apostelen opdracht de volken tot discipelen te maken door hen te dopen. Meer letterlijk staat er namelijk in deze tekst – maakt al de volken tot mijn discipelen hen dopende of door hen te dopen. Dus door hen te dopen werden zij discipelen. Hiermee stelde de Heer een nieuwe doop in, in tegenstelling tot de eerdere doop, die Johannes toepaste.

Bij al deze vormen van dopen, die in de Bijbel voorkomen is er sprake van een overgang van de ene groep naar de andere groep mensen. Daarom volgt na het woord dopen in de bijbel vaak het woordje **tot** of **in** – bijvoorbeeld Handelingen 19:5. Voor de drie genoemde dopen is de overgang als volgt:

- Van de heidenen naar Gods volk.
- Van de ongelovige Joden naar de Joden die de Messias verwachten en geloven in Hem die zou komen.
- Van de ongelovige Joden en heidenen naar de discipelen van de Heer Jezus.

De betekenis van de doop is goed te illustreren met de geschiedenis van het volk Israël in de periode van slavernij in Egypte. Door Gods ingrijpen liet de koning van Egypte het volk na veel plagen tenslotte vertrekken. Toen ze echter nog maar net vertrokken waren, kwamen zij aan de oever van de Rode Zee. Door een wonder van God konden zij door de zee heen trekken en kwamen veilig aan de overkant. De koning van Egypte was hen namelijk achterna gereisd met zijn leger om hen weer terug te halen. Ook de koning van Egypte probeerde met zijn leger door de zee te gaan. Zij kwamen er echter in om. Toen was het volk veilig aan de andere kant van het water. Door deze doortocht door de zee was het volk Israël overgegaan van Egypte naar de woestijn. Zij behoorden dus niet meer bij Egypte, maar waren een volk op reis naar het beloofde land. De verlossing van het volk Israël uit Egypte door de Rode Zee heen naar de woestijn wordt in 1 Corinthe 10:1...2 vergeleken met de christelijke doop.

BIJBELTEKSTEN

Mattheüs 28 :19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Marcus 16:14 Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongelooft en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was. 15 En Hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

1 Corinthe 10:1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.

BIJBELTEKSTEN

1 Petrus 3:20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. 21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.

Handelingen 2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun - Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Een andere geschiedenis uit het oude testament, die illustreert wat de doop betekent, is de zondvloed. Noach en zijn gezin werden door het water van de zondvloed heen gered en kwamen op de nieuwe aarde. Het water betekende Gods oordeel over de aarde die verdorven was - 1 Petrus 3:20.

In beide voorbeelden uit het oude testament ging het om een afscheiding, door de wateren heen van een boze, God vijandige wereld, naar een nieuwe terrein, waar God met een nieuw getuigenis op aarde wilde verder gaan. Daarom is de meest duidelijke omschrijving van de betekenis van de christelijke doop naar mijn mening 'door het water heen gaan', je afscheiden van de wereld en je voegen bij Gods volk op aarde.

Wat is de christelijke doop?

Door de christelijke doop wordt er voor Gods ogen in de innerlijke toestand van een mens niets veranderd. Ieder mens is verloren. Gods zegt in Zijn Woord dat er niemand is die goed doet, zelfs niet één. Gemeten naar de normen van God is er dus niet één mens die aan Zijn normen voldoet. Maar als een mens zich bekeert en gelooft in de Here Jezus, is hij op dat moment door het werk van de Heer Jezus geschikt om in te gaan in de hemel. Daarom kon Jezus ook tot de moordenaar aan het kruis zeggen dat hij 'heden' met Hem in het paradijs zou zijn. De mens kan niets doen om geschikt te worden voor de hemel. Hij hoeft die geschiktheid alleen uit Gods hand te ontvangen, aan te nemen. Een mens kan er nooit op vertrouwen gedoopt te zijn, om de eeuwige redding te ontvangen. Die ontvangt een mens alleen op grond van geloof.

In de studie Hoe kom ik in de hemel zagen we dat iemand eeuwig leven ontvangt als hij of zij de drie stappen B-A-B zet. Met de eerste stap – Bekentenis / berouw - erkent iemand zondaar te zijn en keert hij of zij zich af van de zonde. Met de tweede stap – Aanvaarding / acceptatie - gelooft hij of zij dat Jezus de Zoon van God is en de straf voor hem of haar heeft gedragen. Met de derde stap – Besluit - besluit hij of zij Jezus als Heer te volgen en keert hij of zij zich tot Jezus.

De doop is de uitwerking van de derde stap – het besluit Jezus als Heer te erkennen en Hem in de rest van je leven te volgen. In de bijbel worden bekering en doop daarom vaak in één adem genoemd – bijvoorbeeld Handelingen 2:37-38. Tegenwoordig worden bekering en doop vaak los van elkaar gezien. Toch hoort de doop bij de bekering. Door de doop wordt praktisch toegepast dat je van de wereld - die onder de macht ligt van de overste van

de wereld, de duivel - overgaat naar de groep mensen die Jezus als Heer erkend hebben door zich te laten dopen.

Wat volgt er na de doop?

Aan de overkant van het water is degene die gedoopt is op nieuw terrein. Dit nieuwe terrein wordt in de Bijbel het koninkrijk der hemelen genoemd, het christelijk getuigenis op aarde. Dit koninkrijk heeft een Koning, de Heer Jezus en het heeft onderdanen. Je zou kunnen zeggen dat de mensen die zich laten dopen daarmee Jezus als Koning erkennen en zich daadwerkelijk aansluiten bij Zijn koninkrijk.

De christelijke doop is het beginpunt van de weg op aarde als onderdaan in het koninkrijk der hemelen. Romeinen 6 beschrijft dit. In vers 4 staat dat wij met Christus zijn begraven door de doop in de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Door de doop wordt de dood van Christus toegepast op ons leven op aarde in de wereld. We zijn met Hem begraven door de doop. Maar aan de andere kant van het water zijn we levend te voorschijn gekomen om daar in nieuwheid des levens te wandelen. Kolosse 2:11-12 drukt het zo uit - met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt. Wie gedoopt is, begint aan een wandel op nieuw terrein.

Als we weer de vergelijking maken met het volk Israël, dan weten we dat zij toen zij door de Rode Zee waren gegaan, aan het begin stonden van een reis door de woestijn op weg naar het beloofde land. Zo staat degene die gedoopt is, aan het begin van een levenswandel op aarde (de woestijn) op weg naar het beloofde land (de hemel).

Wat zijn de gevolgen van de doop?

Behoudenis van het oordeel over de wereld

In Marcus 16:16 staat - wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden. En in 1 Petrus 3:21 staat - de doop redt of behoudt nu ook u. Deze teksten leveren vaak problemen omdat ze in tegenspraak lijken met behoudenis door geloof. We hebben eerder gezien dat als iemand gelooft hij behouden is. Dat is een zaak van geloof in Jezus Christus. Hoe kan het dan dat in deze teksten sprake is van behoudenis door de doop. De oplossing ligt in het antwoord op de vraag waarvan je behouden wordt. Door de doop wordt je behouden van de wereld, het terrein dat onder Gods oordeel ligt. Egypte werd door God gestraft. Israël onderging die oordelen niet, werd ervan gered doordat ze zich

BIJBELTEKSTEN

Romeinen 6:3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Efeze 4:20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en bent in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Kolosse 2:11 In Hem bent u ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, 12 daar u met Hem begraven bent in de doop. In Hem bent u ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

BIJBELTEKSTEN

Marcus 16:15 En Hij zei tot hen - Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.

Handelingen 2: 38 En Petrus antwoordde hun - Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden....

40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. 41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed.

Handelingen 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen.

afschieden van Egypte. De wereld zal ook Gods oordelen ondergaan. Hoe kun je van die oordelen behouden worden? Door de doop, want daarmee scheid je je af van de wereld en sluit je je aan bij de discipelen van de Heer. Daarom kon Petrus zeggen - Laat u behouden van dit verkeerde geslacht... En zij lieten zich dopen - Handelingen 2:40-41. De wereld ligt onder het oordeel van God en vanuit aards gezichtspunt gezien, bevindt een gelovige, die niet gedoopt is zich nog op het terrein van de wereld. Pas door de doop gaat iemand ook praktisch weg uit de wereld. Hij of zij past als het ware de dood van Christus toe op zijn positie in de wereld. En daardoor wordt degene, die gedoopt wordt, behouden van het terrein dat onder Gods oordeel ligt.

Bekleed met Christus

In Galaten 3:27 staat - Want u allen, die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Bekleed met Christus wil zeggen dat je je onder het gezag van Christus stelt. Op het nieuwe terrein aan de andere kant van het water, heeft Christus de leiding, daar is Hij Koning. In de wereld is de satan de overste. Iemand die geloofd heeft in Jezus Christus hoort daar niet thuis. Door gedoopt te worden gaat iemand praktisch over van het terrein waar satan het voor het zeggen heeft naar het terrein waar Christus gezag heeft.

Wie mogen gedoopt worden?

In Handelingen 2 staat dat Petrus een rede hield tot de Joden in Jeruzalem. Zij werden daardoor in hun hart geraakt en vroegen wat zij moesten doen. Petrus antwoordde hun - Bekeert u en een ieder van u late zich dopen - vers 38. In vers 41 staat - Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen.

In Handelingen 8 kunnen we lezen dat Filippus het evangelie bracht aan de inwoners van Samaria. In vers 12 staat - Toen zij echter geloof schonken aan Filippus... lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Uit deze voorbeelden kunnen we dus afleiden dat de doop wordt toegepast op mensen die in Jezus Christus geloven. In de bijbel worden geen voorwaarden genoemd om gedoopt te worden.

Wanneer mag je je laten dopen?

Misschien heb je er wel moeite mee om alles wat tot nu toe in deze studie is behandeld te begrijpen. En dan denk je dat je er daarom nog niet aan toe bent om je te laten dopen. In de bijbel is echter nooit sprake van een eis dat je volledig moet begrijpen

wat de christelijke doop betekent, voordat je gedoopt kunt worden. Laat dit je geruststellen dat er waarschijnlijk niet zo veel christenen zijn die je volledig kunnen uitleggen wat de doop betekent. Bovendien verschillen de meningen over de betekenis. Als we naar enkele personen kijken, waarvan in de bijbel beschreven staat dat zij gedoopt werden, dan wordt duidelijk dat het geen voorwaarde is om te begrijpen wat de doop betekent.

Paulus

In Handelingen 22:12-16 staat de geschiedenis van de bekering en doop van Paulus. Onderweg naar Damascus bekeert hij zich en gelooft in de Heer Jezus. In Damascus komt Ananias bij hem. Een van de eerste dingen, die Ananias zegt is - En nu, wat aarzelt je nog? Sta op en laat je dopen en je zonden afwassen. Paulus was bekend met de proselietendoop. Daardoor traden niet Joden toe tot het Joodse volk. Het was voor Paulus dus logisch dat nu hij in Jezus Christus geloofde, hij gedoopt zou worden tot het nieuwe volk van God, het koninkrijk van Koning Jezus.

De Ethiopiër

In Handelingen 8 lezen we van een Ethiopische man. Hij was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Misschien was hij wel gedoopt met de proselietendoop. Op de terugweg naar zijn land ontmoet hij Filippus. Die legt hem aan de hand van Jesaja het evangelie van Jezus uit. Dan komen ze bij water. De Ethiopiër zegt dan - Wat is er tegen dat ik gedoopt word. Vervolgens staat er dat Filippus hem doopte. Er was hier dus niet een uitgebreid onderwijs, voordat de kamerling gedoopt werd. Hij had het evangelie gehoord en geloofd en als reactie wilde hij zich laten dopen, omdat hij nu bij Christus wilde horen.

De gevangenebewaarder uit Filippi

Deze geschiedenis staat in Handelingen 16. Paulus en zijn medewerker zijn in Filippi in de gevangenis geworpen. Omstreeks middernacht bidden zij en zingen zij Gods lof. Dan vindt er plotseling een aardbeving plaats. Daardoor gaan alle deuren van de gevangenis open. De gevangenebewaarder wil zelfmoord plegen, omdat hij denkt dat de gevangenen ontsnapt zijn en daar is hij verantwoordelijk voor. Paulus kan hem daar van weerhouden. Hij legt hem uit dat hij zijn vertrouwen op de Heer Jezus moet stellen om behouden te worden. In vers 33 staat dan dat de gevangenebewaarder Paulus en Silas meeneemt in datzelfde uur van de nacht. En hij laat zichzelf en al de zijnen terstond dopen. Zij werden dus in de nacht gedoopt, nadat zijn

BIJBELTEKSTEN

Handelingen 22:12 En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, van wie alle Joden, die daar woonden, een goed getuigenis gaven, 13 kwam tot mij, ging bij mij staan en zei tot mij - Saul, broeder, word weer ziende! En op hetzelfde ogenblik werd ik weer ziende en zag hem. 14 En hij zei - De God onzer vaders heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de Rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen; 15 want gij moet getuige voor Hem zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. 16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Handelingen 8:35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zei - Zie, daar is water; wat is er tegen, dat ik gedoopt word? 38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

BIJBELTEKSTEN

Handelingen 16: 27 En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren. 28 Maar Paulus riep met luider stem - Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier! 29 En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden, voor Paulus en Silas neder. 30 En hij leidde hen naar buiten en zei - Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden - Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. 32 En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. 33 En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; 34 en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was.

1 Corinthe 1:17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen.

hun vertrouwen op de Heer Jezus hadden gesteld. Door hun geloof behoorden zij bij Christus. Daarom werden zij gedoopt, opdat zij ook bij het koninkrijk der hemelen op aarde zouden horen.

Uit deze voorbeelden blijkt dus dat er geen uitgebreid onderwijs nodig is om gedoopt te worden. We mogen aannemen dat deze mensen na hun doop werden onderwezen. We lezen in de bijbel ook niets over de leeftijd, waarop iemand gedoopt kan worden. Je zou kunnen afleiden dat iemand Jezus als Heer moet hebben aanvaard. Als een jong iemand dat heeft gedaan, wat kan hem dan verhinderen om gedoopt te worden?

Wie mogen dopen?

Dopen is niet een bepaalde gave, die aan sommigen in de gemeente is gegeven, zoals bijvoorbeeld evangelisten, herders en leraars aan de gemeente zijn gegeven. Uit de voorbeelden in de bijbel kunnen we afleiden dat degenen, die het evangelie verkondigden, de mensen die tot geloof kwamen, doopten of lieten dopen door mensen die met hen meewerkten.

Paulus zegt in 1 Corinthe 1:17 bijvoorbeeld dat hij niet gezonden was om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Paulus heeft dan ook maar enkele mensen gedoopt. Hij liet dit in het algemeen over aan medewerkers.

De Heer Jezus gaf na Zijn opstanding aan de elf discipelen de opdracht het evangelie te verkondigen en de volken te dopen.

Waarom zou je je laten dopen?

De doop is een voorrecht, waar je gebruik van mag maken. In het eerste deel van deze studie hebben we gezien dat je door de doop door het water gaat naar het koninkrijk der hemelen op aarde. Je mag weg uit deze wereld en je mag deel uitmaken van het koninkrijk, waarin Christus het gezag heeft.

Als je niet gedoopt bent, blijf je wat je uiterlijke positie op aarde betreft tot de wereld die onder Gods oordeel ligt. Als een Israëliet niet meeging door de Rode Zee en het land Egypte niet verliet, bleef hij wonen in het land waarin hij niet thuis hoorde. Hij hoorde bij het volk dat in de woestijn reisde. Waarom zou hij zich niet aansluiten bij dat volk? Waarom zou jij je niet aansluiten bij het volk waar je deel van uit maakt, als je geloofd hebt in de Heer Jezus? God reisde met Zijn volk mee door de woestijn. Wil je meereizen? Op weg naar het beloofde land, de hemel.

Studievragen

Wat is dopen?

1. Het Griekse woord voor dopen is 'baptizo'. We vinden dat vetgedrukt in de teksten in het kader. Welke betekenissen heeft dit Griekse woord in deze teksten?

Welke soorten doop bestaan er?

In de volgende teksten staat aangegeven dat heidenen die zich tot de God van Israël bekeerden proselieten of jodengenoten worden genoemd.

<p>Mattheüs 23:15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën huichelaars, want u trekt de zee en het droge rond om een proseliet te maken; en wanneer hij het geworden is, maakt u van hem een zoon van de hel, tweemaal erger dan u.</p>	<p>Handelingen 13:43 En toen de synagoge was uiteengegaan, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige proselieten Paulus en Barnabas, die tot hen spraken en hen vermaanden bij de genade van God te blijven.</p>
---	--

2. Hoe wordt de doop van Johannes in het volgende bijbelgedeelten genoemd?
3. Waarom zou ook Jezus door Johannes gedoopt zijn?

<p>Handelingen 19:3 En hij zei tot hen: waarin bent u dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes.4 Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.</p> <p>Mattheüs 3:13 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. 14 Maar deze trachtte Hem</p>	<p>daarvan terug te houden en zei: ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? 15 Jezus echter antwoordde en zei tot hem: laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. 16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.</p>
--	--

BIJBELTEKSTEN

Lucas 12:50 Ik moet **gedoopt** worden met een **doop**, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.

Marcus 10:38...39 Kunt gij de beker drinken, die Ik drink, of met de **doop gedoopt** worden, waarmede Ik **gedoopt** word? 39 Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus zeide tot hen: De beker, die Ik drink, zult gij drinken en met de **doop**, waarmede Ik **gedoopt** word, zult gij **gedoopt** worden,

Marcus 7:4 en van de markt komende eten zij niet dan na zich **gereinigd** te hebben; en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld het **onderdompelen** van bekeraars en kannen en koperwerk.

Lucas 11:38 De Farizeeër verwonderde zich, toen hij zag, dat Hij Zich voor het eten niet eerst **wies**.

Hebreeën 9:9 Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmee) dient, voor zijn besef te volmaken, 10 daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden **wassingen** slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel.

BIJBELTEKSTEN

Mattheus 28 :19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Marcus 16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had. ... 14 Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongelooft en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was. 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

In de volgende verzen geeft de Heer Jezus aan Zijn discipelen de opdracht te dopen. Hier is sprake van de christelijke doop.

4. Voor wie gold de christelijke doop – Mattheüs 28:19.
5. Wanneer werd de christelijke doop ingesteld - Marcus 16:9-15.

Wat is de christelijke doop?

6. Probeer uit de volgende teksten 5 dingen af te leiden waartoe of waarin men gedoopt wordt.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun - Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Marcus 1:4 ...geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.

Romeinen 6:3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuweheid des levens zouden wandelen. 5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding;

Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Handelingen 8:16 Want deze [de Heilige Geest] was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 19:5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

1 Corinthe 1:13 Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? 14 Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus; 15 zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt.

Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

7. Welke gebeurtenis uit de geschiedenis wordt vergeleken met de doop – 1 Petrus 3:20-21.
8. Welke gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël wordt vergeleken met de doop – 1 Corinthe 10:1-2.
9. Hoe zou je de christelijke doop kunnen beschrijven op grond van deze vergelijkingen.

Wat volgt er na de doop?

10. De christelijke doop is het begin van iets nieuws. Hoe zou je dat nieuwe kunnen omschrijven op grond van Romeinen 6:4.

Wat zijn de gevolgen van de doop?

11. Kun je aan de hand van de volgende bijbelgedeelten drie gevolgen opnoemen van de doop?

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.	Marcus 16:16 Wie geloofd heeft en gedoopt is, zal behouden worden. Galaten 3:27 Want u allen, die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan.
---	--

Wie mogen gedoopt worden?

12. Wie werden er gedoopt blijkens de volgende teksten?

Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.	Handelingen 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.
--	---

BIJBELTEKSTEN

1 Petrus 3:20 ... toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zie-len, door het water heen gered werden. 21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

1 Corinthe 10:1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaders allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij **in nieuwheid des levens zouden wandelen.**

BIJBELTEKSTEN

Handelingen 9:3 En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotse-ling licht uit de hemel omstraalde; 4 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 9 En hij kon drie dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet. ...

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Handelingen 8:35 En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zei - Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37 En hij zei - Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei - Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Wanneer mag je je laten dopen?

13. Hoe lang duurde het voordat Paulus werd gedoopt na zijn bekering – Handelingen 9:3.
14. En hoe ging dat bij de Ethiopiër in de volgende geschiedenis - Handelingen 8:35-38.
15. De gevangenvaarder uit Filippi werd direct nadat hij Jezus had aangenomen gedoopt. Op welk tijdstip gebeurde dat – Handelingen 16:30.

Handelingen 16:30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden - Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. 32 En zij spraken het

woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. 33 En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;

Wie mogen dopen?

16. In de al aangehaalde geschiedenis van de Ethiopiër zien we dat Filippus het evangelie vertelt en als de Ethiopiër gelooft, doopt Filippus hem. Wat kun je hieruit afleiden over de vraag wie er mogen dopen – Handelingen 8:35-38.

Waarom zou je je laten dopen?

17. Kun je na deze studie aangeven waarom je je zou laten dopen?



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A large rectangular area with a light yellow background and horizontal black lines, intended for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.