

Gebed

Leren bidden en ontvangen



Bijbelstudie

Henri Hüpscher

Gebed

Leren bidden en ontvangen

Henri Hüpscher

© 2000, 2004 Henri Hüpscher

Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële doeleinden.

De bijbelteksten in deze studie, mits anders aangegeven, zijn ontleend aan de *NBG-vertaling 1951*, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.

Email: info@realfreedom.nl
Website: www.realfreedom.nl

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl

Inhoud

<i>Voorwoord</i>	4
<i>Opdracht om te bidden</i>	5
<i>Jezus ons voorbeeld</i>	5
<i>Wat is gebed?</i>	6
<i>Gebed ontvangt</i>	7
<i>Hoe moeten wij bidden?</i>	9
<i>Welke soorten van gebed zijn er?</i>	12
<i>Gebed gaat gepaard met...</i>	14
<i>De rol van Jezus en de Heilige Geest in gebed</i>	16
<i>Waar kun je voor bidden?</i>	17
<i>Gebed dat betrekking heeft tot evangelisatie</i>	19
<i>De uiterlijke houding van de bidder</i>	20
<i>Vermaningen en opmerkingen voor de bidder</i>	22
<i>Uitspraken met betrekking tot gebed</i>	23
<i>Voorbeelden van gebed</i>	24
<i>Nawoord</i>	27

Voorwoord

Iemand zei eens: “Gebed is het antwoord op alles.”

Dat is helemaal juist.

Als je bidt kom je namelijk tot God, die het antwoord op alles is.

Je gaat je hart delen met God en God deelt Zijn hart met jou.

Dan zal Hij Zijn geheimen, Zijn wil aan jou openbaren.

Dan zal jij jouw fouten gaan inzien, maar ook de oplossing daarvan.

Dan zal je Gods plan met jouw leven gaan zien.

Dan zal Hij in al jouw noden gaan voorzien

Dan zal Gods koninkrijk baan breken om ons heen.

Deze studie is gemaakt om een breed beeld te krijgen over gebed.

Om een breed beeld te krijgen heb ik een aantal teksten uit het Oude, en de meeste teksten over gebed uit het Nieuwe Testament in deze studie verwerkt.

Ik heb niet veel verhalen of meningen geschreven om deze studie te onderbouwen; niet dat dat niet goed zou zijn, maar vaak kunnen we dan zeggen: “Ja, dat zeg jij, dat is jouw mening.”

Daarom wilde ik het Woord zoveel mogelijk zelf laten spreken.

Gods Woord kunnen we niet tegenspreken en ik geloof dat een paar Bijbelteksten ons volledig kunnen overtuigen van de waarheid, ook de waarheid over gebed.

Misschien lijkt een studie saai, maar weet dat er niets krachtiger is dan Gods Woord.

Gods Woord kan elk mensenleven schudden.

Bij het lezen van deze studie is het dus verstandig om de teksten niet over te slaan, maar juist deze aandachtig te lezen. Zij zullen je ogen openen voor de waarheid en geloof zal groeien in je hart.

Van een studie kan je veel leren, en dat is goed, maar het toepassen brengt pas vrucht.

Je kun alles weten over taartenbakken, maar dat betekent niet dat er dan automatisch een taart voor je neus staat. Wil je resultaat zien, dan zul je moeten bakken.

Wil je resultaat zien in gebed, dan zul je moeten bidden.

Ook als je meer ervaring hebt in bakken, worden de resultaten steeds beter. De theorie wordt steeds meer praktijk.

Ook in gebed zal je na meer ervaring steeds betere resultaten zien. De theorie over gebed wordt steeds meer praktijk.

“Vader, ik vraag U, dat U de ogen opent van de lezers en hen onderwijst door Uw Geest.

Zegen hen in het lezen van deze studie en leer hen bidden.

Bewerk een doorbraak in hun gebedsleven.

Ik dank U daarvoor en geef U alle eer.

In Jezus naam”.

Henri Hüpscher

Nieuwegein, juni 2000

Opdracht om te bidden

Het Woord van God is heel duidelijk en draagt ons op te bidden.

God vraagt ons te bidden, en als God iets vraagt, dan kunnen we het ook doen.

Hij zal ons kracht geven om te bidden, maar wij moeten ons best doen.

Wij hebben nooit een excuus tegenover God om niet te bidden.

Veel mensen kunnen zich er moeilijk toe zetten om te bidden en veel mensen vinden dat ze er geen tijd voor hebben.

Het wordt tijd dat wij gaan inzien dat gebed positief is, en geen tijdverlies, maar juist tijdwinst.

1 Samuël 12:23: “Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.”

Jesaja 55:6: “Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”

Matteüs 26:41: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”

Marcus 14:38: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”

Lucas 18:1: “Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.”

Lucas 21:36: “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”

Lucas 22:40: “En toen Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.”

Lucas 22:46: “En Hij zeide tot hen: Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt.”

Filippenzen 4:6: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”

1 Petrus 4:77: “Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.”

VRAAG

Als ik geen zin heb om te bidden, me niet geestelijk voel, geen tijd heb; dan hoef ik toch niet te bidden?

ANTWOORD

God zegt dat we “te allen tijde” moeten bidden. Juist in jouw situatie moet je bidden.

Ook is “niet bidden” ongehoorzaamheid aan God.

Jezus ons voorbeeld

Als we in balans willen zijn in ons gebedsleven dan kunnen we het beste kijken naar Jezus. Hij is het beste voorbeeld om na te volgen.

Matteüs 14:23: “En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen.”

Matteüs 26:36: “Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden.”

Matteüs 26:39: “En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”

Marcus 1:35: “En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.”

Marcus 6:46: “En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden.”

Marcus 14:32: “En zij gingen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot zijn discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik bid.”

Lucas 3:21: “En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende,”

Lucas 5:16: “Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden.”

Lucas 6:12: “En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.”

Lucas 9:18: “En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed alleen was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren en Hij vroeg hun en zeide: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben?”

Lucas 9:28-29: “En het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus medenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, en zijn kleding werd stralend wit.”

Lucas 11:1: “En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”

Lucas 22:41: “En Hij zonderde Zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad,”

Lucas 22:44: “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”

Lucas 22:45: “En Hij stond op van het gebed en ging tot zijn discipelen en Hij vond hen slapende van droefheid.”

Hebreeën 5:7: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst,”

Wat is gebed?

Een definitie van gebed: het komen tot God met een nood en Hem vragen deze nood op te lossen.

Gebed is vragen

In de Bijbel wordt gebed gezien als: het komen tot God met een nood en Hem vragen deze nood op te lossen. Centraal staat het vragen.

Uit de gebeden en het onderwijs over gebed in de Bijbel blijkt dat. Kijk zelf maar na!

Dat gebed om vragen gaat klinkt voor sommigen egoïstisch en ongeestelijk, maar dat is het niet. God is onze Vader en juist Hij wil net als elke liefhebbende vader Zijn kinderen geven wat ze nodig hebben. Zijn manier daarvoor is “vragen”. Dat is gebed.

VRAAG

Is het niet egoïstisch en hoogmoedig om van God te verwachten, er op te staan dat Hij onze gebeden verhoort?

ANTWOORD

God wil niet dat de mens denkt dat hij zelf wel alles in het leven kan oplossen. God heeft de mens juist geschapen opdat deze in afhankelijkheid van Hem zou leven.

Verwachten dat God je gebeden verhoort is juist rekening houden met wat God zegt, je afhankelijk stellen van God, je vernederen en het van God verwachten.

Egoïstisch en hoogmoedig ben je als je God niet wilt vragen.

Jij vindt namelijk dat je in dit of dat geval God niet nodig hebt.

Gebed is een onderdeel van gemeenschap hebben met God

Vaak wordt “gebed”(vragen) en “gemeenschap hebben met God” door elkaar gehaald. Er wordt dan gedacht dat het precies hetzelfde is, terwijl “gebed” een onderdeel is van “gemeenschap hebben met God”.

Gemeenschap hebben met God bestaat o.a. uit: lofprijs, aanbidding, dankzegging, gebed (vragen), Bijbellezen, luisteren naar God, van Hem ontvangen, etc. Uit al deze dingen blijkt dat gemeenschap hebben met God is: God geeft zichzelf aan jou, en jij jezelf aan Hem.

Een ander woord voor “gemeenschap” is “relatie”.

Relatie hebben met God wil ik sterk benadrukken.

Je kunt bidden voor je noden, bidstonden bijwonen, op de bres staan, maar dat betekent niet dat je een relatie hebt.

Je kan alles voor God doen, maar God wil bovenal jou hebben.

Je zult je eigen tijd met God moeten hebben waarin je met Hem praat.

Waarin je niet alleen noden, maar alles met Hem deelt. Net als in een goede aardse relatie deel je alles met elkaar.

Heb God lief met alles wat in je is.

Een definitie van gemeenschap hebben met God is: God geeft zichzelf aan jou, en jij jezelf aan Hem.

Iets verder in deze studie blijkt dat we moeten bidden (vragen) tot de Vader. Hij is de gever. Maar gemeenschap (relatie) hebben we met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Vader:

1 Johannes 1:3b: “En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus”

1 Johannes 1:6: “Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet,”

De Zoon:

1 Korintiërs 1:9: “God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.”

1 Johannes 1:3b: “En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus”

De Heilige Geest:

2 Korintiërs 13:14: “De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.”

Gebed ontvangt

Heel duidelijk leert de hele Bijbel ons dat God onze gebeden hoort en bovenal verhoort.

Hij wil juist ons zegenen, zoals elke vader dat doet.

Hij heeft daarvoor een manier vastgesteld: wij moeten Hem vragen, bidden.

Hij is het juist die (met alle eerbied) “Hem vragen” heeft uitgevonden.

Matteüs 7:7-8: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal

opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.”

Matteüs 18:19: “Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.”

Matteüs 21:21-22: “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.”

Marcus 11:23-24: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Lucas 18:7-8: “Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”

Johannes 9:31: “Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij.”

Johannes 15:7: “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.”

Johannes 15:16: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.”

Johannes 16:23-24: “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.”

Hebreeën 4:16: “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

Jakobus 5:15: “En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.”

1 Johannes 3:22: “en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.”

1 Johannes 5:14-15: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.”

VRAAG

Je kan toch niet zo stellig beweren dat God je gebeden verhoort? Hij is toch soeverein? Soms verhoort Hij wel en soms niet.

ANTWOORD

Dat kan ik wel beweren, want God zegt het zelf. God is soeverein dat klopt, maar juist in zijn soevereiniteit heeft Hij besloten: “bidt en gij zult ontvangen”.

Hoe moeten wij bidden?

Bidden naar Gods wil

God heeft een testament opgesteld: de Bijbel. Daarin staat wat God ons wil geven, wat Zijn wil is.

God geeft ons beloften in Zijn testament waarop we kunnen vertrouwen dat Hij ze ook doet als we Hem daarom vragen.

Als we iets vragen wat God niet heeft beloofd of tegen Zijn wil ingaat, dan kan Hij het ons niet geven, omdat Hij anders tegen Zijn eigen wil, testament, beloften ingaat.

Elk gebed dat in strijd is met de Bijbel is niet Gods wil.

Ook kan de Heilige Geest ons zaken openbaren naar Gods wil. Misschien vraagt Hij jou iets te doen of openbaart Hij jou dingen uit de toekomst. Je kan dan hiervoor bidden en God bedanken dat Hij je erbij zal helpen of het zal doen.

Als we Gods wil kennen, kunnen we vol vertrouwen, geloof, bidden en weten we zeker dat Hij ons verhoort.

Het is dus belangrijk dat we Gods wil, beloften kennen.

Psalm 119:65: “Gij hebt goedgegaan aan uw knecht, o Here, naar uw woord.”

Johannes 15: 7: “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.”

Romeinen 4:21: “in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.”

Hebreeën 10:36: “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.”

1 Johannes 5:14: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.”

VRAAG

Ik houd van de vrouw van een ander, heb zoveel liefde voor haar, zij houdt ook van mij en ik bidt dat God ons bij elkaar brengt. Het moet wel Gods wil zijn?

ANTWOORD

Grote onzin! De Bijbel zegt dat je andermans vrouw niet mag begeren, overspel is het en een gruwel voor God.

Dit gebed is niet Gods wil, want het gaat in tegen Gods Woord. God verhoort zulke gebeden niet.

Bidden in geloof

Geloven is “zeker weten”, vertrouwen op wat God zegt.

Als jij de waarheid kent dat Jezus zegt: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven”, dan is het aan jou de keuze dit te geloven en je vertrouwen er op te stellen dat als jij dat gelooft, dat je dan eeuwig leven hebt.

Als je de waarheid kent, kan je niet tot God komen met excuses door te zeggen: “Ik geloof het niet, dit kan niet, ja, maar...”

Als je dat doet en God niet gelooft, God er niet voor vertrouwt; zeg je eigenlijk gewoon tegen God “Het is niet waar wat U zegt, het kan niet.”

God zal het je dan ook niet geven.

Daarom moeten we als we bidden tot God komen in geloof en dingen zeggen als: “God ik geloof U, Uw Woord is waar, U verhoort Uw beloften aan mij. Dank U dat U mij geeft wat ik U heb gebeden.”

Matteüs 21:21-22: “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.”

Marcus 11:24: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Efeziërs 3:12: “in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.”

Hebreeën 11:6: “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

Jakobus 1:6-8: “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

Jakobus 5:16: “En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.”

VRAAG

Hoe weet ik het wanneer mijn gebed niet een gelovig gebed is?

ANTWOORD

Als jij dingen bidt die in strijd zijn met Gods Woord. (Het Woord is de enige graadmeter voor geloof; niet je gevoel; niet omstandigheden; niet tradities; niet mensen.)

Als je eerst in geloof bidt maar dan je gebed weer ontkrachtigt door opeens twijfels te gaan uitspreken. (Twijfels zijn gedachten die tegen het Woord ingaan; leugens dus.)

Bidden in vrijmoedigheid

Als we weten dat God het gebed verhoort, en er niets tussen Hem en ons instaat, dan kunnen we heel vrijmoedig tot Hem komen in onze gebeden.

We weten dan namelijk zeker dat Hij ons niet zal afwijzen.

Er zijn veel mensen die denken dat God soms wel en soms niet onze gebeden beantwoordt.

Zij maken van gebed een “gokspel”, in plaats van te geloven in wat Hij heeft beloofd.

De Bijbel zegt ons heel duidelijk dat we kunnen bidden met vrijmoedigheid.

Dit is voor mij direct weer een bewijs dat God onze gebeden zeker beantwoordt.

Als God dat niet zou doen dan kunnen we toch ook niet vrijmoedig tot Hem komen?

We kunnen vrijmoedig tot Hem komen in gebed; want God verhoort ons.

Hebreeën 4:16: “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

Hebreeën 10:19: “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,”

1 Johannes 3:21-22: “Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.”

1 Johannes 5:14: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.”

Bidden in volharding

Als God onze gebeden niet verhoort, heeft het ook geen zin om te bidden in volharding.

Maar de Bijbel draagt ons op in volharding te bidden. Waarom dan? De enige juiste reden is dan: omdat we dan onze gebeden beantwoord zien.

Vaak beginnen we vol goede moed in gebed, maar als we niet direct het antwoord zien, krijgen we het moeilijk en vinden het zo lang duren. Dan komt er die dag dat we het opgeven en bepaalde gebeden niet meer bidden.

We deden er goed aan die lange tijd te bidden, daar was niets mis mee.

We gingen pas mis op dat moment dat we opgaven.

Hadden we maar volhard; dat zou een overwinning geweest zijn.

Geef dus niet op, maar volhard in het gebed en bid God om wijsheid.

Jesaja 62:6: “Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust.

Handelingen 1: 14: “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.”

Handelingen 2:42: “En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.”

Handelingen 12:5: “Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.”

Romeinen 12:12: “Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,”

Romeinen 15:30: “Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God,”

Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”

Kolossenzen 4:2: “Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt”

Kolossenzen 4:12: “Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.”

1 Tessalonicenzen 5:17: “bidt zonder ophouden,”

1 Timoteüs 5:5: “Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar smekingen en gebeden dag en nacht;”

Bidden tot de Vader

Jezus zegt dat we niet tot Hem moeten bidden, vragen, maar tot de Vader.

De gebeden in de Bijbel zijn ook tot de Vader gericht. Kijk maar na!

Twee redenen om dit te ondersteunen:

Jezus pleit en bidt bij de Vader voor ons. Waarom doet Hij dat? Omdat Hij weet dat de Vader de gebeden beantwoordt.

Als Jezus onze gebeden zou kunnen beantwoorden; wat voor nut heeft het dan dat Hij pleit en bidt voor ons bij de Vader. Hij kan onze gebeden dan toch zelf beantwoorden?

Jezus zegt ons te bidden in Zijn (Jezus) naam. Wat voor nut heeft het om te komen tot Jezus en Hem te vragen in Zijn eigen naam? Ik ga toch ook niet naar een koning toe in de naam van die koning. We kunnen wel tot de Vader komen in Jezus naam.

Wel is het zo dat we gemeenschap hebben met Vader, Zoon en Geest.

We hebben dus wel relatie met Jezus en de Heilige Geest en delen ons leven met Hen. (Praten met Hen hoort daarbij.)

Matteüs 6:9: “Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;”

Matteüs 7:11: “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.”

Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,”

Johannes 15:16: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.”

Johannes 16:23: “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.”

Efeziërs 1:17: “opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:”

Efeziërs 3:14-16: “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,”

Efeziërs 5:20: “dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,”

Bidden in Jezus naam

Jezus wist dat de Vader Zijn gebeden altijd verhoorde want Hij bad eens tot de Vader en zei: “Zelf wist ik dat Gij Mij altijd verhoort”.

Nu zegt Jezus ons te bidden tot de Vader in Zijn, Jezus naam. Waarom? Omdat we dan komen

tot de Vader in de naam van Jezus, Jezus die altijd door de Vader wordt verhoort.

Bidden in Jezus naam geeft onze gebeden autoriteit en gezag.

Bid in de naam van Jezus en de Vader zal je gebeden verhoren.

Johannes 15:16: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.”

Johannes 16:23: “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.”

Johannes 16:26: “Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal,”

Efeziërs 5:20: “dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,”

Welke soorten van gebed zijn er?

Privé gebed

Dit is de tijd van gebed die jij alleen samen met God hebt.

Het is goed om met andere mensen samen te bidden, maar zorg ervoor dat je je eigen tijd met God hebt. God wil jou persoonlijk horen. Hij wil harten met jou delen.

Aanbid hem, praat met Hem, luister naar Hem, vraag Hem, ontvang van Hem, dank Hem!

Daniël 6:10: “Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen.”

Daniël 6:13: “Toen zeiden zij tot de koning: Daniël een van de ballingen uit Juda, heeft geen acht geslagen op u, o koning, noch op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd, maar driemaal daags verricht hij zijn gebed.”

Matteüs 6:6: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

Handelingen 10:9: “De volgende dag, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, ging Petrus omstreeks het zesde uur op het dak, om zijn gebed te verrichten.”

Gemeenschappelijk gebed

Twee of meer mensen bidden samen; één bid of meerdere tegelijk.

Handelingen 1:14: “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.”

Handelingen 4:24: “En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is;”

Handelingen 4:31: “En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.”

Handelingen 12:12: “En na een ogenblik van overleg, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed.”

Stil gebed

Je kunt ook in jezelf bidden zodat niemand anders het hoort.

1 Samuël 1:12-13: “Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heren, lette Eli op haar

mond; en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was.”

Eenparig gebed

Alle bidders stemmen in met wat er wordt gebeden. Zij zijn dus eenparig.

Ook jij kunt met iemand overeenstemmen in een gebed en dit eenparig van God begeren.

Matteüs 18:19: “Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is”.

Voorbede

Er wordt op de bres gestaan voor bepaalde noden.

Er wordt voor anderen gebeden.

Ester 4:8: “Ook een afschrift van de geschreven wet, die in Susan was uitgevaardigd om hen te verdelen, gaf hij hem om dat aan Ester te laten zien en haar op de hoogte te brengen. Ook moest hij haar opdragen tot de koning te gaan, teneinde diens genade af te smeken en bij hem voorbede te doen voor haar volk.”

Jesaja 62:6: “Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust.

Ezechiël 22:30: “Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.”

Joël 2:17: “Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?”

2 Korintiërs 1:11: “terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.”

Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”

1 Timoteüs 2:1: “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,”

Gebed in de Geest

Je kunt bidden met je verstand en wat je dan bidt, hoor je en begrijp je, maar bidden in de Geest is iets anders.

Het is niet met je verstand, maar onder inspiratie van de Heilige Geest, door jouw geest. Dit heet ook wel bidden in tongen.

Je begrijpt en verstaat het niet, maar het bouwt jou op.

Het kan zijn dat je ergens voor bidt, maar je woorden zijn op. Je kunt dan in tongen gaan bidden en zo komt de Geest jou tegemoet in gebed en gaat Hij pleiten bij de Vader.

Ik noem het altijd een honderd procent goed gebed, want de Heilige Geest inspireert het.

In zware tijden, als je niets meer kan of weet te bidden, dan kan je altijd nog in de Geest bidden en dat bidden zal altijd goed zijn en resultaat hebben.

Romeinen 8:26-27: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.”

1 Korintiërs 14:14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

1 Korintiërs 14:15: “Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.”

Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”

Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,”

Gebed gaat gepaard met...

Schuldbelijdenis

Onze zonden scheiden ons van God, en God hoort dan niet naar ons gebed.

Wij moeten naar God gaan en onze schuld (fouten) belijden (vertellen) aan Hem en vergeving vragen voor onze zonden.

We moeten ons ook afkeren van de zonden en alles met mensen goed maken; vergeven, liefhebben, etc.

Nu is de weg naar God weer open en kunnen wij vrijmoedig tot Hem komen met onze gebeden.

Hosea 14:2: “Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de Here, zegt tot Hem: Vergeef de ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig; wij bieden als offerstieren de belijdenis onzer lippen.”

2 Kronieken 6:27: “hoor Gij dan in de hemel, vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël, (want Gij wijst hun de goede weg waarop zij moeten wandelen) en geef regen op uw land, dat Gij uw volk ten erfdeel geschonken hebt.”

2 Kronieken 7:14: “en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.”

Daniël 9:4: “En ik bad tot de Here, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren;”

Matteüs 6:12: “en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;”

1 Johannes 1:9: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

Dankzegging

Als we God danken, geven we Hem de eer die Hem toekomt, en Hem komt heel veel eer toe. Naast dat we God in het algemeen danken, leert de Bijbel ons ook om God te danken voor de gebeden die we net gebeden hebben. Hierdoor tonen we aan God ons geloof, we danken Hem namelijk dat Hij onze gebeden verhoort.

Dat de Bijbel ons leert te danken voor datgene wat we gebeden hebben toont ons ook dat God ons verhoort. Als je niets krijgt van iemand, kan je hem er namelijk ook niet voor bedanken. Dank God, onder alle omstandigheden. Hem komt het toe!

Efeziërs 5:20: “dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,”

Filippenzen 4:6: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”

Kolossenzen 4:2: “Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt”

Kolossenzen 1:3: “Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u,”

1 Tessalonicenzen 5:18: “dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.”

1 Timoteüs 2:1: “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,”

1 Timoteüs 4:4: “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt.”

Filemon 1:4: “Ik dank mijn God te allen tijde, als ik u in mijn gebeden gedenk,”

VRAAG

Ik vind het vaak moeilijk om God te danken, ik weet niet waarvoor ik Hem kan/zou danken?

ANTWOORD

Je hebt altijd reden om Hem te danken; alleen al voor je redding kan je Hem tijdenlang danken.

Ook voor medechristenen, familie, de natuur, etc.

Aanbidding

Het is niet juist God te zien als alleen maar iemand die ons zegent en problemen oplost.

Natuurlijk, Hij wil onze Bron zijn, in alles voorzien, maar Hem komt ons leven toe.

Een levende relatie met Hem van o.a. respect, liefde en gehoorzaamheid.

Dit komt tot uiting doordat we in tijden van gebed, Hem eren, grootmaken, aanbidden.

2 Kronieken 20:18: “Toen boog Josafat zich neer met het aangezicht ter aarde, en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer voor het aangezicht des Heren, om de Here te aanbidden.”

Psalm 134:1: “Een bedevaartslid. Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis des Heren staat.”

VRAAG

Hoe kan ik aanbidden?

ANTWOORD

Door God te vertellen wie Hij is, hoe goed en groot Hij is, hoe trots jij over Hem bent, hoeveel je van Hem houdt, etc.

Vrede in het hart

Als wij geloven dat God onze gebeden verhoort, en ons vertrouwen op Hem hebben gesteld, dan maken we ons geen zorgen, onze Vader zorgt immers voor ons.

God wil zo graag dat mensen Hem zien als helper. Dat ze niet hun eigen weg gaan, maar hun leven afhankelijk van God stellen.

Doe dat en i.p.v. zorgen zal er in je hart een vrede van God komen die alle verstand te boven gaat.

Tijdens gebed zal je dat ervaren, want God zorgt voor jou en verhoort jou.

Filippenzen 4:6-7: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

2 Tessalonicenzen 3:16: “En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.”

De rol van Jezus en de Heilige Geest in gebed

Jezus pleit voor de heiligen

Je bent niet alleen als je bid tot de vader, want Jezus pleit voor jou bij de Vader.

Romeinen 8:34: “wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.”

Hebreeën 7:25: “Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”

De Heilige Geest is “de Geest der gebeden”

Gebed is hier verbonden met de Heilige Geest.

Hij is de Geest van het gebed en wordt over mensen uitgestort.

Over het algemeen wordt dit gezien, als momenten, of tijden dat de Geest over iemand komt en die persoon inspireert, leidt om te bidden.

Je ervaart dit als een “gebedslast”.

Dit komt over je en op dat moment lijkt er niets belangrijker dan bidden en nog eens bidden, totdat je ervaart in je geest het is voorbij, het antwoord is daar, de gebedslast is verdwenen.

Zacharia 12:10: “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.”

De Heilige Geest helpt tijdens het bidden

Als wij niet meer weten wat wij moeten bidden, geen probleem, de Heilige Geest weet het.

Als wij bidden in de Geest, in tongen, dan gaat de Geest helpen en pleiten voor gebedszaken. Dit bidden is krachtig, omdat de Heilige Geest geen fouten maakt.

Ik noem dit altijd een honderd procent goed gebed.

In zware tijden, als je niets meer kan of weet te bidden, dan kan je altijd nog in de Geest bidden en dat bidden zal altijd goed zijn en resultaat hebben.

Wij kunnen ook een gebedspunt nemen en daarvoor gaan bidden in de Geest en daarmee doorgaan totdat wij in onze geest ervaren, "Ik ben klaar".

De Heilige Geest maakt jou dat duidelijk.

Ook in het "normale" bidden met het verstand wil de Geest je leiden om te bidden tot je ervaart, dat je klaar bent.

Je ervaart dan dat de gebedslast weg is en er een vrede, overwinning in het hart is.

Je ervaart dit als, "Het antwoord is binnen".

Romeinen 8:26: "En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen."

1 Korintiërs 14:14 Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

De Heilige Geest pleit voor de heiligen

De Heilige Geest zal Zijn uiterste best doen te pleiten voor de bidder, naar de wil van God.

Romeinen 8:26-27: "En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit."

Waar kun je voor bidden?

We kunnen bidden voor onze persoonlijke noden, al onze wensen, als ze in overeenstemming zijn met Gods wil, beloften, Zijn Woord.

Bijvoorbeeld voor het eten, werk, school, financiën, relaties, etc.

Hieronder volgt een lijst met punten waar we o.a. ook voor kunnen bidden.

Bid voor alle mensen, koningen en regeringen

1 Timoteüs 2:1-3: "Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland,"

Bid voor de kinderen

Matteüs 19:13: "Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestrafden hen."

Bid voor de geestelijke leiders

2 Korintiërs 1:11: "terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons."

Bid voor alle gelovigen

Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”

Bid voor je vijanden

Matteüs 5:44: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen;”

Lucas 6:28: “zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.”

Bid om wijsheid

Vaak wandelen we in eigen wijsheid of verwachten we het van onze Bijbelkennis.

Een wijs mens gaat juist naar God en bid Hem om wijsheid.

God kan jou in een paar seconden duidelijk maken, waar je zelf een jaar naar loopt te zoeken in eigen kracht.

Kolossenzen 1:9: “Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht;”

Jakobus 1:5: “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.”

Bid om de rechte kennis van zijn wil

Kolossenzen 1:9: “Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht;”

Bid om kracht dat God alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake

2 Tessalonicenzen 1:11: “Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake;”

Bid dat het in alles wel zal gaan

3 Johannes 1:2: “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.”

Bid om genezing

Jakobus 5:14-15: “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.”

3 Johannes 1:2: “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.”

Bid om de Heilige Geest

Lucas 11:13: “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”

Bid om bewaring voor de boze

Johannes 17:15: “Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.”

Bid om interpretatie van tongen

1 Korintiërs 14:13-14: “Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge uitleggen. Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.”

Bid om uitvaring van demonen

Matteüs 17:21: “Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.”

Bid dat het met een persoon “in orde komt”

2 Korintiërs 13:9: “Want wij verblijden ons, als gij krachtig zijt, al zijn wij zwak; want dit bidden wij, dat het met u geheel in orde komt.”

Bid om overvloedige liefde in helder inzicht en alle fijngevoeligheid

Filippenzen 1:9: “En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,”

Bid dat iemands geloof niet zal bezwijken

Lucas 22:32: “maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broeders.”

Gebed dat betrekking heeft tot evangelisatie

Bid om arbeiders

Matteüs 9:38: “Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

Bid voor redding

Romeinen 10:1: “Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit.”

Bid om de snelle voortgang van het Woord

2 Tessalonicenzen 3:11: “Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u,”

Bid dat God een deur opent om het Woord te spreken

Kolossenzen 4:3: “en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.”

Bid om vrijmoedigheid

Handelingen 4:29: “En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken,”

Bid dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel

Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;”

Bid dat God zijn hand uitstrekt tot genezing en dat wonderen en tekenen gebeuren

Handelingen 4:30: “doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.”

De uiterlijke houding van de bidder

In onze tijd zijn er veel verschillen binnen leer en beleven in de kerk.

Veel gelovigen begrijpen elkaar daardoor niet altijd. Ook over bidden en de houding die mensen kunnen aannemen tijdens gebed.

Daarom volgt hier een lijst met houdingen die een bidder o.a. kan aannemen.

Staan

1 Koningen 8:22: “Daarop ging Salomo voor het altaar des Heren staan ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël breidde zijn handen uit naar de hemel.”

Marcus 11:25: “En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.”

Op de knieën

2 Kronieken 6:13: “Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt en dat midden in de voorhof gezet, vijf el lang, vijf el breed, drie el hoog, en hij ging daarop staan, knielde ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël breidde zijn handen uit naar de hemel,”

Ezra 9:5 : “Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging, en met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde ik, breidde mijn handen uit tot de Here, mijn God,”

Psalm 95:6: “Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker;”

Lucas 22:41: ‘En Hij zonderde Zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad.’”

Handelingen 9:40: “Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide: Tabita, sta op! En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten,”

Handelingen 20:36: “En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met hen allen gebeden.”

Handelingen 21:5: “Toen het nu zover was, dat wij de dagen hadden voleindigd, gingen wij vandaar verder op reis, terwijl zij ons allen met vrouwen en kinderen uitgeleide deden tot buiten de stad; en op het strand knielden wij neder, baden en”

Efeziërs 3:14: “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader,”

Handen opheffend

1 Koningen 8:22: “Daarop ging Salomo voor het altaar des Heren staan ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël breidde zijn handen uit naar de hemel”

Ezra 9:5: “Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging, en met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde ik, breidde mijn handen uit tot de Here, mijn God,”

Psalm 28:2: “Hoor naar mijn luide smekingen, als ik tot U roep om hulp, en mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom.”

Klaagliederen 2:19: “Sta op, kerm in de nacht bij het begin van iedere nachtwake, stort uw hart uit als water voor het aangezicht des Heren, hef tot Hem uw handen omhoog ter wille van het leven uwer kinderen, die van honger versmachten op de hoek van elke straat.”

1 Timoteüs 2:8: “Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist.”

Neerbuigen

Daniël 6:10: “Zodra Daniël vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen.”

Daniël 10:15: “Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd.”

Op het gezicht vallen, ter aarde werpen

Numeri 16:22: “Toen wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: O God, God der geesten van alle levende schepselen, als een man zondigt, zult Gij dan tegen de gehele vergadering toornen?”

Ezechiël 9:8: “Toen zij nu bezig waren met neer te slaan, (ik was achtergebleven) wierp ik mij op mijn aangezicht, schreeuwde het uit en zeide: Ach, Here Here, gaat Gij nu heel het overblijfsel van Israël verdelgen door uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem?”

Matteüs 26:39: “En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”

Marcus 14:35: “En Hij ging een weinig verder, en Hij wierp Zich ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan,”

Roepen, schreeuwen naar God

Exodus 14:10: “Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Here,”

2 Kronieken 32:20: “Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden deswege en riepen naar de hemel.”

Psalm 27:7: “Hoor, Here, hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij.”

Psalm 34: 6: “Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verlostte hem uit al zijn benauwdheden.”

Joël 1:14: “Heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen; vergadert, gij oudsten, alle inwoners des lands, tot het huis van de Here, uw God, en roept luide tot de Here.”

Ezechiël 9:8: “Toen zij nu bezig waren met neer te slaan, (ik was achtergebleven) wierp ik mij op mijn aangezicht, schreeuwde het uit en zeide: Ach, Here Here, gaat Gij nu heel het overblijfsel van Israëls verdelgen door uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem?”

Jona 2:2: “Hij zeide: Ik riep uit mijn nood tot de Here en Hij antwoordde mij; uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, Gij hoordet mijn stem.”

Hebreeën 5:7: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst,”

Blijdschap

Filippenzen 1:4: “immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap,”

1 Tessalonicenzen 5:16: “Verblijdt u te allen tijde,”

Johannes 16:24: “Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.”

Huilen, wenen

Richteren 21:2: “Toen dan het volk te Betel gekomen was en daar tot de avond voor Gods aangezicht bleef, verhieven zij hun stem, weenden luid,”

1 Samuël 1:10: “en bitter bedroefd bad zij tot de Here en weende zeer.”

1 Samuël 30:4: “Toen verhieven David en het volk dat bij hem was, hun stem en weenden, tot zij niet meer wenen konden.”

Ezra 10:1: “Terwijl Ezra bad en schuld beleed, wenend zich nederwerpende voor het huis Gods, verzamelde zich tot hem een zeer grote schare uit Israël mannen, vrouwen en kinderen, want het volk was in luid gewezen uitgebarsten.”

Psalm 6:8: “Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid, want de Here heeft mijn wenen gehoord;”

Joël 2:17: “Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?”

Hebreeën 5:7: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst,”

Smeken

Daniël 9: 3: “En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as.”

Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”

Filippenzen 4:6: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.”

1 Timoteüs 2:1: “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,”

1 Timoteüs 5:5: “Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar smekingen en gebeden dag en nacht;”

Hebreeën 5:7: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst,”

1 Petrus 3:12: “want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.”

VRAAG

Sommige mensen vinden dat je altijd enthousiast en luid moet bidden, is dat zo?

ANTWOORD

Nee, nergens in de Bijbel staat dat je zo moet bidden. Er staat wel dat je zo kán bidden. Als je kijkt naar bovenstaande lijst met houdingen, zie je altijd dat de uiterlijke houding een uiting was van de innerlijke houding.

Elke keer als je bid kan je innerlijke houding anders zijn, en dus ook je uiterlijke houding. Wel is het goed om te uiten wat je innerlijk ervaart.

Vermaningen en opmerkingen voor de bidder

Willen we resultaat zien in ons gebedsleven, dan moeten we openstaan voor vermaning.

Veel gebedsproblemen, kunnen worden opgelost door rekening te houden met onderstaande lijst van vermaningen.

Het succes van onderstaande vermaningen zit niet hierin dat we ze kennen of herkennen in ons eigen leven, maar in het feit dat we ze opvolgen.

Veel mensen trekken jaren aan het kortste eind van het touw, nemen vermaningen niet serieus.

Het gevolg is dat mensen lange tijd proberen en worstelen in hun leven, maar geen resultaat zien en zwak zijn.

Zie in dat gehoorzaamheid aan God niet iets negatiefs is, maar juist positief.

Het brengt namelijk zegen op zegen op zegen.

Het is toch geweldig om bij touwtje-trekken aan de kant van God te staan. Daar win je altijd. Maar het is dom als je weet dat je aan het kortste eind trekt, om daar dan toch te blijven staan trekken.

Wie aan het kortste eind trekt zal uiteindelijk verliezen.

Vergeef

Marcus 11:25: “En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.”

Bid niet om jezelf te laten zien aan de mensen, maar in het verborgene

Matteüs 6:5-6: “En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden”.

Bid niet uit slechte hartstochten

Jakobus 4:3: “Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.”

Belijd je zonden

Jakobus 5:16: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”

Eer je vrouw

1 Petrus 3:7: “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeerfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.”

Geen indruk proberen te maken met veel woorden, omhaal van woorden of lange gebeden

Matteüs 6:7: “En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.”

Matteüs 23:14: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.”

Uitspraken met betrekking tot gebed

1. Bidden in de Geest is een honderd procent goed gebed. (Henri Hüpscher.)
2. Als je God vraagt in 1001 dingen te voorzien en zegt: “U zal het mij geven naar Uw Woord.”, dan is dat geen manipulatie van God, maar Spreuken 3:5-6: “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.” (Henri Hüpscher.)
3. Lijkt God ver weg? Heb je geen visie in je hart? Zoek Hem dan. (Henri Hüpscher.)

4. Als je moet bidden en je bent slaperig en je gedachten dwalen af, ga dan lopend bidden en bid hardop. (Oswald J. Smith.)
5. Ook al hoor je Hem niet, zegt Hij niets terug, praat met Hem elke dag. (Benny Hinn.)
6. Stijg van niveau tot niveau door de Heilige Geest in gebed. (Benny Hinn.)
7. Als je vol spanning, angst zit en de weg totaal niet weet, het niet meer ziet zitten, op instorten staat; zeg dan: “Heer ik zie geen weg in deze wildernis maar U bent mijn herder en U leidt mij erdoorheen.” Begin Hem te danken en te prijzen en pieker niet weer. (Henri Hüpscher.)
8. Als je hebt gebeden, is de truc van de duivel altijd, dat hij jou opbelt om te zeggen dat het niet werkt, dat je niet goed hebt gebeden, dat je niets voelt, ervaart. Pak de hoorn, gooi hem erop en weiger hem op te nemen. (Henri Hüpscher.)
9. Gebed is niet het overwinnen van een tegenzin bij God, maar het aannemen van Gods bereidwilligheid. God kent onze dromen en plannen al. Hij zegt niet, “probeer Mij maar te overtuigen”. Hij zegt slechts, ”vraag het Mij”. (Luis Palau.)
10. Waar geen gebed en Bijbellezen is, is geen geloof. (Onbekend.)
11. Gebed is het antwoord op alles. (Jaap Kooy.)
12. Men heeft overal tijd voor, tijd om te slapen en tijd om te eten, tijd om een krant en een boek te lezen, tijd om bezoeken af te leggen, tijd voor al het andere onder de zon maar geen tijd voor gebed, het belangrijkste van alles, het ene dat nodig is. (Oswald J. Smith.)
13. Overwinnend en doeltreffend gebed is gebed, dat God inderdaad beweegt. Het doel van het echte gebed is, dat het datgene verkrijgt, waarom men bidt. (Onbekend.)
14. Alleen gemeenschap brengt vrucht voort. (Anton Doornenbal.)
15. Alles wat je voor God wilt bereiken is God die beweegt. Hoe gebeurt dat? Door gebed. (Herman Boon.)
16. Zonde verliest haar macht waar gebeden wordt. (Herman Boon.)
17. Als je gaat bidden ga je Zijn kracht vinden. (Herman Boon.)

Voorbeelden van gebed

Ik ging onder de gebedslast gebukt als onder een grote nood. Wanneer ik in mijn kamer terugkwam, scheen het soms of ik onder de last, die mij op het hart lag, bezwijken zou. Ik worstelde, zuchtte en streed, maar kon geen woorden vinden om de zaak aan de Here voor te leggen; ik kon allen maar zuchten en schreien. De Geest streed in mij met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Charles G. Finney.)

Ik trok mij terug om te bidden en verlangde naar kracht uit de hoge. In het gebed werd ik boven mijzelf uitgetild en mijn ziel werd zo ver omhoog getrokken als ik nog nooit in mijn leven ervaren had. Ik was in zo grote nood, en bad met zo grote ernst en zo dringend, dat ik mij, toen ik van de knieën opstond, zwak en afgemat voelde. Ik kon nauwelijks rechtop lopen, het zweet liep langs mijn gezicht en lichaam. (David Brainerd.)

Ik ging naar de eenzame schuilplaats in de rotsen. Ik weende en smeekte de Heer mij zielen te geven. (Thos. Collins.)

Omstreeks drie uur in de morgen, terwijl wij voortdurend in gebed waren, kwam de kracht van God machtig over ons, in zulk een mate, dat velen het uitschreeuwden van vreugde, terwijl velen op de grond vielen. Zodra wij enigszins hersteld waren van de vrees en verbazing over de aanwezigheid van Zijn Majesteit, juichten wij eenstemmig: “Wij prijzen U, o God, wij erkennen u als Here”. (John Wesley.)

Bij deze stand van zaken besloten broeder Nash en ik dat dit overwonnen moest worden door gebed en op geen andere manier. Wij gingen daarom de bossen in en gaven ons over in gebed totdat wij overwonnen, en ons zeker voelden dat geen macht ter wereld of in de hel tussenbeide kon komen en de opwekkingsbeweging permanent zou kunnen stoppen. (Charles G. Finney.)

De stad was vol van gebed. Waar je ook ging, je hoorde de stem des gebeds. Wanneer je op straat twee christenen tegenkwam dan waren zij aan het bidden. Wanneer zij elkaar ontmoeten baden zij. Waar er ook maar een zondaar onbekeerd was, en in het bijzonder wanneer hij zich verzette, kon men altijd wel enkele broeders of zusters vinden die dat tot speciaal onderwerp van hun gebeden maakten. (Charles G. Finney.)

Ik voelde zo zeker dat Hij mij horen zou en dat trouw aan zijn beloften en aan zichzelf het Hem onmogelijk maakte mij niet te horen en te verhoren, dat ik mijzelf er vaak op betrapte dat ik zei: "Ik hoop dat U niet denkt dat ik afgewezen kan worden. Ik kom met Uw trouwe beloften in mijn handen en ik kan niet afgewezen worden". Ik kan niet zeggen hoe absurd ongeloof mij toescheen en hoe zeker ik er van was dat God mijn gebed zou verhoren. (Charles G. Finney.)

Een vrouw stuurde mij een zakdoek om over te bidden. Ze had kanker en ze was stervende. Ik stuurde de zakdoek terug en haar huisgenoten plaatsten de zakdoek op haar lichaam. God bracht onmiddellijk nieuw leven in haar lichaam. Ze genas die dag. (Smith Wigglesworth.)

Eens, in Chicago zei Moody tegen mij: "Tot mijn verwondering heb ik ontdekt dat wij voor het werk hier en in Northfield twintigduizend dollar te kort komen. Wij hebben dit geld nodig en wij zullen het door gebed ontvangen." Hij sprak er met geen woord over met iemand die ons ook maar in het geringst had kunnen helpen, maar vertrouwde geheel op God en bad: "Ik heb twintigduizend dollar nodig voor mijn werk. Heer, stuur mij dit geld op een zodanige wijze dat ik weet dat het rechtstreeks van U komt," God verhoorde dit gebed. (R.A. Torrey, over D.L. Moody.)

Steeds weer stond hij voor hindernissen die onoverkomelijk leken, maar even zovele malen wist hij hoe alle moeilijkheden konden worden overwonnen. Hij wist hoe hij tot stand kon brengen wat tot stand gebracht moest worden. Hij wist en geloofde dat voor de Heer niets te moeilijk is en dat door gebed alles kan worden bereikt. (R.A. Torrey, over D.L. Moody.)

De Great Revival (1857-1858) was een gebedsopwekking. Op het hoogtepunt kwamen er wekelijks vijftigduizend bekeerlingen bij. Er was zoveel vertrouwen in het resultaat van gebed, dat veel mensen vaak liever de gebedsbijeenkomsten bezochten dan de preekbijeenkomsten. De antwoorden op gebed waren zo constant en indrukwekkend, dat het de aandacht trok van mensen vanuit het hele land. Het was duidelijk dat in antwoord op gebed de ramen van de hemel geopend werden en de Geest van God als een stroom werd uitgegoten. (Great Revival, 1857-1858.)

Het is geen kwestie van koortjes zingen en bidden voor een zegen, maar het neerhalen van bolwerken van satan. Voorbidders zijn machtige stormrammen. We maken ons niet druk over fijne woorden, het is de uitdrukking van het hart dat telt. Mensen knielen, zitten, staan, liggen of lopen rond, al gebeurt alles natuurlijk onder algemeen leiderschap. Niemand staat te wachten tot de voorganger vraagt: "Kan iemand ons leiden in gebed?" In plaats daarvan bidt men allemaal tegelijk, zoals dat in Handelingen van de apostelen wordt gedaan. Er is vrijheid, maar geen losbandigheid of buitensporigheid. Elke bijeenkomst moet ordelijk zijn en men

moet die orde respecteren. We zijn echter niet bang als mensen met luide stem tot God roepen en zelfs daarbij huilen. (Reinhard Bonnke.)

Een vrouw was na de geboorte van haar kind haar “verstand kwijt geraakt”. De gemeente bad voor haar. Op een maandag ging een groep voor haar bidden. Lake belde ze om vijf uur op en vroeg: “Wat is het antwoord uit de hemel?” Een van de zusters antwoordde: “Nou broeder, we hebben het antwoord. Onze harten hebben de overwinning, en we weten dat ze genezen is.” Eergisteren in de morgen stond de vrouw genezen op. (John G. Lake.)

Na het zondaarsgebed riep Benson Idahosa een man en een vrouw, die beiden doof waren, naar voren. Er werd voor hen gebeden en beiden ervoeren de aanraking van de Heer en werden genezen. Daarna werd er een algemeen gebed voor de zieken uitgesproken, waarna er van verscheidene wonderlijke genezingen getuigd werd. In totaal konden drie lammen lopen en zes blinden zien. Anderen, die leden aan pijnen in de maag- en borststreek en aan migraine, werden op slag genezen. De lucht was vol van het geluid van hun vreugdekreten. (Benson Idahosa.)

“Ik bad tot God dat Hij genade zou hebben, net als een vader genade met zijn kinderen heeft. Ik herinnerde God eraan wat de gevolgen zouden zijn, in de levens van gelovigen en ongelovigen, als wij het werk moesten opgeven als gevolg van een gebrek aan geld, en dat Hij het daarom niet zou toestaan te mislukken.” Toen George wandelde en bad ontmoette hij een broeder, groette hem en liep verder, maar de broeder rende achter hem aan en gaf hem één pond voor de wezen. “Zo beantwoorde de Heer snel mijn gebed.” (George Müller.)

Na zesendertig dagen bidden, ontving George één duizend pond voor het bouwen van het weeshuis. Het was de grootste gift die hij tot dan toe ontvangen had. Hij zei: “maar ik was even kalm en rustig als dat ik één shilling zou hebben ontvangen omdat ik verwachtte een antwoord op mijn gebed te ontvangen. Zelfs als vijf of tienduizend pond zou worden gegeven, het zou me niet verbazen. (George Müller.)

Nawoord

Deze studie was zo goed als af, toen ik een uitdraai eens doorlas.

Ik las in het vierde hoofdstuk “Gebed ontvangt”, en dacht: de teksten van dit hoofdstuk geven zo duidelijk aan dat God het gebed verhoort, daar valt niets tegen in te brengen. Laat ik eens kijken welke andere hoofdstukken dat ook ondersteunen.

Ik bladerde elk hoofdstuk door en de koppen in elk hoofdstuk, en het bleek - en ik werd er behoorlijk enthousiast over - dat alles en dan ook alles aangeeft en ondersteunt dat God de Verhoorder van het gebed is. Kijk zelf maar eens na!

Nu is het aan ons om te bidden, te spreken en te handelen naar deze waarheid.
Stijg van niveau tot niveau door de Heilige Geest in gebed.