

De Doop

Wat zegt de Bijbel over de doop?

En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Handelingen 8:36-38

Bijbelstudie

Henri Hüpscher

De Doop

Wat zegt de Bijbel over de doop?

Henri Hüpscher

© 2004, 2006 Henri Hüpscher

Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële doeleinden.

De bijbelteksten in deze studie, mits anders aangegeven, zijn ontleend aan de *NBG-vertaling 1951*, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.

Email: info@realfreedom.nl
Website: www.realfreedom.nl

Inhoud

<i>Voorwoord</i>	4
<i>Opdracht om te dopen</i>	5
<i>De doop waarmee Johannes doopte</i>	5
<i>Jezus ons voorbeeld</i>	8
<i>De doop waarmee Jezus doopte</i>	8
<i>Wat is de betekenis van de doop?</i>	9
<i>Wat is de voorwaarde om gedoopt te worden?</i>	11
<i>Hoe moeten wij dopen?</i>	14
<i>Wanneer moet iemand gedoopt worden?</i>	16
<i>Door wie mag er gedoopt worden?</i>	17
<i>Drie oud testamentische typebeelden van de doop</i>	18
<i>Enkele misverstanden over de doop</i>	18
<i>Nawoord</i>	26

Voorwoord

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Dit is de grote opdracht die Jezus aan de gemeente gegeven heeft.
Een belangrijk onderdeel van deze opdracht is “dopen”.

Het doel van deze studie is om Gods kinderen te leren wat de doop inhoud.
Ik heb daarbij geprobeerd om Gods woord zoveel mogelijk zelf te laten spreken.

Mijn gebed is dat deze studie je tot zegen zal zijn!

Henri Hüpscher

juli, 2004

Opdracht om te dopen

Dopen hoort bij het fundament van het geloof en het “eerste” onderwijs

Wil je een goed geloofsfundament hebben, dan moet je weten wat de bijbel leert over de doop en je laten dopen.

Hebreen 6:1-2 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel;

Wij hebben de opdracht gekregen ons te laten dopen

Dopen is één van de belangrijke pijlers van het christelijk geloof. De gemeente heeft de opdracht gekregen om de mensen die tot geloof gekomen zijn te dopen.

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Uit gehoorzaamheid aan de opdracht en in navolging van Jezus laten wij ons dopen

Mattheus 3:13-15 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden.

De doop waarmee Johannes doopte

Om een goed beeld te krijgen van de doop is het goed om te weten wat de doop van Johannes inhield. Hij was de eerste die begon te dopen met “een doop der bekering tot vergeving van zonden”.

Johannes was een wegbereider van Jezus. Hij predikte een radicale boodschap van bekering en doopte de bekeerlingen tot vergeving van hun zonden. Zijn boodschap was ongehoord! Hij zei dat de mensen vergeving ontvingen als ze zich bekeerden en lieten dopen. Hoe haalde hij dit in zijn hoofd?

God legde dit in zijn hoofd! Zijn boodschap was van God en hij wees constant op degene (Jezus) die nam Hem kwam.

Hij luidde Jezus aan als “het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, en dat zij in Hem moesten geloven”. Hij verkondigde dat het Koninkrijk van God dichtbij gekomen was.

Hij baande de weg tussen oude en nieuwe verbond.

Hij was de lang verwachte wegbereider, door Jezus de grootste onder de profeten genoemd.

Hij was degene die de deur tot eeuwig leven op een kier zette. In zijn prediking was “het lam Gods”, redding, de vergeving van zonde.

Zijn leer was nieuw. De mensen die zijn leer volgden werden “de discipelen van Johannes genoemd”. Zij hadden zich bekeerd omdat zij de woorden van Johannes geloofden. Deze bekeerlingen begrepen nog niet en Johannes ten dele dat Jezus in deze doop geopenbaard werd aan het volk van Israël. Johannes doop was “een doop der bekering tot vergeving van zonden”.

Johannes was door God gezonden om bekering te prediken en om te dopen

Lukas 1:17 En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaders te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.

Johannes 1:33 En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.

Johannes preekte een radicale boodschap van bekering

Johannes predikte een boodschap van bekering. Hij predikte dat de mensen niet aan de toorn van God konden ontkomen zonder bekering. Het heeft geen zin je te beroepen op je afkomst en dan te denken dat je “bij God hoort”.

Mattheus 3:1-3 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.

Lukas 1:17 En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaders te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.

Lukas 3:4-14 gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, en alle vlees zal het heil Gods zien. Hij sprak dan tot de scharen, die uitliepen om zich door hem te laten dopen: Adderengebroid, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vroegen hem, zeggende: Wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en zij zeiden tot hem: Meester, wat moeten wij doen? Hij zeide tot hen: Vordert niet meer dan u voorgeschreven is. En ook die in krijgsdienst waren, vroegen hem, zeggende: En wat moeten wij doen? En hij zeide tot hen: Plundert niemand uit en perst niets af en weest tevreden met uw soldij.

Johannes doop was een doop van bekering en vergeving van zonden

Deze doop was niet bedoeld voor “nakomelingen van Abraham”. Niet bedoeld voor mensen die zich niet wilden bekeren. Deze doop was alleen bedoeld voor diegene die zich wilden bekeren.

Johannes predikte zelfs over deze doop, over wat de doop inhield.

Hij “predikte een doop der bekering.”

Markus 1:4 geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.

Lukas 3:3 En hij kwam in de gehele Jordaan streek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden,

Handelingen 13:24 nadat Johannes eerst, voor zijn optreden, aan het gehele volk Israel een doop van bekering gepredikt had.

Handelingen 19:4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.

Onder belijdenis van hun zonden lieten de mensen zich dopen door Johannes

Mattheus 3:6 en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis van hun zonden.

Markus 1:5 En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.

Het volk en de tollenaars hadden de boodschap van Johannes aangenomen en waren blij dat zij gedoopt waren. De Farizeeën en de wetgeleerden echter verwierpen deze boodschap en waren niet gedoopt

Het volk en de tollenaars hadden de boodschap van Johannes aangenomen, zich bekeert, en vergeving van zonden ontvangen. Dit maakte hen blij en zij rechtvaardigden God!

De Farizeeën en de wetgeleerden hadden de boodschap verworpen en waren niet door Johannes gedoopt.

Lukas 7:29-30 En toen al het volk dit hoorde, en ook de tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd, daar zij met de doop van Johannes gedoopt waren. Maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de raad Gods, daar zij niet door hem gedoopt waren.

Johannes wijst op Jezus de redder van zonde en dat zij in Hem moesten geloven

Johannes noemt Jezus zelfs “het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt” en “de Zoon van God”. De vergeving van zonde door Jezus begon zich te openbaren. Het evangelie begon te klinken! De volgende uitspraak van Johannes is 100% evangelie.

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

En verder...

Mattheus 3:11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Lukas 3:16 antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Johannes 1: 29-34 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die

had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. Handelingen 13:25 En toen hij zijn loopbaan volbracht, zeide Johannes: Wat gij meent, dat ik ben, ben ik niet, maar zie, na mij komt Hij, wie ik niet waardig ben het schoeisel van zijn voeten los te maken.

Handelingen 19:4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.

Jezus zegt dat het Koninkrijk der hemelen zich baan breekt sinds de dagen van Johannes en geweldenaars grijpen ernaar

Mattheus 11:12 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.

Johannes doop had alles, en dan ook alles te maken met Jezus

Als je nu aan Johannes zou kunnen vragen: “Waarom kwam je dopen?”, dan zou hij zeggen: “Opdat Jezus aan Israël geopenbaard zou worden!”

Johannes 1:31 En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water.

Jezus ons voorbeeld

Jezus is ons grote en perfecte voorbeeld om na te volgen. Ook in de doop!

1 Petrus 2:21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;

Jezus had geen bekering nodig. Hij was zonder zonde. Toch liet hij zich dopen om voor ons een voorbeeld te zijn en alle gerechtigheid te vervullen.

Mattheus 3:13-15 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden.

Markus 1:9 En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen.

Lukas 3:21 En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende,

De doop waarmee Jezus doopte

Enige tijd nadat Jezus zelf gedoopt was begon zijn bediening. Hij betrad de weg die Johannes gebaad had. Hij predikte net als Johannes bekering en vergeving van zonden en doopte dezelfde doop. (ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen)

Zijn bediening leek zo op die van Johannes dat Herodus dacht dat Jezus Johannes was die opgestaan was uit de dood.

Mattheus 14:1-2 In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, wat van Jezus verteld werd en hij zeide tot zijn dienaars: Dat is Johannes de Doper; hij is opgewekt uit de doden en daarom werken die krachten in hem.

De bekeerlingen van Jezus werden discipelen van Jezus genoemd. Zij geloofden in zijn boodschap. Deze bekeerlingen begrepen echter nog niet ten volle zijn boodschap en de doop die hij doopte. Zelfs Jezus discipelen begrepen zijn boodschap niet ten volle. Begrepen Zijn dood en opstanding niet. Dit werd hun pas duidelijk na Zijn opstanding.

In geloof in Zijn woorden bekeerden de mensen zich, ontvingen eeuwig leven en lieten zich dopen.

Jezus doop was “een doop der bekering tot vergeving van zonden”. Het ging om geloof in God en bekering.

Jezus predikte bekering

Mattheus 4:17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Markus 1:15 en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Mattheus 18:3 en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Jezus doopte de gemaakte discipelen (ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen)

Uit de volgende teksten blijkt dat Jezus discipelen maakte en ze doopte. Dit dopen deed Hij echter niet zelf, maar zijn discipelen.

Johannes 3:22 Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar met hen en doopte.

Johannes 4:1-2 Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, (ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen)

Wat is de betekenis van de doop?

De doop is een beeld van wat reeds met de gelovige gebeurt is. Voordat je wordt gedoopt:

- ben je al bekeerd
- ben je al een gelovige geworden
- ben je al wederomgeboren
- ben je al een discipel van Christus geworden
- ben je al met Christus gestorven, begraven en opgestaan
- ben je al een nieuwe schepping geworden
- ben je al besneden in Christus
- heb je al een goed geweten naar God
- zijn al je zonden al afgewassen door het bloed van Jezus

Dit alles gebeurt dus niet door de doop. De doop is slechts een beeld van dit alles.

De doop is een bede van een goed geweten tot God

Als je christen bent behoort je te weten dat je zonden zijn vergeven, je een nieuwe schepping bent geworden en verlost bent van de duisternis. Je staat recht voor God en kunt vrijmoedig zonder schuldgevoelens tot Hem naderen. Je bent een nieuw leven begonnen met God en weet dat er geen veroordeling meer voor je is in Christus. Je bent verlost van schuld, afwijzing en veroordeling!

Je kunt nu in alle vrijmoedigheid met een goed geweten naderen tot God.

Daar is de doop een beeld van.

1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

De doop is een beeld van het gestorven, begraven en opgewekt zijn met Jezus

Elke christen is met Christus gestorven, begraven en opgewekt. De doop is daar een beeld van. Het is een watergraf waar je in afdaalt, begraven wordt en ook weer uit opstaat.

Romeinen 6:3-4 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Kolossensen 2:12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking God, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Titus 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

De doop is een beeld van het afwassen van de zonde

Als je christen bent, zijn al je zonden al afgewassen, de doop is hier een beeld van. Een beeld van het afwassen van de zonden.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

De doop is een beeld van de besnijdenis van het hart

Als je christen bent, is je hart besneden door de Heilige Geest. Het oude hart is “weggesneden” en je hebt een nieuw hart gekregen. Je bent een nieuwe schepping geworden. Je hoort nu bij God.

Romeinen 2:29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

De doop beeldt deze besnijdenis uit. Beeldt uit dat het oude leven voorbij is en het nieuwe leven is gekomen.

Kolossensen 2:11-12 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Wat is de voorwaarde om gedoopt te worden?

De doop is voor iedereen die zich bewust bekeert heeft en bewust gelooft

In alle voorbeelden van de doop uit de bijbel zien we dat mensen zich bewust bekeert hadden en bewust geloofden. Pas daarna lieten zij zich dopen. Ook uit het onderwijs over dopen zien we dat bekering en geloof een voorwaarde zijn.

De doop waarmee Johannes doopte

Mattheus 3:6 en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, *onder belijdenis van hun zonden*.

Markus 1:5 En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan *onder belijdenis van hun zonden*.

Mattheus 3:7-8 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Addereengebroad, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vrucht voort, die aan de *bekering* beantwoordt;

Mattheus 3:11 Ik doop u met *water tot bekering*, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Markus 1:4 geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en *de doop der bekering tot vergeving van zonden* predikte.

Lukas 3:3 En hij kwam in de gehele Jordaan streek en predikte *de doop der bekering tot vergeving van zonden*,

Lukas 3:12-14 Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en zij zeiden tot hem: *Meester, wat moeten wij doen?* Hij zeide tot hen: Vordert niet meer dan u voorgeschreven is. En ook die in krijgsdienst waren, vroegen hem, zeggende: En wat moeten wij doen? En hij zeide tot hen: Plundert niemand uit en perst niets af en weest tevreden met uw soldij.

Handelingen 13:24 nadat Johannes eerst, voor zijn optreden, aan het gehele volk Israel *een doop van bekering* gepredikt had.

Handelingen 19:4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte *een doop van bekering* en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.

De doop waarmee Jezus doopte

Johannes 4:1-2 Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer *discipelen maakte* en doopte dan Johannes, (ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen)

Jezus maakte discipelen en doopte ze. Dit waren mensen die zich bewust bekeert hadden en bewust geloofden.

De doop zoals Jezus die heeft opgedragen aan de gemeente

- Jezus woorden

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken *tot mijn discipelen* en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Markus 16:16 *Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.*

- Petrus toespraak en de doop van allen die zijn woord aanvaardden

Handelingen 2:36-41 Dus moet ook het ganse huis Israels *zeker weten*, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: *Bekeert u* en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. *Zij dan, die zijn woord aanvaardden*, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

- Filippus toespraak en de doop van mannen en vrouwen en Simon

Handelingen 8:12 Toen zij echter *geloof schonken aan* Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, *zowel mannen als vrouwen*.

Handelingen 8:13 En ook Simon zelf *kwam tot geloof*, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door die tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden.

- Filippus en de doop van de kamerling

Handelingen 8:36-38 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: *Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd*. En hij antwoordde en zeide: *Ik geloof*, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

- Ananias en de doop van Saul

Handelingen 9:17-18 En Ananias ging heen en kwam in het huis, en hij legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt; (opm. *Saul die bekeerd was*)

Handelingen 22:12-16 En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, van wie alle Joden, die daar woonden, een goed getuigenis gaven, kwam tot mij, ging bij mij staan en zeide tot mij: Saul, broeder, word weer ziende! En op hetzelfde ogenblik werd ik weer ziende en zag hem. En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de Rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen; want gij moet getuige voor Hem zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, *onder aanroeping van zijn naam*. (opm. *Saul die bekeerd was*.)

- De toespraak van Petrus en de doop van Cornelius

Handelingen 10:1-2 En er was te Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling, een *godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis*, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad.

Cornelius was een vereerder van God met zijn gehele huis.

Handelingen 10:22-24 En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man en vereerder van God, die goed bekend staat bij het gehele volk der Joden, heeft door een heilige engel een godsspraak ontvangen om u te zijnen huize te nodigen en te horen wat gij zeggen zult. Hij noodde hen binnen en ontving hen gastvrij. En de volgende dag stond hij op en vertrok met hen, en enige der broeders uit Joppe gingen met hem mede. En de volgende dag kwam hij te Caesarea aan. En Cornelius was hen wachtende, terwijl hij zijn bloedverwanten en beste vrienden had bijeengeroepen.

Handelingen 10:42-11:1 en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden, dat ook de heidenen *het woord Gods aangenomen hadden*.

Petrus hield een toespraak voor Cornelius, zijn bloedverwanten en beste vrienden. Deze mensen hadden het woord Gods aangenomen en werden gedoopt. Dit waren bekeerlingen, bewust gelovigen.

- De doop van de gevangenenbewaarder en al de zijnen

Handelingen 16:30-34 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij *met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was*.

- De doop van Crispus en vele Korintheers

Handelingen 18:8 En Crispus, de overste der synagoge, *kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis*, en vele van de Korintheers, die hem hoorden, *geloofden* en lieten zich dopen.

- Paulus doopt Stefanus en zijn huis

1 Corinthe 1:16, Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb.

1 Corinthe 16:15 Nog een verzoek, broeders: gij weet van het huis van Stefanus, dat het een eersteling van Achaje is en *dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben*. Stelt u dan ook onder zulke mensen, en onder ieder, die medewerkt en werkt.

Het gezin van Stefanus was door Paulus gedoopt. Dit gezin had zich ten dienste van de heiligen gesteld. Dit waren bewust gelovigen

De leer, het onderwijs over dopen

- Alleen door bekering en door geloof ben je begraven in Zijn dood door de doop en kan je in de nieuwheid des levens wandelen.

Romeinen 6:3-4 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

- Alleen door bekering en door geloof ben je begraven in Zijn doop en medeopgewekt.

Kolossensen 2:12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

- Alleen door bekering en door geloof ben je met Christus bekleed.

Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

- Alleen door bekering en door geloof kun je een bede van een goed geweten tot God doen.

1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus

- Alleen door bekering en door geloof ben je besneden in Christus. (opm. geestelijke besnijdenis.)

Romeinen 2:29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Filippensen 3:3 Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.

Kolossensen 2:11-12 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Hoe moeten wij dopen?

Door onderdompeling

In al de gevallen van de doop in de bijbel wordt in het grieks het werkwoord 'Baptizo' gebruikt. Dit werkwoord betekent onderdompelen, dompelen, indompelen, insteken. Bij dopen gaat de persoon die gedoopt wordt dus helemaal onder water.

Dit helemaal onder water gaan is het beeld van:

- Gestorven, begraven en opgestaan zijn met Jezus
Romeinen 6:3-4 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
 1 Petrus 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus

Kolossensen 2:11-12 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

- Het afwassen van de zonden
 Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Dopen in water

Mattheus 3:11 Ik doop u met *water* tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Mattheus 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het *water*. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

Johannes 3:23 Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen;

Handelingen 8:36-39 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een *water*, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het *water*, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het *water* gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap.

Handelingen 8:38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het *water*, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

In de naam van...

Jezus gaf de opdracht te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. We zien echter dat in Handelingen in de naam van Jezus Christus en in de naam van de Here Jezus wordt gedoopt. Alle drie manieren lijken mij juist. Toch geef ik echter de voorkeur aan de opdracht die Jezus zelf gegeven heeft.

- In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes
 Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
- In de naam van Jezus Christus
 Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
 Handelingen 10:48 En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven
- In de naam van de Here Jezus.
 Handelingen 8:16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 19:5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

Wanneer moet iemand gedoopt worden?

De bijbel is heel duidelijk: “bekeert u en laat u dopen.”

In de voorbeelden van dopen uit de bijbel zien we dat de nieuwe bekeerlingen zich direct lieten dopen.

Handelingen 2:38-41 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Handelingen 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 8:36-38 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Handelingen 10:47-48 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Handelingen 16:32-34 En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was.

Handelingen 18:8 En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis, en vele van de Korintiërs, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen.

Handelingen 19:3-5 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

Handelingen 22:16 En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

VRAAG: Ik voel me niet goed genoeg om me te laten dopen en durf het niet. Kan ik niet beter wachten tot ik er klaar voor ben?

ANTWOORD: Angst, twijfels en gevoel zijn niet de raadgevers waarop je goede keuzes zal maken in het leven. Het tegenovergestelde is waar. Het leidt altijd tot foute keuzes.

Het is veel belangrijker om te kijken naar wat God van je vraagt en in gehoorzaamheid, in vertrouwen op Hem je te laten dopen.

De enige voorwaarde om je te laten dopen is dat je in hem gelooft en Hem bewust wilt volgen. Als christen doe je dat toch? Dan mag je je laten dopen!

Voel je je niet goed genoeg? Allemaal maken we onze fouten in onze wandel met God. Maar dan vertellen we die fouten aan God, vragen vergeving, staan weer op en gaan verder.

Door wie mag er gedoopt worden?

Elke oprechte christen, discipel van Jezus mag dopen. Nergens in de bijbel staat dat alleen de voorganger, oudste of leider dat kan en mag doen. Het gaat om het geloof van de dopeling. De doop is echter door veel leiders als een broche gemaakt, die slechts de leider mag uitdelen. Het is iets verhevens geworden. De bijbel is duidelijk en draagt dopen op aan de gelovigen. We mogen allen ook getuigen, allen iemand tot Jezus leiden, en waarom dan niet dopen? We zitten in een traditie die gewend is dat dopen door leiders wordt gedaan. Net zoals het avondmaal alleen door de leiders wordt opgediend. Dit is echter niet bijbels.

De grote opdracht geldt voor al de gelovigen dus ook “doopt hen”

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u U bevolen heb.

Paulus vond het niet belangrijk door wie er gedoopt werd

Paulus had meerdere mensen gedoopt, het was alleen niet zijn hoofdroeping om te dopen. Het ging er niet om door wie er gedoopt was. Zeker niet als mensen eer wilden halen daaruit.

1 Corinthe 1:12-17 Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ik van Apollos! En ik van Kefas! En ik van Christus! Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus; zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

Het gaat om Jezus, wat Hij bevolen heeft, en de inhoud van de doop, niet de doper

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Romeinen 6:3-4 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Kolossensen 2:12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

VRAAG: Kan iedereen dopen?

ANTWOORD: Iedereen die oprecht christen is mag dopen. Als iemand in de gemeente zijn levensstijl (totaal) niet overeenkomt met de bijbel, moet zo'n persoon een halt toe worden geroepen. Anders brengt dit schade aan de gemeente.

De angst dat er mensen zijn die niet goed met dopen omgaan, mag niet leiden tot de keuze dat dan alleen maar leiders het mogen doen.

Ik ben wel van mening dat het er niet om gaat wie gelijk heeft in dit punt. Belangrijk is dat er gedoopt wordt. Door wie blijft bijzaak. Het is beter om dit niet een discussie punt te laten zijn. Als jouw leider, voorganger vindt dat in zijn gemeente de regel is dat de leider, de voorganger doopt, dan is het goed je daaraan te onderwerpen.

Drie oud testamentische typebeelden van de doop

In het oude testament staan drie typebeelden van de doop.

De doop van het volk Israël in de wolk

1 Corinthe 10:1-2 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaders allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee,

De doop van het volk Israël in de Zee

Exodus 14:21-22 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HERE deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge; terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur.

1 Corinthe 10:1-2 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaders allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee,

De mensen in de ark van Noach die de zondvloed overleefden

Genesis 7:19-23 En de wateren namen geweldig sterk toe over de aarde, en alle hoge bergen onder de ganse hemel werden overdekt. Vijftien el daarboven stegen de wateren, en de bergen werden overdekt. En al wat leeft, dat zich op de aarde roert, het gevogelte, het vee en het wild gedierte en alle wemelend gedierte, dat op de aarde wemelt, benevens alle mensen, kwamen om. Alles, in welks neus de adem van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf. Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, mensen zowel als vee en kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, zodat zij verdelgd werden van de aarde; Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was.

1 Petrus 3:20-21 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

Enkele misverstanden over de doop

De doop is een voorwaarde om gered te zijn

In het verleden werd door velen geloofd dat je niet behouden was als je niet gedoopt was. Kinderen werden daarom op zo vroeg mogelijke leeftijd besprenkeld. Kinderen die niet gedoopt (besprenkelt) waren, en vroeg overleden, werden vroeger door Katholieken buiten de begraafplaats begraven. Zij hoorden er niet helemaal bij.

Ook was er vroeger een andere gedachte; namelijk om je juist zo laat mogelijk te laten dopen. De doop zou al je zonden wegnemen. Als je nog zonden deed na je doop gaf dat een probleem.

De bijbel leert ons echter heel duidelijk dat we alleen door het geloof behouden worden en niet door werken. Alleen door geloof in Jezus en alleen door Zijn bloed worden zonden vergeven.

De doop is slechts een uiterlijk beeld van wat zich in de gelovige heeft afgespeeld. De reddende waarde die aan de doop wordt gegeven is een aanval op het evangelie, een aanval op het reddende bloed van Jezus.

We zullen een paar teksten behandelen die naar mijn idee onjuist worden begrepen

- Markus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Deze tekst komt uit de grote opdracht. Het was heel gewoon dat mensen zich bekeerden en zich direct lieten dopen. Bekering, redding en dopen worden in de bijbel daarom vaak in één adem genoemd. Er staat in deze tekst dat wie niet gelooft veroordeeld zal worden. Er staat niét dat wie zich niet heeft laten dopen veroordeeld zal worden.

Deze tekst is geen grond voor een leer van redding door de doop!

- Petrus 3:20-21 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

Wij zijn behouden door genade, door geloof alleen. De doop is een beeld van de bekering, redding en begin van het nieuwe (christen)leven. En is een tegenbeeld van de redding van de acht zielen van de zondvloed aan boord van de ark van Noach.

Deze tekst is geen grond voor een leer van redding door de doop!

- Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Omdat er “water” in deze tekst staat denken sommigen direct dat dit over de doop gaat. Dit is echter geen sterk argument. En is in strijd met redding door geloof alleen. In strijd met het evangelie. Wat het dan wel betekent is mij nog niet duidelijk. Dit “water” zou misschien kunnen slaan op “levend water”. Dan komt het overeen met de volgende woorden van Jezus:

Johannes 4:13-14 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

De tekst van Johannes 3:5 is geen grond voor een leer van redding door de doop!

- Lukas 23:43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Toen de misdadiger aan het kruis naast Jezus stierf, was hij verzekerd van redding. Hij was echter niet gedoopt.

De doop is dus geen voorwaarde voor redding!

Besprekelen met water

In al de gevallen van de doop in de bijbel wordt in het grieks het werkwoord ‘Baptizo’ gebruikt. Dit werkwoord betekent onderdompelen, dompelen, indompelen, insteken. Bij dopen gaat de persoon die gedoopt wordt dus helemaal onder water.

Het besprekelen van een persoon is in géén geval “dopen”.

Ook is het besprekelen met water geen beeld van:

- Gestorven, begraven en opgestaan zijn met Jezus
- Het afwassen van de zonden

In de bijbel staat geen voorbeeld waaruit we kunnen afleiden dat mensen besprekeld werden, geen kinderen en geen volwassenen.

Meestal steekt bij besprekelen de dooper zijn hand in water en besprekelt de persoon.

Als je aan mij zou vragen: “wie is hier gedoopt?”, dan zou mijn antwoord zijn. “De dooper heeft zijn hand gedoopt en de persoon is besprekeld.

VRAAG: Ik ben als klein kind besprekeld? Wat moet ik doen? Moet ik me nu overdopen?

ANTWOORD: Ten eerste kan ik al zeggen dat je niet gedoopt bent, maar besprekeld. En de bijbel roept ons op ons te laten dopen.

Niet voor niets zegt Jezus. “Doopt hen” oftewel “helemaal onder water”. Alleen de doop door onderdompeling is de bijbelse manier van dopen en de enige manier die recht doet aan de betekenis van de doop. Bij besprekelen gaat het beeld wat de doop uitbeeldt totaal verloren. Ik ga ook niet bij het avondmaal melk gebruiken en stukjes kaas. Dat doet de opdracht, de instelling geweld aan.

Zolang je je nog niet hebt laten dopen op de manier zoals de bijbel die aangeeft, heb je nog een opdracht te vervullen.

Ten tweede hebben je ouders je als klein kind laten dopen. Het was hun geloof en niet jouw geloof. De bijbel is duidelijk dat jij moet geloven, bekeren en laten dopen. Het gaat om jouw geloof.

Het is niet gek om je te laten overdopen. De bijbel geeft daar een voorbeeld van: er waren namelijk christenen gedoopt in de doop van Johannes. Deze doop vond Paulus echter niet genoeg. Hij wilde dat ze gedoopt zouden worden in de naam van Jezus. Deze mensen werden overgedoopt!

Handelingen 19:1-5 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.

Het lijkt mij wel nuttig hier goed mee om te gaan. In gebed naar God. Deze keuze met Hem maken en Hem om wijsheid vragen. Wijsheid ook om met de mensen om je heen om te gaan, die er misschien moeite mee hebben als jij je laat dopen.

De kinderdoop

In geen van de vele voorbeelden uit de bijbel kunnen we opmaken dat kinderen gedoopt werden. (hiermee bedoel ik kinderen die niet zelf door geloof een keuze voor God hebben gemaakt.) Het is zelfs in strijd met de bijbel, de betekenis van de doop en het nieuwe verbond. De argumenten om de kinderdoop te onderbouwen zijn vaak zo ingewikkeld, dat de meeste mensen deze niet (kunnen) begrijpen. Heel veel ouders kunnen niet vanuit de bijbel aantonen waarom ze hun kinderen laten dopen.

Hierbij wil ik echter wel noemen dat ik geen moment twijfel aan de oprechtheid waarmee ouders hun kinderen laten dopen. (besprenkelen!)

Wat God in Zijn Woord zegt is echter:

- belangrijker dan de oprechtheid van ouders
- belangrijker dan wat de leerstellingen van een bepaalde kerk zeggen
- belangrijker dan wat de dominee, voorganger zegt of vindt
- belangrijker dan wat je familie vindt
- belangrijker dan wat je zelf vindt

Neem je ernst met deze zaak? Onderzoek dan Gods Woord tot je kunt onderbouwen wat jij gelooft.

Nu volgen hier een aantal punten waarmee ik wil aantonen dat de kinderdoop onbijbels is:

1. De doop is voor iedereen die zich bewust bekeert heeft en bewust gelooft. Een klein kind kan dit niet en voldoet dus niet aan die voorwaarde

Uit de voorbeelden uit de bijbel waar gedoopt werd blijkt dat de mensen bewust bekeert waren en bewust geloofden. Kleine kinderen kunnen dit niet, voldoen niet aan de voorwaarde om gedoopt te worden. (Voor teksten zie het hoofdstuk van deze studie “Wat is de voorwaarde om gedoopt te worden?”)

2. In de bijbel is er geen enkel aantoonbaar voorbeeld van de kinderdoop

Er zijn géén voorbeelden in de bijbel van kinderdoop. Niet tijdens het dopen door Johannes, niet tijdens het dopen door Jezus en niet tijdens de periode na de hemelvaart van Jezus.

Eén tekst wordt vaak gebruikt om de kinderdoop te bewijzen. Maar uit deze tekst is niet op te maken of er kinderen werden gedoopt of niet. Het is dus geen grond voor de kinderdoop.

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: Indien gij van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw ben, neemt dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe.

3. De kinderdoop is in strijd met de principes van het nieuwe verbond en grijpt naar het oude verbond

- Tot het nieuwe verbond treed je toe door persoonlijk geloof, in het oude verbond trad men toe door afkomst. De kinderdoop gaat niet uit van toetreding van geloof, maar van afkomst.
- Tot het nieuwe verbond treed je toe door de wedergeboorte, een werk van de Heilige Geest. Niet door de kinderdoop die een werk van mensenhanden is!
- De kinderdoop zegt de vervanging van de besnijdenis te zijn. Dit is onjuist want:
 - De geestelijke besnijdenis, de besnijdenis van het hart heeft de besnijdenis vervangen. Niet de kinderdoop.
 - De besnijdenis volgde op de natuurlijke geboorte als Jood. De doop volgt op de geestelijke geboorte als Christen. En die vind plaats na een persoonlijke geloofskeuze voor God. Niet na, of door de doop.
 - In het oude verbond werden alleen jongens besneden als teken van dat verbond. Bij de kinderdoop beide. Het vervangt het niet, maar is iets anders.
 - Als de kinderdoop de besnijdenis vervangen heeft, waarom bestaat er dan nog steeds een besnijdenis: “de besnijdenis van het hart”.

4. Kleine kinderen die niet bewust kunnen geloven voldoen niet aan de volgende doop voorwaarden

- ze kunnen zich niet bekeren
- ze kunnen zich niet laten dopen. De ouders bepalen het voor hen
- ze zijn niet wedergeboren
- ze kunnen niet deel hebben aan “het bad der wedergeboorte”.
- ze zijn geen discipel van Christus
- ze zijn niet tot geloof gekomen
- ze zijn niet met Christus gestorven, begraven en opgestaan
- ze zijn geen nieuwe schepping
- ze zijn niet besneden in Christus
- ze kunnen geen bede doen van een goed geweten

VRAAG: En de kinderen dan? Horen die er niet bij?

ANTWOORD: Ja, die horen er zeker wél bij. Ze hebben echter niet zelf een persoonlijke relatie met God, kunnen niet verantwoordelijkheid nemen of keuzes maken. Zij kunnen zich niet laten dopen en aan de doopvoorwaarden voldoen.

De kleine kinderen zijn echter geheiligd in de ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen tot ze zelf keuzes kunnen maken. God zegent de kinderen omdat ze in de ouders geheiligd zijn. Ze horen er helemaal bij.

1 Corinthe 7:14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig

Jezus zegt dat de kinderen tot hem mogen komen, Hij wil ze zegenen.

In veel gemeenten dragen ze de kinderen op aan God. Bidden ze voor ze en zegenen ze.

Markus 10:13-15 Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestrafden hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen worden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.

5. Bij de kinderdoop wordt een kind besprenkeld; besprenkelen is onbijbels en in géén geval dopen

In al de gevallen van de doop in de bijbel wordt in het grieks het werkwoord ‘Baptizo’ gebruikt. Dit werkwoord betekent onderdompelen, dompelen, indompelen, insteken. Bij dopen gaat de persoon die gedoopt wordt dus helemaal onder water. Het besprenkelen van een kind is in géén geval “dopen”.

Ook is het besprenkelen met water geen beeld van:

- Gestorven, begraven en opgestaan zijn met Jezus
- Het afwassen van de zonden

In de bijbel staat geen voorbeeld waaruit we kunnen afleiden dat besprenkeld werd, geen kinderen en geen volwassenen.

Meestal steekt bij besprenkelen de doper zijn hand in water en besprenkelt het kind. Als je aan mij zou vragen: “wie is hier gedoopt?”, dan zou mijn antwoord zijn. “De doper heeft zijn hand gedoopt en het kind is besprenkeld.”

VRAAG: Ik ben als klein kind gedoopt. Wat moet ik doen?

ANTWOORD: Ten eerste kan ik al zeggen dat je waarschijnlijk niet gedoopt bent, maar besprenkeld.

Verder vinden we in de bijbel een voorbeeld waarin christenen gedoopt waren in de doop van Johannes. Deze doop vond Paulus echter niet genoeg. Hij wilde dat ze gedoopt zouden worden in de naam van Jezus. Dopen in de naam van Jezus is dus belangrijk. Maar ook de manier. Deze mensen werden overgedoopt!

Niet voor niets zegt Jezus. “Doopt hen” oftewel “helemaal onder water”. Alleen de doop door onderdompeling is de bijbelse manier van dopen en de enige manier die recht doet aan de betekenis van de doop. Bij besprenkelen gaat het beeld wat de doop uitbeeldt totaal verloren. Ik ga ook niet bij het avondmaal melk gebruiken en stukjes kaas. Dat doet de opdracht, de instelling geweld aan.

Ook heb je in deze studie gezien dat de voorwaarden voor doop “bekering” en “geloof” zijn. Als klein kind kan je daar niet aan voldoen. Alleen op de leeftijd dat je daar zelf bewust een keuze voor kunt maken.

Zolang je je nog niet hebt laten dopen op de manier en volgens de voorwaarden zoals de bijbel die aangeeft, heb je nog een opdracht te vervullen.

Het lijkt mij wel nuttig hier goed mee om te gaan. In gebed naar God. Deze keuze met Hem maken en Hem om wijsheid vragen. Wijsheid ook om met de mensen om je heen om te gaan, die er misschien moeite mee hebben als jij je laat dopen.

VRAAG: Vanaf welke leeftijd mag een kind gedoopt worden?

ANTWOORD: De leeftijd is niet de voorwaarde. Als je een kind hebt dat werkelijk het evangelie begrijpt en Jezus als Heer heeft aangenomen in zijn / haar leven, dan kan dat kind zich laten dopen.

Als je gedoopt wordt in water ben je tegelijkertijd ook gedoopt in de Heilige Geest

De bijbel leert ons dat er verschillende dopen zijn. We moeten ze daarom niet door elkaar gaan gooien of verwarren.

Hebreen 6:1-2 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van een *leer van dopen* en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel;

Hieronder geef ik vanuit de bijbel aan dat de doop iets anders is dan de doop in de Heilige Geest. Het zijn twee verschillende dingen!

Voorbeelden waarbij mensen eerst werden gedoopt in water en daarna gedoopt werden in de Heilige Geest.

Markus 1:10 En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen.

Handelingen 2:1-4 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Handelingen 8:12-17 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door die tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Handelingen 19:5-6 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

Voorbeelden waarbij mensen eerst de doop in de Heilige Geest ontvingen en daarna gedoopt werden in water.

Handelingen 10:44-48 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Door de doop wordt je oude mens begraven en staat de nieuwe mens op.

Dit geloven sommige mensen. Het is echter onjuist. Zij geven daardoor een betekenis aan de doop die de bijbel niet geeft.

De doop is *het beeld* van wat al in de dopeling is gebeurd voordat hij gedoopt werd.

Op het moment dat je je bekeert en Jezus aanneemt wordt je oude mens begraven en staat de nieuwe schepping op. Dit gebeurt niet pas door de doop.

Je positie in de hemelse gewesten veranderd door de doop

Dit leert de bijbel niet. Sommigen denken dat je opeens een sterkere christen wordt, of je geloofsleven gaat door de doop bloeien. Of dat de duivel minder invloed op je kan uitoefenen.

Weer wordt een betekenis gegeven aan de doop die de bijbel niet leert. Mensen hechten en stellen zich op deze manier afhankelijk van de doop. De doop heeft voor hen een “magische” betekenis.

Natuurlijk is de doop een heel belangrijke stap in je groei met God. Door gehoorzaam te zijn aan God en je te laten dopen groei je. Maar er zit geen “magische” kant aan de doop. De duivel is ook niet bang voor iemand die gedoopt is, hij verliest echter wel terrein doordat jij gehoorzaam bent aan de opdracht je te laten dopen.

Je zult geestelijke strijd ervaren voor of na de doop

Dat kan gebeuren, maar is niet een leer die de bijbel leert. Vaak is het zo dat mensen het eng vinden om zich te laten dopen. Er ontstaat angst en die angst zien ze als geestelijke strijd.

Soms is het wel zo dat er allerlei leugens door je hoofd heen kunnen gaan. Twijfels of je wel goed genoeg bent om je te laten dopen. Dat je heel veel leuke dingen niet meer mag doen als je gedoopt bent. En nog veel meer.

Aan deze leugens moet je weerstand bieden.

Nawoord

Ik hoop en geloof dat deze studie je tot zegen is geweest. Dat je hebt geleerd dat dopen met bekering en geloof te maken heeft. Dat je een beter beeld hebt gekregen van de betekenis van de doop.

En ook jij je laat dopen!