

VERHALEN UIT DE KERKGESCHIEDENIS

1. De kerk in de wereld



Toen Jezus nog op aarde was, heeft Hij aan Zijn discipelen het zendingsbevel gegeven. Dat kun je lezen in Mat. 28:18-20. De geschiedenis van de kerk laat zien, dat mensen die opdracht van Jezus telkens weer hebben uitgevoerd. Dat begon al dadelijk na Pinksteren. De apostelen hebben eerst in Judea de boodschap van het evangelie verkondigd, maar later zijn ze de wijde wereld van het Romeinse rijk ingegaan. En sommigen zijn nog verder gegaan. Overal waar ze kwamen vertelden ze de blijde boodschap. Daardoor ontstonden op veel plaatsen nieuwe gemeenten.

De geschiedenis van de kerk laat zien hoe die gemeenten van christenen groeiden. In de eerste helft van de eerste eeuw waren er al christenen in Rome, de hoofdstad van het Romeinse rijk. In de eeuwen die volgden werden steeds meer volken bereikt. Het werk van de zending gaat nog altijd door. Bijna alle volken hebben nu de boodschap van de Bijbel gehoord. Veel mensen zien uit naar de wederkomst van Christus.

De geschiedenis van de kerk laat zien, dat het werk van de evangelieverkondiging lang niet altijd gemakkelijk was. Er was vaak tegenstand, omdat de mensen niets van God wilden weten. Die tegenstand vind je ook nu nog.

Maar de christenen konden wel weten, dat de Bijbelse boodschap bestreden zou worden. Jezus had gezegd, dat Zijn volgelingen verdrukt en vervolgd zouden worden. Maar Hij zei ook, dat ze de moed niet moesten verliezen. Want Hij had gezegd, dat Hij zou overwinnen. Dat kun je lezen in Joh. 16:33. Al in de eerste eeuw zijn de christenen vervolgd. Na Stefanus was de apostel Jakobus één van de leidende christenen die als martelaar stierven. Hij werd in het jaar 45 gedood, omdat hij van Christus getuigde. Ook de andere apostelen hebben veel te lijden gehad. Dat kwam omdat de mensen een hekel hadden aan het evangelie of het dwaas vonden.

Van Petrus en Paulus wordt gezegd, dat ze allebei tijdens de christenvervolging in Rome onder de wrede keizer Nero gedood zijn. Nero zocht schuldigen voor de brand die een deel van Rome had verwoest. Hij zei toen, dat de christenen de schuld hadden, ook al was dat niet waar. Volgens oude berichten werd Petrus gekruisigd met zijn hoofd naar beneden... Dat was in het jaar 64.

Bijna alle apostelen zijn door vijanden omgebracht. Alleen van Johannes wordt gezegd, dat hij gewoon als oud man gestorven is. Maar hij had het ook niet makkelijk. Een tijdlang is hij verbannen geweest uit zijn gemeente in Efeze. Hij moest toen op het eiland Patmos blijven.

De vervolging van de kerk is in later eeuwen soms heel fel geweest. Het is wel erg jammer, dat mensen die zich christenen noemden, elkaar ook niet altijd gespaard hebben. Soms hebben ze elkaar als vijanden achternagezeten.

Maar gelukkig zie je in de geschiedenis van de kerk ook veel goede voorbeelden. Je hoort van christenen die de zieken verzorgden, de armen hielpen. Je hoort van mensen die in Gods naam over de hele wereld het evangelie hebben verkondigd. Christenen hebben vaak mensen die het moeilijk hadden, gesteund. Christenen hebben boeken geschreven en onderwijs gegeven.

De geschiedenis van de kerk laat dus zien hoe mensen Gods geboden hebben nagevolgd, al was dat soms moeilijk en werd het evangelie verdraaid. De geschiedenis van de kerk is een verhaal van geloofsstrijd en geloofsoverwinning.