

# Les 7: Moedig! (2)

## Esther

8

Koningin  
Ester is bang  
om de  
koning te  
benaderen



3 dagen en nachten vasten

9

De koning geeft Ester  
de gouden  
scepter



10



Koningin      Koning      Haman  
**Maaltijd voor drie 1**

11

De paal wordt  
voor Mordekai  
neergezet



12



Koningin      Koning      Haman  
**Maaltijd voor drie 2**

13

Haman  
gespiest.  
De Joden  
zijn vrij!





Het oude testament is geschreven in het Hebreeuws. Hebreeuws schreef men in het begin zonder klinkers, dus alleen met medeklinkers. Later zijn de klinkers in de tekst gezet.



W . . . . n k . . l gr . . ft  
 v . . r . . n . nd . r, v . lt . r  
 z . lf . n (Spreuken 26 vers 27)  
 G . . n kw . . d m . t kw . . d  
 v . r g . ld . n  
 (Romeinen 12 vers 17)  
 . n z . k . n . s z . tt . n  
 (Ester 4 vers 1)  
 . . n w . t v . n M . d . n . n  
 P . rz . n (Daniel 6 vers 9)

Veel spreekwoorden en gezegden in onze taal zijn ontleend aan de bijbel. Hiernaast vind je er een aantal, maar net als het Hebreeuws, zonder klinkers. Vul in!



# Woordle



3 wet  
 4 rouw  
 5 est haman, joden, esti

