

Les 5: ongehoorzaam...

invullen

Jona is een
Hij moest een boodschap brengen aan de mensen in de stad
Jona gaat weg met een
Hij voor God.
Als het schip midden op zee is komt er een zware
Als reden gaf hij aan de zeelui op dat hij was aan zijn God.
Jona wordt dan in ... gegooid.
Jona verdrinkt niet want er komt een grote ...
Hij was dagen in de vis.
De boodschap die Jona aan de mensen in Ninevé moest brengen was zo:
Nog dagen dan zal God de verwoesten.
De mensen schrokken, deden
... aan en strooide .. op hun gezicht.
Ze smeekten God of Hij hun wilde zijn.
Maar Jona is als hij merkt dat God de stad Ninevé
Er groeit een, maar dat is maar voor ... dag.
Daarmee wilde God Jona duidelijk maken dat hij onterecht boos is.



Dan zegt God tegen hem: "U hebt met uzelf omdat die beschermende plant is gestorven, ook al was het niet u werk dat hij daar kwam en hem een kort leven was beschoren. Waarom zou ik dan geen medelijden voelen met een stad als Ninevé waarin alleen al meer dan 120.000 kinderen en ook nog veel vee aanwezig is?"

Medelijden - grote - wonen - genadig - zee - storm - profeet - schip -
ongehoorzaam - vis - veertig - as - een - spaart - Ninevé - vlucht - drie -
stad - wonderboom - boos - rouwkleren

Zingen

Jo, jo, Jona

God zei tegen Jona: "Ga naar Ninevé,
de mensen daar doen allemaal gemeen."
Maar Jona dacht: "ik ga er met de boot vandoor,
want Ninevé, daar ga ik mooi nie' heen."
Midden op de zee ging er opeens iets mis
want God stuurde een vreselijke storm.
Maar Jona lag te slapen dus hij had niks door,
de rest van de bemanning schrok enorm.

Jo, Jo, Jona, wat is dat nou,
Waarom doe je toch zo dom?
Straks gaat er nog echt iets fout.
Jona, je vraagt er zelf om.

Jona zei: " 't spijt me, maar het is mijn schuld,
Want ik was ongehoorzaam aan Gods woord."
Ze vroegen 'm: "Wat moeten we nu met je doen?"
en Jona zei: "Gooi mij maar overboord."
Nadat ze dat deden werd de zee weer kalm
En toen verscheen een hele grote vis.
Die slokte Jona op en ja, daar zat 'ie dan,
drie dagen en drie nachten, 't was niet mis.

Jo, Jo, Jona, dat krijg je nou,
Doe dan toch ook niet zo dom?
Nu gaat er dus echt iets fout.
Jona, je vroeg er zelf om.

Daar bad hij tot de Heer en hij was reuze blij
dat God hem uit het water had gered.
En God zei tot de vis: "Spuug 'm dan nu maar uit."
en Jona werd toen op het strand gezet.
Uiteindelijk ging Jona toch naar Ninevé,
Vertelde hun wat God hem had gezegd.
De mensen kregen spijt en God vergaf hun schuld
en zo kwam alles
toch nog goed
terecht.

Ja, Ja,
Jona, zo hoort
het nou, had het
maar meteen
gedaan.
Luister altijd
naar de Heer
dan zal het zeker
beter gaan.

Marcel Zimmer



opdrachtgods vne de i lee zcht en gepogsen hurros
etrioefisaboithsokltpftodvzronfsvpreoieaeiope
meavretereumnenedpoddwzzrtdnetrleidjioa
oeinegnnedderatnvergevingrgms
Streep de volgende woorden weg uit de
woordzoeker:

Ninevé straf	ongehoorzaam
overboord	golven strand
grote vis	zeelieden profeet
opdracht	zeewier verdrinken
zorg Tarsis	schipper
storm diepte	vergeving
nood redden	uitspuwen
lot	

De letters die overblijven vormen deze zin:

.....

WOORDZOEKER



Als je de beschikking hebt over een digitaal schoolbord, kun je de plaatjes gebruiken die op www.beeldbijbel.nl staan.