

Daniël

Les 4: Trouw

Vul de antwoorden in de hokjes in!

- De naam van de koning
- Daniël bad drie keer op een
- Daniël deed dat voor het open
- Hoeveel dagen mocht men geen verzoek doen?
- Het werd een wet van Meden en
- Daniël word in de gegoid.

1 2 3 4 5 6



Help Daniël de weg uit de leeuwenkuil te vinden



Nummer de plaatjes in de goede volgorde!



Dit verhaal kun je vinden in Daniël 6



Er is een nieuwe koning in het land Babylonië. Darius heet hij. En Daniël is één van de belangrijkste ministers van de nieuwe koning. Samen met nog twee andere mannen. Maar de koning merkt het wel: Daniël is een heel goede en vooral ook een heel trouwe helper van hem. En daarom besluit Darius om Daniël tot onderkoning te maken. De machtigste man in het hele land wordt Daniël. Behalve de koning zelf: die blijft de oppermachtige.

De andere ministers vinden dat helemaal niet zo leuk. Waarom Daniël wel en zij niet? Daniël is nota bene ook nog iemand uit een ander land. 'Hij hoort niet eens bij ons', denken ze. En ze broeden op een plannetje. Konden ze maar iets bedenken om Daniël te beschuldigen. Maar hoe ze ook denken en zoeken, het lukt ze niet. Daniël is een trouwe helper van de koning. Maar één mogelijkheid is er om Daniël te vangen. Iedereen weet het. Daniël is niet alleen trouw aan de koning, maar bovenal trouw aan zijn God. Als ze iets kunnen vinden dat met zijn geloof te maken heeft, dan hebben ze Daniël!

En dat lukt: Tenminste..... De mannen gaan naar de koning. 'We willen een wet maken koning. Iedereen die in de komende maand iets wil vragen, mag dat alleen aan u doen. Aan niemand anders en ook niet aan een god.'

De koning vindt het een reuze plan. 'Nu zal iedereen begrijpen hoe belangrijk ik ben', denkt hij. En de wet wordt geschreven, met de handtekening van de koning eronder. Niemand kan er nu nog iets aan veranderen. Het is een wet van Meden en Perzen. Daniël hoort van de nieuwe wet. Een heel gevaarlijke wet. Want Daniël was gewend om iedere dag 3 keer te bidden tot de Here God. Voor het open raam van de bovenkamer van zijn huis. Dat mag nu niet meer. Tenminste, niet als Daniël de nieuwe wet wil gehoorzamen. Maar Daniël is trouw aan zijn gewoonte. Ook nu knielt hij neer. Ook nu bidt hij. Omdat hij trouw is. Trouw aan zijn God! De mannen die het gezien hebben gaan naar de koning. En er kan niets aan veranderd worden. Daniël wordt in de kuil van de leeuwen gegooid. Dat was de straf voor iedereen die niet gehoorzaam zou zijn aan de wet.

'Ik hoop dat jouw God, die je trouw dient, je zal verlossen', zegt de verdrietige koning nog. Hij heeft begrepen dat de wet alleen maar een list was om Daniël te laten doden. Maar dat is nu te laat! In de kuil van de leeuwen, dáár kan niemand helpen.....

De volgende morgen is de koning bij de leeuwenkuil. 'Heeft jouw God je geholpen, Daniël?' En dan komt het antwoord. Daniël is nog in de leeuwenkuil. Een engel van God heeft hem bewaard!

Daniël wordt gered! Hij vertrouwt op zijn God. En de mannen die het plan hebben bedacht worden gestraft. De koning schrijft een nieuwe wet; 'Alle eer voor de God van Daniël'.



