

Les 3: Daniël en zijn vrienden



'Wat betekent mijn droom?' bulderde koning Nebukadnezar tegen zijn wijze mannen. 'Vertel ons de droom en dan zullen wij u vertellen wat hij betekent', antwoordden ze. De koning verloor zijn geduld. 'Vertel me wat de droom is en wat hij betekent, of jullie zullen gedood worden!' gromde hij. Daniël bad en de volgende morgen riep hij uit: 'God heeft mij uw droom verteld.' Daniël beschreef de droom van de koning en legde hem daarna de betekenis uit. De koning was zo onder de indruk dat hij Daniël als hoofd over al de wijze mannen aanstelde.

znak

zijnGodheideizi

devatoas

euHijheid

gepnaaneeutent

ghbeenk

rezenmvawigwi

dwtwijracht

Daniël vertelt een droom van Nebukadnezar. De droom; een groot beeld!

Het hoofd was van g.....

Borst en armen waren van z.....

Buik en dijen waren van k

De benen waren van ij.....

De voeten van ij en l.....

Plotseling kwam er een geheimzinnige s..... die tegen het beeld aanrolde. Het beeld werd vermalen en de wind blies het weg. De steen werd al groter en groter en groeide aan tot een berg en vulde de hele aarde.



De heraut.....

Een grote rol waar de tekst uit de bijbel op staat.
Vul zelf de klinkers in



Daniëls vrienden,
Sadrak, Mesak en
Abednego,
wilden het grote,
gouden standbeeld
dat koning
Nebukadnezar had
gemaakt, niet
aanbidden. De
koning werd
woedend en gaf
bevel de mannen
te laten
verbranden in een
oven. Hij ging
zitten om
naar de
verbranding te
kijken, maar riep
toen plotseling: 'Ik
zie vier mannen
rondlopen! Hun
God heeft een
engel gestuurd om
hen te redden.'
De mannen
kwamen
ongedeerd uit het
vuur te voorschijn!

N	E	R	E	D	E	L	K
D	K	O	N	I	N	G	N
K	A	R	D	A	S	E	E
V	S	U	B	E	E	L	D
R	E	I	U	G	E	O	D
V	M	V	I	E	R	R	I
D	U	O	G	O	D	U	B
E	N	T	E	E	H	U	N
D	A	N	I	E	L	V	A
O	G	E	N	D	E	B	A

Woordzoeker

- aanbidden
- Abednego
- beeld
- buig
- Daniël
- God
- goud
- heet
- klederen
- vuur
- koning
- Mesak
- Sadrak
- vier



De overgebleven
letters vertellen
waar het verhaal
over gaat.



