

# Les 25: Jezus is sterker dan de dood

Vul in!



Uit de bijbel Johannes 11 vers 1 tot 54

Lazarus, de broer van ..... en ..... is ziek.

Erg ziek. De zussen laten een boodschap sturen naar .....

"Wilt U alstublieft komen want ....., uw vriend is ziek?"

Maar toen Jezus de boodschap ontvangen had, bleef hij toch nog ..... dagen op de plaats waar Hij was.

Dan zegt Jezus: "laten we terug gaan naar Judea."

"Maar .....", protesteren zijn discipelen, "de joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar weer naar toe gaan?" "Ik moet werken zolang ik op deze aarde ben" zegt Jezus.

"Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem ..... maken."

De leerlingen zeiden: "als hij slaapt zal hij beter worden, Heer."

"Nee", zegt Jezus, "hij slaapt niet maar hij is ..... en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: Nu kunnen jullie zien wie Ik ben."

Thomas zegt somber: "laten wij ook maar gaan, om met Hem te sterven."

Hij ziet het donker in. Als Jezus weer bij de joden komt, zullen ze Hem zeker wat aan doen.

Hij voelt de dreiging nog van de vorige keer.

Als Jezus in de buurt van het dorpje ..... komt, hoort Hij dat Lazarus al ..... dagen in het ..... ligt. Een van de zussen, ..... komt Hem tegemoet.

"Als U hier geweest was, ....., dan was mijn broer niet gestorven. Maar ik weet dat God U alles zal geven wat U vraagt."

"Martha, je broer zal uit de dood ....."

"Ja natuurlijk weet ik dat Lazarus op de laatste dag, bij de opstanding, op zal staan." zegt Martha.

"Nee Martha, Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft en als je leeft en je gelooft in Mij zul je nooit sterven. Geloof je dat?"

"Ja Heer", zegt Martha, "ik geloof dat u de ..... bent, de Zoon van ..... die naar de wereld zou komen."

Snel loopt Martha nu terug naar huis om haar ..... te halen. Zacht zegt ze tegen haar: 'De meester is er, en Hij vraagt naar je.' Maria rent naar Jezus en ze zegt het zelfde als Martha. "Als u hier geweest was, was mijn broer niet gestorven."

Jezus wordt nu ook verdrietig. Lazarus was Zijn vriend. "Waar hebben jullie hem neergelegd?" vraagt Hij. Ze wijzen Hem het graf, een ..... met een steen ervoor. "Haal de steen weg" zegt Jezus. "Maar Heer", begint Martha, "zijn lichaam is al aan het vergaan, het stinkt al!"

"Ik heb toch al gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?"

Als de ..... weggehaald is kijkt Jezus omhoog en zegt: "Vader, Ik dank U dat u Mij hebt verhoord. U verhoord mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit voor deze mensen hier, zodat ze zullen geloven dat U Mij gestuurd hebt."

Hij kijkt naar het graf en roept: "Lazarus, kom naar buiten."

De dode komt te voorschijn. Zijn voeten en handen zijn in linnen gewikkeld en over zijn gezicht is een doek. Jezus zegt: "Maak de doeken los en laat hem gaan."



Vier - graf - Maria - rabbi - Lazarus - Heer - spelonk - Jezus - Martha - Messias - twee - zus - gestorven - Martha - steen - wakker - opstaan - Bethanië - God



**Zoek de acht verschillen!**

doverdrietb  
 idpsurazalesemsteenhegcmartharejrinrezausi  
 sapeistenrkevekardanddeelebethanieneovrien  
 dendndjefusfargbroeroodsuz

**Streep de volgende woorden weg!**

Lazarus - Martha - Maria - Bethanie -  
 Jezus - graf - opstanding - steen - doeken  
 - verdriet - begraven - vrienden -  
 discipelen - leven - broer - zus

**Jezus zei: Ik ben de**



**en het**



**Teken de gezichten van de mensen  
 toen ze Lazarus uit het graf zagen komen**

