

Les 27: Hemelvaart ...

Deze geschiedenis kun je
lezen in Lukas 24: 49- 54,
Markus 16: 19 en
Handelingen 1: 1- 11



Op een dag zegt Jezus: 'Ik ga weer terug naar mijn Vader in de hemel'. De vrienden schrikken ervan, gaat Jezus nu weer weg? Blijft Hij niet altijd bij hen? Ze worden er verdrietig van. 'Jullie hoeven niet te schrikken en verdrietig te zijn' zegt Jezus, 'Ik laat jullie niet alleen. Als Ik weg ben zal Ik mijn Heilige Geest sturen. Die zal in jullie zijn. Hij zal jullie kracht geven en helpen met alles wat jullie doen. Blijf in Jeruzalem wachten totdat Hij komt. Daarna mogen jullie overal in de hele wereld over Mij vertellen. Vertel de mensen maar dat Ik van hen houd. Dat Ik voor iedereen ben gestorven om de verkeerde dingen te vergeven. Iedereen die dat gelooft mag bij Mij horen en dichtbij mijn Vader zijn.' Dan strekt Jezus zijn armen uit en zegent zijn vrienden. 'Ik ben altijd bij jullie tot aan het einde van de wereld.' Plotseling gaat Jezus omhoog, de lucht in! De vrienden kijken hoe hij verdwijnt achter een wolk. Ze kunnen Hem niet meer zien.

'Wat staan jullie in de lucht te kijken?' Opeens staan er twee mannen bij hen in witte kleren. 'Jezus is naar de hemel gegaan. Zoals hij gegaan is zal Hij ook weer terug komen!' De vrienden gaan terug naar Jeruzalem. Daar wachten ze tot de Heilige geest zal komen, zoals Jezus belooft heeft.

...en Pinksteren.

In deze puzzel staat wat de discipelen tussen Pasen en Pinksteren deden. Als je de onderstaande woorden wegstreept vind je de oplossing!

opstanding

vrouwen

discipelen

doeken

graf

specerijen

steen

levende

engel

Emmaus

Pinksteren

Heilige Geest

geluid

wind

stem

tongen

talen

vuur

wijn

Petrus

Joden

zleVendefebloevesvnelatooPprttddurefnnndsiHeiliggeestnvjmsurtepedu

akuoncdnegnotansudniWenteeSmdtrempeglOkmmieGnoedteeerEnrdiule

glwijnengeenteevroUwendnankneijrepsen



Pinksteren

Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden.



Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spréken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf. In die dagen waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit alle landen van de wereld. Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Zij raakten in verwarring, omdat ieder van hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken. Zij begrepen er niets van. "Dat zijn toch mannen uit Galilea?" riepen zij verbaasd uit. "Hoe kan het dan dat zij onze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan komen: uit Parthië, Medië, Elam en Mesopotamië, uit Judea, Capadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pamfylië, uit Egypte en de streek van Cyrene in Libië. Er zijn hier Joden en Joodse bekeerlingen uit Rome, Kreta en Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen, die God gedaan heeft!" Zij stonden aan de grond genageld en wisten niet wat zij ervan moesten denken. Zij zeiden tegen elkaar: "Wat heeft dit toch te betekenen?" "Och, die mensen hebben teveel zoete wijn gedronken", lachten sommigen schamper.

(Het boek, Handelingen 2: 1- 13)



K
K
W

