

# Les 26: Vergeven.

**Het verhaal van Jezus over de liefdeloze knecht.**

Mattheüs 18: 21 - 35





## Woordzoeker

BETALEN  
HARTE  
HEER  
KEEL  
KONING  
MEDELIJDEN  
SCHULD

SLAAF  
TALENT  
VADER  
VERGIFFENIS  
VRIJ  
ZEVENMAAL  
ZEVENTIG  
ZONDIGEN



De heer beval hem te verkopen met zijn ..... en .....  
(vul hier de woorden in die je kunt lezen in de overgebleven letters).



Spel bij dit verhaal.

Hoeveel kinderen zitten er in jullie klas? Hoe oud ben je? Op welk huisnummer woon je?....

Het is verboden om 7 te zeggen, of een getal met een 7 erin. Je mag zelfs geen getal noemen uit de tafel van 7. Als een van deze getallen het antwoord op de vraag is moet degene 'het spijt me zeggen'.

Ineke