



Dit verhaal staat  
in de bijbel in  
Lukas 7: 1 - 10

# Les 17: U hoeft niet te komen!



**De Here Jezus zegt tegen de mensen om Hem heen:**

Deze hoofdman gelooft mij niet.

Deze hoofdman heeft geloof.

Deze hoofdman heeft zo' n groot geloof in Mij! Zo 'n groot geloof ben ik nog niet tegengekomen!

Jezus is .....

Wie liet de hulp van Jezus inroepen?

1    2    3    4    5    6    7

In welk stadje woonde hij?

Een andere naam voor nr. 1.

Die naam betekent dat hij kapitein is over ..... soldaten.

Die hulp had hij nodig omdat zijn ..... ziek was.

Hij stuurde ..... om te zeggen dat Jezus niet in zijn huis hoefde te komen.

Als de vrienden terugkomen is de knecht

.....



# De Romeinse hoofdman gelooft in Jezus' macht.

"Claudius, ga de dokter halen! Nu meteen!" Claudius komt net de ziekenkamer binnen maar



verdwijnt meteen weer. Serges is ziek, heel erg ziek. De hoofdman over honderd, de Centurion, zit bij hem op bed. Hij hoort de ademhaling van zijn knecht steeds sneller gaan. Druppeltjes zweet staan op z'n voorhoofd. De hoofdman veegt ze weg met een natte doek. Bezorgd kijkt hij naar het witte gezicht. Het gaat niet goed met Serges. Hopelijk kan de dokter nog iets voor hem doen. "Waarom trek ik me dit zo aan?" vraagt de hoofdman zich af. "Het is maar een knecht". Tegenwoordig hecht hij zich aan de mensen om hem heen. Dat is gekomen sinds hij in Israël woont. Vroeger was hij een stoere soldaat.

Nergens bang voor. Hij is niet voor niets hoofdman geworden. Mensen scheelden hem niets. Er was altijd wel een ander die de plaats in kon nemen. Maar sinds hij gehoord heeft over de God van Israël is dat heel anders geworden. En met de verhalen over Jezus, die zulke bijzondere dingen doet, maar ook bijzondere dingen zegt, is dat nog meer geworden. Hij heeft zelfs Joodse vrienden gekregen in Kapernaüm. Terwijl hij toch kapitein is in het Romeinse leger. Eigenlijk is hij een vijand!

Gelukkig, hij hoort de stem van de dokter op de binnenplaats. Gespannen kijkt hij toe als de dokter zich over Serges heen buigt. Als hij uit zijn gebukte houding omhoog komt staan zijn ogen ernstig. Langzaam schudt hij zijn hoofd. De Centurion weet genoeg. Hij wil niet dat deze knecht sterft!! Hij gaat naar de binnenplaats en roept: "Frigus, ga kijken of Jezus in Kapernaüm is, Hij is onze laatste kans!" Frigus rent al! Heel snel is hij terug, hij hijgt ervan. "Hij,,, Hij is er". "Loop snel naar de joodse leiders, ze zullen in de synagoge zijn en vraag hen of ze Jezus willen vragen om Serges beter te maken!"

Als Frigus weg is, gaat de hoofdman weer naar Serges toe. Z'n ademhaling gaat nog sneller en er komen onverstaanbare klanken uit z'n dikke keel. De hoofdman loopt weer naar de binnenplaats en geeft een andere knecht opdracht om fris, koel water te halen en schone doeken. De knecht draait zich om om het gevraagde te halen maar meldt ondertussen dat vrienden van de hoofdman zijn gekomen. De hoofdman gaat naar de hal en begroet z'n vrienden.

"He, wat kijk jij bezorgd, zijn je olijven op?" "Nee, Serges is erg ziek, ik heb Jezus gevraagd om te komen." "We zagen net wel een groep mensen deze richting uit komen, misschien is Jezus dat wel. Er zijn altijd mensen om hem heen. Ze willen er graag bij zijn als hij een wonder doet." O, maar ik wil niet dat hij in mijn huis komt, ik ben helemaal niet belangrijk. Gaan jullie naar hem toe en zeg dat als hij zegt dat Serges beter wordt dat dat genoeg is. Ik ben een man die moet luisteren naar degene die mijn baas is. En als ik zeg tegen een soldaat ga! dan gaat hij en tegen een ander kom! dan komt hij. En als ik een knecht de opdracht geef doe dit! dan doet hij dat.

De vrienden gaan op pad en vinden Jezus in de groep. Ze geven de woord en van hun vriend door. Verbazing staat er op Jezus gezicht te lezen. Als de vrienden uitgepraat zijn, draait hij zich naar de mensen om en zegt: "Zo 'n groot geloof, zoveel vertrouwen heb ik nog niet eerder gezien!"

De vrienden gaan naar het huis van de Centurion terug. In de deur staan twee mensen hen op te wachten. De Centurion en Serges. Hij is helemaal beter!!!!





Kleur het plaatje van het huis en van de hoofdman met z'n knecht.

Knip het huisje uit

Knip het deurtje langs de dikke lijn open. Onder, rechts en de ronding boven.

Vouw de stippellijn om.

Plak het huisje over het plaatje met de hoofdman en de knecht, zodat je ze kunt zien als je het deurtje open doet.

Nog een idee.

Bij deze vertelling past marcheren heel goed. In de kleutergymzaal of gewoon tussen de tafels door. Zet 3 of 4 kinderen naast elkaar. Als het kan met de hele groep tegelijk en dan 'voorwaarts mars'. Dat is iets wat de 'stoute jongens' ook leuk vinden.

Praat over orde en discipline en laat ze het gevoel krijgen dat ze soldaat zijn en die aardige, maar strenge hoofdman volgen. Is moeilijk maar de kinderen willen het wel leren!

Vaak namen de groepsleerkrachten het mee naar hun gymles en marcheren de kinderen naar huis of in de school.

Kost niets, je moet er alleen lef voor hebben.

Eline.