

Les 28: Bidden...

<p>Wat is bidden?</p> <p>Tegen jezelf praten</p> <p>Met God praten</p> <p>Bid jij weleens?</p> <p>Ja</p> <p>Nooit</p> <p>Elke dag</p>	<p>Heb je een ander wel eens horen bidden?</p> <p>Mijn opa en/of oma</p> <p>Vrienden/ vriendinnen</p> <p>Anders,</p> <p>Wat bidden ze dan?</p> <p>Zegen dit eten</p> <p>Onze Vader</p> <p>.....</p>	<p>Waarom doen mensen dat, denk je?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--	--



Als je met God wil praten (bidden) heb je geloof nodig.
 Je gelooft dat God er is. (je praat niet tegen niemand)
 Je gelooft dat God je hoort



1

Zoek in je bijbel Mattheüs 6 vers 5 op.
 Lees tot vers 13 samen met je groepje en maak de vragen.

Waar moet je bidden?

Midden op straat.

Op een plaats waar veel mensen zijn.

Op een plekje waar je alleen bent.

Hoe moet je bidden?

Met weinig woorden. God weet alles, ook wat je nodig hebt.

Met veel woorden en lange zinnen. Als je dat doet luistert God eerder naar je.

2

Jullie groepje gaat lezen uit een brief, die de discipel Johannes geschreven heeft, toen hij al oud was.
 Zoek 1 Johannes 3 vers 22 op. Zoek het goede antwoord bij de vraag.

Wij krijgen wat we vragen omdat:
 We heel goed zijn
 Omdat we gehoorzaam zijn en doen wat God wil
 God dat beloofd heeft.

Wat staat er over bidden in de bijbel?

3

Zoek 1 Johannes 5 op in je bijbel.

Lees met je groepje vers 13, 14 en 15.

Wat is het antwoord bij de volgende vragen?

De discipel Johannes heeft deze brief geschreven aan

Alle mensen

Aan mensen die in Jezus (de Zoon van God) geloven

Wanneer luistert God naar mensen die in Hem geloven?

Als ze heel goed hun best doen

Als ze iets bidden wat God ook wil.

Nooit

Als ze weten dat God luistert

Weten ze nog niet of Hij het zal geven

Mogen ze er zeker van zijn dat Hij het geeft.



4

Zoek in de bijbel Mattheüs 7 vers 7 op.
 Lees met je groepje t/m vers 11. Beantwoord de vragen die hieronder staan.

Wat gebeurt er als je bidt?

Misschien gebeurt er iets.

Als je bidt, zul je krijgen wat je bidt.

Bidden helpt niet.

God, de Hemelse Vader, wordt vergeleken met een gewone vader. Als jij je vader om een sneetje brood vraagt dan krijg je

Een sneetje brood

Een steen die op een sneetje brood lijkt

Niets

Een gewone vader maakt fouten en is niet altijd in een goede bui en toch geeft hij jou de goede dingen. Jezus zegt dan: (Hij kent Zijn Vader natuurlijk heel erg goed)

Mijn Vader zal je het goede geven als je erom vraagt.

Mijn Vader luistert niet altijd

De discipelen van Jezus vinden bidden moeilijk. Wat kun je zeggen en hoe moet het?
 'Wilt U ons leren bidden?' vragen ze Jezus.
 Jezus leert hen dan het 'Onze Vader', wat mensen nu nog steeds bidden.
 Hieronder zie je het staan.

1 Onze Vader die in de hemelen zijt,
 uw naam worde geheiligd;

VADER, IK HOUD VAN U

2 Uw Koninkrijk
 kome, uw wil geschiede
 gelijk in de hemel alzo ook op
 de aarde.

WAARMEE KUN
 JIJ GOD BLIJ
 MAKEN?

VADER,
 IK WIL U BLIJ
 MAKEN

3 Geef ons heden ons dagelijks brood;

MMMMM IK HEB TREK

WAT IS JOUW LIEVELINGSETEN?

4 en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij
 vergeven onze schuldenaren;

HET SPIJT ME

5 en leid ons niet in verzoeking,
 maar verlos ons van de boze.

U ZORGT
 VOOR MIJ

AMEN