



Dit verhaal kun je lezen in Johannes 21

# Les 27: Houd je van Mij?

## Vul de ontbrekende woorden in!

De .....zijn naar Galilea gegaan, zoals Jezus gezegd had.  
 Op een avond zegt.....: 'Ik ga.....' Thomas, Natanaël, Johannes en .....en twee andere discipelen, gaan mee.  
 De hele nacht zijn ze bezig, maar het net blijft leeg. Als het .....geworden is, varen ze aan de oever van het meer. Er staat een man. Hij roept: '....., hebben jullie iets te eten?' Ze geven als antwoord: 'Nee'. 'Gooi het net uit aan de .....van de boot', zegt de man, 'dan hebben jullie meer resultaat.'



De discipelen gooien het .....aan de rechterkant van de boot uit. Als ze een poosje gevaren hebben, voelen ze dat het net zwaar is. Ze proberen het op te .....in de boot, maar het is te zwaar!  
 .....zegt tegen Petrus: 'Het is de Here.'  
 Petrus bedenkt zich geen moment, hij pakt zijn overkleed en springt in het water. De discipelen roeien met het bootje naar de kant. Het net slepen ze mee.

Als ze aan wal komen zien ze een .....met brood en .....erop.  
 'Haal nog wat van de vissen die jullie gevangen hebben', zegt de man.  
 Samen eten ze, met Jezus, daar zijn ze zeker van. Dit is de .....keer dat ze Jezus zien nadat Hij is opgestaan.  
 Na het eten lopen Jezus en Petrus een eindje samen op. "Simon, .....je echt van Mij?"  
 "ja, Here, U weet dat ik van U houd"  
 Jezus vraagt het in totaal drie keer aan Petrus. Jezus geeft Petrus dan een opdracht mee.  
 'Zorg voor Mijn....., pas op Mijn .....en zorg voor Mijn schapen'

Johannes - houd - vissen - rechterkant- vis - lammeren - discipelen - licht- schapen - Petrus - net - trekken - Jakobus - derde - Vrienden - kolenvuur



# Nadenken en Praten

Drie keer vraagt Jezus aan Petrus of hij van Hem houdt. Waar doet je dat aan denken?

Is het nu weer in orde tussen Jezus en Petrus?

Als je iemand niet meer vertrouwt, zou je hem dan nog iets voor je laten doen?

## Spijt

Zijn er dingen waar jij heel veel spijt van hebt?

Heb je dat tegen iemand gezegd?

Is het belangrijk dat een ander tegen je zegt dat hij het je vergeeft?

Als het vergeven is, heb je dan nog steeds spijt?

Kun jij je voorstellen hoe Petrus zich voelde toen Jezus vroeg: 'Houd je van Mij?'



Hoeveel vissen vingen ze nadat ze deden wat Jezus zei?

TEL HET AANTAL VISSEN

X

TEL HET AANTAL VISSEN

=

(Joh. 21:11)