

# Les 24: Gemeen!



Dit verhaal kun je lezen in Mattheüs 26 en 27

Als Jezus met zijn discipelen op weg is naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren, vertelt hij zijn leerlingen regelmatig dat er verschrikkelijke dingen zullen gebeuren. Hij vertelt hun dat hij in de handen van de priesters zal vallen en dat ze Hem zullen doden. 'Maar...' zegt Hij erbij, 'op de derde dag word ik weer levend.' Thomas, een van de leerlingen, ziet het somber in en zegt: 'Laten we met Hem meegaan, om samen met Hem te sterven.'



De discipelen denken dat Jezus een echte koning zal worden. Ze juichen daarom ook hard mee als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt. Ze voelen de dreiging, maar weten niet precies wat ze moeten verwachten. Als Jezus de Romeinen gaat verjagen zullen ze ook moeten vechten! De palmpasen stok verwijst naar dit verhaal.



Petrus denkt dat hij zijn meester uitstekend kan begeleiden. Hij is zelfs bereid om met Jezus te sterven. Maar als hij het gevoel heeft dat hij op de binnenplaats van het paleis van de hogepriester in de val zit, zegt hij drie keer dat hij Jezus niet kent.



Dan herinnert hij zich de waarschuwing van Jezus. 'Voor de haan kraait, zul je drie keer zeggen dat je me niet kent.'

Net als de andere Joden eet Jezus op donderdagavond het paasmaal, samen met Zijn leerlingen. Ze denken terug aan de tijd van Mozes, toen ze bevrijd werden uit Egypte. Hiervoor waren ze in een bovenzal. Het zou de laatste keer zijn dat ze samen zouden eten. Het avondmaal, dat wordt gevierd in de kerken verwijst naar deze laatste paasmaaltijd.

De priesters zijn erg jaloers op Jezus. 'Alle mensen lopen Hem achterna' zeggen ze. Ze zoeken net zo lang tot ze iets gevonden hebben waarvoor zij vinden dat Hij gedood moet worden. Hij heeft gezegd dat Hij de Zoon van God is.

De stadhouder Pilatus, die moet toestemmen dat Jezus gedood moet worden, vindt het onzin. Hij ziet dat de Joden erg boos zijn en is bang dat er een rel uit zal breken. En dat zal hem zijn baan kosten! Dat heeft hij er niet voor over. Hij probeert nog of hij Jezus vrij kan krijgen door de mensen een keus te laten tussen Jezus en een misdadiger. Maar helaas, dat plan mislukt.



Zo wordt Jezus op 'goede vrijdag' gekruisigd! Onschuldig! Een soldaat bij het kruis, zegt aan het eind van de dag: 'Dit was echt de Zoon van God.'

Bij het kruis gebeurde bijzondere dingen: 's middags is het 3 uur donker.

Als Jezus sterft is er een aardbeving.

In de tempel gebeurt op dat moment ook iets merkwaardigs. Als Jezus uitroept: 'Het is volbracht' en sterft, dan scheurt het dikke gordijn doormidden.

De hele dag staan er vrienden van Jezus bij het kruis. Ze zien hoe Zijn kleren verloot worden onder de soldaten. Ze horen hoe de priesters vreselijke dingen tegen Jezus zeggen. Bijv. 'Als je de Zoon van God bent, laat dat dan zien door van het kruis te komen!' Zelfs de twee criminelen die naast Hem hangen, bespotten Hem. En dan is het voorbij. Jezus is gestorven. Een soldaat steekt zijn speer in zijn zij en ziet dat Jezus echt gestorven is. Een rijke man, Jozef van Arimathea, komt zijn lichaam halen en legt het in zijn eigen graf. Jozef geloofde in Jezus.



De priesters komen Pilatus nog wel vragen of hij soldaten bij het graf wil zetten.

'Deze bedrieger heeft gezegd dat Hij na drie dagen zal opstaan. Dan zullen de discipelen komen en zijn lichaam weghalen en zeggen dat hij is opgestaan.'

Er komen soldaten bij het graf te staan en de steen wordt zo goed en kwaad als het gaat verzegeld.



De discipelen zijn helemaal in de war. Zij denken er geen moment meer aan, wat Jezus hen een aantal keer gezegd heeft. Hij zal weer opstaan! Ze zijn heel erg verdrietig en ook de vrouwen die vaak voor Jezus zorgden, treuren.

GEEF MET EEN  ALS DE ZIN GOED IS.

KLOPT DE ZIN NIET, ZET ER DAN EEN  IN.

- JEZUS WERD MET DRIE MISDADIGERS GEKRUISIGD.
- JEZUS HAD NIETS GEDAAN WAARVOOR HIJ GEKRUISIGD ZOU MOETEN WORDEN.
- NA DE KRUISIGING MOCHTEN DE SOLDATEN DE KLEREN VAN DE VEROORDEELDEN VERDELEN.
- DE JODEN KOZEN BARABBAS OM VRIJ GELATEN TE WORDEN.
- PILATUS VROEG JEZUS OF HIJ KEIZER WILDE WORDEN.
- JOHANNES HEEFT JEZUS VERRADEN.
- ER WAS NIEMAND VAN JEZUS' VRIENDEN BIJ HET KRUIS.
- EEN SOLDAAT CONTROLEERDE OF JEZUS DOOD WAS EN STAK HEM IN ZIJN ZIJ.
- JOZEF VAN ARIMATHEA HAALDE HEM VAN HET KRUIS EN LEGDE HEM IN ZIJN EIGEN GRAF.
- GOD DE VADER VERLIET JEZUS TOEN HIJ AAN HET KRUIS HING.



In de onderstaande zinnen zitten namen en plaatsen verborgen die in deze geschiedenis voorkomen.

Onderstreep deze woorden.

1. Jo, denk jij dat dit goed gaat?
2. Je gaat naar bed Pe, trusten!
3. Kom op! Jeru zal 'em wel es leren.
4. Die sinaasappel? Laat 't em pellen, dat kan hij prima.
5. Joh, Annes verjaardag gaat niet door.
6. Mari antwoord mij dat ze niet komt.