



Dit verhaal kun
je lezen in
Lukas 7: 11 - 17

Les 23: Verdriet.

Johannes loopt met de stoet mee. Hij houdt zich wat afzijdig. Er zijn zoveel dingen om over na te denken. Ze zijn op weg naar Nain. Vanmorgen zijn ze op pad gegaan. Jezus en zijn leerlingen. Tegenwoordig zijn ze eigenlijk nooit meer samen. Er gaan altijd veel mensen met hen mee. Om hem heen wordt druk gepraat. Dat komt door gisteren. Gisteren hebben de mensen gehoord dat Jezus gewoon kan zeggen dat iemand beter wordt. Het is niet nodig dat Hij bij de zieke staat of hem aan moet raken. Nee, als Jezus zegt dat iemand beter wordt dan is die zieke niet meer ziek. De mensen hebben ontzag voor Hem en ze willen steeds meer van Hem weten.

Johannes vindt Jezus ook geweldig! Er gebeuren zoveel mooie dingen!

In de verte ziet Johannes het dorpje liggen, ze zijn er bijna. Dat is ook wel fijn, want de zon staat al laag. Nog even en het wordt donker.

Wat later wordt het opeens stil rondom Johannes. Hij kijkt op. Is er wat? Johannes ziet dat ze dicht bij de poort van het stadje gekomen zijn. Hij snapt nu ook waarom iedereen opeens zijn mond houdt. Er komt een rouwstoet de poort uit. De mannen dragen een draagbaar. Er ligt een jongen op. Daarachter loopt een vrouw, alleen. Johannes begrijpt meteen haar grote verdriet. Alleen op de wereld. Ook al lopen er veel mensen mee in de stoet, straks moet ze alleen verder. Wie zal dan voor haar opkomen? Wie zal ervoor zorgen dat ze eten krijgt?

Met een schuin oog kijkt hij naar Jezus. Jezus maakt zich los uit de stoet die de stad in wilde gaan en loopt regelrecht naar de mannen met de draagbaar. Hij kijkt de moeder aan: "Huil maar niet" zegt Hij. De mannen staan verwondert stil. Wat wil deze vreemdeling?

Jezus legt zijn hand op de draagbaar. Johannes hoort duidelijk en zeker de stem van Jezus: "Jongen, word weer levend."

Dan gaat alles als in een droom. De jongen gaat overeind zitten en begint te praten. De dragers laten hem van de baar stappen en Jezus geeft de moeder haar zoon terug.

Johannes ziet nu vreugdetranen over de wangen van de moeder lopen, het niet kunnen geloven dat ze haar jongen weer terug heeft gekregen.

Ze was op weg naar het graf, maar ze kan nu terug gaan naar haar huis, met haar zoon!

Om Johannes heen is iedereen weer aan het praten.

"Geweldig! Wat een geweldige profeet heeft God naar ons toegestuurd! Vandaag hebben we gezien wat God kan doen!" Ze eren en prijzen God.

En Johannes weet het al, morgen gaan er nog meer mensen met hen mee. Overal zal dit nieuws verteld worden. Dit is zo geweldig! Altijd kijkt Jezus naar mensen die onbelangrijk zijn.

Armen en mensen waar niemand naar omkijkt, hebben een bijzonder plekje in Jezus hart, dat heeft Johannes ontdekt.

d	d	r	j	e	n	z	v	d	u
p	i	o	e	o	s	e	t	r	r
r	d	s	o	d	r	o	a	a	n
o	n	z	c	d	e	a	o	g	e
f	e	n	r	i	b	o	s	e	l
e	v	i	a	g	p	s	m	r	i
e	e	t	a	i	u	e	d	s	u
t	l	a	e	z	n	v	l	r	h
o	r	u	e	e	w	u	d	e	w
d	w	j	!	s	t	o	e	t	n

Streep deze woorden uit de woordzoeker!

- | | | |
|-----------|------------|--------|
| Nain | weduwe | zoon |
| verdriet | huilen | dood |
| draagbaar | draggers | stoet |
| Jezus | discipelen | levend |
| moeder | profeet | |

De letters die overblijven vormen deze zin:

.....
.....



Wat weet jij nog van de verhalen?

1. Wie werd er in Betlehem geboren?
2. De sterrenkundigen die op bezoek kwamen heten ook wel ...
3. Hoeveel leerlingen heeft Jezus
4. Wie van de leerlingen wilde op het water lopen?
5. Wat was de naam van de wilde man?
6. Waar veranderde Jezus water in wijn? Op een
- 6 7. Waar was Jezus toen de satan Hem wilde verleiden?
8. De satan wees Hem stenen aan. Wat moest Jezus daarvan maken?
- 7 9. De satan zei dat Jezus opgevangen zou worden, als hij van het tempeldak zou springen. Wie zouden Hem opvangen?
10. Een ander woord voor satan.
11. Jezus riep Petrus en Andreas. Wat waren ze op dat moment aan het doen?
12. Daarna riep hij Johannes en Jakobus. Zij repareerden de
13. Wat schiep God op de eerste dag?
14. De bezeten man werd genezen, wie vielen er daarna in het water?
15. Als je je niets aantrekt van Jezus woorden lijk je op een man die zijn huis op het bouwt.
16. Jezus veranderde water in
17. Een moeilijk woord voor leerling.
18. Waar was geen plaats voor Jozef en Maria om te slapen?
19. De engelen zongen: op aarde
20. Hoe heet de koning die Jezus wilde doden?
21. Wie kwamen er het eerst op kraambezoek bij Jezus?
22. Hoe heet de man van Sara?
23. Hoe heet hun zoon?
24. God beloofde Abraham een groot nageslacht. Zoveel als sterren aan de hemel en als aan de zee.
25. De vrouw van Isaak heet
26. Wat heeft Jakob van Ezaü gestolen? De

24

25

26

