

Les 18: sterker dan...



Dit verhaal kun je lezen
in Mattheüs 14: 22- 36
en Markus 6:45- 62

22 Hierna zei Hij tegen Zijn discipelen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou nog blijven om de mensen weg te sturen. 23-24 Toen iedereen weg was, ging Hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de discipelen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. 25 Om een uur of vier in de morgen liep Jezus over het water naar hen toe. 26 Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. 27 Hij stelde hen gerust. "Wees maar niet bang; Ik ben het." 28 Petrus riep: "Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe mag komen!"



29 "Goed", riep Jezus. "Kom maar!" 30 Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar ineens dat er een golven waren erg om het hart en hij help mij!"

31 Jezus stak hem Zijn hand toe en trok hem uit het water. "Och, twijfelaar", zei Hij, "waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?" 32 Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. "U bent inderdaad de Zoon van God!" zeiden zij. 34-35 Zij legden aan in Gennésareth.



30 Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij beseftte heel harde wind stond. De hoog! De schrik sloeg hem begon te zinken. "Here, schreeuwde hij.



Het nieuws dat Jezus er was, ging als een lopend vuurtje door het hele gebied, want Hij was herkend door enkele mannen die op de oever stonden. Van alle kanten werden er zieken bij Hem gebracht. 36 Zij smeekten of ze Hem mochten aanraken, al was het maar de kwast van Zijn mantel. Allen die dat deden, werden helemaal gezond.

(overgenomen uit 'Het Boek')

Letterladder

medeklinker
 soort slee
 knaagdier
 bultje op de huid
 Petrus liep over het



Zet de antwoorden in de puzzel.

Als je het goed gedaan hebt, lees je van boven naar beneden iets, wat je vast bekend voorkomt.

Wie moeten er met de boot naar de andere kant van het meer varen?

Jezus wil nog blijven om de mensen weg te

Wat gaat Jezus daarna doen?

De discipelen komen ondertussen niet erg vooruit door de tegenwind.

Doordat het allemaal niet zo lekker gaat, schrikken ze ook vreselijk als ze iets op het water zien. Ze denken dat het een is.

Maar dat blijkt Jezus te zijn.

Wie vraagt om uit de boot te mogen stappen?

Hij loopt over het naar Jezus toe.

Opeens denkt hij weer aan de harde

En meteen zakt hij in het water. "Heere, help mij"
 Gelukkig(vt) Jezus hem Zijn hand toe.

"Waarom heb je zo weinig in Mij?"



2 3 4 5 6 7 8 9 10



svtansfvuobwuaaoazenrijworetteaflejentp
 benpnevloglmrotsolghandstor

Streep de volgende woorden weg!

geloof	golven	lopen
nat	petrus	rots (2)
twijfel	voeten	water
boot	varen	Jezus
storm	hand

MOET NOUW OLS

Welke hand helpt Petrus?

