

KATTAWATTE

catechismus geschreven voor mensen met een verstandelijke beperking

Woensdag 1

Wat is het mooie van je leven?

Soms moet je wel eens huilen .
Dan heb je verdriet .
Je bent gevallen, je hebt je zeer gedaan .
Maar gelukkig daar is je moeder of iemand van de groepsleiding
Die ziet jouw tranen .
Die geeft je een zoen of slaat de armen om je heen .
Daar gaat je verdriet van over of het gaat weg .
En dat heet troost .

Zondag 1 gaat ook over troost .
Niet over de troost van een zere plek, daar kan wel
een pleister op
Nee hier wordt bedoeld dat je de Here Jezus in je hart
moet hebben .
Want niemand kan zonder de Here Jezus

Eigenlijk wil de Boze in ons hart zitten en die vind het leuk
dat jij niet naar de Here luistert maar naar hem .
En daar moet je tegen vechten en bidden natuurlijk .
Maar gelukkig mag jij steeds weer naar de Here
gaan.
Jij bent van hem en van niemand anders.
Net zo als je eigen bed dat is van jou en van niemand
anders .
Zo ben jij van de Here en van iemand anders
en dat heet troost .
En later mag je bij de Here gaan wonen in de Hemel

Woensdag 2

Hoe weet je dat je wel eens verkeerde dingen doet?

Als op school of op het werk jouw collega een mooie tekening maakt mag jij dan ook die zelfde tekening maken ?

Dacht het wel

Maar nu plaag jij iemand op het werk of op school

Steeds weer.

Mag dat wel?

Dacht het niet.

En dat weet je ook zelf wel.

Zo is het ook met wat God jouw wil leren

en dat noemen we de wet

Daar staat in dat we de Here God lief moeten hebben

met ons hele hart

En de mensen om ons heen moeten we ook lief hebben

En in die wet staan bijvoorbeeld de 10 woorden of ook wel

de 10 geboden genoemd

We horen ze heel vaak, bijna iedere zondag en toch

kunnen we ons er heel moeilijk aan houden

Dus moeten we iedere keer weer ons best doen

om geen verkeerde dingen (zonde) te doen

We zijn dus dom , we willen het wel doen , de Here

liefhebben maar doen toch iedere weer domme zonden

Woensdag 3

Heeft God het niet goed gedaan?

Zoals in de vorige zondag vertelden we als dat het in ons hart niet goed is , zo de Here wil .

Maar dan zeggen wij daar kan ik niks aan doen

dat is niet mijn schuld.

De eerste mensen Adam en Eva (die woonden in het paradijs) waren door de Here God zelf gemaakt , heel mooi waren ze .

Een prachtig plaatje

Als je naar hun keek, dan dacht je vanzelf aan God

Ze wandelenden met God

Ze waren niet en nooit bang voor God

Ze keken hem recht in de ogen

Ook wij hadden met God kunnen wandelen als er geen

verkeerde dingen , en dat heet zonde , waren gebeurd

Maar hoe kon dat nou?

Adam en Eva luisterend niet naar God maar naar de Satan

En dat is dom .

Dus moeten we altijd weer proberen te luisteren naar

wat de Here God tegen ons zegt .

Hebben we dan alleen maar een donker en verkeerd

hart ?

Eigenlijk wel.

De Here Jezus zegt we moeten opnieuw geboren worden.

Kan dat wel?

Weer in de buik van je moeder?

Natuurlijk niet dat kan niet!

Je moet de Here in je hart hebben.

Dat is een nieuw leven.

En dan wil je geen verkeerde dingen doen.

Dat noemen we wedergeboorte.

Woensdag 4

Wordt God niet verdrietig als wij ongehoorzaam zijn?

Heb je een klein broertje of een zusje?
dat nog niet naar school gaat?
Zeg je dan tegen haar of hem je kunt wel
mee naar mijn school of naar mijn werk?
Natuurlijk niet daar is hij/zij veel te klein voor

Zo zou je ook kunnen zeggen dat de 10 woorden
Of de 10 geboden van God heel moeilijk zijn voor ons.
Dat is wel duidelijk in waar we het eerder over hebben
gehad.

Vraagt de Here dan aan ons wat wij niet kunnen?
Dat denk je misschien, maar dat is niet zo.

De Here wil heel graag dat wij ons houden aan
de 10 geboden, dat is beter voor ons.
Daarom moeten wij ons best doen en is het goed
dat wij iedere zondag weer krijgen te horen wat de
Here van ons wil.
De Here verandert niet, Hij is dezelfde als bij het
begin van de wereld.
Wat hij tegen Mozes vertelde, vertelt Hij nog
steeds tegen ons.
En Hij wil dat wij gehoorzamen kinderen van Hem zijn.
Wij kunnen het niet alleen daarom helpt de Heilige Geest
ons iedere dag.
Wij krijgen iedere zondag weer de 10 geboden te horen om
te leren hoe God wil dat wij leven.

Woensdag 5

Kunnen wij onze schulden zelf betalen.
Of doet de Here Jezus dat?

Jouw vader gaat een nieuwe auto kopen.
Dat is niet goedkoop.
Pakt hij dan zijn portemonnee uit zijn broek
en legt het geld op de tafel?

Nou vast niet.
Zoveel geld past niet eens in zijn portemonnee.
Nee, hij zegt tegen de autoverkoper
Meneer wat ben ik U schuldig?
Ik zal tegen de bank zeggen dat ze
U het geld moeten geven.
De bank bewaart het geld van je vader.

Het woord schuldig is wel een beetje een moeilijk
woord.
Iedere dag doen wij wel weer domme dingen.
Beetje rare woorden zeggen, een beetje liegen
een beetje..... je weet het zelf wel.
Dat noem je ook wel schuldig staan tegenover God.

En dat is niet zo mooi, maar er is een oplossing!
En die oplossing is de komst van de Here Jezus.

Hoera zou je kunnen zeggen.
Die Here neemt al onze schulden weg omdat hij
voor ons heeft betaald aan het kruis.

Woensdag 6

Wie is de Middelaar?
De vredemaker?

De kinderen van 10 jaar op de lagere school
rennen naar buiten want ze hebben pauze.

Wim blijft in de klas omdat zijn pen zoek is.

Als de bel gegaan is, zit iedereen weer op zijn stoel.

Dan ziet meester op het bord een vies woord staan.
Hij denkt, dat Wim dit heeft gedaan, want die was
alleen achter gebleven in de klas om zijn pen te zoeken.
Meester is een beetje boos en zegt tegen Wim kom maar
naar voren en veeg dat vieze woord uit.

Wim loopt naar voren en ziet het vieze woord en hij zegt
dat heb ik niet gedaan.
Wim had het ook niet gedaan
O nee? zegt de meester.
Jij was alleen in de klas om je pen zoeken.
Veeg uit dat woord.
De meester vergiste zich, hij was fout.

Maar dan steekt Henk zijn vinger op en zegt: meester
Wim heeft het niet gedaan. Ik weet wie het wel heeft gedaan
maar dat zeg ik niet in de klas.
Meester gelooft Henk en Wim mag weer gaan zitten.
Henk is midden tussen Wim en de Meester in gaan
staan om vrede te maken.

Eigenlijk is Henk een vredemaker met een moeilijk woord
middelaar, dat woord gebruiken we niet meer.
Jezus, is ook een vredemaker.

De Grote Vredemaker.
Hij maakt het weer goed.
Tussen God en de mensen en dat weet je uit de Bijbel .
daardoor mogen we en kunnen wij bij God komen.

Woensdag 7

Wat is echt geloof?

Weet een verhaal van iemand die heel gauw boos is.

Dat ben jij misschien wel niet, maar toch wil ik jou mijn verhaal vertellen.

Je hebt van de leiding of je ouders hele mooie nieuwe schoenen gekregen.
Niet van een duur merk maar toch mooi.

Je wou liever hele dure maar dat kon niet.
Een jongen uit je klas zegt dat je heel domme schoenen aan hebt.
Je wordt boos en jullie gaan vechten.
Dan vallen jullie op de grond, je rukt je los, ziet een stok liggen en gooit die naar de jongen.
Oeps, hij bukt en de stok vliegt door een raam.
Raam kapot, huilend loop je naar huis.

Daar staat je vader met twee buurmannen te praten
Je loopt huilend naar je vader, waarom eigenlijk niet naar de buurman?
Gekke vraag?. Omdat het jouw vader is natuurlijk.

Toch niet alleen daarom.
Het is vooral omdat je altijd met je verdriet en je domme dingen naar je vader toe kunt.
En als je vader je helpt komt het altijd weer goed.
Met de jongen waar je mee aan het vechten was.
Met de kapotte ruit.
Op die vader kun je altijd vertrouwen.

Geloof kun je ook vertrouwen noemen.
Dus jouw vader, en de Vader in de hemel, dat is natuurlijk niet hetzelfde, want de Vader in de hemel dat is God.
Die is natuurlijk veel groter en machtiger.

Altijd mag je die Vader vragen om hulp als er dingen moeilijk zijn.
God zal je nooit in de steek laten.
Dat kun en mag je geloof noemen.
Geloof kun je ook vertrouwen noemen.
God is jouw Vader in de hemel.
Hem kun je altijd vertrouwen en met hem praten.

En voor dat geloof daar hebben ze heel lang geleden 12 verzen voor gemaakt.
Zodat het voor ons goed duidelijk onder elkaar staat wat belangrijk is
En dat noemen ze de geloofsbelijdenis van de apostelen.

Woensdag 8

Waarom praten we over:
de Vader, de Zoon .en de Heilige Geest?

Wat nu komt is eigenlijk wel een beetje moeilijk:

Je hebt misschien wel eens van de catechismus gehoord.
De dominee preekt wel eens uit de catechismus, dan
zegt hij: broeders en zusters, groot en klein vanmiddag
preek ik uit de catechismus, zondag 8.

Lees maar even mee, zegt hij dan, uit je kerkboek.
De catechismus staat achteraan in het kerkboek.

Ze noemen het ook wel de samenvatting van de bijbel.
Daarin staan 12 regels die noem je ook wel de
geloofsbelijdenis van de kerk.
Die zijn weer verdeeld in drie stukken:

- 1 God de Vader
- 2 Jezus Christus, eniggeboren zoon
- 3 de Heilige Geest

Ze staan nu onder elkaar, we zetten ze naast elkaar
Vader- Zoon- Heilige Geest.

Als je de bijbel niet kent zou je zeggen, ik heb wel eens gehoord
dat er maar een God is, maar in jouw rijtje lijken het wel drie.

Moeilijk hé, wat moet je daar nu op zeggen?

Je zou kunnen zeggen er is maar een God.
Maar in plaats van God mag je ook zeggen Vader, Zoon en
Heilige Geest
Zo staat het in de bijbel.

Als het over God de Vader gaat, denk je aan alles wat
God heeft gemaakt.

Als het over Jezus Christus gaat, denk je aan alles wat
de Here voor ons heeft gedaan, aan het kruis gestorven:
Voor onze verkeerde dingen.

Als het over de Heilige Geest gaat, denk je eraan dat Hij
ons leert om te leven en te geloven zoals God het graag wil.

Woensdag 9

Wat geloof je als je zegt:

Ik geloof in God de Vader, de Schepper van hemel en aarde?

In deze woensdag gaat het over God de Vader
Er waren 3 weet je nog?

- 1 God de Vader.
- 2 de Zoon, Jezus.
- 3 de Heilige Geest.

Als ze aan jou vragen, heeft elke vader een kind?
Wat zeg je dan?
Natuurlijk zeg je dan, anders is hij toch geen Vader.
Dat is toch logisch?

Zo hoort bij God de Vader zijn eigen zoon.
En dat is, dat weten we allemaal, de Here Jezus.

En deze Vader is de schepper van hemel en aarde.
Hij heeft ook jou gemaakt.

God heeft alles gemaakt, de kleine baby, s, de bloemen
de bomen, de vissen, de andere dieren, de sterren,
de maandag, ga zo maar door je weet vast zelf ook
nog wel iets op te noemen.

Soms zijn er mensen die wel geloven dat God alles gemaakt
heeft, maar dat God ons nu zelf alles laat bepalen hoe alles
gaat in de wereld.
Maar dat is natuurlijk niet zo.

God bemoeit zich nog iedere dag met jou en je leven.
Hij wil dat het goed gaat met jou.
God vindt het fijn dat jij aan hem denkt en probeert te doen
wat de Here God van ons.

Iedere dag weer, ook is het moeilijk,
God geeft je iedere dag een nieuwe kans.
Is dat niet?
Geweldig!
Wat is dat mooi van God!

Woensdag 10

Waarom is het zo goed om te weten dat God alles goed geschapen heeft?

De Here God woont in de Hemel en vanuit de hemel kijkt Hij naar ons.

Hij wil heel graag dat wij proberen zoals God het ons zelf heeft verteld in zijn bijbel.

Doordat wij steeds weer verkeerde dingen doen is er veel verdriet in het leven van mensen.

Soms denk je dan: God is toch onze vader en wij zijn toch zijn kinderen?

Waarom gebeuren er dan nog steeds zoveel verdrietige dingen in ons leven?

Is dat onze straf?

Nee hoor, onze straf is het niet.

Die heeft de Here Jezus voor ons weggenomen.

Als jou vader en moeder jou altijd je zin zouden geven.

Als ze jou nooit iets moeilijks zouden laten doen.

Als ze je een kusje zouden geven als je heel vervelend bent.

Zou het dan goed met je gaan?

Wat denk je?

Natuurlijk niet!

Dan wordt je een verwend kind dat alleen maar wil doen wat leuk en makkelijk is.

Onze hemelse Vader is goed voor ons.

Hij wil dat wij als zijn gelovige kinderen niet bang zijn.

Maar op God vertouwen door dik en dun.

Dat God als een vader voor je zorgt, betekent dus niet dat er alleen maar fijne dingen in je leven gebeuren.

Ook in jouw leven zal er af en toe verdriet zijn.

Naast de mooie dingen die er ook steeds zijn.

En later in de hemel is er geen zonde, verdriet, rolstoelen, enz.

Daar is alles net zo als in het paradijs prachtig, mooi en dan zul je God zien.

Woensdag 11

Waarom wordt, de Zoon van God, Jezus de verlosser genoemd?

We gaan nog even weer terug naar een poosje geleden toen hebben we gesproken over de 12 artikelen van het geloof dat was bij woensdag 7 en woensdag 8 weet je nog?

Het ging over God de Schepper van de hemel en de aarde.

En nu zal het gaan over God de Zoon.

Het ging in woensdag 6 ook over dat wij verlost moeten worden. Bevrijd moeten worden van verkeerde dingen die wij doen en er is maar een die dat voor ons kan en wil doen.

Wie is dat dan?

Dat is Gods zoon de Here Jezus.

Maria hoorde van de Engel dat zij de moeder mocht worden van die Verlosser.

Hij zou als kindje geboren worden in Betlehem dat werd verteld door een engel van God.

Die zei er meteen bij: zijn naam moet Jezus zijn.

Vroeger in die tijd waren er wel meer kinderen die Jezus, of Jozua heten.

Die twee namen betekenen: de Here is de verlosser zo zie je dat in de naam Jezus ook het woord verlosser zit.

De engel zei ook nog tegen Jozef:

Hij, Jezus, is het die het volk zal redden van de zonden.

Eigenlijk wordt er mee bedoeld.

Van de dood.

Alleen de zoon van God, de Here Jezus kan ons verlossen.

Geen woorden of daden van ons, maar alleen door de Here Jezus.

In deze zondag ging het dus over de naam Jezus.

De zoon van God heeft nog meer namen, daar gaan we het een andere keer over hebben.

We mogen dus altijd terecht bij Jezus onze verlosser.

Met alle verkeerde dingen kunnen we biddend naar de Here brengen.

Dat geeft troost en hoop voor de toekomst.

Woensdag 12

Waarom wordt Jezus Christus de gezalfde genoemd?

Als koningin Beatrix geen koningin meer wil zijn en Willem-Alexander wordt dan onze nieuwe koning dan wordt hij gekroond.

Zo heet dat.

Hij krijgt dan een gouden kroon op zijn hoofd.

Dan worden er toespraken gehouden en dan is Willem-Alexander onze nieuwe koning.

Vroeger in de tijd van de bijbel ging dat wel een beetje anders.

David zou ook koning worden.

Maar hij werd gezalfd met olie.

Deze olie zat in een hoorn (van een koe) dat was dan zalfolie

En die goten ze dan over zijn hoofd, een beetje als dopen.

Priesters (ongeveer hetzelfde als een dominee) werden ook gezalfd.

Voordat ze met hun werk begonnen.

Ze moesten werk doen in de tempel van God.

Bidden voor het volk, preken, de mensen over God leren en nog veel meer.

Dat was moeilijk werk.

Waarom dan die olie?

Misschien rook het wel lekker, daarom was het niet.

De olie wees naar de kracht die God aan de koning en de priester (dominee)gaf bij dat moeilijke werk.

En zo mochten ze hun werk met God beginnen.

Nu denk je misschien waarom gaat het ineens over een koning en een priester? Het zou toch over de Here Jezus gaan?

Dat is ook zo, Jezus was de eerste naam.

En de tweede naam is de Gezalfde.

In plaats van gezalfde kun je ook zeggen Christus.

Maar wacht!

We noemen de zoon van God nu wel de gezalfde maar wanneer is hij eigenlijk gezalfd?

Eigenlijk is de Here niet gezalfd met olie maar met de kracht van God uit de hemel.

De kracht van God kwam als een duif zomaar op het hoofd van de Here Jezus zitten bij de Jordaan weet je nog nadat Jezus was gedoopt door Johannes.

Zo werd de zoon van God gezalfd zonder olie.

Toen kon iedereen het weten:

Jezus, Christus is onze Koning.

Jezus, Christus is onze priester.

Jezus, Christus is onze profeet.

Misschien ben je wel naar iemand vernoemd naar je oma of opa of naar iemand anders.

Dat is dan de naam die je altijd mag gebruiken.

Dat is dan jouw naam.

Maar als je in de Here Jezus geloofd mag je ook zeggen:
Ik heb nog een naam en die naam is Christen.

Christen, dus heb je twee namen en die naam, daar moet
je wel een beetje zuinig op zijn.
Eigenlijk betekent die tweede naam:
Dat op de Here Jezus wilt lijken.

Woensdag 13

Waarom zeggen we Jezus is en enige geboren zoon
Van God?

We krijgen binnenkort een zusje, roept Anneke Bakker blij.
Een zusje, maar als het nou een broertje is???

Nee hoor.

Het is een zusje.

En ze komt uit een heel warm land en ze heeft een donkere kleur
en ze heeft geen vader en moeder meer.

Mijn vader en moeder hebben haar geadopteerd.

Zo heet dat.

Ze komt bij mij op de kamer slapen.

Ineke, zo heet ze, mijn vader en moeder hebben haar aangenomen
als een eigen kind..

Jezus is ook de eigen zoon van God, zijn vader.

Maar hij is ook de enige echte zoon.

Maar net zoals Ineke een kind mocht worden in het gezin Bakker, zo
mogen wij een plaats hebben in Gods huis.

jij ook dus.

God heeft ons als zijn kinderen aangenomen.

Wij zijn ook geadopteerd.

Toen Jezus nog op de aarde was, heeft hij dat al gezegd tegen de mensen om hem heen:
Wie doet wat God graag wil, dat is mijn broer en mijn zus.

Ineke moest helemaal uit Afrika komen, met het vliegtuig dat kost
een heleboel geld.

Maar dat wij zijn aangenomen als kinderen van God, dat we bij

God mogen horen dat heeft nog veel meer gekost.

Geen 50 euro of 100 euro of goud of zo, nee hoor.

Jezus betaalde voor ons.

Aan het kruis hij betaalde met zijn leven om er voor te zorgen dat wij kinderen van God
mogen zijn.

Wij moeten proberen iedere dag te doen wat God van ons vraagt.

Goed je best doen op school of op je werk.

Thuis of waar je ook woont.

Je mag er altijd aan denken dat de Here voor je wil zorgen.

Die Heer is eigenlijk de baas over je leven en aan zo, n Heer moet je denken als je aan
de zoon van God denkt.

We hebben al twee namen gehad:

Jezus.

En Christus.

En nu komt de naam van Heer daarbij.

Die Heer daar mogen wij van zijn.

Hij heeft ons geadopteerd.

Aangenomen als zijn eigen kinderen.

Kinderen van God, dat mogen we zijn.

Woensdag 14

Wat geloof je als je zegt geboren uit de maagd Maria?

In woensdag 6 hebben we het gehad over een middelaar.

Dat is iemand die tussen mensen ingaat staan om narigheid te voorkomen of om het weer goed te maken.

Weet je nog?

In deze woensdag zal het gaan over de Middelaar met een Hoofdletter

Wie dat is?

Dat weten we wel.

Dat is?

De Here Jezus.

De Here Jezus staat tussen ons aan de ene kant en God aan de andere kant.

Tussen God en de mensen was het niet goed meer.

Dat komt door de verkeerde dingen die wij steeds weer doen dom hè?

Maar Jezus gaat tussen ons en God in staan om het weer goed te maken.

Dat kon alleen maar door de hele erge straf aan het kruis

God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die drie samen hebben toen een plan bedacht.

Als het zover was zou Jezus naar de aarde gaan en dan zou hij net als wij mensen ook een mens zijn.

Zo kon Hij dan die grote straf dragen.

Maar om dat moeilijke werk te doen moest Hij ook God blijven en de Heilige Geest zou met zijn kracht erbij zijn.

In Betlehem zou de Zoon geboren worden en familie zijn van koning David.

En hij is geboren in het gezin van Jozef en Maria.

Maar het kindje Jezus moest ook gelijk God zijn.

Het is wel in de buik van Maria gegroeid, maar Jozef was niet de vader.

De Heilige Geest deed dit kindje groeien in de buik van Maria.

De Here Jezus had twee vaders een in de hemel en in op de aarde twee vaders een met een grote letter en een met een kleine.

En wij hebben ook twee vaders.

En deze Here Jezus staat steeds tussen ons en God in om ons te helpen en om God te vragen de verkeerde dingen weg te doen.

En dat heet een middelaar.

Een helper die tussen God en jou in wil staan om te helpen.

Zodat jij altijd weer bij God kan en mag komen.

Woensdag 15

Wat bedoelen we ermee als we zeggen dat Jezus, heeft geleden onder Pontius Pilatus?

Bij ons in straat woont een man die een beetje vreemd doet.

Midden in de nacht slaat hij heel hard met de deuren zodat je bijna niet kunt slapen.

Gewoon, overdag zie je hem niet.

Een tijdje geleden is er ingebroken bij de C1000, weet je wat de mensen zeggen?

Dat zal die rare kerel wel hebben gedaan.

Wat doet hij anders nacht, s op straat?

`s Nacht, s hoor je in bed te liggen.

Nou zegt een ander hij heeft pas een andere auto gekocht.

Daarvoor moet je wel geld hebben,

Waar haalt hij dat vandaan?

Eigelijk hoort zo, n man in de gevangenis!

Maar ook al zegt de hele buurt hij hoort in de gevangenis, toch kan alleen een echte rechter dat zeggen.

Wat bijna niemand weet:

Die man zat iedere avond te lezen in zijn boeken

Hij was professor.

Nacht, s ging hij wandelen met zijn hond.

En arm was hij ook niet.

Nu gaat het verder over de Here Jezus

Tegen zijn discipelen had hij gezegd dat hij moest sterven voor foute dingen die wij hebben gedaan.

Ook van de Here werd gezegd hij moet maar naar de gevangenis.

Ook zeiden er mensen:

Hij moet maar dood.

Dat waren natuurlijk niet zijn vrienden, weet je wie dat wel zeiden?

Deftige en geleerde joden.

Zij vonden het niet mooi dat de mensen naar Jezus luisterden

Ze hebben toen verkeerde dingen van Jezus gezegd

Heel vaak hebben ze dat gedaan, maar dat hielp niet, alleen een rechter kon Jezus straf geven.

Dus gingen ze naar een echte rechter.

Dat was Pontius Pilatus.

Maar die zei: ik kan niks verkeerds vinden bij die Jezus

Wat werden de joden toen kwaad

Hij moet dood die Jezus.

Dit riepen ze, tegen Pilatus.

Ze zeiden je bent geen vriend van de keizer in Rome,

Als je Jezus niet dood maakt.

Pilatus werd een beetje bang en gaf opdracht

om Jezus veel pijn te doen en daarna te gaan kruisigen op

Golgota.

Daar heeft de Here Jezus heel veel geleden om jou en mij te redden en het zo te maken dat we later allemaal bij God in de hemel mogen wonen.

Woensdag 16

Waarom is de Here Jezus begraven?

Vind jij dieren ook zo leuk?

Een hond?, een poes? Een cavia?

Of een goudvis in zo, n mooie ronde kom

Zelfs van goudvisjes kun je plezier beleven er is niet een gelijk.

Soms gaat zo, n diertje dood.

Dat is niet zo leuk, je moet er niet aandenken.

Maar dat kan wel gebeuren, dan heb je verdriet.

Kleine dieren begraaf je dan achter in de tuin.

Je zit er een stokje bij zodat je weet waar het diertje ligt en

dan kun je er nog aan denken.

Ook mensen kunnen sterven

Oma bijvoorbeeld.

Wat vond je haar altijd lief, ze kon zo mooi vertellen en

had altijd wat lekkers als je kwam.

Door haar verhalen over de Here Jezus wist jij dat oma veel van

De Here Jezus hield.

Oma wordt begraven.

Ook dan heb je verdriet, je moet huilen ook je vader en moeder huilen

Maar het is met oma niet afgelopen.

Ze is nu bij God in de hemel.

Ook de Here Jezus is begraven.

Dat gebeurde na zijn dood op Golgota.

De Here was wel een beetje bang, hij hoorde nergens meer bij

Hij riep: Mijn God waarom heeft U mij verlaten.

God had Jezus niet verlaten.

Natuurlijk. niet.

Jezus, voelde zich alleen en verlaten door God.

Dat is iets wat wij nooit zullen kunnen begrijpen.

Maar dit was natuurlijk niet het einde, eigenlijk was het, het nieuwe begin.

Het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

De Here stond weer op uit het graf als grote overwinnaar.

Die ons een plekje gaat bezorgen bij zijn Vader in de hemel

Als je niet meer op de Here vertrouwd ben je helemaal alleen je kunt nergens naar toe, dan ben je los van God.

Zo denken wij mensen.

God laat ons nooit los, ook al doen we verkeerde dingen

Door wat de Here heeft gedaan voor ons mogen wij

altijd bij hem blijven en altijd bij Hem terug komen.

Jezus, moest sterven voor onze verkeerde dingen die wij steeds weer doen.

Maar Hij heeft wel voor ons betaald en dat is het allerbelangrijkste daardoor mogen wij leven.

Woensdag 17

Waarom is het voor ons belangrijk dat de Here is opgestaan?

Weet je nog waar we het de vorige keer over hebben gehad?

Dat de Here Jezus is begraven.

Dus, dan was Hij echt gestorven.

Niet alleen daarom, maar ook om het bang zijn voor de dood bij ons weg te nemen.

Want wat gebeurde er?

Na drie dagen kwam de Here Jezus weer uit het graf.

Dat klinkt ons als mooie muziek in de oren.

De Here uit het graf, wij later ook uit het graf, dus de dood heeft niet het laatste woord.

De Here heeft het laatste woord.

Wij hopen dat iedereen heel lang mag leven.

Dat wil toch iedereen?

Maar je weet nu al, dat de Here alles goed maakt als je gaat sterven.

Toch is het natuurlijk niet leuk als er iemand dood gaat

Zo, n graf is eigenlijk wel akelig en koud.

Dat is waar, maar dat moet je nu maar goed luisteren, er komt nog meer:

In jouw huis is een gang en als je naar buiten wilt moet je door een deur.

Dan kom je buiten.

Nou ons graf is ook een soort gang maar dan zonder deur.

Als de Here terug komt gaan wij door die gang gelijk naar de Here toe.

Zo gaan we naar het grote feest op de nieuwe aarde.

Met ons nieuwe mooie lichaam, daar zijn geen rolstoelen meer.

Daar kunnen we goed praten en begrijpen, daar is iedereen gelijk.

Daar is geen ziekte of verdriet, geen verkeerde dingen doen we dan.

Het wordt een groot feest voor altijd.

Als je dit geloofd mag je als blij kind van God leven.

Nu en later en altijd.

Woensdag 18

Wat geloof je als je zegt de Here is naar de hemel gegaan?

Als je nog niet zo groot bent heb je een kleine fiets of een kleine rolstoel.

Maar als je gaat groeien, moet er een grotere komen.

Je past er anders niet meer op.

De vader van Wilma kon van iemand bij hem op het werk een fiets kopen.

Die fiets was groot genoeg voor Wilma.

Nog een nachtje slapen en dan neemt vader hem mee.

Dus moet Wilma nog even geduld hebben.

Pa, is die zwart of blauw?

Heeft die ook een mooie bel?

Past mijn schooltas er wel op?

Wilma krijgt op alle vragen antwoord.

Ze heeft de fiets zelf niet gezien, maar een beetje wel want haar vader heeft haar er veel over verteld.

Wij hebben de Here Jezus ook niet gezien.

Toch weten we een heleboel van hem.

Daar heeft de Here zelf voor gezorgd

Hij koos 12 discipelen uit die bijna altijd bij Jezus waren

Ze moesten goed naar Jezus luisteren.

Daar konden ze veel van leren, discipelen en ook andere mensen hebben opgeschreven wat Jezus heeft gezegd.

Daar is later de bijbel van gemaakt.

De discipelen waren erbij toen Jezus naar de hemel ging
Ze moesten wel huilen, er kwam een engel en die zei niet huilen hoor, niet verdrietig zijn.

Hij is nu naar de hemel maar hij komt terug.

Op dezelfde manier dat hij naar de hemel is gedaan.

Zo komt Hij ook terug.

Elk oog zal Hem zien, iedereen zal dan Jezus zien.

Want Hij komt terug.

Dat heeft Hij beloofd.

Is de Here dan weg?

Nee hoor!

Hij is niet meer op de aarde.

Maar in de hemel bij God.

Hij leeft met jou mee en ziet jou iedere dag.

Als je bidt, wil de Here je altijd helpen en heel dicht bij je zijn.

Woensdag 19

Waarom staat er in de bijbel dat Jezus aan de rechterhand van God zit?

Misschien mag jij je pake of opa wel een klein stukje wegbrengen als hij bij jullie op visite is geweest.

Je moeder staat dan op de stoep te zwaaien en het lijkt net of jij met pake of opa meegaat.

Maar dat is natuurlijk niet zo.

Als jij pake of opa een klein stukje weg hebt gebracht moet jij weer terug naar je ouders, naar je eigen huis.

Dan kom je weer thuis en dan zegt je moeder: als je opa nou weer een keertje wegbrengt moet je hem aan je rechterhand laten lopen.

Daarmee laat je zien dat opa belangrijker is dan je vriendje.

Zo laat je zien dat opa belangrijk voor je is.

Ook met andere oudere mensen moet je dat eigenlijk doen.

Vandaag vinden veel mensen jonge en oudere dat het een beetje dom is om zo te lopen.

Ze zeggen je kunt net zo goed aan de andere kant aan de linkerkant gaan lopen.

Maar is dat wel zo?

In de bijbel staat:

Toen Jezus naar de hemel was gegaan kreeg Hij van God een heel belangrijke plaats in de hemel.

Ja, het staat er echt:

Hij mocht aan de rechterhand van God zitten.

Hij mocht daar zitten omdat Hij op aarde al het werk voor ons had gedaan en voor onze zonden was gestorven.

Dus als in de bijbel staat:

Aan de rechterhand van God betekent dat heel dicht bij God

Dan is het ook wel belangrijk.

Wij moeten niet zomaar zeggen:

Dat is niet zo belangrijk, links of rechts

Maar luisteren naar wat God in de bijbel tegen ons zegt:

Hij had gezegd dat Hij altijd voor ons zou zorgen.

Is dat niet geweldig?

Dit, wat de Heer heeft gedaan betekent nou niet dat wij niks meer hoeven te doen, we moeten wel ons best doen om eerlijk te leven en proberen te doen wat de Here graag wil.

Je weet best wat dat is.

En eens zal Hij terug komen op de wolken.

Weg zijn alle verkeerde dingen en wij mogen voor altijd bij God en de Here wonen.

Woensdag 20

Wat geloof je van de Heilige Geest?

Heel lang geleden, vroeger, toen er nog geen elektrische treinen waren, reden de treinen op kolen, Steenkolen die werden uit grond gehaald, door mensen, met machines en in een soort grote ketel gedaan Die werd warm gemaakt. Daar kwam dan stoom uit. En daardoor ging de trein dan rijden.

Stoom, je weet wel als je water gaat koken. Voor thee, de fluitketel gaat fluiten dan komt er ook stoom uit en natuurlijk een fluitgeluid.

Als je nu met de trein gaat is er geen rookpluim meer. Wel zie je dikke draden boven de trein hangen. Gaat een trein vertrekken van het station dan gaat een soort arm omhoog tegen de draden aan en... dan gaat de trein vertrekken.

Het zal nu gaan over de Heilige Geest. We zeggen vaak in de kerk: God de Vader de Zoon en de Heilige Geest.

Eerst even een vraag aan jullie:
Stel dat je alleen maar weet dat er een God in de hemel is en dat Gods Zoon, dat is Jezus, op aarde kwam.
Ben je dan een gelovig kind van God?
Eigenlijk niet.

Wij hebben Gods kracht nodig om in Hem en in de Here te geloven. Het geloof hebben we niet van onszelf. Dat hebben we van de Here gekregen.

Daar mogen en moeten we blij en dankbaar voor zijn. Die kracht van God die in ons werkt dat is de Heilige Geest.

De Heilige Geest is in ons leven net zo belangrijk dan God de Vader en Jezus de Zoon. Doordat Heilige Geest in je werkt wil je steeds meer en meer van de Here wil weten. De kracht van de Geest is zo groot, daar wordt je stil van.

Nog even over die trein:
Als je op een treinstation bent zie je boven de trein draden hangen en aan de trein zit een soort grijparm. Als de trein gaat rijden gaat de grijparm omhoog tegen de draden aan en dan... daar gaat de trein. Dat noem je stroomkracht.

Zo komt er vanuit de hemel ook een kracht naar ons toe, niet via draden maar door de bijbel. Die kracht, dat is de Heilige Geest. Door die bijbel wil de Heilige Geest ons het geloof geven ons blij mensen maken die weten wat de Here voor ons heeft gedaan.

De Heilige Geest maakt van jou een kind van de Here.
Dat heet opnieuw geboren worden omdat je geloofd.
Als je geloofd mag je zeker weten dat je iedere dag weer
geholpen wordt.

Woensdag 21

Wat bedoelen we met:
Vergeving van de verkeerde dingen.
Van de zonde.?

Jij gaat zondag, s toch ook naar de kerk?
Jij bent toch een schaapje van de goede Herder?

Die goede Herder, dat weet je wel dat is de Here Jezus.
Dat staat ook in de bijbel, dat Jezus zei:
Ik ben de goede Herder.

Maar we zijn natuurlijk geen schaapjes, we zijn mensen.
En de kudde?
Wat zou dat zijn?
Je kunt beter zeggen:
Kerk.
Wij horen bij de kerk.
Onze Heiland past heel goed op zijn schaapjes.
Hij is er zuinig op.
Hij wil dat er goed opgepast wordt, dat ze goed verzorgd worden.
Daarom zijn er dominees.
Die mag je ook herders noemen.
Die herders (dominees) moeten goed op hun schaapjes passen,
hen verzorgen en hun te eten geven.

Eten?
Niet echt eten natuurlijk.

Ze moeten ons vertellen uit de bijbel over de mooie,
dingen die de Here Jezus allemaal voor ons heeft gedaan.

De Here Jezus bedoelt dat, mensen blij worden van de goede
dingen, uit de bijbel.
Daardoor ga je in God geloven, daar wordt je gelukkig van.

Als de dominee in de kerk mooi over God verteld, uit de bijbel dan is dat ook een soort
eten en dat noem je dan geestelijk eten, beetje raar geestelijk eten?
Kan dat dan?
Ja hoor.
Luisteren naar God en over God en Jezus praten is geestelijk eten.
Vreemd maar waar.

Als de dominees dat doen dan verzorgen ze hun kudde goed.
Dan zijn de mensen blij.
Ze voelen zich goed en hebben geen honger.

De dominee, s doen natuurlijk ook nog andere dingen.
Ze gaan natuurlijk ook wel op ziekenbezoek of bij oude mensen op
bezoek of geven catechisatie.
Dat is allemaal voor de kudde van de Here zorgen.
Dus toch een beetje een Herder?

Weet je dat Adam en Eva eigenlijk de eerste kerk zijn begonnen?
Ze hadden natuurlijk niet een kerkgebouw zoals wij, maar toch.
Maar ze praten wel over God, als je met mensen meer over God praat

ben je een beetje een kerk.

Dus nu wij op de catechisatie over God praten zijn wij een beetje kerk
Een beetje kerk op woensdagavond, het klinkt een beetje gek
Maar het is wel waar, zo staat het in de bijbel.

Veel later toen de Here alweer naar de hemel was gegaan, hebben
de mensen die toen leefden kerkgebouwen gemaakt.
Zodat je met veel meer mensen over de Here en over God
kon praten.

Nu, gaan wij zondag, s naar de kerk om daar naar de dominee te
luisteren, te zingen en te bidden.
Vaak wordt je daar heel blij van.
Vooral als de dominee zegt: God zegt: de verkeerde dingen die je
gedaan hebt ziet de Here niet meer aan.
Daarom is het fijn om als een grote familie in de kerk te zijn om daar
als broers en zussen van elkaar naar de blijde boodschap te luisteren.

Je vader en je moeder hebben je vroeger vast het gebedje geleerd
voor het slapen gaan:

ik ga slapen,
ik ben moe,
'k Sluit mijn beide,
oogjes toe.
Here houdt ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht

het Boze dat ik heb gedaan,
zie het Here toch,
niet aan.
Schoon mijn zonden,
velen zijn maak om
Jezus wil mijn rein

Als zondag, s in de kerk bent zou je ook dit gebedje kunnen zingen.
Je bent natuurlijk niet moe maar je mag er op vertrouwen dat de
Here jouw verkeerde dingen (zonden) vergeeft.
Dan is het fijn om samen in de kerk te zijn.

Wat God beloofd heeft dat zal Hij altijd doen.

Woensdag 22

Waarom wordt je blij als we zeggen:
We krijgen later het eeuwige leven?

Een tijdje geleden hebben we op een woensdagavond gepraat
over mensen die gestorven zijn, die dood zijn gegaan.

Weet je nog?

Daar waren we niet mee begonnen.
We waren begonnen met:
Heb je ook een huisdier?
En vind je dat ook leuk, bijvoorbeeld een goudvis
in een kom, daar kan je veel plezier aan beleven.

Maar soms zo vertelden we elkaar, dan gaat zo, n goudvis dood.
Zo, n klein diertje kun je in de tuin begraven.

Je zet er dan een stokje bij.
Dan weet je waar je de goudvis hebt begraven.
Als je dan in de tuin bent kun je nog even aan de goudvis denken.

Zo gaat het met mensen ook.
Als iemand er dood gaat, overlijdt zeg je met een ander woord, dan wordt het lichaam
naar het kerkhof gebracht en daar wordt
hij of zij dan begraven.

Een tijdje later wordt er een steen op het graf gezet waar die persoon is begraven en
daar komt de naam op te staan
Is het je opa, dan kun je zeggen: daar ligt opa.

Als er iemand dood gaat dan komt er heel vaak een stukje in de krant.
Dat noem je een advertentie.

Als opa veel van de Here hield dan staat er vaak in de krant, in de advertentie:
Opa is naar de Here gegaan
De naam van opa staat er dan ook bij
en van oma bijvoorbeeld.
Van de kinderen van opa en oma,
Jouw vader en moeder
En jouw naam misschien ook wel.
Want het was wel je opa.

Dat is wel een beetje vreemd:
Opa ligt in het graf
Opa is de hemel.
Hoe zit dat nou?
Je ziel gaat naar de hemel!
Je ziel?
Je denker, waar je mee denkt, je ik, gaat naar de hemel.

En als de Here terug komt?
Dan?
Dan gaat het graf open en dan komt de Here je lichaam

ophalen en meenemen naar de hemel.
Jij krijgt je lichaam dan terug.
Zo mooi en prachtig is het nog nooit geweest.

Dit is niet zo makkelijk te begrijpen maar zo zal het wel gebeuren
Dat heeft de Here in de Bijbel ons verteld.
Dan hebben we allemaal een mooi lichaam
We zijn niet meer ziek.
We zitten niet meer in een rolstoel.
We kunnen dansen.
We kunnen springen.
We kunnen zingen.

Nu mag je al een beetje van en bij de Here zijn omdat je weet
dat de Here ook van jou houdt.
De Here wil je nu al blij maken, ook al is het niet nog zo makkelijk allemaal.
Je wordt blij op school.
Op je werk.
Thuis, bij je ouders.
In de woonvorm.
Waar je ook bent.

Als we dan zingen:

Elk oog zal Hem zien als Hij komt.
Op de wolken op de wolken.
Elk oog zal Hem zien als Hij komt.
Met macht en majesteit.
Halleluja zegt de Here.
Een nieuw lied.
Hij is bij ons voor altijd.

Dan is dat lied al een beetje
de hemel voor ons allemaal.

Woensdag 23

Hoe ben je eerlijk tegenover God?

Er is een botsing geweest vlak bij het winkelcentrum.

Drie auto, s waren helemaal stuk, dikke deuken, raam kapot.

Gelukkig waren de mensen die in de auto, s zaten niet gewond ze hadden geen zere plekken en ook geen bloed.

Dan komt de politie eraan, in de politieauto.

De sirene staat aan.

De politie moet onderzoeken wie zijn schuld het is.

Wie heeft de botsing gemaakt?

De politie komt er niet uit, ze weten het niet.

Dus moeten de mensen van de auto, s naar de rechtbank.

De rechter (de baas van de rechtbank) onderzoekt alles en praat met de autobestuurders en wijst dan de man aan wiens schuld het was.

Anderen zijn dus onschuldig.

Nu over jou, niet omdat je een botsing hebt gemaakt.

Nee, je mag denken aan God in de hemel.

Hij is onze hemelse rechter

Zal onze hemelse rechter zeggen dat jij onschuldig bent?

Denk eens goed na!

Doe jij altijd wat God wil en vraagt?

Maar voordat God, de hemelse rechter iets over ons zegt, zegt de Here Jezus:

Vader.

Ik heb toch aan het kruis alle schuld op mij genomen?

Dat is het geweldige wat de Here voor jou en mij heeft gedaan.

Als je dat gelooft en van de Here houdt zijn al jouw verkeerde dingen die je hebt gedaan vergeven.

Om wat Jezus voor jou heeft gedaan.

Woensdag 24

Doen wij dan geen goede dingen en alleen maar zonde?

Het gebedje:

Ik ga slapen, ik ben moe
sluit mijn oogjes toe
Here houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht.

` t Boze dat ik heb gedaan
zie het Here toch niet aan
schoon mijn zonden vele zijn
maak om Jezus wil mij rein.

Zorg voor de arme kinderen, Heer
en herstel de zieken weer
doe mij dankbaar en gezond
opstaan in de morgenstond.

Amen.

Zo hebben veel van ons dat geleerd toen we nog klein
waren.

Misschien doe jij het wel op een andere manier.
Waar het om gaat is dat je de verkeerde dingen aan
de Here vertelt.

Maar doen we dan nooit iets goeds?

Natuurlijk wel.

Je helpt bij de afwas, zonder dat ze het vragen
Je geeft je broertje de helft van je snoep
Je moeder of de begeleiding zegt: ruim je kamer op
en je doet het.

Je helpt mee in de tuin, enz, enz
Weet je, de Heilige Geest van God helpt je om goede
dingen te doen en als je echt van Jezus houdt wil je
graag iets doen voor iemand anders.
Daar wordt je blij van.

Wij mogen kinderen zijn van onze Vader in de hemel.
Daar heeft de Here Jezus voor gezorgd.

In heel deftige taal noem je als je iets doet voor iemand
Anders:
Goede werken.

Ga nou niet denken.
Wat ben ik goed, ik doe zoveel goede dingen.
Nee, je wilt het graag doen.
Omdat God het van je vraagt.
Daar wordt God blij van, van mensen die goed zijn
voor iemand anders.

Woensdag 25

Hoe belangrijk is groeien?

Toen je nog heel klein was, een heel kleine baby,
lag alleen nog maar in die mooie wieg of in de box
en wist je nog helemaal niks van de Here Jezus.

Met 3 jaar ook nog niet
Met 5 jaar misschien ook nog wel niet.
Heb je daar wel eens over nagedacht?
Hoe dat nou was en hoe dat nou kon?

Er is een liedje, dat je vast wel kent
Hoe gaat het ook al weer:
dat je groeien mag.

Dat hebben we later geleerd, maar toch, het
heeft wel te maken met dat je klein bent en
dat je een beetje groter moet worden.

Lees je bijbel
Bid elke dag
Bid elke dag
Bid elke dag
Lees je bijbel
Bid elke dag
Dat je groeien mag

Groeien? Ja groeien, dat je steeds meer van de
Here Jezus zult gaan houden.

Je ging toen je klein was, ook met je vader en moeder
naar de kerk.
Dat was vaak heel moeilijk, moeilijke woorden
en zo, maar toch.
Als de dominee zei: nou gaan we bidden wist je best
wel wat er ging gebeuren, je ging je handen vouwen
deed je ogen dicht en luisterde hoe de dominee met
God ging praten.

Ook werden er wel liedjes gezongen die je geleerd had
op school of van je vader en moeder.
Dan kon je mooi mee doen in de kerk.

Door naar de kerk te gaan, door er op school over te praten
of op je werk er over te praten, gaat het geloof groeien
in je hart.
Je vindt het mooi om over de Here Jezus te praten, daar word
je blij van.

Hoe komt het nou dat je gaat groeien?
De heilige geest van God werkt in jou hart,
Hij maakt het zo dat je steeds meer over de Here Jezus wilt weten.
Dat noem je groeien
Dus groeien is niet dik worden, maar heel veel van de
Here Jezus weten en willen weten.

Daarvoor hebben we de bijbel en kinderbijbel en andere boeken gekregen als cadeau uit de hemel.

De Here Jezus heeft daar nog twee hele mooie cadeau,s bij gedaan toen Hij op de aarde was.

De doop en het avondmaal

Bij de doop en bij het avondmaal laat de Here Jezus ons iets zien, je kunt het echt zien.

Denk maar aan het dopen van een baby en aan het avondmaal.

Je kunt dan zien dat het evangelie echt waar is.

Door deze cadeau, s zeker mag zeker weten dat je later bij God in de hemel mag wonen,

Bij de doop zie je water dat je schoont wast,

Bij het avondmaal zie je brood en wijn,

Dat is de blijde boodschap van God voor jou en mij.

En daar groei je van.

In de volgende keren gaan we weer praten en nadenken Over de doop en het avondmaal.

Woensdag 26

Wat betekent: de Heilige doop en het Heilig avondmaal?

Sommigen krijgen zaterdags patat met een lekkere frikadel of kroket erbij
Dat is smullen, mm, lekker.
Het wordt nog lekkerder als je dat eten doopt in mayonaise.
Dat is ook dopen.

Als je s, avonds warm gaat eten, dan heet dat eten avondeten.

Als je heel deftig wilt zijn, zeg je avondmaaltijd of dat kan natuurlijk ook avondmaal.

In de kerk hebben we het ook over een of het avondmaal
Dit noemen we Heilig avondmaal omdat het door de Here Jezus is ingesteld.
Ingesteld is: de Here Jezus heeft gezegd dat we dat moeten doen.
Als we het vieren, moeten we aan Hem gaan denken.

De Here zei:
Het brood dat is mijn lichaam en de wijn erbij, is mijn bloed.

Dat is niet echt natuurlijk.
De Here Jezus bedoelde:
Zo moet je eraan denken, dat Ik voor je ben gestorven.

Als je belijdenis bent gedaan in de kerk, mag je ook aan het avondmaal.

We zeggen, avondmaal, ook al is het gewone s, morgens, in de kerk.
Je zou het ook wel s, morgensmaal kunnen noemen.

Waar het om gaat is dat je wilt denken aan wat de Here Jezus voor jou heeft gedaan.
Hoe het dan heet is niet zo belangrijk.

Een heleboel mensen zijn gedoopt als baby.
Jij denk ik ook wel.
Daar weet je vast niks meer van.

Maar je ouders hebben jou er wel over verteld
Ze stonden met jou voor in de kerk toen jij nog een baby was.
De dominee heeft water op jouw hoofd gedaan en gezegd: ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wanneer is het dopen eigenlijk begonnen?
Bij Adam en Eva?
Abraham dan?
Of bij Mozes?
Was David gedoopt?

Nee hoor.
Het dopen is pas begonnen toen de Here Jezus
op aarde was.
Net voordat Hij naar de hemel ging zei de Here Jezus:

Als ik straks niet meer bij jullie ben
dan moeten jullie aan iedereen de blijde boodschap van het evangelie vertellen.

De discipelen moesten de blijde boodschap vertellen
aan alle mensen.
Ook moesten zij mensen ook gaan dopen.
Dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dus de Here Jezus heeft bedacht dat de mensen die
van hem houden dat die gedoopt moeten worden.
Daarom laten vaders en moeders hun kleine kinderen
in de kerk dopen.

Weet je wat dopen eigenlijk inhoudt?
Voorbeeld:
Als je, toen je nog klein was en buiten speelde
in de zandbak, dan kreeg je vieze handen.
Voordat je dan ging eten zei je moeder of de begeleiding
wat heb jij vieze handen!
Ga die maar gauw wassen.
Als je dat had gedaan waren ze weer schoon.
Mooi is dat.

Met dopen is het eigenlijk hetzelfde:
Alleen gaat het dan niet om vieze handen, maar om je zonden.
Je zonden worden afgewassen.
Zo wordt je schoon gewassen voor de Here.
Daardoor mag je altijd een kind of schaapje van de
Here Jezus zijn.

Woensdag 27

Is het dopen dan het schoonmaken van de zonde?

Over de doop is heel veel te vertellen en te schrijven.

Als er zondags in de kerk een kindje wordt gedoopt, neemt de dominee water uit een schaal die voor in de kerk staat.

Die schaal staat meestal op een soort tafel, dat noem je dan het doopvont.

De dominee schept met zijn hand water uit de schaal.

Dat doet hij dan voorzichtig op het hoofd van het kindje.

Vroeger toen de apostelen nog op de aarde waren kwamen de mensen tot geloof door de blijde boodschap van onze Here Jezus.

Ze werden dan gedoopt in een meertje of een rivier ze gingen dan helemaal kopje onder.

Heel even zag je de mensen niet meer ze waren onder water.

Ze noemden zo, n onderdompeling ook wel, het schoonwassen waar je een nieuw mens van wordt.

Met een moeilijk woord: het bad van de wedergeboorte.

Nou komt er een vraag.

Wast de doop al je zonden weg?

Nee, wat de zonden weg wast, weg doet is wat de Here voor jou en mij heeft gedaan

Gaat alles dan gewoon weer verder als je eenmaal gedoopt bent?

Als je de Here niet meer aardig vindt en je wilt niet meer bidden, niet meer zingen, niet meer naar de kerk.

Wat dan?

Als het water van de doop allang is opgedroogd

Staat het teken van de doop nog steeds op jou voorhoofd, je kunt het niet zien, je kunt het niet voelen, maar het is er wel.

Want jij bent een kind van de Here en dat blijft altijd

Dat gaat nooit meer weg, dat heeft God beloofd

Soms zijn we een beetje dom en willen we onze eigen weg gaan, dan houden we geen rekening met wat we geleerd hebben over God en de Here Jezus.

Maar God laat ons niet in de steek en Hij wil heel graag dat we weer bij hem terug komen en geen domme dingen meer doen.

In de bijbel wordt ook verteld over Pauleus.

Pauleus zat een keer in de gevangenis met zijn vriend Silas.

Ze gingen bidden en zingen in de gevangenis.

Door de kracht van God gingen de deuren van de gevangenis open.

Pauleus en Silas konden zo maar weg lopen.

De baas van de gevangenis werd vreselijk bang, nu zou hij op de kop krijgen als de mensen weg liepen.

Maar Paules zei: wees niet bang wij lopen niet weg

Ze vertelde de baas van de gevangenis over de Here Jezus.

Daar werd die baas zo blij van, hij wilde graag gedoopt worden samen met zijn vrouw en kinderen.

Paules vertelde als je gedoopt bent dan ben je een vriend van God en ook je vrouw en kinderen zijn dan vrienden van God.

Als je zegt vrienden van God, mag je ook zeggen dat er een verbond met God is.

En als je een vriend van God wilt zijn, wordt je gedoopt.

Baby, s kunnen dat nog niet zeggen maar de vaders en moeders wel.

Die zeggen dan:

Here God we begrijpen dat U de grote Vriend van onze baby, ons kind, wilt zijn.

Daarom willen we het graag laten dopen.

Wilt U ons kind helpen om ook een vriend van U te worden?

Als ons kind groter is kunnen wij vertellen wat een grote Vriend U van ons bent.

Als er weer eens dopen in de kerk is moet je maar eens goed opletten wat er gebeurt, wat er gezegd wordt.

Dan mag je zeggen: ik ben vroeger ook gedoopt.

Ik ben een vriend van God.

Ik hoor bij de Here.

Dus God is mijn grote Vriend

Woensdag 28

Waar en wanneer heeft de Here Jezus beloofd dat Hij met zijn lichaam en bloed ons wil redden en naar de hemel wil brengen?

Nu zal het gaan over het Heilig avondmaal.

Van een vorige keer weet je misschien nog wel, dat de doop er niet altijd is geweest.

Ook het avondmaal, zoals wij dat in de kerk doen, is er niet altijd geweest.

De Here Jezus heeft dat ingesteld
Dat betekent:
De Here Jezus heeft gezegd:
Zo moeten jullie dat doen, zoals ik het zeg.

Toen de Here Jezus het Pascha vierde met zijn discipelen vlak voor zijn lijden en kruisiging op Golgotha.
Toen is het avondmaal ingesteld door de Here zelf

Een keer per jaar werd er in Israël het Pascha gevierd.
Dat feest had te maken met de uittocht uit Egypte.
De Here had zijn volk bevrijd en ze konden trekken Naar het beloofde land van melk en honing.
Ieder jaar werd dat nog gevierd.
Dan werd er een lam, een jong schaap, geslacht.
Dat werd dan gebraden en opgegeten, het was altijd een groot feest zo'n maaltijd met een gebraden lam.

Johannes heeft gezegd:
Zie het lam Gods.
Dat was de Here Jezus.
Dat was natuurlijk wel anders.

Zouden de discipelen daar toen ook aan gedacht hebben?
Toen waarschijnlijk niet, ze zaten gewoon lekker te eten.

De Here nam bij diezelfde maaltijd een brood brak er stukjes af en gaf het aan zijn discipelen.
Hij dankte God en zei:
Dit is mijn lichaam voor jullie.
Daarna gaf Hij hun de beker met wijn en zei:
Dit is mijn bloed.

Ik ga sterven voor jullie

De Here zei toen ook:
Als Ik er straks niet meer ben moeten jullie en alle mensen die in mij geloven dit zo vieren.

Jullie moeten dit zo lang en vaak vieren totdat ik terug kom op de wolken.

Daarom zien we een aantal keren per jaar dat er avondmaal wordt gevierd in de kerk.

Nog niet iedereen die in de kerk is doet er aan mee maar wel al een heleboel.

We hebben afgesproken in de kerk dat je eerst belijdenis doet en dat je dan mee mag doen aan het avondmaal.

Als je goed kijkt en goed probeert te luisteren leer je er ook een hele boel van, dan komt de tijd vanzelf dat je ook belijdenis kunt en mag doen.

Maar je bent en blijft in ieder geval een kind van de Here.

Dat is en blijft geweldig.

Avondmaal vieren doe je natuurlijk nooit alleen.

Je kunt wel alleen eten maar niet alleen avondmaal vieren.

De stukjes brood wat de dominee aan de mensen geeft is eerst een groot brood geweest.

Zo zijn wij in de kerk met ons allen een grote familie.

Allemaal kinderen van een Vader in de Hemel.

Die elkaar liefhebben en veel voor elkaar willen doen

Als je dat zo beleeft, kijk je uit naar het grootste feest,

dat er komen gaat als wij met allen bij de Here in de

hemel en op de nieuwe aarde mogen wonen.

Woensdag 29

Wordt bij het avondmaal de wijn en het brood veranderd in het bloed en lichaam van de Here Jezus?

Op jouw kamer thuis of in de woonvorm heb je misschien wel een mooie foto van je oude opa,

Je buurmeisje of je vriendin van het werk komt bij jou spelen, ze ziet de foto en vraagt:

Wie is dat?

Dan zeg jij niet:

Dit is een stukje fotopapier met een plaatje van mijn opa.

Nee toch?

Natuurlijk niet!

Je zegt gewoon:

Dat is mijn opa!

We gaan het nu nog even hebben over het eerste avondmaal.

Het Heilig avondmaal.

De Here zei toen hij stukjes van het grote brood afbrak en aan zijn discipelen gaf:

Dit is mijn lichaam.

Daarna nam de Here de grote beker met wijn en zei:

Dit is mijn bloed.

Als je gewoon denkt en niet gelooft, zou je denken, zeggen, dat klopt niet helemaal wat de Here daar zegt.

Het is gewoon brood van de bakker.

En de wijn is gewoon van druiven gemaakt.

Nu even terug naar het begin.

De foto op jou kamer is je opa niet echt.

Het is een foto van je opa.

Maar als je die foto ziet, moet en kan je wel aan jouw opa denken.

Zo is het ook met het brood van het avondmaal.

Dat stukje brood is niet het lichaam van de Here Jezus.

Maar door dat stukje brood ga je wel denken aan de Here Jezus en aan zijn lichaam en wat Hij voor jou aan het kruis heeft gedaan.

Zo is het ook met de wijn.

Dat is niet het bloed van de Here Jezus maar wijn.

Door het drinken van die wijn, ga je wel denken aan Het bloed wat uit zijn wonden kwam toen Hij aan het kruis hing.

De Here deed dit voor ons zodat wij later bij God in de hemel kunnen komen.

Als je thuis of in de woonvorm aan tafel zit eet je buik lekker vol, misschien wel 4 boterhammen en dan nog een groot glas melk.
Smullen maar.

Toch hebben we bij het avondmaal in de kerk genoeg aan een klein stukje brood en een klein slokje wijn.

De Heilige Geest zorgt ervoor dat ons geloof sterk wordt van een klein stukje brood en een klein slokje wijn.
Net zo als jij sterk wordt van goed en gezond eten.

Omdat wij een beetje dom zijn en snel vergeten heeft de Here gezegd vier maar vaak avondmaal in de kerk.
Dan kunnen jullie goed en veel aan mij denken.

Ook kunnen jullie dan steeds weer denken wat ik voor jullie heb gedaan.

Dat is goed voor jullie daar groeit je geloof van.
En de Heilige Geest zal jullie daarbij helpen.

Ook al ga je nog niet aan het avondmaal in de kerk
Je kunt wel zien dat de dominee het brood breekt en de wijnbeker omhoog houdt.
Eigenlijk vier je dan al een beetje mee.
Dus is het voor jou ook een beetje avondmaal.

Woensdag 30

*Voor wie in de kerk is het avondmaal bedoeld?
Wie mogen er aan het avondmaal?*

Die foto in je kamer, weet je nog?
Je vriendin wilde weten wie dat was!
Dat was je opa natuurlijk, dat weet je heel goed.
Dat is niet zomaar een plaatje van je opa.
Gewoon opa.

De Here Jezus zei bij het eerste avondmaal,
bij het afbreken van het stuk brood:
Dit is mijn lichaam.
En bij de wijn zei de Here Jezus:
Dit is mijn bloed.

Maar het brood blijft brood bij het avondmaal.
De wijn blijft wijn bij het avondmaal.

Wel denken we bij het avondmaal, aan de Here Jezus.
Hij stierf aan het kruis voor onze verkeerde dingen
die we hebben gedaan en die we doen
Daarom denken we dan aan zijn zere lichaam en aan
zijn bloed.

Zouden hele kleine kinderen ook aan het avondmaal kunnen?

Als die aan het avondmaal zouden gaan zullen ze misschien
zeggen:
Wat vreemd brood er zit geen boter op, geen kaas,
geen jam, nou dat lust ik niet.

Bij de wijn zouden ze misschien zeggen:
Lust geen wijn, wel cola.
Dat kan dus niet.

Als je Avondmaal mee viert in de kerk moet je een
beetje kunnen begrijpen wat het is om avondmaal te vieren.
Je hoeft echt niet alles te weten en te begrijpen.

Vroeger op school en voor sommigen nog op school leerde
je sommen en schrijven en taal en borduren en kleuren en
kleien en nog veel meer.
Ook werd er verteld uit de kinderbijbel en uit gewone bijbel.
Je leerde liedjes over de Here Jezus.
Vaak hele mooie, die weet je nu nog.

Toen je wat groter was ging je met je vader en moeder of met
de begeleiding naar de kerk, soms mooi maar ook wel eens
moeilijk, door al die moeilijke woorden.

Op de catechisatie werd ook verteld over de Here Jezus
en over God.
Heel langzaam ging je meer begrijpen.
De Here wil je helper zijn.

Heel langzaam groei je zo ernaar toe dat je zegt:
Ja Here, ik zeg ja tegen U.
Dan kun je en mag je belijdenis doen.

Dan kun je samen met de anderen in de kerk aan het
avondmaal.
Met je broers en zussen.
Is dat niet geweldig?

Het avondmaal is bedoeld voor mensen die veel van de Here
houden, dicht bij de Here willen leven en toch nog steeds
verkeerde dingen doen

Bij het avondmaal vraag je aan de Here of Hij jouw die verkeerde dingen zeg maar
zonden wil vergeven.

Dat doet de Here bij en door het avondmaal

Maar wees niet bang:
Ook al heb je nog geen belijdenis gedaan, of je vindt dat nog
heel moeilijk je bent en blijft ook een kind van God.

Dat is waar je iedere dag weer aan mag denken
Dan mag je iedere dag weer een blij en vrolijk mens zijn.

Woensdag 31

Hoe gaat de hemel open voor de mensen die in de Here geloven?

De Here en zijn discipelen waren op een keer bij elkaar, ze stonden om de Here Jezus heen.
De Here keek hun aan en vroeg aan zijn discipelen:

Zeg eens tegen mij broeders, wie ben Ik?

Petrus, een van de discipelen begon te praten en zei:

U bent de Christus, de Zoon van God die in de hemel woont.

Dat had Petrus mooi gezegd, ook nog helemaal waar.
De andere discipelen hebben vast wel geknikt, ze waren het wel met Petrus eens.

Op een sterk stuk grote steen, op een rots, kun je heel goed een huis bouwen.
Als je een sterke ondergrond hebt zakt het huis niet zo gauw in.

Denk maar aan dat liedje:
Bouw je huis op
Jezus de Heer.

Dan heeft de wind en de harde storm het verloren.
Hiermee wordt bedoeld:
Als je hart van Jezus is, verlies je nooit, ook niet van de harde wind en regen.

De Here heeft zijn kerk gebouwd op:
Christus, de Heer, de Zoon van God die in de hemel woont

Jullie hebben vast allemaal een sleutel van je huis, of van je kamer, van je fiets, noem maar op
Met een sleutel doe je deuren of andere dingen open.
Maar je kunt die zelfde deur ook weer dicht doen of je fiets op slot.

Petrus kreeg van de Here Jezus ook sleutels.
Geen echte sleutels.
Hij kreeg sleutels van woorden.

Sleutels die bestaan uit woorden!
Wat zijn dat nou weer?

Als de dominee in de kerk fijn over de Here Jezus vertelt,
De dominee zegt dan:
Christus zegt: Als jij gelooft dat al jou zonden en verkeerde dingen zijn vergeven.
Dan gaat de hemel voor jou open, Jezus doet de deur voor je open
De deur naar God is dan open en jij mag later in de

hemel bij God wonen.

Je moet natuurlijk wel iedere dag weer je best doen om
Geen verkeerde dingen, zonden, te doen.

Dat gaat niet vanzelf, maar je mag steeds weer bidden
of de Here jou daarbij wil helpen.

In de kerk zitten we niet alleen, we zijn met andere broers
en zussen.

Dus moet je op een goede manier op elkaar gaan letten
Elkaar gaan helpen en steunen als het moeilijk is, maar
ook bij mooie, blijde dingen er zijn.

Je mag elkaar best vertellen dat verkeerde dingen niet
goed zijn en dat de Here dat niet leuk vindt.

We moeten steeds weer, iedere dag, het zo te doen zo
God het graag van ons wil.

Natuurlijk is dat best moeilijk.

Maar als je vraagt om kracht van de Heilige Geest,
zul je die krijgen.

Daardoor mag je en kun je leven als een kind van de Here.

Woensdag 32

Maakt het nog wat uit hoe wij leven?

Wij weten best dat wij iedere dag domme dingen doen.
Wat niet mag.
Wat niet zo hoort.
Voor jezelf weet je best wat dat is.

Doe je dan alleen maar verkeerde dingen iedere dag?
Nee toch!
Gelukkig niet.

De Here Jezus heeft aan het kruis ook voor jou de verkeerde dingen weggedragen , weggedaan.

Als je verkeerd bent geweest:
Mag je de Here Jezus vragen of Hij die verkeerde dingen weg wil doen.
Als je dat doet en je meent het echt, doet de Here de verkeerde dingen weg.
Omdat Hij van je houdt.

De Here heeft natuurlijk meer voor jou gedaan:
Hij wil je hart nieuw maken zodat je steeds meer in hem wilt geloven en gaat doen wat Hij wil door zijn woorden aan anderen te vertellen

Daarom stuurde de Here God de Heilige Geest naar de aarde om jou nieuw te maken.

Nieuw te maken?
Moet je nieuw worden?
Een filmster?
Moet je mooi worden?
Anders?

Nee hoor!
Van binnen moet je nieuw worden.
Je hart moet nieuw worden.
Zo dat je steeds meer op de Here Jezus wilt gaan lijken.
Waar je ook bent.
Wat je ook doet.
Thuis, in de woonvorm, op school, op de werkplaats, in de tuin , op het dagverblijf , waar dan ook.
Overall moet je laten zien dat je een kind van de Here bent.
Natuurlijk is dat moeilijk.
Doe je best er wel voor.

Weet je wat heel fijn is?
Als je de Here laat zien, dat je iedere dag weer je best doet om als een kind van Hem te leven.

Daar word je niet alleen zelf blij van.
Ook de mensen om je heen worden blij.

Maar het allerbelangrijkste is:

De Here in de Hemel wordt er blij van.
Hij ziet dat zijn kinderen hun best doen
om te leven zoals Hij het heeft bedoeld.

Als je zo wilt leven, iedere dag weer ben je later van
harte welkom in de hemel.
God zal zeggen wees welkom, kind van Mij.

Woensdag 33

*Wat wordt bedoeld met:
Heb je een nieuw hart?
Ben je een kind van God?*

Als je in het voorjaar in de tuin aan het kijken bent, heb je dan wel eens een rups zien kruipen in een boom?

Dan zie je ook, dat het beestje nog niet af is.
Hij is nog niet wie hij zal zijn en worden.
hij is nog niet de prachtig mooie vlinder die hij straks gaat worden.
Na een paar dagen gaat de rups in een hoekje bij de muur of bij een vensterbank zitten.
Uit zijn bekje komen dan zijdeachtige draadjes.
Die doet hij om zijn lijf.
Als hij daarmee helemaal klaar is, ziet het eruit als een helemaal aangeklede pop.
Met een ander woord zeg je: het is een cocon.
Het ziet er dan uit als een zacht donzig watje.
Wat gebeurt er na een poosje?
Er komt een prachtige vlinder uit.
De oude rups verandert in een prachtige vlinder!
Het oude dier werd een nieuw dier.

Ook wij zijn lelijk, niet van buiten maar van binnen.
Zijn we dan echt lelijk van binnen?

Als Adam en Eva in het mooie paradijs beter hadden geluisterd naar de Here God was het verkeerde niet in de wereld gekomen, waren hun kinderen ook niet verkeerd geweest.

Het verkeerde in de mens heeft een boel verdriet gebracht in het leven van alle mensen.

Daardoor ben je van binnen in je hart niet schoon.
Tenminste als je niet naar de Here wilt luisteren.

Eigenlijk zijn we net zoals die rups.
We zijn bezig met maar draden om ons zelf te draaien.
We draaien draden van onaardig doen om ons heen
We draaien draden van boos doen om ons heen
We draaien draden van niet luisteren om ons heen.
Als we zo doen is er voor de Here Jezus geen plek in ons leven.

Zo moeten we dus niet, zo mogen we dus niet doen.
Dat is niet een goed leven.
Zo heeft God het niet bedoeld.

We moeten uit die draden weg en proberen te leven zoals de Here Jezus dat heeft gezegd in de bijbel.

Dan kom je uit de cocon en word je een vlinder.
Van binnen wordt je mooi.

Je hart wil doen wat God heeft bedoeld en gezegd.

Weg wil je van die verkeerde dingen.
Die zonde.
Weg ermee.

Als je zo kunt leven met hulp van de Heilige Geest.

Dan ben jij een kind van God.
Dan heb jij een nieuw hart.

Wat dankbaar leeft, omdat de trouwe God jouw Vader
in de hemel is.

Die God, wil jou, later, graag bij Zich in de hemel hebben.

Woensdag 34

Wat betekent:

De wet van de Here?

Hoe gaat die wet dan?

Nu zal het eigenlijk wel een hele poos gaan over de 10 geboden.

Iedere zondag kun je in de kerk de wet horen, de 10 geboden.

De dominee leest ze dan voor uit de bijbel.

Het is goed dat we de 10 geboden weer te horen krijgen.

We kunnen er dan weer over nadenken.

We weten dan ook weer waar het fout is gegaan.

Maar ook wat mooi was en fijn.

Als we nadat de dominee de 10 geboden heeft voorgelezen de Here vragen, dat doet de dominee biddend, om vergeving, dan zal de Here zeker weten ons vergeving schenken.

Toen het volk Israël nog in Egypte woonde had het 10 geboden nog niet van de Here gekregen.

Pas in de woestijn bij de berg Sinai, kreeg het volk Israël van God de 10 geboden.

Mozes moest de berg beklimmen, heel hoog, daar kreeg hij van God de 10 geboden op twee grote platte stenen.

Op de eerste steen stond, wat God graag van ons wil, zeg maar de geboden.

Hoe we de Here moeten liefhebben.

Op de tweede steen stond, hoe we met elkaar moeten omgaan.

Hoe we elkaar moeten liefhebben.

Voordat de dominee de 10 geboden voorleest zegt hij eerst namens God:

Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte weg hebt gehaald, weg hebt geleid.

Dat is al zo heel lang geleden.

Egypte?

De Here bedoeld hiermee:

Ik heb jullie weggeleid uit Egypte en uit de zonde.

Ik heb jullie bevrijd.

Als je leeft zoals Ik wil, blijf je vrij.

Jullie zijn vrije mensen die mogen leven als blije mensen die graag willen doen wat Ik heb gezegd.

Nu komt het eerste gebod:

Je zult geen vreemde goden voor Mijn aangezicht hebben.

Vreemde goden?

Heb toch nergens in mijn kamer of in ons of woonvorm vreemde goden?

Eigenlijk betekent dat:

Hou je alleen van God, of vertrouw je ook op andere goden.
Soms denk je dat een hele goede zanger of filmster heel belangrijk is.
Soms denk je als ik heel rijk ben, dan.
Soms denk je als ik een heleboel kan, dan.
Denk je als je dan bid dat die filmster of zanger jou helpt?
Denk je als je heel rijk bent je bidt, tot wie, om nog meer geld dat het beter met je gaat?
Denk je als je een heleboel kunt, dat het dan beter gaat?

Als je op de Here vertrouwt zal het goed met je gaan.
Ook al is het allemaal best wel moeilijk.
Maar de Here zal je steeds weer helpen en nooit alleen laten.
Hij zorgt dat we echt gelukkig worden.

Woensdag 35

Wat wil God dat wij doen in het tweede gebod?

God wil niet dat wij beelden maken.
Beelden die we dan gaan aanbidden.
Dat mag niet! Dat mag nooit!

Maar er zijn mensen die beelden maken die dan in de stad
of in het dorp staan.
Van de koningin of van een ander belangrijk iemand.
Mag dat dan ook niet?
Of een foto van je opa of oma aan de muur in je kamer?

Dat mag best allemaal.
Maar je mag ze nooit aanbidden, of zo belangrijk maken
als dat ze belangrijker worden dan de Here God, dan zijn wij,
goed fout, dat is zonde.

Weet je nog het verhaal uit de bijbel?
Mozes had van de Here God de 10 geboden gekregen.
Op die 2 platte stenen.
Het had best een tijd geduurd, voor hij weer van de berg af kwam.
Intussen had het volk Israël van gouden ringen
en oorbellen en armbanden een god gemaakt die ze
konden zien.
Zo was het veel makkelijker om God te dienen, dachten ze.
Nu kon je hem tenminste zien
Het duurde hun ook allemaal veel te lang.
Mozes, was al zolang weg op wie moesten ze nou vertrouwen?

Ze hadden een gouden kalf gemaakt.
Dat gingen ze aanbidden.
Maar dat was pas dom!

Je moet geen beeld aanbidden.
Een beeld is dood, een beeld kan je nooit helpen.
God helpt wel, want Hij leeft.
Woont in de hemel en zorgt voor jou.
Iedere dag weer.
In een oude kerk zie je vaak mooie afbeeldingen en prachtige
ramen.
Gebrandschilderd noem je dat.
Dat is heel mooi, daar moeten we ook zuinig op zijn.

Maar, het blijft belangrijk dat je weet dat het woord van
Onze Here Jezus ons de weg wijst in ons leven
Daarom is het goed dat we krijgen te horen wat
God van ons wil.
De woorden uit de bijbel, dat is de blijde boodschap
voor iedere dag.
Voor ons allemaal.

Woensdag 36

Het derde gebod zegt:

Misbruik de naam van de Heer God, niet
De Here vergeet dat niet.

Daar wordt mee bedoeld:

Je mag de naam van de Here God alleen zo gebruiken
dat het op een eerbiedige manier gebeurt.

Het lijkt heel stoer om grote woorden te gebruiken,
iedereen doet dit wel eens, maar de Here wil dat we na
gaan denken voordat we iets zeggen.

Ook moeten we er om denken dat we de naam van God
of van de Here Jezus niet als stopwoord gebruiken.
Dus niet steeds Here zeggen of God zeggen als je
iets anders bedoelt of als je niet zo goed weet wat je
moet zeggen.
Denk dan eerst maar even na, of tel tot tien.

Wat zeg je als je vloekt?
Dan zeg je bij sommige vloeken:
God verdoem me maar.
Eigenlijk zeg je:
God maak mij maar dood.
Dus weet je dan eigenlijk wel wat je zegt?

Nadenken als je over de Here God praat.
Weten wat je zegt, hoe je iets zegt is dus heel belangrijk.

Als je nou iemand hele nare dingen hoort zeggen, vloeken
en zo moet je dan weg lopen?

Je hoeft niet weg te lopen!
Zeg maar gewoon:
Ik vind het niet leuk dat je die lelijke woorden zegt.

Dat is soms wel een beetje moeilijk.
Maar als je het een keer hebt gedaan word je er blij van.
De Here God helpt je ook daarbij.

Dus hoe je praat en wat je zegt is heel belangrijk.
Ook in het praten met collega, s thuis en in de woonvorm.
Proberen altijd rekening te houden de Here het wil.

Eigenlijk moet je de naam van de Here God zo gebruiken
Dat het op een heel eerlijke manier gaat.
Je moet geen dingen gaan zeggen die niet kloppen
Of dat je zo gaat praten dat jij denkt dat het zo goed is.

Het is niet makkelijk, maar als je een kind van God wil
zijn doe je vanzelf je best.
En weet je?
Daar wordt de Here heel blij van.

Woensdag 37

Mag je ook de naam van God zo gebruiken als je zegt:

De Here zal mij helpen bij wat ik zeg?

We komen nog even terug op het derde gebod.

Je mag de naam van de Here alleen gebruiken als dat op een eerbiedige manier gebeurt.

Als iemand vloekt of andere lelijke of andere grote woorden gebruikt mag je daar best wat van zeggen.

Ook al is dat moeilijk.

Maar zweren?

Zweren is zeggen: het is echt waar.

Ik roep God erbij, Hij weet dat ik niet lieg

Als een kindje gedoopt wordt in de kerk, er komt een nieuwe dominee, of een nieuwe ouderling dan worden er vragen gesteld door de dominee.

Na de vragen zegt de dominee:

Wat is hierop uw antwoord?

Dan zeggen de mensen: Ja

Ze zeggen nooit: Ja dat zweer ik.

Dat komt omdat God heeft gezegd:

Als je ja zegt moet je ook ja doen.

Je moet doen wat je beloofd hebt, niets anders.

Meer hoeft je niet te zeggen.

Maar nu even een ander verhaal:

Er was een grote brand in het winkelcentrum van de stad.

De politie kwam erachter dat iemand de brand aan had gestoken.

Eerst had niemand iets gezien.

Twee dagen later ging een meneer naar het politiebureau.

Hij vertelde aan de politie:

Ik heb vanuit mijn raam gezien wie de brand heeft aangestoken.

Moet de politie die man dan zomaar geloven?

Misschien wil hij wel iemand in de gevangenis hebben die helemaal niks heeft gedaan?

De politie kan dan tegen die meneer zeggen:

Durft u er een eed op te doen dat die man de brand heeft aangestoken?

Durft u te zweren?

Eigenlijk roep je de Here God erbij om te "controleren"

Of het waar is, wat je zegt.

Je begrijpt misschien wel dat je dat alleen maar doet als je heel zeker weet dat het echt waar is.

De politie kan niet aan iemands neus zien of die wat gedaan heeft of niet.

Als je dan een eed moet afleggen moet je wel goed gaan nadenken over wat je zegt.

Je zegt namelijk:

Zo helpe mij God waarachtig.

Je zegt dus: Ik zal de waarheid zeggen en God zal mij daarbij helpen

Ik ga nu echt niet meer liegen.

En de waarheid moet je altijd zeggen, daarbij zal God je ook helpen.

God wil altijd zijn kinderen helpen.

God is een trouwe Vader voor zijn kinderen.

Woensdag 38

*Het vierde gebod is nu aan de beurt.
Waar ging dat vierde gebod ook al weer over?*

Denk aan de Sabbat!

6 dagen zul je werken, maar de 7^{de} dag is de dag van de Here.
Dan hoef je niet te werken en ook niet naar school of naar het dagverblijf.

Vroeger, toen je opa nog klein was, werkten de mensen veel langer dan nu.

Vroeger moesten de kinderen s, zaterdags ook naar school. Dat is allemaal heel erg veranderd.
We gaan zaterdags niet meer naar school.
We hoeven zaterdags niet te werken of naar het dagverblijf.
Soms moet je wel werken, in de winkel of bij zieke mensen
Maar dan ben je een andere dag wel weer vrij

Toen de mensen de 10 geboden kregen van de Here God was het zo:

6 dagen werken en al je dingen doen.
Dan op de 7^{de} dag hoefde je niet werken.
Dan kon je uitrusten.
Dan mocht je samen met de andere mensen vieren dat de Here God je uit het land Egypte had bevrijd en een heel mooi nieuw land had gegeven.
Je kwam dan bij elkaar in de tempel of de synagoge, zo noemden ze de kerk vroeger.

Met het woord van God bezig zijn en naar de kerk gaan.
En naar je werk .
Dan doe je gauw wat verkeerd.
Dus is die speciale vrije dag bedoeld om uit te rusten.
Maar ook om met het woord van de Here God bezig te zijn.

Het is natuurlijk niet zo dat je op andere dagen niet met het woord van God, de bijbel en bidden bezig moet zijn.
Alle dagen van het leven, leven met God, dat is goed en Belangrijk.

Wij in Nederland hebben het zo gegaan:
Op zondag gaan we naar de kerk en vieren we samen dat de Here Jezus ons heeft bevrijd van onze zonden
En de andere dagen van de week doen we ook andere dingen, zoals naar school gaan en naar ons werk

Als je samen met vrienden of collega, s een wandeltocht wilt maken of een fietstocht bijvoorbeeld.
Ga je dan zonder eten, met een lege maag zeggen we dan, weg, of ga je eerst eten?
Je gaat toch eerst wat eten, je kunt toch niet met een lege maag een heel eind fietsen of wandelen?

Eerst eten en dan weg.

Eigenlijk gaat het zondags in de kerk ook zo. je wordt gevoed
Je word gevoed door het woord van God.
Door de verhalen die de dominee vertelt uit de bijbel.

Dat wil eigenlijk zeggen:
Je hoort in de kerk de blijde boodschap van de Here Jezus
Daar wordt je zelf ook blij van.

Daarom noemen ze dat: gevoed worden.
Je mag dus ook zeggen:
Blij worden door de blijde boodschap, zodat ik de volgende dag
als een blij kind van de Here Jezus mijn werk weer kan doen
of weer naar school kan gaan

Op zondag moet je eigenlijk geen dingen doen die je ook
Net zogoed op een andere dag kan doen.
Je mag andere mensen daarmee niet plagen.

Natuurlijk moet er zondags ook mensen werken.
Mensen in het ziekenhuis, de politie, de brandweer en
Nog een heleboel anderen.
Dit werk is meestal om anderen te helpen, dan is het
ook niet verkeerd.

De zondag is een mooi cadeau.
Die zondag, dat cadeau, hebben zomaar van de Here God
gekregen.

Wat doen we nou met een mooi cadeau?
Daar zijn we zuinig op!
Dus proberen we om op een mooie manier met de zondag
om te gaan, zodat God hier blij van wordt.

Woensdag 39

*Het vijfde gebod zegt:
Eer Uw vader en Uw moeder.*

Dat betekent:
Luister altijd goed naar je vader en je moeder.
Doe wat zij tegen je zeggen.
Wees hun gehoorzaam.

Dit gebod komt dicht bij want het gaat over jou en mij.
Het gaat over jouw vader en moeder.

Toen de Here Jezus terug gegaan was naar de hemel, heeft hij van God zijn Vader, de macht gekregen over van alles. Dat wil zeggen Jezus wist alles wat er in de hemel en op de aarde gebeurde.

De Here heeft de macht over jou en mij.
Maar de Here doet niet alles zelf.
Hij gebruikt jou vader en moeder of de begeleiding om jou te leren over: God, Jezus en de mensen om je heen.

Jouw vader en moeder of de begeleiding leren jou om van de Here te houden.
Ze hebben je nog veel meer geleerd
Om naar school of naar je werk te gaan dat heb je allemaal geleerd.
Dat lijkt niet zo, maar dat is wel zo.
Zo heb je ook leren lopen, leren praten, leren wassen en nog een heleboel andere dingen, je weet zelf wel wat nog meer.

Natuurlijk moeten het wel goede en eerlijke ouders zijn.
Dat hebben ze bij jouw doop toch beloofd?

Zo leer je wat goed is en wat niet goed is.
Ze zullen ook tegen jou zeggen:
Dat kun je beter niet doen, dat is helemaal fout.
Dat vind je niet altijd leuk.
Dat is ook niet altijd leuk.
Ze zeggen het niet om je te plagen.
Ze zeggen het omdat ze van jou houden.
Ze willen dat het goed met je gaat.

We begrijpen de Here ook niet altijd, soms denken we dat de Here het verkeerd heeft.
Maar is dat ook zo?

Het is meer zo: wij willen graag dat alles gaat zoals wij het graag willen, maar dat is niet altijd de goede weg.
De Here heeft het beste met je voor.
Ook al lijkt dat vaak moeilijk.

Dus dit gebod wil eigenlijk zeggen:
Je moet je ouders of lief hebben.
Je moet je ouders gehoorzaam zijn.
Ze hebben het beste met je voor.

Dus wil dit gebod eigenlijk ook zeggen:
Je moet de Here liefhebben.
Je moet de Here gehoorzaam zijn.
De Here heeft het beste met je voor.

Vergeet dit gebod maar niet.
De Here is heel blij met zijn kinderen die doen wat Hij
ons heeft verteld in zijn bijbel.

Woensdag 40

*Het zesde gebod zegt:
Je mag geen moord plegen.*

Natuurlijk niet!
Wie doet dat nou?

Toch wordt iedere zondag in de kerk gelezen:
Je mag geen moord plegen
Wordt iedere zondag gezegd omdat het toch nog wel gebeurt?

Wij kunnen soms boos worden om bijna niks.
Op het werk zegt iemand iets tegen jou, dat vindt je niet leuk.
Die ander heb je eigenlijk helemaal nooit leuk gevonden.
Heb je dan geen zin om haar te laten struikelen of te knijpen?
Misschien vind je dit wel weer te erg, of je durft niet.
Daarom bedenk je iets anders:
Je gaat vertellen dat ze stiekem een rol snoep heeft gepakt bij de C1000.

Terwijl je heel goed weet dat het beslist niet waar is.
Zo hoop je dat andere mensen ook een hekel aan haar krijgen en ook niet meer met haar willen praten.

Zondagmorgen in de kerk.
Dominee leest de 10 geboden voor.
Hij komt bij:
Pleeg geen moord.
Maar daar bedoelt de Here niet alleen maar je mag niet doodslaan.
Hij bedoelt als je lelijke dingen over iemand zegt, zoals in het voorbeeld dat is net zo erg.

De Here zegt niet boos zijn om niks.
Geen lelijke dingen over iemand anders zeggen
Niet jaloers zijn op anderen.
Weg met de haat.

De Here zegt dat al die lelijke en onaardige dingen ook een soort moord is

Dit is de eerste helft van dit gebod.

Het tweede gedeelte van dit gebod is:

Niet kwaad op anderen zijn; aardig voor anderen zijn.
Niet jaloers op anderen zijn; anderen ook wat gunnen.

Niet pesten; dus liefhebben.

Geen lelijke dingen over anderen vertellen.
Aardige dingen vertellen over anderen.

Dus je naaste liefhebben als jezelf.

Nog iets om over na te denken:

Zou je ook goed op jezelf moeten passen?

Op je gezondheid?

Hoe je leeft?

Wat je eet en wat je drinkt?

Wat denk je?

Woensdag 41

*Het zevende gebod zegt:
Pleeg geen overspel.*

Als je een keer getrouwd bent mag je niet bij elkaar weggaan.
Je mag niet scheiden.
Dat staat er.

Als een jongen en een meisje verkering krijgen omdat ze elkaar heel lief vinden, gaan ze misschien wel heel veel van elkaar houden.

Ze willen dan gaan trouwen, omdat ze heel graag bij elkaar willen zijn.

Dan komt de grote dag.
Ze gaan trouwen, eerst in het gemeentehuis en dan in de kerk.
In het gemeentehuis leest de man van het gemeentehuis de namen voor van de man en de vrouw die gaan trouwen.

Dan wordt er gevraagd willen jullie echt met elkaar trouwen?

Als je dan ja zegt, beloof je dat je altijd bij elkaar zult blijven.
Als het goed gaat en als het slecht gaat.
Wat je belooft moet je doen.
En dan ben je voor altijd met elkaar getrouwd.

Daarna gaat het echtpaar in de kerk, samen met de familie,
Gods zegen te vragen over hun huwelijk.

Ook in de kerk beloof je aan elkaar dat je altijd bij elkaar zult blijven

Dat is toch niet zo moeilijk?
Je vindt elkaar heel lief en mooi en leuk.

Dan ga je toch nooit bij elkaar weg?

Als alles leuk is en aardig en mooi is en het altijd ook nog mooi weer is het wel makkelijk
Je hebt nooit ruzie, je bent nooit boos, je doet altijd wat de ander wil.

Of.
Zijn er ook tijden dat je wel eens boos bent, ruzie wil maken niet doen wat de ander wil?

Ook die tijden zullen er zijn.

Toch heeft de Here gezegd niet bij elkaar weggaan.
Er zijn voor elkaar.
Bidden voor elkaar.
Elkaar helpen, als het moeilijk gaat.

Als je echt van elkaar houdt wil je er ook voor elkaar zijn
De Here heeft door zijn woord ons geleerd hoe we dat

moeten doen.

De ander, je man, je vrouw, belangrijker vinden dan jezelf.
En de Here God het allerbelangrijkst vinden.
Dan zul je steeds weer de liefde van de Here meemaken
in je leven

Je zult dan meemaken dat geven om elkaar ook een
groot cadeau is wat we van God hebben gekregen.

Natuurlijk gaat niet iedereen trouwen.

Ook al ga je niet trouwen, God wil van ons dat we op
een goede en eerlijke manier omgaan met de mensen
om ons heen.

Woensdag 42

Het achtste gebod zegt:

Pleeg geen diefstal

Je mag geen dief zijn, zo zou je het ook kunnen zeggen.

Een man komt de winkel binnen.

Hij heeft een muts op zijn hoofd met gaten er in zodat je zijn ogen niet kunt zien.

Hij heeft een mes in zijn hand, hij loopt naar de kassajuffrouw en zegt met een hele boze stem geef mij geld, of er gebeuren ongelukken.

De kassajuffrouw geeft de man geld uit de kassa.

De man loopt dan heel snel de winkel uit.

Zo iemand is een boef, een dief.

Dat wil jij vast niet zijn.

Maar, het gebod:

Je mag niet stelen is er niet alleen voor zulke boeven als in het voorbeeld.

Het is ook een gebod voor ons allemaal.

Voor iedereen.

Een heel klein beetje stelen, een heel klein beetje is net zo goed stelen.

Dus, het gebod is voor ons allemaal.

Op het werk of het dagverblijf ligt zomaar ineens geld onder de tafel.

Niemand heeft het gezien alleen jij.

Heel voorzichtig pak je het geld van de grond en je zegt het tegen niet een ander.

Zo dat is van jou.

Er wordt wat lekkers uitgedeeld, jij hebt al gehad maar een tweede keer is ook wel lekker.

Je moeder is even boven je pakt snel een snoepje uit de kast.

Zo zijn er een heleboel voorbeelden op te noemen.

Dus een klein beetje stelen is net zo goed stelen.

Stelen, is op een oneerlijke spullen krijgen die niet van jou zijn.

Of ze nou heel erg groot, of heel erg klein zijn.

Dit gebod wil ook nog iets anders zeggen:

Niet stelen maar delen.

Kijk eens naar wat je allemaal hebt.

Een heleboel.

Als je daar echt dankbaar voor bent geef je liever iets weg dan dat je het afpakt van iemand anders.

Van het vele wat jij hebt.
Dat vindt de Here fijn.
Zo laat je altijd weer zien dat je een blij en dankbaar
kind van God bent.

Woensdag 43

Het negende gebod zegt:

Leg over een ander geen vals getuigenis af.

Dat zijn deftige en moeilijke woorden.

We kunnen ook gewoon zeggen:

Je mag geen leugens vertellen over andere mensen,
over niemand.

Misschien, als je dat wel zou doen, gaan andere mensen
het geloven en dan is het helemaal mis.

Dus dat kan en mag niet.

In de bijbel staat:

De duivel, heeft het liegen bedacht.

Het staat echt in de bijbel.

In het paradijs begon hij gelijk al te liegen tegen Eva.

Als Eva de vrucht van de boom op at zou ze net zo
veel weten als God.

Dat kan natuurlijk nooit.

De duivel wist dat ook wel.

Hij wil graag dat het niet goed met ons gaat.

Liegen en bedriegen is wat de duivel prachtig vindt.

Daar moet de duivel heel hard om lachen.

Waarom zouden we eigenlijk liegen?

Meestal omdat we het mooier willen maken dan het is,
sterker, groter.

Dan zijn we belangrijk.

Lukt dit niet zo goed, dan geven we iemand anders de schuld.

Ik heb het niet gedaan, ik kon er niks aan doen, het
is mijn schuld echt niet.

Hij begon!

Zij deed het ook!

Allemaal dingen die de Here niet wil.

Het is ook niet goed als iemand anders iets verkeerd doet
dat die dan straf krijgt en dat jij daar dan om gaat lachen.

Op een goede manier over en met elkaar praten dat is
wat de Here in dit gebod ons wil leren.

We hebben dit negende gebod ook gekregen om te laten
zien aan anderen hoe de Here wil dat we leven.

Iedere keer weer proberen te doen wat de Here van ons
vraagt.

Elkaar liefhebben als echte broers en zussen van elkaar

met alle andere mensen om ons heen.

Dan wordt het leven goed en mooi.
En zo heeft de Here het bedoeld.

Woensdag 44

In het tiende gebod staat:

Je mag niet begeren wat van je naaste is.

Je moet niet willen hebben wat van iemand is.

De Here wil ons met dit gebod vertellen, duidelijk maken dat we niet jaloers moeten zijn op anderen mensen. Vooral al niet op wat zij misschien hebben en jij niet.

Je vindt het niet leuk dat jouw collega een nieuwe fiets heeft gekocht, jij moet fietsen op die oude fiets. Je had liever gehad dat jouw collega ook op een oude fiets moest fietsen.

Als je zo gaat denken dan komen er allemaal verkeerde gedachten in je hoofd.

Gedachten waarvan de Here zegt:
Het is niet goed dat je zo denkt.

In de geboden heb Ik het jullie anders geleerd.

Let maar eens op.

Jij wilt heel graag die nieuwe cd hebben, je hebt nu geen geld maar de cd moet er nu komen. Je pakt nog net geen geld van iemand anders, maar!

Je ouders of de begeleiding zeggen:
Even geen cd, eerst een nieuwe broek.

Iedereen mag een nieuwe cd kopen, alleen jij niet. Je bent boos op je ouders, op de begeleiding, op iedereen. Op de Here?

's Avonds ga je naar bed.
Je hoeft ook niet te bidden.
Niemand vindt jou nog lief.

Je hoopt dat het morgen slecht gaat op school en op het werk. Vooral met je collega, s.
Denk je dat dit allemaal goed is als je zo denkt?

Is de Here blij als jij zo doet tegen anderen?

Misschien moet je leren dat je niet altijd krijgt wat je wilt hebben.
Het is ook heel leuk om te sparen voor een nieuwe cd. Dan ben je er vast heel erg blij mee, die cd is dan helemaal van jou.

Als je zo wilt leven, blij zijn met andere mensen, ook blij zijn met wat anderen hebben doe je wat de Here graag wil.

We hebben deze tien geboden van de Here gekregen, niet om het leven zo moeilijk te maken, maar om te leren Dat het in het leven erom gaat op de Here te vertrouwen. Om je naaste heel erg lief te hebben.

Zondags zegt de dominee na het lezen van de tien geboden:

Heb God heel erg lief.
Heb je naaste heel erg lief.

Hier mogen we steeds weer om bidden
En als we dit echt bidden, zal de Here God ons steeds weer helpen.
Dat heeft Hij beloofd.

Woensdag 45

*In de vorige catechisatielessen ging het over de tien geboden.
Nou zal het gaan over het bidden.*

Of je zegt:

Nu gaat het over het gebed.

Het is belangrijk om te bidden en te danken.
Iedere dag is er wel een reden om de Here te danken.

Voor je lekker eten, voor je mooie kleren, voor je werk, je school.

Ga zo maar door.

Er is zoveel om dankbaar voor te zijn.

God wil heel graag dat wij steeds weer bij hem aankloppen, dat wij tot Hem bidden.

In het bidden mag je laten merken dat je een kind van God bent, dat blij en dankbaar is.

Je hebt vast wel eens gehoord:

Kinderen, mensen die vragen worden overgeslagen.

Zo is het bij de Here niet.

De Here luistert altijd als jij tot Hem bidt, altijd.

Het is niet zo dat er altijd gebeurt wat jij wilt, wat jij bid, zo is het niet.

Maar de Here weet heel goed wat belangrijk voor jou is in het leven.

Dat is best wel moeilijk, maar het is ook waar.

Echt bidden is ook dat je alles tegen de Here durft te zeggen.

Dat je ook dingen durft te vragen, net zoals je iets aan je ouders of aan de begeleiding vraagt.

Dat wil niet zeggen dat je alles krijgt wat je vraagt of bidt
Het zou ook niet goed voor je zijn als je alles maar krijgt waar je om vraagt.

Bidden om nieuwe kleren of een nieuwe C.D. speler is dat echt bidden om iets?

De Here geeft ons niet altijd wat we willen.

Toch weten dat Hij wel het beste met ons voor heeft.

De Here houdt van ons en wil heel graag dat wij van hem houden.

Toen de Here nog op de aarde was heeft Hij ook verteld over bidden.

Hij zei:

Als je wil bidden tot God in de hemel gebruik dan maar gewone woorden.

Doe het maar zo zei de Here:

Onze Vader die in de hemel is
Uw naam is heilig
Uw koninkrijk komt
Uw wil moet gebeuren, in de hemel en op de aarde.
Geef ons alstublieft iedere dag te eten,
Vergeef ons de verkeerde dingen en zonden
Wij vergeven ook anderen, zoals het hoort.
Help ons Heer om geen verkeerde dingen te doen.
Verlos ons van duivel.
Want van U is de hemel en de aarde.
En de kracht van de Geest en de heerlijkheid
Totdat U, Heer Jezus, terug komt en alles goed zult maken

Amen.

Wat is het toch mooi dat we een Vader in de hemel hebben
Waar we altijd naar toe kunnen met onze vreugde en ons verdriet.

Woensdag 46

Waarom zei de Here:, spreek God maar aan met onze Vader?

Waarom zeggen we erachter aan, die in de hemel is?

Ben je wel eens in het huis van de koningin geweest?
Het huis van de koningin?
Dat is geen huis.
Dat is en heet een paleis.

Zou je daar wel eens willen gaan kijken?
Gewoon met de auto, of trein naar Den Haag en dan bij de koningin op theevisite.
Je belt gewoon aan en dan doet iemand van het paleis de deur voor je open en zegt, welkom.
Hang je jas maar even op de kapstok en loop maar mee.

Zou het zo gaan denk je?

Dacht het niet!

Ze laten je echt niet binnen.
Nee.
Iemand die met de koningin wil praten, moet eerst een afspraak maken en die afspraak moet eerst aangevraagd worden.
De koningin is heel belangrijk.
Ze kan niet zomaar met iedereen gaan praten.

Misschien in de koningin wel het belangrijkste in ons land.

God is onze koning in de hemel.
Bij Hem kunnen we binnen komen.

Maar door wat de Here voor ons heeft gedaan, aan het kruis, op Golgota, daarom mogen wij bij God komen.

Je zou kunnen zeggen door wat de Here Jezus heeft gedaan, is de deur naar de hemel opengegaan.
Jezus is eigenlijk de deur naar God.

Dat betekent:
Als je echt gelooft, dan mag je bij Jezus komen en blij zijn met Hem.

Jezus is terug bij zijn Vader in de hemel.

Daarom zei de Heer:

Als je bidt, bid dan maar:
Onze Vader.
En bid er maar achteraan:
Die in de hemel woont.

Daar woont God in de hemel samen met Jezus zijn Zoon.

Iedere keer mag je weer bidden en er op vertrouwen dat
God jou hoort en verhoort.

Woensdag 47

Hoe begint het gebed, wat de Here ons heeft geleerd?

Het begint zo:

Uw naam moet geheiligd worden.

Je vindt je moeder vast erg lief.
Ze zorgt voor jou en je broertjes en zussen.
Ze helpt je mee als iets moeilijk is.
Ze luistert naar je als je wat wilt vertellen.

Ja, dus, je moeder is lief.
Niet alleen omdat jij dat vindt.
Maar gewoon omdat het echt zo is.

Maar als ze nou nooit merkt dat jij blij met haar bent?
Als je nooit wat voor je moeder wil doen?
Als je nooit tegen haar zegt: ik vind jou lief.
Zou ze daar dan niet verdrietig van worden?
Wat denk jezelf?

Gelukkig.
Zo doe jij niet tegen je moeder.
Jij zegt gewoon dat je haar lief vindt.
Dat je veel van haar houdt.

En nu verder.
Niet over je moeder of je vader maar over de Here.
Over de Here raak je ook niet gauw uitgepraat.

Hij is onze Vader in de hemel.
Hij is almachtig, want Hij kan alles doen wat Hij wil.
Hij is heel wijs, omdat Hij zulke mooie en goede plannen heeft.

Hij is goed voor ons.
Hij zorgt voor ons.
Hij wil onze zonden vergeven.
Hij heeft heel veel geduld met ons.
Hij doet altijd wat Hij heeft beloofd.

Om al dat goede wat van God komt, moeten wij Zijn naam
eerbiedig gebruiken.
Je zou ook kunnen zeggen:
Wij moeten zijn naam voorzichtig en heilig uitspreken.
Heel serieus met de naam van God omgaan.

Hoe zou God het vinden, als wij nooit laten merken
dat wij heel erg blij zijn met de Here God?
Al het goede wat wij hier krijgen.
Al het mooie wat er is voor ons allemaal.
Zou het niet beter zijn om maar wel blij te zijn en de Here
God dat goed te laten merken?
Als je dat doet dan eer je zijn naam en heilig je ook zijn
naam.

Gelukkig doen we ons best, ons best om de Here blij te maken.

Leven zoals de Here het ons heeft geleerd.

En dankbaar aan de Here laten zien dat je kind van Hem wilt zijn.

Als je nu bidt:

Uw naam wordt geheiligd, zeg je Here dank U wel voor alles wat ik van U krijg.

Wat bent U goed!

Maak mij een dankbaar kind van U.

Woensdag 48

*Het tweede stukje van het onze Vader,
Uw koninkrijk komt.*

Misschien heb je op school wel eens aardrijkskunde gehad.
Dat ging dan over waar je woont.
Wat is een grote stad?

Hoe heet het land waar je woont?
En meer van die dingen.

Je hebt vast ook wel een atlas of een aardbol gezien, dat is
een rond ding waar alle landen van de hele wereld opstaan.
Net zo rond als een voetbal.
Zo kun je zoeken en leren waar de andere landen zijn.

Wij wonen in Nederland.
Zo heet ons land.
We zeggen ook wel:
Het koninkrijk der Nederlanden.
Of, het koninkrijk van België.
Of het koninkrijk van Engeland.
Of het koninkrijk van Spanje.

Zou het koninkrijk van God ook op de atlas staan?
Nee.
Ook al ga je overal zoeken, op alle kaarten, op alle atlassen
Gods koninkrijk staat nergens op geschreven.

En toch.
Weet je wat er wel gezegd wordt:
Gods koninkrijk is over heel de wereld,
Gods koninkrijk is overal.

In ons land moeten wij luisteren naar wat er tegen ons gezegd
wordt door onze ouders, door de begeleiding, door de
burgemeester, door de regering, die zijn een beetje de
baas in Nederland.

En in Gods koninkrijk?
Hoe moet en gaat het daar?

God is de hemelse koning die wil dat wij en alle mensen
Alvast luisteren naar wat deze goede Koning zegt

God wil graag mensen en kinderen in zijn koninkrijk die
naar Hem willen luisteren, die graag willen doen wat de
Here van hun vraagt.

Gelukkig zijn er op de aarde heel veel mensen die leven
willen zoals de Here het heeft bedoeld.

Die mensen, mijn kinderen, zegt de Here wil Ik graag bij
Mij hebben in mijn hemels koninkrijk.

Dus als wij bidden:

Uw koninkrijk komt, zeggen we:
Here wil ons helpen om U steeds beter te begrijpen.
Wil ons helpen om gehoorzaam te zijn aan wat U ons
leert.
Wil ons blijde mensen maken, kinderen van U die later
Bij U mogen wonen in Uw koninkrijk, in Uw hemel.

Woensdag 49

*Het derde gedeelte van het Onze Vader zegt:
Uw wil geschiedde.*

Weet je waarom je op deze mooie wereld van God bent?
Niet alleen omdat het leuk is voor jouw vader en moeder.
Zo, n klein kindje in de wieg, dat is zo leuk en mooi.
Nee.

De Here heeft met jou een plan in dit leven.
Het maakt niet hoe groot of klein je bent.
Het maakt niet uit of je nou wel of niet slim bent.
Maakt helemaal niks uit.

De Here wil jou gaan gebruiken.
Hij wil graag dat jij voor Hem gaat werken, in dit leven.
Daarom heeft Hij jou laten geboren worden
Om wat voor de Here te doen, grote of hele kleine dingen.

Wat moet ik dan doen?
Wat is mijn taak dan, denk je?

Misschien is het voor jezelf niet altijd duidelijk.
Dat je taken doet voor de Here.
Soms gaat het een beetje van zelf.
Om op school en op het werk elkaar helpen omdat je
van de Here houdt.
Dat is ook een taak.
Een hele fijne taak, je maakt zo anderen blij.

Op school of op het werk zijn er ook allemaal verschillende
werkjes te doen.
De ene vindt timmeren leuk de andere kleien.
De ene vindt kleuren leuk , de andere koken.

Hieraan kun je zien dat de Here ons allemaal anders heeft gemaakt.

Stel je voor dat we allemaal willen koken.
Dan gaat het raar in de keuken.
Of dat we allemaal voetballer willen zijn, een voetbalveld
vol mensen.
Of dokter, of dominee.
Dat kan toch niet.

Gelukkig zijn we allemaal verschillend.
Hieraan kun je ook zien dat de Here dat heel goed heeft bedacht.
Voor alle werkjes is er wel iemand die dat leuk vindt.

Nu zie je, hoe goed de Here dat heeft gedaan
Iedereen, thuis, op het werk, op school, in de woonvorm, waar dan
ook, heeft zijn of haar taak.
Samen werken we zo aan het plan van onze Here Jezus
voor nu en voor later.

Als jij je best doet, op het werk, op school, waar dan ook
en je doet omdat je van de Here houdt dan is de Here

blij met jou.

Er zijn best ook wel vervelende taken, probeer ook die op een goede manier te doen, ook al is dat moeilijk of ingewikkeld.

Als je blijft bidden:

Uw wil geschiedde, dan zeg je in je hart:

Heer ik wil graag doen wat U van mij vraagt, wilt U mij daarbij helpen.

Of je zingt:

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer

Samen zingen en getuigen

Samen leven tot zijn eer.

Daar maak je de Here Jezus blij mee.

Woensdag 50

*Nu gaat het over het vierde stukje van het Onze Vader.
Dat stukje heet:*

Geef ons vandaag ons vandaag het brood dat we nodig hebben

We weten het vast nog wel van de vorige keer.
We hebben het toen gehad over taken.

Iedereen heeft een taak in dit leven.
Of het nu op school op het werk of op het dagverblijf is.
Iedereen zijn eigen taak.
Dat heeft de Here goed bedacht.

En als we s, morgens onze taken moeten doen, naar school
naar het werk, waar dan heen ook.
We gaan niet van huis of de woonvorm met een lege maag.
Stel je voor.
Dat is niet zo slim, ook nog ongezond.

Daarom vragen wij aan de Here God:

Geef ons heden, je kunt ook zeggen, vandaag, het brood
dat we nodig hebben om ons goed te voelen en om goed
ons werk en de taken te kunnen doen.

Dat bidden we voor anderen en voor ons zelf.

Als we bidden:

Geef ons vandaag ons dagelijks brood Heer bedoelen
we ook:

Aardappelen, groente, vlees, het drinken, het fruit, gewoon
alles wat we nodig hebben om gezond te kunnen leven.

Niet alleen het eten hoort hierbij.

Je kleren, je bed, je fiets, je rolstoel, je cd speler alles hoort
erbij

Het lijkt wel alsof alles zomaar te voorschijn komt.

Soms lijkt het wel een goocheltruc.

Sim sala bim en het is er.

Maar zo is het niet.

Het komt ook niet allemaal zomaar uit de portemonnee van je
vader of moeder, de begeleiding of je eigen portemonnee.

Alles wat je krijgt is wel een cadeautje van God.

Je werkt, daar krijg je geld voor daar koop je dan wat voor.

God zorgt ervoor dat je kunt en mag werken.

God zorgt ervoor dat je gezond bent.

God zorgt ervoor dat het graan groeit, zodat we brood kunnen
bakken.

God zorgt voor een heleboel dingen waar we niet altijd over
na denken, alles lijkt zo gewoon.

Maar dat is het niet.

Uit dankbaarheid leven is wat God vraagt aan ons.
Is dat nu zo moeilijk?

Vandaag doe je dit gebed, geef ons Heer wat we vandaag nodig hebben.

Dit kan en mag je morgen rustig weer bidden, aan dagelijks eten heb je meer dan genoeg.

We hoeven ook niet te bidden van Here ik wil dit of ik wil dat.
Als je eens om je heen kijkt hoeveel spullen heb je dan?

Wees blij en dankbaar met wat je hebt.
Dank de Here daar iedere dag maar weer voor.
Hij zal je zegenen.

Woensdag 51

Het volgende gedeelte van het Onze Vader gaat over:

En vergeef ons onze schulden, gelijk, zoals, ook wij vergeven, die ons iets schuldig zijn.

Je zou ook kunnen zeggen:

Vergeef Here ons de verkeerde dingen, de zonden, die we hebben gedaan.

Wij vergeven de mensen de verkeerde dingen die ze ons hebben aangedaan.

Dat de Here Jezus voor ons aan het kruis is gestorven, weet je best.

Hij heeft dat voor jou en mij gedaan.

Om onze verkeerde dingen, om onze zonden.

Dat wilde Hij voor ons doen, zodat wij weer bij God konden komen.

Als je nou tot de Here bidt om vergeving van de zonden als je echt berouw hebt van de verkeerde dingen, dan zal de Here ze ook weg doen

Dat heeft Hij beloofd.

Wat de Here belooft dat doet Hij, dat is zeker.

Dit is een verhaal uit de bijbel, een gelijkenis, die Jezus aan de mensen vertelde om hun wat te leren, komt er nog bij.

Een man moest aan de koning heel veel geld betalen.

Dat had hij van de koning geleend.

De koning wilde dat geld terug, want het was een heleboel.

Wel 1000 euro.

De koning zei:

Ik wil mijn geld nu terug.

De man antwoordde:

Ik heb het geld niet, alstublieft heb medelijden.

De koning had medelijden en vertelde de man:

Oké, je hoeft het niet terug te betalen,

Gelukkig maar.

Dezelfde man kwam iemand tegen en zei:

Ik krijg nog 10 euro van jou en nu snel betalen of de politie komt je halen.

Toen de koning dat hoorde was hij verdrietig en boos op die man.

De man moest bij de koning komen en kreeg straf.

Dit verhaal, deze gelijkenis leert ons:

Als de koning (dat is de Here God) jou je verkeerde dingen vergeeft, dat is vaak een heleboel, moet jij de kleine verkeerde dingen van anderen ook vergeven.

Er zijn mensen die lelijk tegen je doen, die jou pesten of plagen.

Die mensen of collega, s moet je wel vergeven, als ze er echt spijt van hebben.

Je mag de Here vragen of Hij jou daarbij wil helpen en
kracht wil geven.
Het is wel belangrijk om dit te doen.

Dat is wat de Here van jou vraagt.
Jij mag de Here steeds weer vragen of Hij jou daarbij helpt.

Woensdag 52

Nu gaan we het hebben over het laatste gedeelte van het Onze Vader.

Het gebed dat de Here Jezus ons heeft geleerd.

Dat laatste gedeelte gaat zo:

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

In andere woorden kun je zeggen:

Geef de duivel, geen kans om ons bij U weg te halen

De duivel, is er al heel lang.

In het paradijs was deze slechte engel er al.

Hij was het die tegen Eva zei:

Eet maar van die boom, dan wordt je wijs.

Terwijl God had gezegd:

Overal van eten maar niet van die boom die ik heb aangewezen.

Eva luisterde naar de duivel, nam een vrucht van de boom en at ervan.

Zo is de zonde, het verkeerde, in de wereld gekomen.

Vaak willen wij tegen God in gaan in plaats van dat wij naar de Here luisteren.

God heeft toen wel tegen Adam en Eva gezegd:

Later zal de verlosser komen en die zal alles weer goed maken.

Deze verlosser zal wel gehoorzaam zijn aan Gods wil.

Deze verlosser, dat is de Here Jezus.

Het volk van God heeft uitgekeken naar de komst van de Here Jezus.

Maar de duivel ook.

Die dacht, ik zal die Here Jezus wel krijgen.

En ja hoor

De Here Jezus was nog maar net geboren in Betlehem, toen de duivel Gods plan al kapot wilde maken.

Veel later toen Jezus in de woestijn was heeft de duivel het nog een keer geprobeerd.

Ga weg duivel, ga weg, God is sterker.

God alleen moet je gehoorzamen zei Jezus.

De duivel ging toen snel weg.

De duivel was heel erg boos toen Here voor de verkeerde dingen van de mensen wilde sterven aan het kruis.

Het was toen te laat om plannen te bedenken tegen de Here Jezus.

In de hemel mocht hij niet meer komen om zijn plannen te maken.

Toen bedacht de duivel, een ander plan.

Die Jezus is nu weg.

Maar zijn kinderen zijn er nog.

Als ik die kinderen bij hem weghaal heb ik toch nog gewonnen.

Het is echt waar, nog steeds probeert de duivel ons bij God weg te halen.

Het lijkt zo mooi om zonder God te leven.
Je hoeft nooit weer naar de kerk.
Je hoeft nooit weer te bidden.
Je hoeft nooit weer te danken.

En dan?

Dan ben je pas ongelukkig.
Waar moet je heen met je verdriet?
Met je blijdschap?
Met je moeilijke dingen?

Naar de Here, die luistert naar je, die hoort je, die helpt je.
De Here wil graag het boze bij je weg doen als jij daarom vraagt.

Het laatste woord van het Onze Vader is het woord:
Amen.

Dat woord betekent:
Het zal waar en zeker zijn.
De Here luistert naar ons gebed tot Hem en we vertrouwen erop dat Hij ons hoort.

Amen is nog meer:
Vader, U bent onze Koning, van U alleen komt de kracht naar ons toe.
Daar danken wij U iedere dag weer voor.
Dat we zo mogen bidden en dat we kinderen van U mogen zijn.

Amen!

Bron: Kattawatte – door Betsie en Wopke van der Ploeg uit Drachten

De catechismus geschreven voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor het schrijven van dit boekje is gebruik gemaakt van het in de serie woord en wereld geschreven boekje: Jong maar wakker. Dit boekje is geschreven door J.Wiskerke – van Dooren,
Aan de stichting Woord en Wereld is toestemming gevraagd om te citeren uit haar geschreven boekje.