

## Geloof in Christus

Vertaling van: "Coming to faith in Christ", John Benton  
Uitgever: Banner of Truth, 1995

## De boodschap van de Bijbel begint met God. Wie is God?

God is de Schepper van de wereld en van elke persoon in de wereld<sup>1</sup>

God regeert Zijn schepping en alles wat er gebeurt, is door Hem bepaald. Omdat Hij ons heeft gemaakt zijn wij Zijn eigendom en heeft hij recht op ons.<sup>2</sup>

God heeft alle schepselen gemaakt, maar alleen de mens heeft Hij geschapen met zowel een geest als een lichaam. Oorspronkelijk was de mens volmaakt geschapen, naar het beeld van God.<sup>3</sup> De mens verkeerde in een nauwe gemeenschap met God als zijn Vader en leefde in Zijn gunst.

Maar de eerste mens verbrak deze relatie door zijn rebellie en opstand tegen God. Door zijn daad is het hele menselijke geslacht onder de veroordeling van God gekomen.<sup>4</sup>

God is verborgen voor onze ogen maar Zelf ziet Hij en weet Hij alles<sup>5</sup>

Zonder dat wij het beseffen, is God op alle plaatsen tegenwoordig. Er is niets dat we voor Hem kunnen verbergen. Hij doorgrondt ons hart en kent ons beter dan wij onszelf kennen.

God is heilig<sup>6</sup>

Dat God heilig is, wil zeggen dat God goed is in de diepste zin van het woord. Hij onderscheidt zich van ons in Zijn volstrekke volmaaktheid. God is rein en haat al het kwaad.

De Bijbel zegt dat Gods heiligheid licht is en dat daarin geen enkele duisternis is. Omdat God heilig is moeten we Hem eren en vrezen.

God is drie-enig<sup>7</sup>

Wij mensen begrijpen vaak onszelf niet en we dienen te beseffen dat we zeker nooit alles over de Grote God die ons gemaakt heeft, zullen begrijpen. Gods Woord, de Bijbel, leert ons vele dingen over God die ons verstand te boven gaan.

---

<sup>1</sup> Genesis 1:1; Kolossenzen 1:16

<sup>2</sup> Psalm 115:3; Spreuken 16:33; Romeinen 9:19-21

<sup>3</sup> Genesis 1:26

<sup>4</sup> Genesis 3:11-12; Romeinen 5:18

<sup>5</sup> Kolossenzen 1:15; Hebreeën 4:13

<sup>6</sup> Jesaja 6:3; 1 Thimotheüs 6:16; 1 Johannes 1:5

<sup>7</sup> Mattheüs 28:19; Johannes 5:18; Handelingen 5:3-4

De Bijbel vertelt bijvoorbeeld dat er slechts één God is. Maar er zijn drie Personen die God zijn. Deze zijn de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Ieder van Hen is God, gelijk in macht en heerlijkheid.

Toch zijn er niet drie Goden, maar is er maar één God.

### God is Liefde<sup>1</sup>

Onze liefde beperkt zich doorgaans tot die mensen die ook ons liefhebben. De liefde van God is echter veel groter dan die van ons. Elke dag bewijst God liefde en is Hij goed voor mensen die Zijn bittere vijanden zijn.

### Wat is zonde?

God, die de mensen geschapen heeft, heeft hen een wet gegeven om naar te leven. Deze wet is voor onze eigen bestwil. De wet kan als volgt worden samengevat<sup>2</sup>:

1. wij mogen niemand aanbidden dan de ware God alleen
2. wij mogen geen verkeerde gedachten over God hebben en mogen Hem alleen dienen op die wijze zoals de Bijbel die ons leert
3. wij mogen de naam van God niet lichtvaardig en onnadenkend gebruiken
4. wij hebben de zondag te houden als een speciale dag, apart gezet voor God; en ons werk verrichten op de andere zes dagen van de week
5. wij hebben onze ouders te respecteren, lief te hebben en te gehoorzamen
6. wij mogen geen moord begaan of hatelijke gedachten over andere mensen hebben
7. wij mogen geen overspel plegen, noch met ons lichaam noch met onze gedachten
8. wij mogen niet stelen
9. wij mogen niet liegen
10. wij mogen niet jaloers zijn op het bezit van een ander

Zonde is het overtreden van deze wet.<sup>3</sup>

De wet is volmaakt en alles dat goed is, is met deze wet in overeenstemming.<sup>4</sup> Jezus leert ons de twee grote beginselen waarop deze wet is gefundeerd, wanneer Hij zegt: "Gij zult de Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart en

---

<sup>1</sup> Mattheüs 5:45; Johannes 3:16

<sup>2</sup> Exodus 20:1-17; Mattheüs 5:21-32

<sup>3</sup> 1 Johannes 3:4

<sup>4</sup> Romeinen 7:12

uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelf".<sup>1</sup>

## De wet en wij

Als we deze wet lezen, verstaan wij twee dingen:

- Allereerst vertelt ons geweten ons dat de wet juist en goed is.
- Maar ten tweede verstaan wij dat niemand van ons deze wet gehouden heeft. Sterker nog, we zullen zelfs moeten toegeven dat we deze wet niet eens willen gehoorzamen. Waarom niet? God geeft ons in Zijn Woord het antwoord: omdat wij zondaren zijn. Sinds de afval van de eerste mens van God zijn we van nature geneigd om die dingen te doen die tegen Gods wet ingaan.<sup>2</sup>

Als we Gods wet overtreden beledigen we Hem en spuwen we Hem in Zijn gezicht. God is echter niet hardvochtig. God is niet kwaadwillig. God is "lankmoedig".<sup>3</sup> Maar onze zondige harten, daden en gedachten gaan zozeer tegen Gods wet in, dat de gedachte aan Gods toorn ons bang zou moeten maken. God straft immers alle zonden.<sup>4</sup>

Het feit dat God toornt over alle mensen is dan ook de belangrijkste verklaring voor de huidige staat van de wereld. Maar wat nog erger is, tenzij Gods toorn weggenomen en afgewend kan worden, zullen we nadat we gestorven zijn naar de hel gezonden worden en zullen we eeuwig Gods toorn ondergaan.<sup>5</sup> In Gods Woord kunnen we dan ook lezen: "Vreest niet voor hen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel".<sup>6</sup>

## Het werk van Jezus Christus

Alle mensen verkeren door hun zonden onder de vloek van God. Maar God heeft het zo niet gelaten. Hij heeft een wonderlijk werk gedaan. God de Zoon is mens geworden. Hij hield niet op te zijn wat Hij altijd al was: God. Maar Hij werd wat Hij daarvoor niet was: een mens. Aan het begin van de eerste eeuw werd Hij geboren in de stad Bethlehem in Israël. Zijn naam is Jezus.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Lukas 10:27-28; Markus 12:30-31

<sup>2</sup> Romeinen 3:23; Romeinen 3:10-12; Prediker 7:20

<sup>3</sup> Psalm 103:8

<sup>4</sup> Exodus 34:6-7; Psalm 7:12; Romeinen 1:18

<sup>5</sup> Mattheüs 25:31-46; Openbaring 20:11-15

<sup>6</sup> Mattheüs 10:28

<sup>7</sup> Johannes 1:1-14; 1 Timotheüs 3:16

Als mens verschilde Hij niet van andere mensen, behalve hierin: Hij was geen zondaar. Jezus gehoorzaamde de wet in elk opzicht.<sup>1</sup> Toen Hij ongeveer 30 jaar oud was, drie jaar voordat Hij werd gekruisigd in Jeruzalem, begon Jezus de mensen te verkondigen dat zij in Hem moesten geloven als Gods Zoon en Hem moesten volgen. Tijdens deze periode deed Hij vele wonderen zodat de mensen konden zien dat Zijn getuigenis waar was.

Maar waarom drong Jezus er zo bij de mensen op aan om in Hem te geloven? Omdat God in dit alles een plan had om mensen te behouden en mensen te redden van de verschrikkelijke gevolgen van hun zonde. De Bijbel zegt het zo: "Hij die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem".<sup>2</sup>

### Jezus Christus in de plaats van de zondaar

Een plaatsvervanger is iemand die de plaats van een ander inneemt. Het hart van het christelijke geloof is dat Jezus een plaatsvervanger was. Wat betekent dit?

We hebben gezien dat de Bijbel leert dat alle zonden gestraft zullen worden. Er bestaat geen zonde, klein of groot, die God over het hoofd zal zien. Voor elke zonde moet betaald worden.<sup>3</sup>

Nu heeft God twee plaatsen aangewezen waar de zonde ten volle gestraft zal worden. De ene is hel. De andere is het kruis van Jezus Christus. In de hel ondergaan mensen voor eeuwig de straf voor hun eigen zonden. Aan het kruis onderging Jezus Christus de Zoon van God die mens werd, de straf voor zonden die niet van Hem waren. Hij leed voor de zonden van anderen.<sup>4</sup> "Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen".<sup>5</sup>

De smart die Jezus heeft verdragen aan het kruis was veel groter dan die van een gewelddadige dood. Hij onderging de toorn van God toen Hij de volle straf voor de zonde droeg.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Romeinen 8:3; 1 Petrus 2:22

<sup>2</sup> Johannes 3:36

<sup>3</sup> Romeinen 6:23; Genesis 18:25; Romeinen 12:19

<sup>4</sup> Markus 9:43-48; Jesaja 53:4-12; 1 Johannes 4:10

<sup>5</sup> 1 Petrus 3:18

<sup>6</sup> Mattheüs 27:46

Jezus was de door God aangewezen plaatsvervanger. Hij droeg de straf die anderen verdiend hadden en daardoor nam Hij hun zonden weg.

Jezus stierf niet voor iedereen. Hij stierf in de plaats van bepaalde mensen. Welke? Diegenen die in Hem geloven. Hij stierf in de plaats van hen die op Hem vertrouwen. Jezus zei: "Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen... Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij"<sup>1</sup>

### In de goede verhouding tot God staan

Jezus stierf aan het kruis en werd begraven. Maar drie dagen later leefde Hij. God had Hem opgewekt uit de dood, om nooit meer te sterven.<sup>2</sup> Dit was het bewijs van God dat de schuld die Jezus had gedragen voor anderen, geheel en al was weggenomen. Op deze wijze liet God zien dat Jezus daadwerkelijk mensen van de straf van de zonde had verlost. "God die Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op Hem zijn zou".<sup>3</sup>

Jezus stierf voor hen die van eeuwigheid in Gods liefde en plan met Hem verenigd waren.<sup>4</sup> Echter pas wanneer een zondaar voor de vergeving van zijn zonden op Christus vertrouwt, wordt deze verbondenheid met Christus werkelijkheid in zijn beleving.

Het christelijk evangelie is dat God zij die geloven in Christus zo aanziet als hadden zijzelf voor de zonde betaald en al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor hen volbracht had. En dit omdat de gelovigen (door het geloof) met Christus verenigd zijn.

Dus God behandelde Christus zoals wij om onze zonden behandeld zouden moeten worden. En Hij behandelt de gelovigen om wat Christus verdiend heeft.<sup>5</sup>

De gelovige zal daarom zeggen:

op een leven dat ik niet geleefd heb  
op een dood die ik niet gestorven ben  
op een Anders leven, op een Anders dood  
vertrouw ik tot in eeuwigheid

---

<sup>1</sup> Johannes 10:11,27; Romeinen 8:28-32

<sup>2</sup> Johannes 20:1-23; Handelingen 2:24-32; 1 Korinthe 15:3-8

<sup>3</sup> 1 Petrus 1:21

<sup>4</sup> Efeze 1:3-14

<sup>5</sup> 2 Korinthe 5:21; Filippenzen 3:9

De zonden van hen die Christus toebehoren zijn betaald en vergeven. En de volkomen gehoorzaamheid van Christus garandeert dat zij door God aanvaard worden. Zo worden mensen weer in de goede verhouding met God gesteld.

### Hoe kan ik gered worden?

- Word ik door God aanvaard als ik probeer goed te leven?
- NEE.<sup>1</sup>
  
- Word ik behouden als ik God beloof dat ik het beter zal gaan doen?
- NEE.
  
- Hoe kan ik dan gered worden?
- Er is maar één weg om behouden te worden<sup>2</sup>: Dat is door u van de zonden af te wenden en Jezus Christus te ontvangen als uw Zaligmaker.<sup>3</sup> Jezus zei: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij".<sup>4</sup>

De Bijbel leert ons vele wonderlijke dingen, maar het wonderlijkste is toch wel het feit dat de zonden van gewone mensen zoals wij zijn, vergeven kunnen worden. De deur van de zaligheid staat wijd open! En de Heere Jezus zegt: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven".<sup>5</sup>

Een mens wiens zonden zijn vergeven door God en die daarom Jezus Christus kent en gehoorzaamt als zijn Heere en Zaligmaker, wordt een christen genoemd.

## Enkele vragen

### Kost het wat om christen te worden?

De vergeving van zonden is niet te koop. Het is louter een gift van God. Maar als u een christen wordt zal de wil van Christus uw leven moeten gaan beheersen. U zult leren dat u sommige dingen moet opgeven die u uw leven gedaan heeft. God Woord, de Bijbel, is het richtsnoer voor het leven van een christen.

---

<sup>1</sup> Jesaja 64:6

<sup>2</sup> Handelingen 4:12

<sup>3</sup> Handelingen 16:31

<sup>4</sup> Johannes 14:6

<sup>5</sup> Mattheüs 11:28

Mensen kunnen om u lachen omdat u een christen bent. Misschien ondervindt u tegenstand van vrienden of zelfs van uw eigen familie. Dit alles is niet gemakkelijk te dragen. Soms is het zelfs heel zwaar. Maar dat zijn de kosten van het vriend en volging van Christus zijn.<sup>1</sup>

Hoe weet ik of Christus mij wil aannemen?

- Moet ik iets doen voordat ik God kan vragen mij te redden?
- NEE.
  
- Is het nodig dat ik op een bijzondere manier Gods aanwezigheid voel voordat ik Hem kan vragen mij te redden?
- NEE.
  
- Ben ik te zondig om behouden te worden?
- NEE.

Het antwoord op deze en soortgelijke vragen is dat Christus bereidwillig is om iedereen te ontvangen. Wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt en wat u ook voelt, Jezus nodigt u om, zoals u bent, tot Hem te komen en behouden te worden<sup>2</sup>.

Als u tot Jezus komt, hoeft u zich niet beter voor te doen dan u bent. Onthoudt dat Jezus u beter kent dan uzelf kent en dat Hij heeft gezegd: "die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen".<sup>3</sup>

Om christen te worden moet een mens zich bekeren van zijn zonden en geloven en vertrouwen dat Jezus Christus hem kan behouden.

Wat houdt het in om zich te bekeren van zijn zonden?

Van nature zijn wij allen zondige mensen en doen of bedenken we altijd dingen die God toornig maken. Wij gaan moedwillig de weg van de zonde. Zich bekeren is zich omwenden en da andere kant opgaan. Het betekent de zonde te haten en ze los te laten om zo God te behagen.<sup>4</sup>

Wat houdt het in om in Jezus Christus te geloven?

---

<sup>1</sup> Lukas 14: 25-35

<sup>2</sup> Handelingen 17: 30; 1 Johannes 3: 23

<sup>3</sup> Johannes 6: 37

<sup>4</sup> Ezechiël 14: 6; Handelingen 26: 20



U moet geloven dat God Zijn Zoon in de wereld heeft gezonden met het doel zoals Hij dat heeft bekend gemaakt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe".<sup>1</sup>

Stel uw vertrouwen op Hem om behouden te worden. Verlaat u op Hem alleen.

Hoe weet u of u uw vertrouwen op Hem heeft gesteld?

Wanneer men iemand vertrouwt, luistert men naar hem en doet men wat hij zegt. Zo is het ook met het vertrouwen op Jezus.<sup>2</sup>

Ik voel me niet in staat om mij te bekeren en op Jezus te vertrouwen; ik zou te snel opgeven; wat moet ik doen?

Van onszelf heeft niemand de kracht of de wil om zich te bekeren en te geloven in Jezus Christus. Wij zijn onbekwaam tot deze dingen. Maar God heeft macht deze dingen te doen. Hij is almachtig. Wij moeten ons bekeren van de zonde, maar we moeten God vragen om ons echt van de zonde te bekeren. We moeten ons vertrouwen op Christus stellen, maar God vragen om echt vertrouwen te wekken.

Het is God die ons in staat stelt om ons te bekeren en te geloven. "Want uit genade zijt gij zalig geworden en door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave".<sup>3</sup>

Als we christenen worden, zijn onze zonden niet alleen vergeven, maar worden we in een totaal nieuwe en blijvende relatie met God gesteld. We worden opgenomen in Gods gezin. Hij is dan ook onze hemelse Vader. En God de Heilige Geest komt in ons wonen. De Heilige Geest geeft ons een nieuw verlangen om voor Jezus Christus te leven.

De christen kent liefde voor Christus en weet zich zoveel schuldig aan Hem dat hij dit nooit zou kunnen vereffenen. De almachtige Heilige Geest is aan het werk in de christen en brengt hem behouden naar de hemel. De christen is in staat te zingen:

van Hem Die mij nu zo liefheeft  
welke macht kan mij van Hem scheiden?  
leven, dood, aarde of hel?  
nee; ik ben eeuwig van Hem

---

<sup>1</sup> Johannes 3:16

<sup>2</sup> Handelingen 15:11; 2 Timotheüs 1:12

<sup>3</sup> Efeze 2:8

## Kan iemand anders voor mij geloven?

Andere mensen kunnen voor u bidden, maar zij kunnen van u geen christen maken. Een christen worden, behouden worden, is een zaak tussen u en Jezus Christus. Het heeft niet direct met een ander te maken.

Hebt u verdriet over uw zonden en wilt u de macht van de zonde over uw leven verbreken? Wilt u behouden worden van het toekomstige oordeel? Wilt u Christus kennen als uw Heere en Zaligmaker? Dan spreekt Gods Woord tot u: "Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechte man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de Heere, zo zal Hij zich over hem ontfermen; en tot onze God want Hij vergeeft menigvuldig".<sup>1</sup> Zoek een plaats waar u alleen bent ga daar tot de Heere in gebed.

## Maar wat zal ik zeggen als ik bid?

God heeft geen belang bij mooie woorden of verhalen. Hij wil luisteren naar iedereen die de oprechte begeerte heeft tot Hem te spreken, welke woorden hij ook gebruikt. Als u bidt dient u:

- uw zonden te belijden voor God;
- te belijden dat deze zonden kwaad zijn in de ogen van God; en dat u verdient voor deze zonden naar de hel gezonden te worden
- God te zeggen dat u geen kracht hebt om uzelf te behouden
- de Heere Jezus te vragen u bekering en geloof te geven; vraag Hem u te behouden
- Jezus te vertellen dat u wilt dat Hij uw leven regeert

Vertrouw op God, dat Hij uw gebeden wil horen en verhoren om Jezus' wil, naar zijn beloften in de bijbel: "Want een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden".<sup>2</sup>

Jezus sprak van een man die bad om de vergeving van zijn zonden:

"En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! Wees mij zondaar genadig! Ik zeg u: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jesaja 55: 6,7

<sup>2</sup> Romeinen 10:8; Psalm 34:7; Handelingen 2:21; Hebreeën 10:23; Johannes 5:24

<sup>3</sup> Lukas 18:13,14

## Wat moet ik hierna doen?

Er zijn twee belangrijke dingen die u hebt te doen:

- Ten eerste, ga in de Bijbel lezen. U kunt beginnen bij het Evangelie van Johannes.<sup>1</sup> God is de Auteur van de gehele Bijbel. De Heere Jezus spreekt altijd tot Zijn volk als zij de Bijbel lezen.
- Ten tweede, moet u zo spoedig mogelijk een christelijke vriend vertellen wat u gedaan hebt. Als u geen christelijke vrienden hebt moet u een kerk zoeken waar ze de Bijbel geloven en daar zeggen wat u gedaan hebt. Het is van groot belang dat u zo snel mogelijk christelijke vrienden vindt. U kunt ze hieraan kennen, dat ze Christus liefhebben en vertrouwen en dat ze zijn Woord, de Bijbel gehoorzamen.

“Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, al gij einden der aarde! Want Ik ben God, en niemand meer”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Johannes 20:31

<sup>2</sup> Jesaja 45:22