

INLEIDING

God leren we het beste kennen door zijn namen. Hoe verder het Oude testament vordert, hoe meer de namen openbaren wie God is. De grootste openbaring van God leren we kennen in het Nieuwe Testament als Jezus zegt: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh.14:9)

Iedere naam van God die genoemd wordt in de Bijbel is een openbaring van Hem. Hoe verder we vorderen in de Bijbel hoe meer bekend wordt gemaakt over wie Hij is. Die openbaringen staan niet los, maar laten een duidelijke relatie zien met de schepping en in het bijzonder met de mens. Elke naam waarmee Hij aangesproken wil worden is daarom niet willekeurig.

Namen in de Bijbel hebben een betekenis. In de naam wordt vaak de levensgeschiedenis van een betreffend persoon gekarakteriseerd. Een naam kan zo meer als stempel worden gezien dan als etiket. Deze dynamische, werkzame naamgeving kan onderverdeeld worden in zeven categorieën:

1. De statusnaam

Toen Adam aan zijn vrouw een naam gaf noemde hij haar 'mannin', waardoor hij te kennen gaf dat ze naast hem kwam staan als compagnon en aanvulling om samen één te zijn (Gn.2:23). In het algemeen is het geven van een naam verbonden aan autoriteit. God staat boven de mens als Schepper en naamgever. Hij noemde de kroon op de schepping 'mens' (Gn.5:2). Adam kreeg te maken met gedelegeerd gezag toen hij de dieren een naam mocht geven. Zoals hij ze zou noemen zo zouden ze heten. Ook gaf hij Eva haar naam 'mannin', waarmee hij zijn positie duidelijk maakte, als iemand over haar gesteld. Een naam, gegeven zoals hier, verleent status aan een persoon.

2. De gelegenheidsnaam

De geboorte van de eerste zoon was voor Eva een geweldige gebeurtenis. Zij maakte kenbaar dat de nieuwgeborene met de hulp van de Heer ter wereld was gekomen, daarmee verwijzend naar de vervulling van Gods belofte en haar voortbrengen van het overwinnend zaad (Gn.3:15; 4:1). Doordat de belofte haar deel werd en het kind bezit, kreeg de geborene deze karakteriserende naam: qayin, Kaïn.

3. De gebeurtenisnaam

Soms omvat een naam een heel verhaal om een situatie aan te duiden. De naam Babel (Gn.11:9) en Péleg (Gn.10:25) hebben dezelfde kwaliteit, maar door de ruimere documentatie die met betrekking tot Babel voorhanden is, blijkt ook een duidelijk verschil. Babel was een naam door God gegeven. De mensen hadden al lang in de gaten dat ze verspreid zouden gaan leven en wonen als er niet snel iets gebeurde (Gn.11:4). Door een technisch hoogstandje, de toren, hoopten zij zichzelf onsterfelijk te maken door zich een naam te verwerven. Maar God wist dat het menselijk vertrouwen in eigen kunnen nooit tot redding kon leiden. De naam 'Babel', die 'verwarring' betekent, was vooraf reeds gegeven als een aanduiding van menselijk falen en voortschrijdend kwaad. Het is niet zo verwonderlijk dat deze naam de hele Bijbel door steeds weer opduikt.

bijbelstudie*4. De omstandigheidsnaam*

Izaäk had zijn naam te danken aan het gelach van zijn moeder (Gn.17:17; 18:12; 21:3-7); Samuël vanwege het gebed van zijn moeder (1 Sa.1:20); Mozes, omdat zijn prinses-moeder hem uit het water haalde (Ex.2:10). Het geven van een naam vastgekoppeld aan een omstandigheid blijkt later in het leven terug te keren in het karakter van de persoon. Mozes werd na door de zee te zijn getrokken werkelijk de man die uit het water kwam. Het leven van Samuël kenmerkt zich door beantwoord gebed.

5. De veranderings- of wijzigingsnaam

Soms waren namen gegeven om een verandering of wijziging in het leven van een persoon aan te duiden. Het is als het afsluiten van een hoofdstuk en het beginnen van een nieuw. Meestal waren het namen die een belofte of hoop inhielden. De eerste veranderings- of wijzigingsnaam die in de Bijbel voorkomt is echter één met een droevige geschiedenis toen 'mannin' Eva werd. Hiermee werd te kennen gegeven dat haar status veranderde in functie: begeerte zou uitgaan naar haar man en hij zou over haar heersen. Positiever is de verandering van Abram in Abraham, de vader van vele volkeren. Benoni veranderde van naam op zijn geboortedag in Benjamin (Gn.35:18), een statusnaam: de rechterhand. Andere voorbeelden van zulke veranderingen zijn: Jakob in Israël en Saulus in Paulus.

6. De voorspellend, vermanende naam

Een duidelijk voorbeeld is te vinden in de benaming van de twee zonen van Jesaja. De boodschap van God aan het volk werd zo door de zonen belichaamd, waardoor zij een voorbeeld werden van 'het woord werd vlees' (Js.7:3; 8:1-8,18). De naamgeving 'Boanérges' (=zonen van de donder) door Jezus was een waarschuwing tegen het onacceptabele element van vuur in hun ijver (Mk.3:17; Lk.9:54). Uit het verdere verloop blijkt wel de doeltreffendheid van zo'n benaming.

7. De smekend, gebeden naam

Een naam als Nabal (= dwaas) (1 Sa.25:25) kan alleen maar gegeven zijn op grond van een moeder's gebed: "Laat hem niet opgroeien als een dwaas". Namen als Ezechiël (= God maakt sterk) en Jesaja (= De Here is mijn heil) zijn waarschijnlijk gegeven door biddende ouders

Noot:

De naam die Jezus kreeg valt in geen van genoemde categorieën, wat de uitzonderlijke positie van Hem aangeeft. Zijn naam kan het best worden aangegeven door *vervullingsnaam*, omdat in Hem alle profetieën aangaande de Messias tot vervulling kwamen: geboren uit een maagd, de beloofde koning in de lijn van David, de verwachte Messias, de hogepriester in de orde van Melchizedek. De naam Jezus is zelf één van voorspelling en hoop. De naam hield in wat Hij zelf zou gaan doen. Dat is al bijzonder, omdat de voorspellende namen in het Oude Testament aangaven wat God zou gaan doen. Hier is Jezus zelf de vervulling van wat de naam verklaart.

De genoemde categorieën geven een indicatie van het belang van naamgeving in het Oude Testament. In dat licht gaan we de namen van God bekijken, die stukje bij beetje de heerlijkheid van de Heer openbaren.

bijbelstudie

UITWERKING

Alle Godsnamen die in de originele grondtekst voorkomen zijn samengesteld uit twee elementen: El (= kracht, sterkte) of JHWH (= Ik ben) plus een uitbreiding.

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
Elohim	Genesis 1:1	<i>God of Goden</i>

De Hebreeuwse naam komt 2570 keer voor in het OT. De stam van het woord Elohim duidt waarschijnlijk aan *de eerste zijn* of *sterk zijn*. Dat er een meervoudsvorm gebruikt wordt heeft niets met Gods majesteit te maken, zoals in Nederland voor de koning of koningin gebruikelijk is: “Wij, koning(in) der Nederlanden.” Hier, in dit schriftgedeelte, duidt het een onbegrensde grootheid aan met een volheid van kracht. God is de volstrekte, onvergelykbare, werkelijke en waarachtige God. Jesaja 45:22 vermeldt: “Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.” Vandaar ook dat Genesis meteen met de deur in huis valt om God als schepper van hemel en aarde te introduceren.

Andere verwante namen

El	Jesaja 40:18; 43:12; 45:22	<i>kracht, sterkte</i>
-----------	-------------------------------	------------------------

Een aanduiding voor zowel God als afgoden. *El* bleek, door opgravingen, onder de Kanaänieten ook als godheid bekend te zijn, de koning van de andere goden. Ook heet hij Schepper der schepselen en Vader der verhevenen (= goden). In de Bijbel wordt de naam echter uitdrukkelijk door God zelf opgeëist.

Elah	Jesaja 9:5; Johannes 1:3	<i>de sterke die vereerd moet worden</i>
-------------	-----------------------------	--

Elah is het enkelvoud van *Elohim*: de Drie-enige God waar ook Christus deel van uitmaakt.

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
------	-----------------	--------------

bijbelstudie

El-Eljon	Genesis 14:19	<i>God, de Allerhoogste</i>	Een naam die ook gebruikt wordt voor de belangrijkste Kanaänitische godheid evenals voor <i>heer des hemels</i> en <i>schepper van de aarde</i> .
El-Olam	Genesis 21:33	<i>de eeuwige El</i>	
El-Sjaddai	Genesis 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25; Ex.6:2; Ezech.10:5	<i>God, de Almachtige</i> of <i>God, de Algenoegzame</i>	De naam Sjaddai, dus zonder het voorvoegsel El, komt voor in Nu.24:4,16; Ruth 1:20v.; Ps.68:15; 91:1; Jes.13:6; Ezech.1:24; Jona 1:15 en nog 31 maal in het boek Job. Uit oude gevonden teksten (Ras Sjamra) blijkt dat de naam in verband wordt gebracht met de <i>god van de berg</i> . In Exodus 6:2 openbaart God zich inderdaad als de El-Sjaddai, de ware God van de berg, waarbij berg het symbool is voor de gehele wereld. God toont zichzelf als God van de gehele wereld. Niet verwonderlijk dus dat satan later Jezus meeneemt op een berg om Hem alle koninkrijken te laten zien (Matt.4:8). Het woord Sjaddai is afgeleid van een woord dat <i>boezem</i> of <i>borst</i> betekent. Zo is God degene die voedt, schenkt en bevredigt. Hij is de Vader en Moeder in volmaaktheid, de krachtbron en verzadiger. El-Sjaddai is zodoende ook degene die opvoedt (Joh.15:2; Hebr.12:6). El-Sjaddai vraagt en verdient ons volkomen vertrouwen.
Jahweh	Ex.3:14; 6:2	<i>Hij is</i> of <i>Ik ben, die Ik ben</i>	Het is de naam van de God van het verbond met zijn volk. In de Nederlandse Bijbel wordt deze naam weergegeven door HERE (hoofdletters). Een andere naam die ook gebruikt wordt is Jehova, maar dat heeft al tot menige verwarring geleid. Het Hebreeuws kent alleen maar medeklinkers. Deze naam wordt dan ook weergegeven met JHWH. Uitdrukkelijk vermaant het derde gebod ons deze naam niet ijdel (te pas en te onpas) te gebruiken. De reden dat de Israëlieten de naam vervingen door <i>Adonai</i> , wat in onze Bijbel met Here (kleine letters) wordt weergegeven. Het duidt een titel of rang aan. Jahweh is de heerlijkste naam, die 6823 keer voorkomt in het OT. Er is geen andere Jahweh (Jes.43:10). Zijn naam is wonderbaar (Spr.30:4; Ex.3:13,14; 6:1,2; Ri.13:17,18).

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
		De naam is zo kostbaar! Het geeft Gods wezen weer, zijn geweldige genade, goedertierenheid, heiligheid, trouw,

bijbelstudie

barmhartigheid en eeuwige liefde. De naam betekent ook dat Hij zal doen wat Hij heeft beloofd, er zal zijn. We kunnen volledig van Hem op aan. De naam Jahweh is ons in Christus geopenbaard (Filp.2:6-11). De hele Bijbel is een uitleg en openbaring van het ontzaglijke geheim dat de naam JHWH bevat. God is en blijft de onveranderlijke, ook in zijn creativiteit en vernieuwing.

Jahweh-Jireh Gen.22:8,14

De HERE zal erin voorzien

Als Abraham Isaäk gaat offeren en de laatste de vraag stelt waar het offerdier is, geeft Abraham als antwoord: "God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer" (Gen.22:8). Later, door ingrijpen van de Engel des HEREN, wordt hem een ram getoond die plaatsvervangend voor Isaäk zal zijn. Daarop noemde Abraham de plaats: "De HERE zal erin voorzien" (Gen.22:14).

Dat de HERE zal voorzien is meer dan alleen in onze dagelijkse behoeften: Hij voorzag immers ook in een plaatsvervangend offer voor ons. Abraham had alle hoop op een goede oplossing (Hebr.11:17). Het was een afschrikwekkend vooruitzicht voor Abraham zijn eigen zoon te moeten offeren. Maar de verlegenheid van de mens is Gods gelegenheid: de HERE zal erin voorzien. Zo voorzag God ons met een plaatsvervangend offer, Christus Jezus, het Lam van God (Joh.8:56; Opb.5:11-13; Rom.8:32). De gelovigen hebben door de jaren heen telkens opnieuw ervaren, dat God uitkomst biedt in moeilijke en onoverzichtelijke omstandigheden. De uiteindelijke uitkomst en redding is gegeven toen God zijn eigen Zoon niet spaarde en voor ons liet lijden en sterven. Maar ook de Zoon stond uiteindelijk op.

Jahweh-Rophe

Ex.15:26

De HERE is Heelmeester

De naam wordt ook wel aangeduid met *Jahweh-Ropheke*. Het volk was in de woestijn en stuitte op bitter water. Gad maakte dat zoet, onder bekendmaking van de genoemde naam. Dat de Heer Heelmeester is gaat dieper dan alleen lichamelijke genezing; het is de genezing naar geest, ziel en lichaam door verlossing en redding. De vreugde daarover is balsem voor het hart.

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
		Mara, het bittere water, is het beeld van teleurstellingen en bittere ervaringen (1 Cor.10:6). Egypte staat voor komende totale verlossing, de woestijn van het leven en de moeilijkheden in de wereld. Het kruis van Jezus is het

bijbelstudie

enige geneesmiddel tegen alle kwalen. Breng het kruis in de bittere ervaring van alle dag en kom tot de ontdekking dat bitterheid om kan slaan in vreugde (Joh.4:13,14; Joh.7:37,38; 1 Petr.2:24). Ontvang Gods zegen, het beste wat Hij heeft om het leven zin en richting te geven.

Jahweh-Nissi Exodus 17:15 *De HERE is mijn Banier*

Het gaat over een verhaal van strijd, doorzettingsvermogen en uiteindelijke overwinning. Jozua vocht tegen Amalek, terwijl Mozes de handen biddend ophief, ondersteund door Aäron en Hur, tot de overwinning compleet was. In Exodus 17:16 staat dat God een strijd heeft tegen Amalek van geslacht tot geslacht.

Deze doorgaande strijd is een geestelijke strijd. Amalek was de kleinzoon van Ezau, naaste familie van de Israëlieten en broer van Jakob. Hij is een aanduiding van het vlees, de vijandige wereld om ons heen en de vijand in ons zelf. Amalek was de eerste en ergste vijand, die overwonnen werd door de HERE die onze Banier is. Het is als bij het spel Stratego: is de banier, het vaandel van de tegenpartij veroverd dan is er overwinning.

De banier die door God omhoog werd gehouden om definitieve overwinning en verlossing te garanderen was het kruis waar Jezus in plaats van ons aan stierf.

Bij de Schelfzee hoefde Israël niets te doen toen de vijand er in volle draf aan kwam. God streed en er kwam verlossing. God voorzag in een uitweg, een pad door zee. Gods oplossing is vaak onverwacht en zo uniek dat we er zelf nooit op waren gekomen.

Toen Israël uiteindelijk in de woestijn kwam, bleek de strijd pas goed te beginnen. Het kostte God één dag om Israël uit Egypte te krijgen, maar het kostte Hem veertig jaar om Egypte uit Israël te krijgen. Dat geldt ook voor ons: eenmaal verlost moet er nog heel wat gestreden worden om af te rekenen met een verleden (1 Cor.10:1-4; 15:57; 1Joh.5:4). Onze grootste strijd is en blijft ons eigen ik, het neerleggen van ons eigen leven ten behoeve van God en de naaste. Nooit zullen we verlost kunnen worden door onze werken.

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
------	-----------------	--------------

Het is enkel door genade: niet verdient en toch gekregen. Er komt een tijd dat alle strijd gestreden zal zijn. Tot die tijd mogen we als een leger verder marcheren met de banier omhoog: het kruis van Jezus Christus.

Jahweh-Sjalom Richteren 6:24 *De HERE is Vrede*

bijbelstudie

Gideon gaf God deze naam toen hij een altaar oprichtte. Dat was ten tijde van grote onrust toen de Amalekieten en de Midianieten trachtten het volk te beroven en uit te roeien. Dat was niet voor niets: het volk was van God afgedwaald en de afgoden achterna gelopen. God heeft zo zijn manieren om mensen naar Hem om te laten keren. Toen het volk het niet meer uithield, riep het uit naar de Heer voor verlossing. God ging Gideon gebruiken om dat te gaan doen.

Sjalom heeft de betekenis van volkomen harmonie, voldoening, volle tevredenheid, weldadige innerlijke rust. Er is alleen maar echte vrede mogelijk door echte verzoening: het herstel van een fantastische relatie. En dat is te zien in het verhaal van Gideon. Om kort te gaan:

1. Jahweh veroordeelt de zonde (Richt.1:6)
2. Er is verootmoediging bij het volk (Richt.6:6)
3. Jahweh verlost (Richt.6:13)
4. Echte verlossing is alleen mogelijk als een offer is gebracht (Richt.6:21)
5. Bekering (van onze kant) en verlossing (van Gods kant) geeft sjalom, vrede, het herstel van de relatie tussen God en de mens (Richt.6:24)

God wil dit: dat we van onze vrede genieten en in vrede leven zullen (Num.6:24). Jahweh is de bron van onze vrede. Hij is volkomen vrede (Jer.29:11). In Kol.1:20 staat dat er vrede tussen God en mensen is gekomen door het bloed van het kruis. Zo is Jezus onze vredebrenger, iets waarvan de engelen bij de geboorte reeds zongen: "Vrede op aarde" (Luc.2:14). Enkele schriftgedeeltes:

- ◆ Ga heen in vrede (Mc.5:34)
- ◆ Mijn vrede geef Ik u (Joh.14:27)
- ◆ Vrede zij u (Joh.20:19,21,26)
- ◆ De vrede van God en van Jezus Christus (Rom.1:7)
- ◆ De God des vredes (Rom.15:33)

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
Jahweh-Zebaoth	1 Samuël 1:3	De maat van onze toewijding aan God en ons vertrouwen in Hem is de maat van onze vrede in Hem. Vrede met God geeft vrede met jezelf. Dat heeft ontegenzeggelijk effect op de omringende omgeving. <i>De HERE der Heerscharen</i>

bijbelstudie

Deze naam komt tachtig keer voor in Jeremia, vijftig keer in Zacharia, veertien keer in Haggaï en vierentwintig keer in Maleachi. Dat is niet gering.

Het eerste boek van Samuël vertelt over een echtpaar, Elkana en zijn vrouw Hanna, die eens per jaar naar Silo togen om daar de HERE der Heerscharen te aanbidden. Hanna kende een grote nood: ze kon geen kinderen krijgen. In een moment van intens verdriet wendde zij zich smekend tot de Heer die haar gebed verhoorde en haar een zoon schonk. God liet daar doorzien dat Hij bij machte is om leven voort te brengen uit een uitzichtloze situatie. Abram en Sara zijn daarvan een ander voorbeeld (Hebr.11:11,12).

In elke situatie waarin het volk van Israël zich klein en benauwd voelde, zien we God optreden als de HERE der Heerscharen. Een goed voorbeeld daarvan valt te lezen in 1 Samuël 17:45, waar David een ongelijke strijd aangaat met de reus Goliath, maar er toch dankzij Gods hulp als overwinnaar uit tevoorschijn komt. Hij streed in naam van de HERE der Heerscharen, waarbij Heerscharen de aanduiding is van de totale engelenmacht die voor onze ogen niet zichtbaar is, maar wel degelijk aanwezig.

De engelen zijn Gods geheime agenten. Er zijn vijf afdelingen te onderscheiden:

1. De vier levende wezens (Openb.4)
2. De aartsengelen, waaronder Michaël en Gabriël
3. De cherubs of beschuttende engelen (Ps.80:2)
4. De serafs of troonengelen (Jes.6:2)
5. De gevallen engelen: Satan en de demonen (Judas 6 v.)

Om welke aantallen het hierbij gaat is onduidelijk. Enkele aanduidingen komen voor in Daniël 7:10 en Openbaring 5:11, waaruit blijkt dat het om enorme aantallen gaat (1 legioen = 6000).

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
------	-----------------	--------------

Met betrekking tot hun snelheid wordt in Daniël 9:19-23 meegedeeld dat het een ijzende vlucht betreft.

In relatie met ons mensen wordt verteld in Matt.18:10, dat de engelen over ons waken met het oog eveneens en voortdurend op de Vader gericht. Lucas 15:7 meldt dat ze blij zijn over iedere bekering. En Hebreeën 1:14 verblijdt ons met het bericht dat ze ons helpen. Misschien dat het mogelijk wordt gemaakt dat ook onze ogen eens geopend

bijbelstudie

zullen worden als bij de knecht van Elisa, zodat we ze zullen zien (2 Kon.6:15-17).

Wie is Jahweh-Zebaoth? Psalm 24:8-10 zegt: “De HERE sterk en geweldig, de HERE, geweldig in de strijd; de HERE der Heerscharen, Hij is Koning der ere.

Jahweh-Rohi Psalm 23:1

De HERE is mijn Herder

Een van de meest lieflijke namen voor God, door David voor het eerst bejubeld in Psalm 23: “De HERE is mijn Herder”. Deze herderspsalm is één van de meest geliefde passages uit Gods Woord, geschreven door een herderkoning.

Het woord Rohi kan zowel voeden, verzorgen als weiden betekenen. Na de ervaring van een aartsvijand, oorlog, opstand, zonde en berouw ziet David Gods goedheid en leidinggevende tegenwoordigheid. Daarom heeft hij alle vertrouwen in de toekomst (vs.6).

Jezus, die de Vader laat zien, noemt zichzelf de Goede Herder:

1. Luc.2 - Zijn geboorte wordt het eerst aan herders bekend gemaakt
2. Luc.15:3-7 - Hij zoekt zelf het verloren schaap
3. Joh.10 - Hij kent de schapen en zij kennen Hem
4. Joh.21:18 - De laatste opdracht aan Petrus is: Wees herder over de kudde.

Hij kent iedere ervaring en nood van de schapen. Met herderlijke zorg houdt Hij zich bezig met de gelovigen, die Hij schapen noemt. Eenmaal zal Hij alle schapen met zich verenigen.

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
Jahweh-Jah	Jesaja 12:2	<i>De HERE HERE</i>

Om te benadrukken dat God de Onveranderlijke is, zal eenmaal het hele volk Israël vol verrukking kunnen juichen: Jahweh Jah - de HERE HERE is mijn sterkte en mijn psalm. Dit zal gebeuren als Israël, verlost van alle vijanden, in vrede leven zal.

Jahweh-Tsidkenu Jeremia 23:6

De HERE onze Gerechtigheid

De naam komt verscholen voor in de naam van koning

bijbelstudie

Zedekia: de gerechtigheid is van Jahweh. Jahweh is volmaakte gerechtigheid, de volmaakte Rechtvaardige.

In Psalm 89:15 staat, dat gerechtigheid en recht de grondslag zijn van de troon van God, zijn regering.

Romeinen 3:10 geeft wat de wereldse mens betreft de bedroevende constatering en tegenstelling ten opzichte van God juist weer: "Niemand is rechtvaardig, ook niet één."

Het is absoluut geen eigen verdienste om in vrede met God te mogen wonen en leven. Het is door het werk van Jezus Christus dat we de mantel der gerechtigheid om krijgen, waardoor we in zijn heilige tegenwoordigheid kunnen verkeren.

De cheque om toegang te krijgen tot God kan Jood en heiden slechts ontvangen uit handen van de Betaler.

Jahweh-Shammah

Ezechiël 48:35 *De HERE is aldaar*

Het is de naam van Jeruzalem ten tijde van het duizendjarig vrederijk. God wil komen waar wij zijn en ons brengen waar Hij is.

Gods aanwezigheid was al vroeg aan Israël beloofd (Lev.26:11,12). De tabernakel, en later de tempel, was daarvan een voorbeeld. Later werd dat de gemeente en de gelovige zelf (1 Cor.3:16; 2 Cor.6:16). Jezus werd aangekondigd onder de naam *Immanuël*, God met ons. Matthéüs 18:20 vermeldt: "waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden."

Ook Israël zal de aanwezigheid van God gaan ervaren. Dat is nu nog toekomstverwachting, omdat Israël de Naam nog

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
		niet erkend hebben (Jezus), Hem aanroepen en belijden. Voor de gemeente van wedergeboren christenen is dat al werkelijkheid (Ezech.40-48).
		Psalm 139 geeft aan dat, waar wij ook zijn, God er ook is. Jezus zegt hetzelfde bij het afscheid nemen van zijn discipelen: "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld." (Matt.28:20)
Adonai	Psalm 110:1	<i>Mijn Heer</i>
		De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, geeft in genoemd tekstgedeelte de naam

bijbelstudie

Kurios, wat *Here* (kleine letters) of *Heer* betekent. De Joden gebruikten en gebruiken nog deze naam om te voorkomen dat de naam Jahweh verkeerd wordt gebruikt. Adonai komt driehonderd keer voor in het Oude Testament.

Adon = enkelvoud

Adona = meervoud

Adonai = bezittelijk: meester, heer, eigenaar

Mijn Heren - drieëenheid

God is de eigenaar van ieder lid van zijn huisgezin en kan daarom aanspraak maken op onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van allen (Mal.1:6). Abraham wist wat dat betekende (Gen.15:2). Door dit woordgebruik wordt iets duidelijk gemaakt wat betreft de verhouding tussen een heer en zijn slaaf: de slaaf is volledig eigendom en dient zich daarom volledig te onderwerpen. Jezus laat beide kanten in zijn leven zien: Hij was zowel Heer als Knecht. Slaaf of dienstknecht te zijn van zo'n Heer is een voorrecht. Uit het leven van de mens blijkt dat hij een meester, een leider, nodig heeft om richting te vinden in het leven (Rom.6:16; Matt.25:23).

Abba Romeinen 8:15 *Vader*

Dit is de meest dierbare naam. De naam wordt ons pas in het Nieuwe Testament onthuld. In het Oude Testament wordt de naam ook wel gebruikt, maar dan altijd in de betekenis van *Oorsprong* of *Verwekker* van het volk Israël.

Naam	Schriftgedeelte	Omschrijving
		<p>In Johannes 1:18 zegt Jezus: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen." Vervolgens zegt Hij vlak na de opstanding in Johannes 20:17: "Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God." De brieven in het Nieuwe Testament komen herhaaldelijk op de vadersnaam terug. Telkens blijkt daaruit dat de gelovigen kinderen van God zijn en voorwerp van zijn liefde. In 2 Corinthe 6:18 wordt dat wel erg duidelijk gemaakt: "en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige."</p>

OVERZICHT EN AANVULLING

Schriftgedeelte	Naam
Genesis 1:1	Elohim - El = God, goden
Genesis 2:4	Jahweh Elohim = HERE God - Ik ben God
Genesis 14:19	El Eljon = God, de Allerhoogste
Genesis 17:1	El Shaddai = God, de Almachtige
Genesis 22:14	Jahweh Jireh = De HERE zal erin voorzien - Ik ben Voorziener
Exodus 3:14;6:2	Jahweh (Jehova, HERE) = Ik ben, die Ik ben
Exodus 15:26	Jahweh Rophe = De HERE is mijn Heelmeester - Ik ben Heelmeester
Exodus 17:15	Jahweh Nissi = De HERE is mijn banier - Ik ben Banier
Richteren 6:24	Jahweh Sjalom = De HERE is vrede - Ik ben Vrede
1 Samuël 1:3	Jahweh Zebaoth = De HERE der Heerscharen - Ik ben Legeraanvoerder
Psalm 23:1	Jahweh Rohi = De HERE is mijn Herder - Ik ben Herder
Jesaja 12:2	Jahweh Jah = De HERE HERE - Ik ben Onveranderlijk
Jeremia 23:6	Jahweh Tsidkenu = De HERE onze Gerechtigheid - Ik ben Rechtvaardig
Ezechiël 48:35	Jahweh Shammah = De HERE is aldaar - Ik ben Aanwezig
Romeinen 3:4	God is waarachtig - Ik ben Waarachtig, de Enige Echte
Romeinen 15:5	God der volharding - Ik ben Doorzetter
Romeinen 15:5	God der vertroosting - Ik ben Trooster
Romeinen 15:6	God onzes Heren Jezus Christus - Ik ben Vader van de beloofde Zoon
Romeinen 15:13	God der hoop - Ik ben de Hoop
Romeinen 16:27	God de Alwijze - Ik ben de Wonderbare Raadsman
2 Corinthe 6:13	Abba = Vader
1 Petrus 5:10	De God aller genade - Ik ben Genade
1 Johannes 1:5	Gos is licht - Ik ben Licht
1 Johannes 4:8	God is liefde - Ik ben Liefde

HIJ IS DEZELFDE IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST.