



Vrede van God, de vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

Evangelisch liedboek lied 501:1

In Jezus' naam, in Jezus' naam,  
in Jezus' naam geef ik jou:  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

Evangelisch liedboek lied 501:2

Heilige Geest, de Heilige Geest,  
de Heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

Evangelisch liedboek lied 501:3



A bronze sculpture of a hand holding a small object, set against a background of a wooden cross. The hand is positioned in the lower right, with fingers curled around a small, dark, rounded object. The cross is made of dark wood and is partially visible behind the hand. The background is a light, neutral color.

Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment  
en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.

opwekkingslied 599:1

A close-up photograph of a wooden sculpture. The sculpture depicts a hand, possibly representing God or Jesus, holding a cross. The wood is dark and polished, with visible grain. The background is a plain, light-colored wall. The text is overlaid on the left side of the image.

Kom tot de Vader,  
kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar  
wanneer jij komt.

opwekkingslied 599:refrein



En wat je nu ook doet,  
zijn liefde blijft bestaan.  
Ook niets wat jij ooit deed,  
verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar  
wanneer jij komt.

opwekkingslied 599:2



A wooden sculpture of a hand holding a cross, symbolizing faith and love. The hand is made of dark wood and is holding a cross made of lighter wood. The background is a soft, warm light.

Kom tot de Vader,  
kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar  
wanneer jij komt.

opwekkingslied 599:refrein



De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.



opwekkingslied 599:3

Heer, ik prijs uw grote naam.  
Heel mijn hart wil ik U geven.  
Want U bent de weg gegaan  
die mij redding bracht en leven

opwekkingslied 430:1



U daalde neer van uw troon  
om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis  
droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan.  
Heer, ik prijs uw grote naam.

opwekkingslied 430:refrein



Geprezen zij de Here.  
Dag aan dag draagt Hij ons;  
die God is ons heil.  
Geprezen zij de Here.  
Dag aan dag draagt Hij ons;  
die God is ons heil.

opwekkingslied 221:refrein



Want het geknakte riet  
verbreekt hij niet.  
Al wat beschadigd is  
herstelt Hij op den duur.  
Wat walmt dat dooft Hij niet,  
want Hij kent ons verdriet.  
Barmhartig schenkt Hij ons  
zijn warmte en zijn vuur.

opwekkingslied 221:1

A wooden sculpture of a hand holding a cross, symbolizing faith and support. The hand is carved from a dark wood, with fingers curled around the horizontal beam of the cross. The cross is made of two wooden beams, one vertical and one horizontal, meeting at a central point. The background is a plain, light-colored wall.

Geprezen zij de Here.  
Dag aan dag draagt Hij ons;  
die God is ons heil.  
Geprezen zij de Here.  
Dag aan dag draagt Hij ons;  
die God is ons heil.

opwekkingslied 221:refrein

A close-up photograph of a wooden sculpture. The sculpture depicts a hand, with fingers slightly curled, holding a heart. The wood has a warm, natural grain and is lit from the side, creating soft shadows and highlights that emphasize the texture and form. The background is a plain, light color.

Want een verbroken hart  
veracht Hij niet.  
Al wat vernederd is  
verhoogt Hij op zijn tijd.  
Hij troost de treurenden,  
de zwakke beurt Hij op.  
Barmhartig schenkt Hij ons  
zijn goedertierenheid.

221 Geprezen zij de Here





Geprezen zij de Here.  
Dag aan dag draagt Hij ons;  
die God is ons heil.  
Geprezen zij de Here.  
Dag aan dag draagt Hij ons;  
die God is ons heil.

opwekkingslied 221:refrein



Kom tot ons, o Heil'ge Geest,  
in ons ontsteekt Gij 't vuur van u liefde.  
Kom tot ons, o Heil'ge Geest,  
kom tot ons, o Heil'ge Geest.

Taize lied 10

A wooden sculpture of a hand holding a flame, symbolizing light and hope. The sculpture is made of dark wood and is set against a light background. The hand is cupped, and a small flame is visible within it. The overall composition is simple and evocative.

Als alles duister is, ontsteek dan een  
lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
Een vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is ontsteek dan een  
lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.

Taize lied 26



In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst.

Taize lied 9

Prijs de Heer mijn ziel,  
en prijs zijn heil'ge naam  
Prijs de Heer mijn ziel,  
die mij het leven geeft.



Taize lied 18

Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God:  
Van Hem alleen mijn heil  
Ja, bij de Heer verstillt mijn ziel in vrede,  
keert zich stil tot Hem.



Taize lied 21

Verblijdt u alle volken,  
verblijdt u in de Heer.  
Verblijdt u alle volken,  
en looft God altijd weer.



Taize lied 37





*Cantor:* Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.

*Allen:* Kyrie eleison,  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.

*(vertaling: Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons)*

Kyrie 39 (Bridget)

Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

*(vertaling: Heer, ontferm U over ons.)*



Kyrie

Kyrie, Kyrieeleison,  
Kyrie, Kyrieeleison.

*(vert: Heer, Heer, ontferm U over ons.)*



Taize lied 4



Jezus, U bent het licht in ons leven;  
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij  
spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven;  
Open mij voor uw liefde, o Heer.

Taize lied 20

A wooden sculpture of a hand holding a small object, set against a background of a wooden cross. The sculpture is made of dark wood and is positioned in the lower right quadrant of the image. The cross is made of light-colored wood and is positioned in the upper left quadrant. The background is a plain, light-colored wall.

God in ons midden,  
Heer wij aanbidden  
met al uw kinderen wereldwijd.  
Uw trouw aan mensen,  
Uw onbegrensde,  
Uw ongekende majesteit.

Evangelisch liedboek lied 263:1

A close-up photograph of a wooden sculpture. The sculpture depicts a hand, likely representing the hand of God or Jesus, holding a cross. The wood is dark and polished, with visible grain. The lighting is dramatic, highlighting the contours of the hand and the cross against a light background.

Lam dat de zonden draagt,  
lam dat de leeuw verjaagt,  
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis  
Gij spreidt geen macht ten toon,  
Gij zijt, o Mensenzoon,  
onder een open hemel thuis.

Evangelisch liedboek lied 263:2

A close-up photograph of a wooden staff with a carved handle, set against a bright, glowing background. The staff is made of dark wood and has a handle with a circular opening. The background is a soft, warm light, possibly from a window or a lamp, creating a hazy, ethereal atmosphere. The text is overlaid on the left side of the image.

Licht van de overkant,  
fakkel die eeuwig brandt,  
o vlam die ons naar Gods land geleidt,  
wie lopen in uw licht,  
zie, over hun gezicht  
valt al de glans der eeuwigheid.

Evangelisch liedboek lied 263:3





Koning der volken,  
kom op de wolken,  
keer al het kwade ten goede om,  
kom, lam dat voor ons bloedt,  
kom, licht in overvloed,  
kom spoedig, Here Jezus, kom!

Evangelisch liedboek lied 263:4

A wooden sculpture of a hand holding a cross, symbolizing faith and devotion. The hand is made of dark wood and is shown in a gesture of holding or supporting the cross. The cross is also made of wood and is positioned vertically. The background is a plain, light-colored wall.

God in ons midden,  
Heer wij aanbidden  
met al de heiligen uw beleid,  
Uw trouw aan mensen,  
Uw onbegrensde,  
Uw ongekende majesteit.

Evangelisch liedboek lied 263:5

A bronze sculpture of a hand holding a cross, symbolizing faith and divine support. The hand is cupped, with fingers gently gripping the cross. The cross is made of two intersecting bars. The sculpture is set against a light, neutral background.

Gij die alle sterren houdt  
in uw hand gevangen,  
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart  
is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten.

Liedboek der kerken lied 483:1

A bronze sculpture of a hand holding a cross, symbolizing faith and support. The hand is cupped, with fingers gently gripping the cross. The cross is made of two simple, dark metal bars. The background is a plain, light-colored wall.

Want de lichten die wij zelf  
aan de hemel stelden,  
glinstrend in het zwart gewelf,  
sterren, ongetelde, -  
al hun glans  
dooft nochtans,  
dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven.

Liedboek der kerken lied 483:2



God, is dan wat U verliet  
uit uw hand gevallen?  
Mist Gij onze wereld niet  
bij uw duizendtallen?  
Blijf niet ver,  
doe één ster  
in de nacht ons gloren,  
of wij zijn verloren!

Liedboek der kerken lied 483:3



Christus, stille vaste ster,  
o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten, -  
geef ons moed;  
't is ons goed  
U te zien, Getrouwe,  
uw hoog rijk t`aanschouwen.

Liedboek der kerken lied 483:4

Er is een land van louter licht  
waar heiligen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.

Liedboek der kerken lied 290:1



Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszee scheidt  
ons van dat zalig land.

Liedboek der kerken lied 290:2



Men ziet het veld aan de overkant  
in groene luister staan,  
als Israël 't beloofde land  
zag over de Jordaan.

Liedboek der kerken lied 290:3

Maar ach de stervelingen staan  
hier huiverend terzij  
en durven niet op weg te gaan,  
het duister niet voorbij.



Liedboek der kerken lied 290:4



Hing niet het wolkendek zo zwart  
van twijfel om ons heen,  
wij zouden 't land zien van ons hart,  
dat 't hemels licht bescheen.

Liedboek der kerken lied 290:5

God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneshijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.

Liedboek der kerken lied 290:6



O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

Liedboek der kerken lied 446:1

uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.



Liedboek der kerken lied 446:2

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;

Liedboek der kerken lied 446:3

al wat ik doe, al wat ik wil,  
het is te zwak, te koud,  
maar sterk en vurig wordt de ziel  
wanneer zij U aanschouwt.

Liedboek der kerken lied 446:4



Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.



Liedboek der kerken lied 446:5



O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
als ik van alles scheiden moet  
gaat nog die naam mij voor.

Liedboek der kerken lied 446:6

O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stukt  
dan draagt mij uw muziek.

Liedboek der kerken lied 446:7



Jezus, U bent het licht in ons leven;  
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij  
spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven;  
Open mij voor uw liefde, o Heer.

Taize lied 20



*Cantor:* Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.

*Allen:* Kyrie eleison,  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.

*(vertaling: Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons)*

Kyrie 39 (Bridget)

“Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik  
vreugde”

Lucas 3:22



“Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben”

Johannes 8:12

“Ik ben de weg de waarheid en het leven”

Johannes 14:6

”Ik ben de goede Herder”

Johannes 10:11

“Ik weet wie ik ben, Ik getuig van Mijzelf”

Johannes 8:14

“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden”

Johannes 1:12





“Ik heb vrede met Hem”

Romeinen 5:1b

“Ik heb altijd toegang tot de Vader in de Hemel”

Efeziërs 2:18

“Ik heb vergeving van al mijn zonden”

Kolossenzen.1:14

“Ik ben met Hem, met Jezus verborgen in God.  
Mijn leven ligt met Christus verborgen in God.”

Kolossenzen 3:3



“Ik kan van Mijzelf niets doen” “Want Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft”

Johannes 5:30

“Zoek eerst Mijn Koninkrijk en Mijn gerechtigheid en alles zal je geschonken worden”

Mattheüs 6:33

“Ik weet vanwaar ik gekomen ben en waar Ik heenga”

Johannes 8:14



“Komt tot mij als je vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven, neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en je zult rust vinden voor je ziel”

Mattheüs 11: 28-30





