

HOOFDSTUK 6 – Het boek Openbaring

Algemeen

Het boek Openbaring is geschreven door de apostel Johannes, de apostel waarvan bekend is dat Jezus hem bijzonder lief had. Johannes was tijdens het regime van keizer Domitianus (81-96 n. Chr.), vanwege zijn geloof gevangen gezet op Patmos, een eilandje ergens tussen Griekenland en Turkije in. De eerste lezers van de brief waren leden van de gemeenten in de Romeinse provincie Asia of klein Azië gelegen aan de westkust van het huidige Turkije. Jezus dicteert aan Johannes brieven die bestemd zijn voor de zeven gemeenten in de steden Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. De centrale boodschap is dat alles wat er op aarde gebeurt, ook de meest verschrikkelijke dingen, deel uitmaken van Gods plan. De profetieën in Openbaring, door Jezus tekenen der tijden genoemd, zijn niet gegeven om het exacte tijdstip van de ondergang van de wereld te berekenen. Dat zou de mensen maar zorgeloos maken. Teveel mensen zouden nog even willen wachten met het gaan vereren van God. Iedereen moet leven alsof Christus vandaag nog terug komt. Openbaring laat de gebeurtenissen in de wereldhistorie dan ook niet zien in een strikt chronologische volgorde. Zo geven de hoofdstukken 5 + 6, 11 :1-13, 12, en 20 elk een samenvatting van de wereldgeschiedenis vanuit een bepaald gezichtspunt. Daarnaast zijn er hoofdstukken die bepaalde aspecten van Gods plannen met de mensheid belichten, b.v. 7 en 10. Toch gaat het om concrete profetieën die aangeven wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ze zijn bedoeld om de gelovigen te bemoedigen. Als ze goed op de tekenen der tijden letten, zoals Jezus en de apostel Paulus hen nadrukkelijk hebben geboden (Matth. 24 : 32,33, Marc. 13 :18, Luc. 21 : 30,31; 29., 1 Thess. 5 ; 2.,3, .4,) dan zien ze de ene profetie na de andere in vervulling gaan. Daardoor worden ze des te meer gesterkt in hun geloof dat God de wereldgeschiedenis beheerst. Dat is ook de garantie dat uiteindelijk ook de mooiste profetie die er is ook in vervulling zal gaan. De terugkomst van Jezus Christus die het eeuwige leven schenkt aan iedereen die Hem liefheeft.

1. Jezus Christus toont zijn heerlijkheid aan de apostel Johannes

Johannes schrijft dat hij in geestvervoering raakte op een zondag. Hij hoorde een stem die hem gebod om alles wat hij zag en hoorde op te schrijven in een boek en dat aan de zeven gemeenten te zenden. Toen hij omkeek zag hij een schitterende gestalte. Iemand als een mens, met sneeuw wit haar, ogen als een vuurvlam, voeten als gloeiend koper, en zijn stem was als het geluid van klaterend water. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een twee snijdend scherp zwaard en zijn gezicht was als de kracht van de zon. Johannes valt als dood voor de voeten van de gestalte neer. Maar die legt vriendelijk zijn rechterhand op Johannes en zegt dat hij niet bang hoeft te zijn. Hij zegt ' *Wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste, ik ben dood geweest en ben nu levend tot in alle eeuwigheden en ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Schrijf dan goed op wat ik laat zien over alles wat er nu is en wat er straks zal gebeuren* '

2 en 3. De brieven aan de zeven gemeenten in Asia

Elke brief geeft het oordeel van Jezus weer over het geestelijke leven van de gemeente. Het blijkt dat Jezus alles tot in detail volgt en stuurt. Er zijn twee gemeenten die lof verdienen. Twee zijn er die bedreigt worden met de ondergang omdat ze zich niet verweren tegen dwaalleer, onzedelijkheid, geestelijke luiheid en onverschilligheid. Drie zitten er ergens tussenin. Opmerkelijk is dat er heel negatief wordt gesproken over de orthodoxe Joden die Christus als

Messias verwerpen. Er wordt gesproken over lasteraars en leugenaars die zeggen dat ze Joden zijn en het toch niet zijn maar een synagoge van de Satan (2: 9, 3: :9) . Alle zeven gemeenten worden opgeroepen om trouw te blijven en de duivel te overwinnen zodat ze eeuwig zullen leven met God en Jezus Christus.

4. Het beeld van de troon van God

Johannes krijgt in een tweede geestvervoering een beeld te zien van Gods troon. Het aanzien van God was als de aanblik van diamant en sardius. Er was een smaragdkleurige regenboog rond de troon. Rondom de troon waren 24 kleinere tronen waarop 24 ouderlingen gezeten waren, gekleed in witte kleren en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen en donderslagen uit en zeven vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. De ouderlingen zijn de representanten van alle gelovigen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Ook zijn er vier dieren, die de hele schepping vertegenwoordigen., die God voortdurend prijzen en danken. En de oudsten zeggen " *Here onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat u het wilde.*"(4 :11)

5. Jezus Christus als uitvoerder van Gods plannen

De hoofdstukken 4 en 5 horen bij elkaar. Ze laten ons de wereldhistorie zien onder het aspect van de regering.. van de wereld door Jezus Christus. Johannes zag in de rechterhand van Hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten en verzegeld met zeven zegels. Met het boek wordt het raadsplan van God bedoeld. Het gaat om een heel groot aantal besluiten, vandaar dat de rol van binnen en van buiten beschreven. En Johannes zag een lam staan als geslacht. Een van de oudsten zegt dat dit de leeuw uit de stam van Juda is (Gen 49: 9-10), de wortel uit de stam van David (Jes. 11:1,10). En de vier dieren en de vieren twintig ouderlingen, bogen zich voor het Lam neer, boden hem gouden schalen aan en zongen een nieuw lied waaruit blijkt dat alleen het Lam waardig is om de boekrol te openen. Dit betekent dat alleen Jezus Christus waardig is om als de grote uitvoerder van Gods plannen op te treden.

6. De eerste zes zegels geopend

Het Lam opent het ene zegel na het andere en Johannes ziet de volgende beelden.

1. Een wit paard en de ruiter die erop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven en hij trok er op uit als overwinnaar naar zijn volgende overwinning.
2. Een rood paard. Er zat iemand op die een groot zwaard kreeg. Hij moest de vrede van de aarde wegnemen, zodat de mensen elkaar zouden afslachten.
3. Een zwart paard met iemand erop die een weegschaal in zijn hand hield. Er kwam een stem uit het midden van de vier levende wezens, die zei Een maat tarwe voor een dagloon en drie maten gerst voor een dagloon. En wees zuinig met olie en wijn.
4. Een grauw paard. De dood zat op zijn rug en het dodenrijk volgde hem op de voet. Die twee kregen de macht om een kwart van alle mensen te doden door het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren.
5. Onder het altaar bevinden zich de zielen van hen die vermoord waren omdat zij de boodschap van God geloofd hadden en daarvan hadden getuigd. Zij riepen : Hoelang duurt het nog voordat U wraak neemt voor wat zij ons hebben aangedaan ? Zij kregen allemaal een wit kleed en hun werd gezegd dat ze nog even moesten wachten. Eerst zou het aantal mededienaren dat ter wille van Christus gedood zou worden voltallig moeten zijn .

6. Een geweldige aardbeving . De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan rood als bloed. De sterren vielen van de hemel op de aarde . De hemel verdween als een stuk papier dat opgerold wordt; en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen. *'Zij schreeuwden naar de bergen en rotsen " Val op ons ! verberg ons voor de ogen van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. De grote dag van hun oordeel is gekomen en niemand zal die overleven."* (7 :17)

Toelichting : De eerste vier zegels geven in kort bestek de hele loop van de geschiedenis tussen Pinksteren en het laatste oordeel aan. Het witte paard is de triomftocht van het evangelie over de hele wereld. De pijlen van de boogschutter zijn gericht op het hart. Het rode paard duidt op grootschalige oorlogen, het zwarte op grote hongersnoden en het grauwe op sterfte onder de mensheid door een combinatie van oorzaken. Zegel vijf geeft aan dat God het getal van de vermoorde gelovigen in die periode is zorgvuldig laat bewaken. Zegel zes is het voorspel tot het laatste oordeel zelf.

De 144.000 en de schare die niemand tellen kan

Johannes ziet eerst een beeld van de 144.000 verzegelden uit de stammen van Israël uit iedere stam exact 12.000. Het getal is een symbolisch getal . Samengesteld uit 1000, het getal van de volkomenheid, en 3 het getal van God en 4 het getal van de wereld. Daarna krijgt hij een visioen van een schare die niemand tellen kan uit alle volksstammen en natiën ter wereld die voor Gods troon staan en God en het Lam toezingen. Toelichting : Evenals bij het vijfde zegel gaat het hier om de relatie tussen God en de gelovigen. Uit het getal 144.000 blijkt enerzijds dat God het aantal heel exact heeft bepaald . Uit het beeld van de schare die niemand tellen kan, volgt dat het een veel groter aantal zal zijn dan de 144.000, omdat de gelovigen uit de heidenen ingelijfd worden bij de stammen van Israël. Beide beelden slaan dus op de hele kerk vanaf Adam en Eva tot de laatste oordeelsdag.

8 en 9. Het zevende zegel wordt geopend

Nu komen er nog zwaardere rampen over de aarde achtereenvolgens aangekondigd door zeven engelen die op bazuinen blazen. Hoofdstuk 8 gaat over de rampen die de aarde vanuit de lucht treffen. Er werd iets als een brandende berg in de zee geworpen Het derde deel van de aarde verbrandde door een regen van hagel en vuur, een derde deel van de zee werd bloed, een derde deel van de levende dieren in zee stierven en een derde deel van de schepen verging. Er viel een brandende ster uit de lucht en het derde deel van het water werd vergiftigd en veel mensen stierven door het vergiftigde water. Het derde deel van de zon, de maan en de sterren werd getroffen en het derde deel van het licht bij dag en bij nacht werd verduisterd.

Hoofdstuk 9 gaat over de rampen die zich vanaf het aardoppervlak voltrekken. Er is een beschrijving van putten waaruit verschrikkelijke rook komt, van sprinkhanen die alleen mensen doden, en van paarden die vuur spuwen vanuit hun bek en hun staarten. Want de staarten zijn als slangen met koppen. Door deze "landstrijdkrachten" werd een derde deel van de wereldbevolking gedood. *" Maar de mensen die niet bij de rampen waren omgekomen, wilden hun oude manier van leven niet opgeven. Zij bleven doorgaan met het aanbidden van boze geesten en afgoden, goden die zij zelf van goud zilver, brons steen en hout hadden gemaakt, goden die niet konden zien, horen, of lopen. Zij wilden ook niet ophouden met hun moordpartijen, hun tovenarij, hun overspel en diefstallen"* (9 ; 20,21).

10. Nog meer rampen en nog meer haast

Johannes hoorde ook de stemmen van zeven donderslagen, hij wilde opschrijven wat ze zeiden maar dit werd hem verboden. Misschien zijn dit berichten die te gruwelijk zijn om op te schrijven. Een machtige engel zegt dat er nu geen uitstel meer zijn zal voor het oordeel.

11. De twee getuigen die gedood worden

Johannes zag het beeld van twee getuigen van God die de hele wereld rond gaan 1260 dagen lang. Nadat zij hun taak hebben volbracht zal de duivel hun de oorlog verklaren en hen zelfs doden. Maar nadat ze drie en een halve dag dood zijn geweest worden ze door God weer opgewekt, tot grote vrees van de toeschouwers. En zij werden naar de hemel opgenomen op een wolk en hun vijanden aanschouwden hen. Uitleg : 1260 dagen = ca 3.5 jaar= de halve wereldtijd vanaf de Hemelvaart tot de wederkomst van Christus . Daarbij wordt de wereldtijd gesteld op een werkweek van 7 jaren. De twee getuigen zijn de kerk van Christus en de Heilige Geest zie Openbaring 22 :17 ' En de Geest en de bruid zeggen kom " . De opname van alle gelovigen naar de hemel vlak voordat het oordeel begint staat ook al aangekondigd in 1 Thess. 4 : 16-18 " *Want als het bevel klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn.* " De korte tijd dat ze dood zijn betekent dat de duivel verhindert dat ze het evangelie verder in de wereld kan worden uitgedragen. Dit wijst op een periode van grote verdrukking die de Here Jezus zelf ook als aankondigde in Matth 24 : 21 en 22. " *Want er zal dan een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als de tijd niet wordt ingekort, zal iedereen omkomen.* "

12:1-6. De vrouw en de draak: de vervulling van Gen 3:15

Johannes ziet twee beelden : een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren die op het punt staat een kind te baren. Tegenover haar staat een grote rossige draak, die met zijn staart een derde van de sterren des hemels had gesleept en op de aarde geworpen. De draak wilde het kind verslinden. De vrouw baarde een mannelijk kind dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Voordat de draak kan toeslaan wordt haar kind weggevoerd naar God en naar Zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar ze een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Uitleg : Met de vrouw wordt de kerk bedoeld vanaf Eva tot Maria . Het kind is Jezus Christus de in Gen 3 :15 beloofde nakomeling van Eva die uiteindelijk de kop van de slang zou vermorzelen. Vandaar dat Jezus Christus ook vaak als "de mensenzoon" wordt aangeduid. De draak is de duivel die in de begintijd al een derde van de engelen met zich meetrok in zijn opstand tegen God. De woestijn is het deel van de wereld dat buiten de grote wereldse machtscentra van de wereld ligt.

12:7-12. Michaël overwint de draak en gooit hem vanuit de hemel op de aarde

Er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen moesten oorlog voeren tegen de draak en zijn engelen. De draak, ook wel de oude slang of duivel en satan genoemd., die de hele wereld verleidt werd met zijn engelen op de aarde geworpen. En een luide stem in de hemel zei verheugd dat nu de macht van God en Zijn gezalfde was gebleken omdat de aanklager van onze broeders op de aarde was neergeworpen. De hemelen moeten zich verheugen, maar de aarde en de zee moeten

op hun hoede zijn want de duivel is nu tot hen neergedaald met grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft.

Uitleg : na de Hemelvaart van Christus was er oorlog in de hemel. De duivel, die blijkens het boek Job en het boek Zacharia, tot op dat moment nog toegang had tot God om de gelovigen aan te klagen wordt uit de hemel geworpen omdat er niets meer aan te klagen valt. Jezus Christus had immers op Golgotha voor alle zonden van de gelovigen betaald.

12:13-18. De draak vervolgt de vrouw

Toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen vervolgde hij de vrouw die het kind gebaard had. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. Uitleg : de duivel probeert bepaalde volkeren te verleiden om het christendom uit te roeien maar dat lukt niet omdat andere aardse machten dit verhinderen. Voorbeeld : het communistische Rusland hielp mee het heidense Nazi Duitsland te verslaan.

13. Het beest uit de zee en het beest uit de aarde

Er kwam een beest uit de zee op dat grote kracht ontving van de draak . Het beest lasterde God, het overwon de gelovigen en werd door alle heidenen ter wereld aanbeden. Daarna zag Johannes een ander beest opkomen uit de aarde. Het had twee horens als het Lam maar het sprak als de draak. Het deed grote tekenen en het maakte dat allen die hem niet aanbidden gedood worden. Het zorgt er ook voor dat alle wereldbewoners die het dienen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand krijgen en dat niemand die het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam kan kopen of verkopen. Het getal is het getal van een mens en het is 666.

Uitleg : het gaat hier waarschijnlijk om de macht van de valse profetie. Het getal 666 levert in het Hebreeuwse alfabet de naam van keizer Nero op. Maar een meer symbolische uitleg wijst naar een bundeling van alle menselijke antichristelijke krachten op politiek en economisch gebied.

14. De aankondiging van het oordeel

Johannes zag een engel die een blijvende boodschap bij zich had die hij aan ieder op aarde bekend moest maken. Hij riep (7); "*Heb ontzag voor God; eer Hem want de tijd is gekomen dat Hij recht zal spreken. Aanbid Hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.*" Een andere engel waarschuwt dat het slecht zal aflopen met de mensen die het beest aanbidden en zijn teken hebben ontvangen. Ze zullen uiteindelijk eeuwig gepijnigd worden en nooit meer rust hebben." *Het is nu wel duidelijk waarom Gods volk niet mag ophouden Gods geboden te gehoorzamen en in Jezus te geloven.*"

15. Het lied van de overwinnaars

Johannes zag de overwinnaars van het beest die een lied zongen ter ere van God. Daarna kwamen er zeven engelen met zeven schalen vervuld van Gods wraak in zicht.

16. De zeven plagen

In het boek Openbaring zien we de crisis als het ware escaleren ; eerst de rampen ('weeën ') die de natuur treffen, dan de aanval op de mensheid zelf. Eerst het vierde deel van de aarde gedood (6 :8), dan een derde, en straks 'de' aarde en 'de' mensen zoals in dit hoofdstuk. Johannes ziet dat het Lam het ene zegel na het andere opent. In totaal zeven.

1. De mensen die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden kregen lelijke kwaadaardige zweren.
2. Het zeewater veranderde in bloed als van een dode en alles wat in de zee leefde ging dood.
3. De rivieren en de waterbronnen en al het overige water werd bloed.
4. Het zonlicht werd zo sterk dat het de mensen verbrandde.
5. De vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest waardoor het in zijn koninkrijk vreselijk donker werd. De mensen hadden zo'n pijn dat zij zich op de tong beten. Zij vervloekten de God van de hemel voor hun pijn en hun zweren in plaats van hun slechte leven vaarwel te zeggen en hun redding bij God te zoeken.
6. Het water van de Eufraat droogde op zodat de bedding een weg voor de koningen uit het oosten kon worden.

Het beest mobiliseerde alle koningen van de wereld om tegen God oorlog te voeren. De volken verzamelen zich op de plaats die in het Hebreeuws "Armageddon" heet.

7. De zevende engel goot zijn schaal in de lucht uit en een stem uit de troon in de tempel riep *"het is gebeurd."* *Er kwam een aardbeving zoals er nog nooit geweest was. De grote stad Babylon scheurde in drie stukken en de andere steden van de aarde veranderden in puinhopen. Alle eilanden verdwenen en van de bergen was niets meer te zien. Daarna begon het vreselijk te hagelen. Er vielen ijsblokken van 30 kilo uit de lucht. Het was een verschrikkelijke ramp. En de mensen vervloekten God."*

17 en 18. De val van Babylon

In deze hoofdstukken wordt het beeld geschetst van de grote stad Babylon het welvarende deel van de wereld. Het is een stad van pracht en praal. Het is het centrum van de economische macht in de wereld. De zakenlui van Babylon waren de machthebbers van de aarde. Ze zijn rijk geworden door handel in alles wat maar waarde heeft. Inclusief de lichamen den zielen van hun medemensen (18 : 13). *Door hun tovenarij werden alle volken verleid en het bloed van de profeten en de gelovigen heeft in deze stad gevloeid. Zij is schuldig aan het bloed van alle mensen. (18 : 23,24)*

19. Christus overwint het beest

Johannes zag Jezus Christus op een wit paard zitten even schitterend als in hoofdstuk 1. De hemelse legers volgden hem op witte paarden. Tegenover Christus stond het beest samen met de koningen van de aarde. Het beest verloor de strijd, werd gevangen genomen en samen met de leugenprofeet in het brandende zwavelmeer gegooid. Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond van Jezus Christus.

20:1-6. Het duizendjarig rijk

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de tijd waarin de gelovigen macht hebben op aarde. Gedurende een afgeronde tijd van 1000 jaar is de oude slang, dat is de duivel en de satan, gebonden zodat hij de volken niet kon verleiden. Daarna moest hij voor een korte tijd worden vrijgelaten. De gelovigen heersen als koningen op aarde en de zielen van de onthoofde gelovigen worden weer levend. Uitleg : sinds de tijd van keizer Constantijn de Grote is er sprake van aanzienlijke macht bij christelijke vorsten en politici. Met het weer levend worden van de zielen (dus niet de lichamen) van de onthoofde gelovigen wordt bedoeld op het gedachtegoed van gelovigen als Augustinus, Ambrosius, Luther, Calvijn, de Pilgrimfathers e.a. dat de politieke leiders van het moment inspireert om te handelen naar Gods geboden.

20:7-10. Opnieuw het beeld van oorlog tegen de gelovigen en de vernietiging van de satan

Wanneer de duizend jaren zijn afgelopen wordt de satan uit zijn gevangenis losgelaten en gaat hij alle volkeren verleiden tot oorlog tegen de gelovigen. Maar op het laatste moment daalt er vuur uit de hemel neer en vernietigt hen. De duivel wordt in het brandende zwavelmeer geworpen

21:1-8. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

" En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen : Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zelf zal bij hem zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen spreke meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij. Hij die op de troon zat zei Ik maak alles nieuw. En Hij zei tegen mij schrijf het allemaal op want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Het is gebeurd. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft zal ik water geven uit de bron van het leven, voor niets. Wie overwint krijgt het van Mij. Ik zal zijn God zijn en hij mijn kind.. Maar de lafaards .de ongelovigen, de mensen van wie ik walg, de moordenaars, de mensen die ontucht plegen, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers staat wat anders te wachten : het brandende zwavelmeer, de tweede dood.

Uitleg : het verdwijnen van de zee betekent dat de scheidingen tussen de continenten weggefallen zijn. De nieuwe schepping wordt een groot machtig nieuw universum dat tot in alle hoeken toegankelijk is voor de hele mensheid.

21:9-22:5. Het nieuwe Jeruzalem

Johannes geeft een nauwkeurige beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem. De stad ziet er uit als een machtige kubus, die met alle normale menselijke afmetingen spot. Met straten van goud en fonkelend als een machtige edelsteen. De inwoners van de stad hebben het licht van de zon niet meer nodig want God zelf zal hen verlichten. De troon van God en van het Lam staan midden in de stad . De inwoners zullen God voortdurend vereren en ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Maar de stad heeft ook iets van het oude paradijs in zich, want er ontspringt een levensrivier uit de troon van God en van het Lam. En het geboomte des levens staat langs de rivier en brengt iedere maand zijn vruchten. Uitleg : de hof van Eden en de tot ontwikkeling gebrachte aarde zoals God die wilde komen bij elkaar in het nieuwe Jeruzalem. Adam en Eva en hun kinderen hadden vanuit het paradijs de aarde moeten ontwikkelen tot een grote vrije stad waarin men God de eer zou geven. Maar door de zondeval en de verleiding van de duivel komt de mensheid niet verder dan het heidense Babylon waar men de macht van het geld vereert .

22:6-21. Het slotwoord met een laatste belofte en de allerlaatste bedreiging

Jezus Christus zegt tegen Johannes : *" Ja, Ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder wat hij verdient. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.....Ik Jezus heb mijn engel gestuurd opdat u dit allemaal aan de gemeenten zult vertellen. Ik ben zowel de wortel als de nakomeling van David. Ik ben de schitterende morgenster"*.

De Geest en de bruid zeggen Kom, en wie dat hoort, moet ook zeggen Kom. Wie dorst heeft, mag voor niets het levenswater komen drinken, als hij dat wil.

Uitleg : Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. Het betekent dat door Jezus Christus de oude hemel en aarde zijn geschapen en dat ook door Hem de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde plaats zal vinden. De bruid is de kerk, de gemeenschap van alle gelovigen.

Als je het nieuws goed volgt zie je dat een aantal profetieën nu al in vervulling gaat.

1. Hfst 6:2. De overwinningstocht van het witte paard

Het christendom verspreidt zich over de hele wereld, ook in landen waar geen vrijheid van godsdienst is, dankzij internet en het smokkelen van bijbels.

2. Hfst 6:3. De macht van het rosse paard dat de vrede van de aarde wegneemt

Dankzij de uitvinding van de ABC wapens is de kans op grootschalige oorlogsslachtoffers groter dan ooit. De wereld beschikt over voldoende wapen materiaal om zichzelf volledig uit te roeien. De afgelopen 100 jaar kenmerkte zich al door ongekend grote aantallen oorlogsslachtoffers. Maar er is geen enkele garantie dat die ellende zich niet op nog grotere schaal zal herhalen.

3. Hfst 6:5. Het zwarte paard dat honger brengt

De armoede in de wereld treft ca 3.5 miljard mensen, er sterven ca 30. miljoen mensen per jaar aan de honger. De belangrijkste oorzaak is wangedrag van corrupte politici waardoor het beschikbare voedsel niet goed wordt verdeeld. Maar de grootschalige verdroging van bepaalde delen van de aarde speelt ook een rol.

4. Hfst 6:7. Het vale paard doodt een kwart van de wereldbevolking

Als je deze tekst leest zie je dat het gaat om de combinatie van de krachten van het rosse en het zwarte paard vermeerderd met de krachten van ziekte en 'wilde dieren'. Door de wereldwijde klimaatstijging neemt de kans op ontwikkeling van besmettelijke ziekten weer toe. Dit nog afgezien van de mogelijkheid van het gebruik van biologische wapens door terroristen en 'schurkenstaten'.

5. Hfst 8:8. Het derde deel van de schepen verging

In de tweede wereldoorlog is reeds een derde deel van de schepen vergaan.

6. Hfst 8:11. Het derde deel van het rivierwater is vergiftigd

Volgens Greenpeace is momenteel al ca 50 % van alle rivierwater vergiftigd.

7. Hfst 9:20,21. Men vereert blinde afgoden

De afgodsbeelden van vroeger waren natuurlijk ook al blind, daar werd door de profeten bij herhaling op gewezen, maar de afgodspriesters ontkenden dit ten stelligste. Vandaag echter verkondigen de evolutie goeroes in alle openheid dat de aarde en al het complexe leven daarop, tot stand is gebracht door volkomen willekeurig werkende krachten. Men spreekt van de blinde kracht van het toeval. Een heel beroemd antichristelijk propagandaboek voor de evolutieleer

waarin dit nog eens wordt uitgelegd heet dan ook niet voor niets " De blinde horlogemaker ". De auteur is Richard Dawkins .

8. Hfst 13:17. De grote wereldwijde boycot van de gelovigen

Tot voor kort schoot onze fantasie tekort om ons zoiets voor te stellen. Maar door de komst van de elektronische betalingscircuits kan het heel goed realiteit worden.

9. Hfst 17 en 18. De macht van Babylon

De macht van de international ondernemingen neemt nog voortdurend toe. Men geeft steekpenningen aan corrupte politici in onderontwikkelde landen waardoor men de handen vrij krijgt om de bevolking uit te buiten en de minerale voorraden tegen belachelijk lage prijzen op de wereldmarkt te brengen. De internationale beursgoeroe George Soros schat dat de olie-en mijn industrie actief is in meer dan 50 ontwikkelingslanden met een gezamenlijke bevolking van 3,5 mld. mensen. Daarvan moeten 1.5 mld. het met minder dan 2 dollar per dag stellen.

10. Hfst 20:1-6. De macht van het christendom

Toen Johannes dit visioen kreeg werden de christenen door het hele Romeinse rijk vervolgd en ter dood gebracht. De positie van de christenen is echter drastisch verbeterd zoals in het boek Openbaring voorzgd. Parallel daaraan worden ca 200 mln. christenen in bepaalde delen van de wereld vervolgd. Met name in China en in de door Moslims geregeerde landen. Het ziet er dus naar uit dat het duizendjarig rijk langzaam ten einde loopt.

Piet Akkerman 22 juni 2002.

Requim van Verdi (1813-1901)

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum
Mors stupebit et natura
Cum resurget creatura
Judicanti responsura

Luid zal de bazuin weerklinken
tot in de graven toe .
Allen worden verzameld voor de troon .
De doden en de levenden staan verschrikt
als de hele schepping herleeft
om rekenschap te geven aan zijn schepper

Rex tremendis majestatis
Qui salvandos salvas gratis
Salva me, fons pietatis.

Grote geduchte God,
U die alleen uit vrije genade redt,
Redt mij o bron van barmhartigheid.

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae :
Ne me perdas illa die.
Querens me, sedisti lassus :
Redemisti Crucem passus ;
Tantus labor non sit lassus ?
Juste judex ultionis,
Danum fac remissionis
Ante diem rationis.

Gedenk mij barmhartige Jezus
want u bent ook voor mij op aarde gekomen.
Verlaat mij niet op de oordeelsdag.
U hebt mij met veel moeite gezocht,
Voor mij hebt u aan het kruis gehangen,
Zoveel moeite is toch niet voor niets geweest ?.
Rechtvaardige hoogste rechter
vergeef ons onze schulden
Voordat die grote oordeelsdag aanbreekt.